

Rondom JOHANNES

JAARGANG 9
nummer 6



Oktober 2023

— In dit nummer onder andere: —

- Informatiebijeenkomst parochie Johannes XXIII
- Muziek, religie en verbinding
- Regenboog conferentie



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Overige contacten:

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Misintenties Ewijk: via het secretariaat in Beuningen

Misintenties Beuningen: via het secretariaat in Beuningen

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt

Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Redactieleden “Rondom Johannes”

Winssen	Ewijk	Beuningen	Weurt
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 16 december 2023. Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), uiterlijk 30 november 2023 naar: redactie@JohannesXXIII.nl of naar uw lokaal redactielid

Muziek, religie en verbinding

Muziek – wetenschappelijk onderzoek heeft dat aangetoond – prikkelt en activeert verschillende hersengebieden, onder meer de motorische gebieden en de gebieden die met onze emoties te maken hebben. Muziekles (waarop in ons o zo ‘gave’ landje de laatste decennia zo fors bezuinigd is) is goed voor de ontwikkeling van ons brein. Je leert niet alleen noten lezen, zingen of het bespelen van een instrument, ook je taalvaardigheid wordt – naar het schijnt – gestimuleerd. Ook leidt een en ander tot een betere verbinding tussen de linker- en rechterhersenhelft. Ook mooi meegenomen. Muziek kan stress verlagen en pijn verzachten. Hierbij zijn tal van toepassingen mogelijk, van livemuziek in het ziekenhuis tot zingen voor en met mensen met dementie. Ook ons gedrag – je hoeft het de reclamejongens niet te vertellen – laat zich beïnvloeden door muziek. Op allerlei plekken, zoals winkels en stations, wordt muziek ingezet om bepaald gedrag te stimuleren of juist te ontmoedigen.

Stel je eens een wereld voor zónder muziek. Je moet er niet aan denken. Het zou een kille, kale bedoening zijn. Als longen zonder lucht. Als een hart zonder bloedsomloop. Voor velen is muziek als een tweede taal. Muziek heeft de bijzondere eigenschap dat zij ons onze emoties laat doorvoelen. Muziek stelt je in staat je emoties met anderen te delen – als je samen musicceert. Of samen luistert naar muziek. Het maakt niet uit welke taal je spreekt of uit welke cultuur je komt, want muziek is – vooruit, laten we eens een open deur intrappen – ‘van alle mensen en van alle tijden’. Muziek is de taal waarin ieder mens communiceren kan. Of het nu op hoog niveau is of als welwillende amateur. Muziek *verbindt*.

Allereerst verbindt muziek ons *met onszelf*. Ga maar eens na wat jouw favoriete muziekstuk is. Om je vervolgens de vraag te stellen waaróm dat zo is. Wellicht, zeer waarschijnlijk refereert de door jou gekozen compositie aan een belangrijke gebeurtenis uit je leven of aan een diep gekoesterd verlangen. Zo kan het gaan om een lied dat je herinnert aan een overleden geliefde. Of om een lied uit je jonge jaren. Zo’n lied dat je



vaak hoorde op de radio, of met je vrienden speelde of zong. Waardoor een relatie ontstaat tussen dat ene lied en de emotie die met die periode verbonden is. Daarnaast creëert muziek ook emotie en verbinding *tussen mensen onderling*. Dat is goed te zien als je naar een concert, een festival, een sportwedstrijd of kerkdienst gaat. Grote groepen mensen, vaak vreemden voor elkaar, genieten samen van een ervaring die ook samen wordt gecreëerd. Verschillen in achtergrond, geloof, ras, geartheid etc. spelen op zo'n moment vaak geen enkele rol meer. Het 'wij-gevoel' overheerst. 'Wij houden van Oranje.' Even – minstens voor even – zijn we één. Totdat Oranje uit het toernooi wordt geknikkerd. En dan is het niet meer: WIJ hebben gewonnen, maar ZIJ hebben slecht gespeeld...

Muziek *verbindt*. Als geen andere kunstvorm. En genoemde 'verbinding' komt op verschillende manieren tot stand. En op de meest verschillende plaatsen. In een theater, een concertzaal, een stadion – of in een kerk. Ook en juist daar komt muziek – als kunst die *verbindt* – volledig tot haar recht. Je zou ook kunnen zeggen: zij is, juist daar, volkomen op haar plaats.

Ons woord 'religie' – goed om te weten – komt van het Latijnse 'religio': 'verbinding'. Godsdienst, *religie* houdt zich bezig – zo lang de mensheid al bestaat – met de vraag naar de zin van al wat is. De vraag hoe alles met elkaar samenhangt en *verbonden* is. Hoe ik verbonden ben met mijn diepste zelf. Met de ander. De ander die is als ik. En uiteindelijk met het grote, onnoembare mysterie dat alles draagt, doordringt en omvat. Het grote mysterie dat wij – bij gebrek aan beter, stamelend soms – 'God' noemen. 'God', de Bron van al wat is en leeft. De gemeenschappelijke Bron waaruit wij allen zijn voortgekomen. En die ons dus maakt – om het eens 'hoog-kerkelijk' te zeggen – tot broeders en zusters van elkaar. Soms tot elkaar veroordeeld. Soms aan elkaar geschonken. Maar, hoe dan ook, verbonden met elkaar.

Zoals *muziek* mensen met elkaar verbindt, zo zou dat ook moeten gelden voor elke vorm van *religie*. Je zou het als een lakmoesproef voor ware religiositeit kunnen beschouwen: de vraag of zij mensen met elkaar verbindt – of niet. Of zij de opdracht tot verbinding – ook wel 'naastenliefde' genoemd, een opdracht die in haar wezen besloten ligt – daadwerkelijk handen en voeten geeft.

Liefde – echte liefde, naastenliefde – heeft niets te maken met de bekende roze bril, maar alles met de vraag of ik bereid en in staat ben de ander – ook de mens die van elders gekomen is – in mijn leven toe te laten. Ook hem of haar een plekje te gunnen onder de zon. Die ander die soms zo anders is – of lijkt – dan ik. En dat is geen eenvoudige opdracht. Nee. Maar wel een eerste vereiste voor een samenleving die in de meest eigenlijke zin van het woord een *samenleving* is. Een samenleving waar het voor ieder mens goed toeven is. Waar zogezegd *muziek* in zit.

Pastor Ruud Roefs

Een mijmering

Een rabbi ging, toen er een grote ramp dreigde, naar een plek in het bos. Daar stak hij een vuur aan en sprak een vurig gebed uit voor God. Toen werd de ramp afgewend. Wanneer tijdens het leven van zijn opvolger een ramp zijn volk bedreigde, dan ging hij naar dezelfde plek in het bos. De rabbi zei: 'God, ik weet niet hoe ik het vuur moet ontsteken, maar ik ken wel het gebed. Laat dat genoeg zijn.' En het was genoeg. Toen zijn opvolger later de gemeente van een ramp moest redden, ging hij naar dezelfde plek in het bos. De rabbi zei met gebroken stem: 'God, ik weet niet hoe ik het vuur moet aanmaken. En ook het gebed ken ik niet. Maar ik ken wel de plek in het bos. Laat dat genoeg zijn.' En het was genoeg. Jaren later toen het de beurt was van een andere rabbi om Israël van een ramp te redden, zat hij op een stoel in de kamer, zijn hoofd rustend op de handen. Hij sprak: 'Lieve God, ik weet niet hoe ik het vuur moet ontsteken; het gebed ken ik niet, en ook de plek in het bos is mij onbekend. Ik kan slechts het verhaal vertellen. Laat dat genoeg zijn.' En het was genoeg.

Aan deze parabel van Martin Buber moest ik denken nadat het Joodse volk weer door een enorme ramp is getroffen. Op de dag dat het vreugdevolle feest van *Simchat Tora* ('De vreugde van de Thora') zou worden gevierd, werd Israël getroffen door de niets ontziende terreur van Hamas, een verschrikkelijke massamoord. De eerste vraag die dan opkomt, is: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe heeft God dit kunnen toelaten? De Joodse Martin Buber, die de bovenstaande parabel kort na de Holocaust schreef, probeert een antwoord op deze vraag te geven.

Nu klinkt ons dit verhaal vreemd in de oren, want hoe kan een ritueel in het bos een ramp voorkomen? Het is eerder een sprookje of een legende. Maar als



we goed lezen, zien we dat Buber ons vertelt hoe het Joodse volk van generatie op generatie is omgegaan met alle rampspoed waardoor ze werd getroffen, van de slavernij in Egypte, de ballingschap in Babylon tot de pogroms in Europa en uiteindelijk de Holocaust.

Het verhaal van Gods volk onderweg moet doorverteld worden. De herinnering aan wat er is gebeurd mag verloren gaan, zodat de slachtoffers van vervolging en ander leed niet voor niets zijn gestorven en opdat dit niet weer gebeurt. Op dezelfde manier vertellen wij het verhaal van Jezus van Nazareth door. Van zijn geboorte, de Goede Boodschap, het Kruis en de Verrijzenis.

Tegen deze achtergrond en ook vanwege de oplaaiende Jodenhaat in Nederland, die altijd schijnt te moeten volgen op ontwikkelingen in Israël, blijft het belangrijk om de slachtoffers van W.O. II en de Holocaust te herdenken. En ook herdenken doe je door verhalen te vertellen. Verhalen over wat er gebeurd is, over de moed van sommigen, over het heldendom dat niet altijd verstandig is, over de mensen die gestorven zijn voor de goede zaak. Verhalen dus. Waardoor het lijden van toen het leven van nu wat zinvoller kan laten lijken.

Die verhalen vormen en scherpen ons moreel kompas. Wat goed en kwaad is, weten we misschien ook door de geschiedenis, maar weten we nog beter door de persoonlijke verhalen die ons zijn verteld. Het delen van verhalen is voor veel volken een eeuwenoude traditie. Van generatie op generatie worden verhalen doorverteld. In de Bijbel lezen we dat verhalen generaties lang worden doorgegeven. De verhalen die de Israëlieten doorvertellen aan hun kinderen zijn niet zomaar verhalen. Het zijn getuigenissen van wat zij hebben meegemaakt met God. Het vertellen van deze verhalen helpt hen te onthouden wie ze waren; dat ze slaven waren in Egypte, dat God hen gered heeft, dat Hij trouw is en er altijd voor ons zal zijn. Door het lezen van verhalen zien we iets van God in de ander.

Tijdens de vooravond van het Joodse Paasfeest is er een vreugdevolle maaltijd – Jezus vierde dit avondmaal met zijn leerlingen – waarbij men de uittocht uit Egypte herdenkt. Tijdens de maaltijd wordt de aandacht van de kinderen vastgehouden door ze al vertellend bij het verhaal te betrekken. Zo stelt het jongste kind vier vragen over de betekenis van de maaltijd. Na de beantwoording van deze vragen heft iedereen het glas en zegt:

In iedere generatie wordt van ieder mens verwacht zichzelf te beschouwen alsof hijzelf, persoonlijk, uit Egypte is getrokken. ... Wij zijn dankbaar dat de Heer ons gebracht heeft van slavernij tot vrijheid, van ellende tot vreugde, van rouw tot feest, van duisternis tot licht, van onderworpenheid tot bevrijding.

Roman Gruijters

Voedselbank Beuningen - Wijchen

Opnieuw vragen wij uw aandacht voor het werk van De Voedselbank... Misschien tot vervelens toe, maar dat is – zoals u weet – niet zonder reden. Veel mensen in ons rijke Nederland leven in armoede. En hun aantal groeit. Zoals u waarschijnlijk bekend is, verstrekt de Voedselbank gratis voedselpakketten aan mensen die onder de armoedegrens terecht zijn gekomen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag men, na aftrek van de vaste lasten voor kleding en voeding, niet meer geld beschikbaar hebben boven een bepaalde grens, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Hierop wordt gecontroleerd.



Om iets voor deze mensen te kunnen betekenen hebben de protestantse gemeente en de rooms-katholieke kerk in de gemeente Beuningen geruime tijd geleden al besloten de handen ineen te slaan en van de Corneliuskerk een permanente inzamelingsplek te maken voor de Voedselbank Beuningen – Wijchen. Tijdens de reguliere openstelling van de Corneliuskerk (maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur) kunt u **lang**

houdbare producten rechts achterin – in kratten en dozen nabij de koffiehoek – achterlaten. De Voedselbank doet een beroep op ons om **vooral pasta's, rijst en aardappelpuree (poeder)** te doneren. Als u dat liever doet, kunt u ook **een financiële gift** achterlaten in de collectebus die achter in de kerk (nabij de kratten) aan de muur bevestigd is.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de voedselbank Beuningen-Wijchen: voedselbankwijchen.nl

Geef gul en geef met uw hart ... Dank voor uw (broodnodige) steun!

Parochie H. Johannes XXIII en Protestantse Gemeente Rivierenland Oost

Ken jij de jeugdgroep?

Als je in groep 8 of op de middelbare school zit, kun je als je dat leuk vindt bij de jeugdgroep van de kerk. Ik ben erbij gekomen nadat ik mijn vormsel had gedaan. We doen verschillende dingen, bijvoorbeeld een spelletjesavond, een filmavond, een tuinfeest. In januari ben ik mee geweest naar het theaterweekend in Nijmegen. En net voor de grote vakantie gingen we op excursie naar een klooster in Den Bosch en naar de Sint Jan. Ik vind het altijd gezellig! Op donderdag 2 november is het Allerzielen, dan gaan we weer kaarsjes op alle graven van het kerkhof in Beuningen neerzetten. En daarna kijken we een film, met chips of popcorn erbij (hopen we 😊). Ook als je niet je vormsel hebt gedaan kun je meedoen. Misschien vind je het wel leuk om eens te komen kijken of om mee te doen op 2 november. Dan kun je een mailtje sturen naar vormselwerkgroep@johannesxxiii.nl. Zodat we zeker weten dat er genoeg chips of popcorn is. Als je andere vragen hebt, of wil weten wat we dit jaar nog meer doen kun je ook een mailtje sturen.

Groetjes, Helen de Klein

Inschrijving en voorbereiding Vormsel 2024

Dit jaar is er voor de vier geloofsgemeenschappen weer één gemeenschappelijke inschrijving voor de Vormselviering op 25 mei 2024. Ook de voorbereiding gebeurt gezamenlijk, aan de hand van een project. Hierbij leren de kinderen de betekenis van het Vormsel en leren ze veel over onze kerk. Ook praten we met de kinderen - nu ze zelfstandiger worden - over vragen als 'Wie ben ik?' en 'Wie wil ik zijn?'. Daarvoor komen de kinderen tien keer bij elkaar. Deze bijeenkomsten zijn in Beuningen, op woensdagavonden van 19.15 - 20.30u. We bezoeken dan ook onze eigen kerk en de protestantse kerk, ontvangen de stichting Amaidhi en na het vormsel is er nog een gezellige afsluiting. Voor de ouders is er een ouderavond.

Voor de stichting Amaidhi brengen de vormelingen al vele jaren geld bij elkaar met hun schooltassenproject. De kinderen worden zich zo bewust van het feit dat niet alle kinderen het zo goed hebben als wij, en dat wij iets kunnen doen voor straatkinderen in India.

De inschrijving is inmiddels geopend met een informatieavond op 24 oktober. Inschrijven kan tot 1 december en de voorbereiding start op 10 januari 2024. Het inschrijfformulier is te vinden op de website van de parochie, en kan ingevuld worden ingeleverd op het secretariaat (Dorpssingel 2 in Beuningen). Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Parochie (secretariaat@johannesxxiii.nl) of met de vormselwerkgroep (vormselwerkgroep@johannesxxiii.nl)

Eerste Communie - 2 juni 2024

Het komende jaar kunnen kinderen uit groep 4 de Eerste Heilige Communie ontvangen op 2 juni 2024. Begin 2024 starten we met de bijeenkomsten ter voorbereiding op de communie. De bijeenkomsten vinden over het algemeen op zaterdag begin van de avond plaats. Benieuwd naar het programma? Dan nodigen wij u, ouders/verzorgers, graag uit voor de **informatieavond op woensdag 29 november om 20:30 uur** op de Pastorie - Dorpssingel 2 in Beuningen. Tijdens deze avond vertellen we u alles over het communieproject, de activiteiten en planning. Aansluitend kunt u uw kind inschrijven voor de Communie. Het inschrijfformulier kunt u downloaden via de parochiewebsite www.johannesxxiii.nl onder Catechese/Communie. Dit formulier kunt u ingevuld meenemen naar de informatieavond. De gevraagde doopgegevens zijn terug te vinden in uw trouwboekje of op de doopooronde van uw kind. Geef u vooraf even door dat u komt en met hoeveel personen? Graag aanmelden per email: communiewerkgroep@johannesxxiii.nl Kunt u niet aanwezig zijn op de informatieavond, maar wilt u wel uw kind aanmelden voor de voorbereidingen? Laat het ons per email weten en wij zorgen ervoor dat u alle informatie ontvangt. Heeft u vragen? Neem dan contact op via email: communiewerkgroep@johannesxxiii.nl

Wij zien u graag op de informatieavond!

Met vriendelijke groet, Werkgroep Eerste Communie

Parochie Johannes XXIII



Vooraankondiging - Laat Kerstmis je niet afpakken!

Lezing door Pastor Huub Schumacher

Woensdag 13 december 2023 - Parochiecentrum Beuningen - 19.30 - 21.30 uur



Als het strakjes weer Kerstmis wordt, verstilt de drukke wereld een dag of wat omdat iedereen van de straat is en genoeglijk binnen bij kaarslicht zit. De meesten hebben maar weinig benul, vermoed ik, van waar het met het christelijke kerstfeest om gaat. Wat velen nog wél weten is dat christenen dan ondersteboven zijn van een of ander mal, zoetig verhaal (Lucas 2, 1-21) over een pasgeboren kind in een stalletje waar engeltjes omheen dartelen, maar waar je - om dat nog zinnig te vinden - voor 'uit de tijd' moet zijn. En dat laatste terecht! Immers, als je niet weet hoe je het kerstverhaal moet lezen, dan is het natuurlijk ook een mal verhaaltje! Een opeenhoping van onbegrijpelijk sentimenteel gedoe rond een stalletje met daarin een kribbe waarin de verlosser van de wereld zou liggen, een moeder die hem in doeken wikkelt, een pa die niet echt zijn pa is, massa's engelen jodelend over vrede op aarde en ook nog toesnellend uitschot van het veld omgeven met schapengeur dat – gek van blijdschap – komt aanrennen om de grote redder te begroeten... Kan het nog zotter?

Ik zou zeggen: laat Kerstmis je niet afpakken... Je zou wel gek zijn! Wat je dan moet doen? Naar de lezing komen op 13 december aanstaande! Daar zul je – op verrassende wijze – geconfronteerd worden met wat dat kerstverhaal EIGENLIJK wil ... Het zou wel eens een bom kunnen leggen onder onze verwende westerse samenleving. Dat is heel andere koek! Vanzelfsprekend ben je van harte welkom. En als je komt, zou het jouw kijk op en het vieren van het kerstfeest wel eens heel erg ten goede kunnen komen.

Ik hoop dat ik u mag ontmoeten!

Pastor Huub Schumacher

Met het oog op het beperkt aantal plaatsen gelieve u zich vooraf aan te melden. Dit kan middels een e-mailbericht: secretariaat@johannesxxiii.nl of een telefoontje: 024 677 1271. U kunt natuurlijk ook gewoon even binnenlopen op Dorpssingel 2, in Beuningen. Het secretariaat is geopend van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8.30 tot 12.30 uur.

Projectkoor Heilig Landstichting o.l.v. Sophia Brink

Nodigt u uit voor het Allerzielenconcert 2023, met medewerking van Hettie van der Wee-van der Borg, fluit en Tommy van Doorn, orgel

*afscheid nemen, gebroken zijn, verloren raken
maar dan...*

*een nieuw vuur licht op, steeds feller,
dankzij allen van wie we houden,
het verandert onze pijn in nieuwe levenslust
zachtjes openen we ons hart,
opdat we geliefden weer kunnen ontmoeten,
want daar zingt het, daar gloeit het,
daar zijn we blijvend verbonden in
Eternal Love*

zaterdag 4 november: Corneliuskerk Beuningen, 15.00 uur

zondag 5 november: Cenakelkerk Heilig Landstichting, 16.00 uur.

De deuren gaan een half uur voor aanvang open.

Entree en programmaboekje zijn gratis.

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld

Een stem voor alle 50-plussers

Onlangs is door de 2e en 1e Kamer een nieuwe pensioenwet aangenomen, waarvan de uitwerking niet alleen belangrijk is voor de pensioengerechtigden, maar ook voor alle werkenden. Met name de groep 50+, omdat zij nadrukkelijker gaan denken aan stoppen met werken en het genieten van een redelijk pensioen. In die nieuwe Pensioenwet is ook een hoorrecht opgenomen voor gepensioneerden, via hun vertegenwoordigers, de verenigingen van senioren. Zij moeten volgens die wet worden gehoord over alle besluiten die bij het overstappen naar een nieuwe pensioenwet moeten worden genomen, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de pensioengelden. Politieke partijen vinden dat de belangen bij de gepensioneerden beter in handen zijn dan bijvoorbeeld bij de vakbonden, die uitsluitend voor werkenden opkomen. Die willen géén indexatie van pensioenen. Het is daarom heel belangrijk dat



verenigingen van gepensioneerden zo groot mogelijk worden. Dan wordt hun stem bij alle pensioenbesluiten nog beter gehoord. En dat leidt tot betere uitkomsten voor gepensioneerden en zij die het pensioen in zicht hebben. Bent u zelf 50+ en nog geen lid of kent u iemand van 50+, die nog geen lid is, denk dan na over een lidmaatschap bij een seniorenvereniging. Elk kerkdorp heeft er een. Hierdoor kunnen we nog krachtiger onze stem laten horen en profiteert u van leuke en leerzame activiteiten, maar ook van kortingen bij diverse winkels. En voor de contributie hoeft u het niet te laten, enkele euro's per maand, minder dan de vakbonden vragen. Mocht u belangstelling hebben of vragen dan kunt u, afhankelijk van uw woonplaats, contact opnemen met een van de vier seniorenverenigingen via:

secretariaat@seniorenbeuningen.nl of secretaris@seniorenewijk.nl
of senioren-weurt@live.nl of info@seniorenwinssen.nl



Regenboogconferentie 2023 Provincie Gelderland

Op 2 november aanstaande vindt van 13:00 tot 17:00 de regenboogconferentie plaats in de gemeente Beuningen op slot Doddendael te Ewijk. Sinds 2016 is de provincie Gelderland een regenboogprovincie. Een regenboogprovincie is een provincie die inclusief beleid voert voor lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen (LHBTI+). In Gelderland werkt de provincie aan de sociale acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van deze gemeenschap. De Regenboog Conferentie wordt jaarlijks georganiseerd in een Regenbooggemeente in Gelderland, dit jaar is dat in de gemeente Beuningen. Het COC regio Nijmegen neemt de coördinerende taak op zich in de organisatie van deze conferentie.

De regenboogconferentie wil graag ontmoeting, uitwisseling, inspiratie en het leggen van nieuwe verbindingen bevorderen. Het samenwerken voor meer

diversiteit en inclusie in de regio versterken en ondersteunen. Het netwerk van de deelnemers op het gebied van LHBTI+ en sociale partners of maatschappelijke organisaties vergroten. Samenwerking faciliteren en stimuleren via het Regenboogplatform Gelderland Zuid tussen lokale partijen en gemeenten. Stimulans geven aan lokale LHBTI+ groepen en gemeentelijk beleid. Tevens zorgt de conferentie voor het opzetten, stimuleren en continueren van LHBTI+ activiteiten en actief beleid bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. De regenboogconferentie is voor iedereen die wil leren over, voor en door de 'Regenbooggemeenschap'. Het volledige programma is te vinden op de website van de regenboogconferentie. Een onderdeel van het programma is onder andere een panelgesprek met als thema: religie en LHBTI+. Ramon Roks, als coördinator missionaire parochie werkzaam in het parochiepastoraat van R.K. Parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen en actief binnen het WKHP (Werkverband van Katholieke Homo-Pastores) zal deelnemen aan dit panelgesprek. Zelf schrijft hij daar het volgende over:

“Als het aankomt op het thema van de LHBTI+ gemeenschap en de kerk wordt er soms een beeld geschetst alsof dat twee zaken zijn die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ondanks dat er zeker spanningen zijn is dat eerste iets waar ik het hartgrondig mee oneens ben. Het zal verrassen hoeveel mensen binnen de kerk op één of andere manier te maken hebben met LHBTI+ thema's. De LHBTI+ gemeenschap is er ook in de kerk en andersom. Juist om taboes te doorbreken en de geleefde realiteit van veel mensen zichtbaar en bespreekbaar te maken zet ik mij van harte in voor een brede inclusieve kerk waarin iedereen gehoord mag worden en elkaar tot zegen mag zijn. Mede daarom lever ik van harte een bijdrage aan het panelgesprek religie en LHBTI+ op de regenboog conferentie.”

Meer informatie over de regenboogconferentie en mogelijkheid tot deelname vindt u op: www.regenboogconferentie.nl

Meer informatie over het panelgesprek religie en LHBTI+ vindt u via: www.regenboogconferentie.nl/religie/

Katholiek denken dóen

Op woensdag 11 oktober jongstleden gaf onze bisschop Gerard de Korte in de zeer goed gevulde protestantse kerk in Beuningen een lezing over de grote twee encyclieken (rondzendbrieven) van paus Franciscus, *Laudato si* en *Fratelli tutti*, alsmede de een week eerder (veelbetekenend op de feestdag van de H. Franciscus) verschenen klimaatbrief *Laudate deum*. In zijn lezing stipte de bisschop kort de geschiedenis van de reeks rondzendbrieven van deze paus en van zijn voorgangers vanaf 1891 aan. 1891, het jaar waarin de eerste ‘sociale’ encycliek verschijnt, getiteld: *Rerum novarum*, van de hand van paus Leo XIII (1810-1903).

Genoemde documenten gaan alle over de vraag hoe wij met elkaar aan een goede, rechtvaardige samenleving kunnen bouwen. In deze encyclieken worden wij deelgenoot gemaakt van de ‘sociale leer’ van de rooms-katholieke kerk, die in de praktijk handen en voeten gekregen heeft in het *katholiek sociaal denken*.

Daags na de lezing door de bisschop verscheen een boek over dit katholiek sociaal denken én over de toepassing van dit denken in de praktijk van het alledaagse leven. De titel van het boek luidt: **‘Katholiek denken doen’**. De auteur, **Thijs Caspers** (1980), neemt u in drie delen mee door de geschiedenis van het katholiek sociaal denken, de context waarin dit denken zich ontwikkeld heeft en de praktijk waarin het handen en voeten krijgt. Deze drie delen kunnen los van elkaar worden gelezen.

De lopende tekst wordt afgewisseld met zes praktijkvensters, waarin mensen werkzaam in het maatschappelijk middenveld laten zien hoe zij het katholiek sociaal denken daadwerkelijk *doen*. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden biedt het boek een kompas. Het biedt, samen met de website www.katholiekdenkendoen.nl, ook handvatten voor ieder die aan de slag wil met het katholiek sociaal denken en daarover met anderen in gesprek wil gaan om te zoeken naar antwoorden op de vragen van vandaag. Het boek is verkrijgbaar via uw lokale boekhandel.

Een aanrader. Van harte aanbevolen!



Huub Oosterhuis Memorial - ter herinnering

Zoals u weet, vindt binnenkort de **Huub Oosterhuis Memorial** plaats. Deze Memorial (onder het motto ‘Laat mij maar zingen ...’) houden we op **zondag 5 november** aanstaande – **aanvang 14.30 uur** – in de **Corneliuskerk** te Beuningen. Het programma heeft een afwisselend karakter. Met – hoe kan het ook anders? – veel (samen)zang onder deskundige begeleiding. Speciaal voor deze gelegenheid is er een koor samengesteld uit leden van de koren uit onze beide parochies, de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost en de protestantse gemeente in Nuenen. Zang en gesproken tekst zullen elkaar afwisselen. Een van de sprekers is **Marc van Dijk**, als journalist werkzaam voor het dagblad ‘Trouw’ en auteur van het boek ‘De paus van Amsterdam’ (2013), een beschrijving van het leven van Huub Oosterhuis. We zijn ontzettend blij dat hij aanwezig zal zijn, temeer daar hij Oosterhuis zeer goed gekend heeft. Inmiddels heeft hij drie hoofdstukken aan het boek toegevoegd. De nieuwe titel luidt: **Huub Oosterhuis: De biografie**. Het heeft dezelfde inhoud als zijn eerste boek, de drie *aanvullende* hoofdstukken gaan over de laatste 10 jaar van het leven van Huub Oosterhuis en over zijn uitvaart.

Boekhandel Roelants uit Nijmegen zal aanwezig zijn om na de Memorial deze nieuwe, bijgewerkte biografie van Huub Oosterhuis te verkopen. Prijs is € 24,99. Marc zal na afloop van de bijeenkomst zijn boek ook signeren voor belangstellenden.

De entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is natuurlijk welkom. Zoals u dat ook bent!

Met het oog op het **beperkt aantal beschikbare plaatsen** (en het loopt inmiddels aardig vol...) is **aanmelding vooraf noodzakelijk**.

Dit kunt u doen middels een mailtje naar het parochiesecretariaat: secretariaat@johannesxxiii.nl of telefonisch: 024 677 1271.



GEEF vandaag voor de kerk van morgen-Actie Kerkbalans 2024

In januari doet onze parochie weer mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'GEEF vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie.



De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen. De actie Kerkbalans 2024 is tussen 13 en 27 januari.

We hopen dat we weer op u mogen rekenen!

Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

Opbrengst van de actie Kerkbalans

Kerkbijdragen	2023	2022
januari t/m februari	€41.320	€44.366
januari t/m april	€47.734	€52.151
januari t/m mei	€49.682	€53.971
januari t/m juli	€55.643	€60.542
januari t/m september	€58.710	€63.228

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen.

Heeft u nog geen bijdrage overgemaakt, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen.

Het kan nog!

Dopelingen

Sjuul Verduijn

Stephan Hoogveld

Raff en Lux van Sommeren

Huwelijk

Linda Spanjaards en Enrique Martinez

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
Wissens		
Annie Bruijns – Overdijk	19-09-2023	95 jaar
Tonny Kersten – Fleuren	25-09-2023	95 jaar
Beuningen		
Stef Willems	08-10-2023	27 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte



DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 28 okt	Allerheiligen / Allerzielen	19:00	Allerzielen pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	KoMore			
zo 29 okt		10:00	Allerzielen pastoor Ruud Roefs	 Liturgisch Gemengd Koor	10:00	Allerheiligen em.past. Jan de Waal	Our Choice
do 2 nov	Allerzielen				19:00	pastoor Ruud Roefs & em.past. Jan de Waal	Andreaskoor
za 4 nov	Concert	15:00	Concert HLS				
za 4 nov	31e zondag door het jaar		geen viering				
zo 5 nov		10:00	pastoor Ruud Roefs	Zanggroep Druten / Puiflijk	10:00	em.past. Jan de Waal	 Andreaskoor / Samenzang
zo 5 nov		14:30	Huub Oosterhuis Memorial				
za 11 nov	32e zondag door het jaar		geen viering				
zo 12 nov		10:00	em.past. Harry van Dooren	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	WCV Kindernevendienst	Andreaskoor / Samenzang
za 18 nov	33e zondag door het jaar		geen viering				
zo 19 nov			geen viering		10:00	Gezamenlijke pastores	 Andreaskoor
wo 22 nov	Seniorenviering	15:30	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Marieke v/d Ven & Hennie de Lange			
za 25 nov	Christus Koning		geen viering				
zo 26 nov		10:00	WoCo	 KoMore	10:00	em.past. Ton van Balveren	Our Choice
wo 30 nov	vrijwilligersavond Weurt				19:00	pastoor Ruud Roefs & em.past. Jan de Waal	Andreaskoor
za 2 dec	1e zondag Advent		geen viering				
zo 3 dec		10:00	pastoor Ruud Roefs	Muzimare	10:00	em.past. Jan de Waal	 Andreaskoor / Samenzang
za 9 dec	2e zondag Advent		geen viering				
zo 10 dec		10:00	pastoor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	WoCo diaken Roman Gruijters	Andreaskoor
za 16 dec		14:30	Weinachtsoratorium				
za 16 dec	3e zondag Advent		geen viering				
zo 17 dec		10:00	WoCo	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	pastoor Ruud Roefs	 Andreaskoor / Samenzang
zo 17 dec		middag	K&V concert				

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.

Beuningen: zondag 29 oktober & 26 november Weurt: zondag 5 & 19 november, 3 & 17 december



Allerzielen - onze overledenen het afgelopen jaar

naam overledene	overl. dat.	leeftijd	plaats
Rien Peters	13-10-2022	96 jaar	Weurt
Gerda Looman - Ariaans	18-10-2022	59 jaar	Beuningen
Toos Jansen - Hermans	26-10-2022	76 jaar	Weurt
Minke Frielink - IJdema	27-10-2022	95 jaar	Beuningen
Marietje Peer - Zweers	28-10-2022	88 jaar	Beuningen
Fons Bosch	9-11-2022	88 jaar	Weurt
Sjaak Hoes	18-11-2022	92 jaar	Ewijk
Nellie Peters - Janssen	14-12-2022	87 jaar	Beuningen
Annie Bindels - Daanen	18-12-2022	81 jaar	Weurt
Cisca Perlo - van Workum	29-1-2023	98 jaar	Winssen
Toos Arts - Janssen	2-2-2023	79 jaar	Weurt
Piet Snellaars	7-2-2023	79 jaar	Beuningen
Henk van Betuw	10-2-2023	64 jaar	Weurt
Anna Dennissen - van Raaij	10-2-2023	96 jaar	Beuningen
Mien Schaminée - van Oijen	17-2-2023	89 jaar	Ewijk
Joop Burghouts	22-2-2023	87 jaar	Weurt
Door van Haren - Roelofs	3-3-2023	88 jaar	Weurt
Riet van der Lienden - Daam	8-3-2023	77 jaar	Beuningen
Theo Bartels	18-3-2023	78 jaar	Weurt
Jan van de Bilt	24-3-2023	79 jaar	Winssen
Peter van Woerden	25-3-2023	81 jaar	Beuningen
Mientje van Dinteren - Stegeman	25-4-2023	90 jaar	Weurt
Riet Holl - van de Kerkhof	10-5-2023	92 jaar	Beuningen
Truus Willems - Weijers	22-5-2023	91 jaar	Beuningen
Frans Willems	4-6-2023	84 jaar	Ewijk
Wim van Outvorst	15-7-2023	95 jaar	Beuningen
Riet Hendriks - Roelofsen	29-7-2023	87 jaar	Weurt
Marie Cobussen - Versteeg	13-8-2023	91 jaar	Winssen
Annie Bruijns - Overdijk	19-9-2023	95 jaar	Winssen
Tonny Kersten - Fleuren	25-9-2023	95 jaar	Winssen
Stef Willems	8-10-2023	27 jaar	Beuningen



Verbonden door licht

Zoals op meerdere plaatsen in ons land wordt er ook in Winssen de mogelijkheid geboden om onze dierbare overledenen, die hier of waar dan ook ter wereld begraven of gecremeerd zijn in eigen omgeving te herdenken.

U allen wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Door middel van diverse rituelen, waarbij saamhorigheid, warmte en licht, centraal staan, willen we hier aandacht aan besteden.

Een van deze rituelen is: Hemelse Post.

Waarbij een zelfgeschreven briefje in een kokertje wordt gedaan en in een vuurkorf wordt geworpen. De geschreven boodschap stijgt als het ware op met de rook. De tekst kunt u thuis alvast op een stukje papier van 6 bij 10 cm. schrijven. Het kokertje wordt u door de organisatie aangereikt bij de vuurkorf.

Een volgend ritueel is; Zee van licht.

Deze ontstaat door de waxinelichtjes, die u krijgt bij de ingang van het kerkhof, op een tafel te zetten bij de "Oude Toren". Deze bijeenkomst vindt plaats op **zaterdag 4 november bij de muziekkoepele en begint om 18.30 uur**. Vervolgens gaat men naar het stemmig verlichte kerkhof. Muzikale medewerking wordt verleend door Koninklijke Fanfare ULTO en op het kerkhof zal Fleur Perlo weer sfeervol zingen. Wij stellen een vrijwillige bijdrage zeer op prijs! (Collectebus uitgang kerkhof).

Tot 4 november.

Comité Verbonden door licht.

Sinterklaasintocht in Winssen op 19 november

Op zondag 19 november wordt Sinterklaas warm onthaald door de kinderen uit Winssen. Het Sinterklaasfeest start met een muzikale intocht van de Sint en zijn Pieten door het dorp. De stoet vertrekt om 13.00 uur vanaf

muziekcentrum U.L.T.O. (Notaris Stephanus Roesstraat 3). Aansluitend wordt er zoals ieder jaar een Sinterklaasverhaal gespeeld in De Paulus. Uiteraard komt Sinterklaas niet met lege handen en is er voor ieder kind een cadeautje en iets lekkers! Aanmelden voor het Sinterklaasfeest is noodzakelijk (alle kinderen uit Winssen ontvangen hierover bericht).

Kunst in de voormalige RK Kerk te Winssen

De stichting Bijwa houdt op zaterdag en zondag 25 en 26 november 2023 een kunstmarkt in de kerk in Winssen. De kunstmarkt is geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Deze kunstmarkt laat de werken zien van onze lokale kunstenaars, die u kunt kopen. Er is koffie aanwezig en frisdrank. Ook is er een muzikale omljsting. U bent van harte welkom.

Wandelclub

Hoe gezond... In beweging zijn en genieten van de mooie omgeving

WANDELCLUB DE DREUGLOPERS

Iedere donderdagavond starten wij om 18.15 een route van 3 tot 5 km vanuit Winssen.

In de zomerperiode lopen we ook weleens in omliggende dorpen.

Na afloop, vrijblijvend, een kopje koffie of thee om de wandeling af te sluiten.

Meer info: 06-19208266

Prinses Beatrix Spierfonds

In de tweede week van september hebben collectanten bij U gecollecteerd voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Met het mooie resultaat in Winssen van €1435,90. Door Uw onmisbare inzet als vrijwilliger en alle gulle gevers is het mogelijk om meer onderzoek naar spierziekten te financieren.

Alle mensen hartelijk bedankt voor Uw bijdragen.

Namens het collecte comité, Gerry Schreven

Collectanten Nierstichting in Winssen halen € 1215,- op!

Ruim 40.000 vrijwilligers collecteerden van 18 tot en met 23 september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. In Winssen bracht dat maar liefst 1215 euro op. De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook erg belangrijk voor de Nierstichting. Dank daarom aan onze collectanten en aan alle mensen die de Nierstichting een warm hart toedragen en via de collectebus, QR-code of online hebben gedoneerd. We zijn erg tevreden met deze opbrengst.

Sjaak Gerrits, coördinator Winssen

Kort kort kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Het moet weer gaan bruisen rond de muziekkoepeel van Winssen

In de Gelderlander van 19 september jl. een mooie foto van de maquette van de vernieuwde muziekkoepeel tijdens de presentatie van de plannen. Om de maquette heen staan Piet Schreven, de maker van deze prachtige maquette waar mening uurtje aan gewerkt is, Piet Hendriks, Rob Tromp, Pieter van Os, Riet de Graaf en Leo van Beuningen. De Stichting Muziekkoepeel Winssen presenteerde op 18 september jl. hun plannen van de verbouwing en aanbouw van de muziekkoepeel. Er was een hele grote opkomst vanuit Winssen van jong tot oud waar de stichting erg blij mee was want dit is voor hen ook een teken dat het leeft in Winssen. De vergunningen voor de bouw zijn verleend en liggen nu ter inzage. Om subsidies aan te vragen moeten ze eerst eigenaar zijn van het gebouw. Daarvoor is de stichting in gesprek met het parochiebestuur. Het is de bedoeling om de vernieuwde muziekkoepeel begin 2025 te openen.



Marcus

Onlangs heb ik deelgenomen aan een lezingencyclus over de evangelist Marcus, gegeven door pastoor Roefs. Acht geïnteresseerden vormden een klein clubje dat uiteindelijk na de geplande vijf bijeenkomsten vroeg om nog meer informatie. De geïnspireerde pastoor was gaarne bereid nog twee sessies toe te voegen.

Natuurlijk gaat het over Jezus en zijn boodschap, maar er valt zoveel meer te weten over dit evangelie en zijn schrijver. Van de vier evangeliën die uiteindelijk in de bijbel terecht zijn gekomen, is dat van Marcus het oudste. Geschreven rond het jaar 70 van onze jaartelling. Men was in die tijd gewoon als schrijver een bekende naam te koppelen aan je geschrift om daarmee meer cachet te geven aan je verhaal. Nou was dat met Jezus misschien niet nodig, maar het is in ieder geval niet zeker dat genoemde Marcus ook de oorspronkelijke schrijver is.

Maar wat interessanter is, is de opbouw van het evangelie. We kregen tijdens de bijeenkomsten een keurig geplastificeerd schema met daarin een overzicht van hoe het evangelie is opgebouwd. En dat laat zien dat de schrijver grondig moet hebben nagedacht over hoe hij het verhaal wilde vertellen. Dat hij het bovendien razendsnel brengt door vaak het woordje 'meteen' te gebruiken. Het laat zien (maar dat is mijn interpretatie) dat Jezus zelf ook haast had met het brengen van zijn boodschap.

Een ander belangrijk gegeven is dat Jezus' leerlingen niet echt snaptten wat hij bedoelde en dat het oorspronkelijke evangelie afsloot met angstige apostelen die met hun verdriet geen raad wisten. Later is daar nog een stukje aan toegevoegd.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de behandelde materie tijdens de lezingencyclus. Ondanks het feit dat al aan het begin van het evangelie duidelijk gesteld wordt dat het hier om de zoon van God gaat, is het zeer wel mogelijk de lezingencyclus te volgen als je slechts geïnteresseerd bent in hoe het verhaal over deze Jezus verteld wordt. Het is dan ook een aanrader voor wie zich wil verdiepen in dit evangelie. Ik vond het in ieder geval zeer interessant. Pastoor Roefs herhaalt in januari/maart 2024 deze lezingencyclus waarvoor men zich kan aanmelden via het parochiesecretariaat 024-6771271 of via E-mail; secretariaat@johannesxxiii.nl.

Theo Coenders



Feestelijk slotconcert jubileumjaar Kamerkoor Muzimare

Kamerkoor Muzimare bestaat 30 jaar en dat vieren we dit hele jaar met uiteenlopende uitvoeringen die passen bij waar wij als koor voor staan. Uitvoeringen die allemaal (ook) in de Sint Corneliuskerk te horen zijn, waar we al vele jaren vaste gast zijn en ons zeer welkom en thuis voelen.

Zo vertelden we in het weekend van Palmzondag samen met Ruud Roefs en medewerkers uit de parochie in hedendaagse teksten en symbolen, koormuziek en samenzang een aangrijpend passieverhaal tijdens de mede door ons zelf samengestelde passieviering "Door de stille week". In mei volgde een concert waarin we zingend zochten naar de kracht en essentie van muziek en onze teksten. Daarbij spraken we ook de wens uit dat we dat zo lang als maar mogelijk is met elkaar mogen blijven doen. Ook in de Corneliuskerk.

Inmiddels gaan we richting einde van het jaar. In het eerste weekend van de Advent, op **zondagmorgen 3 december**, zingen we traditiegetrouw **tijdens de mis**. Aan het einde van het jaar sluiten we ons jubileumjaar af met een **feestelijk eindconcert op vrijdag 29 december om 20.00 uur**. Speciaal voor deze gelegenheid zingen we tijdens dit concert samen met 'family and friends'. Verder werkt sopraan Kerstin Jansen mee. De instrumentale begeleiding is in handen van Demos Horn, Don Wolters (slagwerk) en Tommy van Doorn (orgel). Het geheel staat onder leiding van Sophia Brink. Dit concert is 's middags te beluisteren in de Abdij van Berne.

Ook voor dit groots opgezette concert zijn de entree en het tekstboekje gratis. Uw bijdrage in de gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld.



Blik op de Corneliuskerk - in de spotlights: onze kosters.

Ruim voor aanvang van een viering is de koster de eerste persoon die de deur van de kerk opent. Voordat de bezoekers binnen zijn is er al heel wat werk verricht. Denk aan het aanzetten van de verwarming, aansteken van de kaarsen, klaarzetten van de altaarbenodigdheden en zorg voor geluid en de misboekjes. En na afloop wordt alles weer keurig opgeruimd.

Buiten de zaterdag-zondag en evt. extra vieringen zijn de kosters ook aanspreekpunt bij concerten en ruim op tijd voor aanvang aanwezig. Tevens kunnen we ze tegenwoordig ook wel manusje van alles noemen. Bij gebrek aan misdienaars assisteren ze ook tijdens de vieringen. Ook het voorraadbeheer is onderdeel van het kosterchap. Van het openen van de deur tot het sluiten na afloop: Altijd als eerste en laatste in de kerk. Iedere bijeenkomst is altijd tot in de puntjes geregeld.

Ton, Henk en Jos, wij hopen dat jullie je werkzaamheden nog lang mogen voortzetten.

Herinneringen

Ons huis zou afgebroken worden. Pa en ma wilden heel graag in het dorp blijven wonen. Helaas was er op dat moment geen huis beschikbaar. De datum van de gedwongen verhuizing kwam steeds dichterbij. Er zat niet anders op dan het huis in de stad toch te accepteren. Tijdens de verhuizing mocht ik voorin bij de verhuizers in de vrachtwagen zitten. Pa en ma kwamen met de fiets achter ons aan. Broertje was zolang bij oma.

Het was een benedenwoning in een rijtje huizen, er was geen achterom dus de fietsen moesten door het huis naar de berging achter in de tuin gebracht worden. Dat vond ik een beetje vreemd. Maar goed eerst eens verkennen waar we terecht gekomen waren. Een voorkamer, dat werd de slaapkamer van pa en ma, dan een tussenkamer en daarachter nog een



kamer, onze nieuwe woonkamer. Aan de woonkamer grensden de tuin en de keuken, achter de keuken lag nog een slaapkamer. Via de keuken kon je in de tuin komen, die moest ik natuurlijk eerst bekijken. De tuin bestond uit een soort grindbak met een hoge groene schutting, wat saai was dat. En overal zag je de rijen huizen.

Nadat we geïnstalleerd waren werd onze Cora, de hond en Mieppie, de lapjeskat opgehaald. De Cora voelde zich er echt niet thuis en is weggelopen. Ze is nog een paar maanden in de buurt van ons oude huis gezien, daar na is Cora niet meer gezien. We hopen dat ze een nieuw huis heeft gevonden.

Na een tijdje vond Mieppie dat ze recht had op een zonnig plekje. Helaas ons huis stond zeer ongunstig, nooit kwam er zon binnen in de woonkamer of de tuin. Daar was ze het dus niet mee eens. Ze was dan ook meestal drie huizen verder te vinden, ze vond dus dat ze daar overdag hoorde. Alleen rond etenstijd kwam de dame een langs om te eten.

Halloween

Op vrijdag **27 oktober 2023**, is er een speurtocht in het winkelcentrum met als thema Halloween. Het speurtochtformulier wordt tussen 18.00 en 20.00 uur uitgedeeld op het Julianaplein. Kom met je griezeligste outfit en mooiste lampion en zoek alle items van het speurtochtformulier. Diegene met de mooiste outfit kan ook nog een leuke prijs winnen. Wie weet kom je ook nog wel een griezel tegen...

Dinsdag **31 oktober 2023** vanaf 18.30 is de Halloween tocht door Beuningen. Op de Facebookpagina van Halloween 2023 Beuningen vind je de adressen die meedoen. Hier kan je ook je adres opgeven waar de kinderen langs kunnen komen voor de Trick of Treat. Jij loopt toch ook mee? Op deze spannende vond loop je langs de griezelig versierde huizen en tuinen.



Sinterklaas

Op zaterdag **18 november 2023** komt Sinterklaas naar het Hart van Beuningen. Direct na zijn aankomst reist hij door naar Beuningen om daar alle kinderen weer te zien. Hij zal plaatsnemen op zijn prachtige stoel op het Julianaplein en dat daar alle mooie tekeningen, de vele verlanglijstjes en de wortels voor zijn paard Ozosnel in ontvangst nemen. De kinderen kunnen een handje geven aan de Sint en er is een kort fotomoment (door de grote opkomst zal niet iedereen een privémomentje hebben, maar de Sint (of Piet) zal dat zeker op een ander moment goed maken met jou). Natuurlijk neemt Sinterklaas ook schoencadeautjes en zakjes strooigoed mee. De verwachte aankomsttijd van Sinterklaas op het Julianaplein zal ongeveer 14.00 uur zijn.



Vrijdag **24 november 2023** leest Sinterklaas voor aan de kleine kinderen tot 8 jaar, deze keer in de Bruna/Wito. Wil je er ook gezellig bij zijn, meld je dan aan bij de Bruna, reservering is gratis.

SpeelOsaurus zoekt vrijwilligers

De SpeelOsaurus is een speelotheek; een plek waar speelgoed geleend kan worden. Wij lenen speelgoed uit voor de leeftijd van 0-99 jaar. Daarnaast zijn wij een ontmoetingsplek voor ouder en kind. Wij zijn gevestigd in basisschool De Hoeven in Beuningen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, kan jij je vinden in onze kernwaarden; verbinden, betaalbaar plezier (voor 0-99 jaar) en maatschappelijk verantwoord? Neem dan contact op met voorzitter.speelosaurus@gmail.com.

KoMore op de kermis

Zondag 1 oktober waren wij met KoMore uitgenodigd om ter gelegenheid van 750 jaar Kermis in Nijmegen de kermis-mis muzikaal te ondersteunen. De viering was bij de autoscooter met Kermisaalmoezenier Bernhard van

Welzenes. Het was een viering vol humor op een zeer bijzondere locatie, tussen de autoscooters met knipperende lampjes. Na afloop kregen alle aanwezigen bij de viering een nougatreep of een zuurstok uitgereikt en kregen we een kopje koffie aangeboden bij de poffertjeskraam. Diverse pers was aanwezig tijdens de Kermis-mis en we zijn zelfs op TV-Gelderland in het nieuws geweest.



eigen foto KoMore

KoMore zoekt een dirigent

Ons koor KoMore zoekt een dirigent, ben jij of ken jij iemand die interesse heeft? Neem contact met ons op via info@komore.nl.



KoMore is een gemengd koor met ongeveer 35 leden, wij hebben onze eigen combo die ons muzikaal begeleid. We zijn een Koor met een beetje More, een trouwe groep leden die meer met elkaar hebben dan zingen alleen.

Gratis Zumba in Beuningen

Op woensdag 25 oktober a.s. 19:30-20:30 uur wordt er een gratis Zumba workshop georganiseerd voor mensen tussen de 25 en 60 jaar.

Kom jij uit de gemeente Beuningen, lijkt het je leuk om in beweging te zijn en/of nieuwe mensen te ontmoeten? Geef je dan op via info@stg-perspectief.nl of bel/app naar 06-22064927.

Locatie: Lèghe Polder, Schoolstraat 16 in Beuningen.



Viering 125 jaar Andreaskerk - een korte terugblik

Op 10 september jongstleden hebben we het 125-jarig bestaan gevierd van onze mooie Andreaskerk. Bij die gelegenheid ging onze bisschop, Gerard de Korte, voor – samen met de binnen onze parochie actieve pastores, terwijl het Andreaskoor en Our Choice in een prachtig versierde kerk het geheel muzikaal kleur gaven. In zijn overweging verwees de bisschop naar hen die ons voorgegaan. Het gebouw waarin wij anno nu mogen samenkomen mag worden beschouwd als een vrucht van hun geloof. Onze kerk is een heilige plek. Generaties lang zijn er mensen samengekomen om het leven te vieren – van wieg tot graf – in het licht van ons geloof. Een plek die wij dus mogen koesteren. Toch relativeerde de bisschop ook de betekenis van de kerk als *gebouw*. Goed dat zo'n kerk er is, belangrijker is echter dat het grote verhaal dat daaraan ten grondslag ligt – het Evangelie – door ieder van ons wordt doorverteld en doorgegeven. Allereerst door het voor te leven. In ons leven van alledag. In dat leven van vallen en opstaan. Het is met andere woorden – aldus de bisschop – zaak dat wij ons doopsel ernstig nemen. Dat wij de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat niet uit de weg gaan en werk maken van ons geloof. In ons gezin, op school, op ons werk en binnen onze geloofsgemeenschap. Geloof zonder daden is leeg. Een hol vat. Doe dus mee. En wees een levende bouwsteen voor een levende kerk. Zonder mitsen en maren. Niet als de spreekwoordelijke roepoeter aan de zijlijn van het speelveld.

Gelukkig is er nog altijd een groep mensen die met hart en ziel zijn schouders zet onder de plaatselijke geloofsgemeenschap – en die mensen mogen we héél dankbaar zijn. Zij zijn het die *pro deo* (letterlijk 'voor God') – en heel vaak achter de schermen – hun kostbare tijd en energie steken in het overeind houden van onze gemeenschap en daarmee ook van ons kerkgebouw. Een voorbeeld dat navolging verdient. Naast alle anderen die hebben bijgedragen

tot het welslagen van de jubileumviering wil ik toch in het bijzonder mijn dank uitspreken naar de jubileumcommissie die ongelooflijk veel tijd en energie heeft gestoken in de voorbereiding van alle festiviteiten – en ook nu weer bezig is met een vervolgprogramma. De commissie verdient een dik compliment. Hulde! Wat het geheel jammer genoeg wat overschaduwde (en dat geluid heb ik van meerdere kanten gehoord) is het feit dat de belangstelling voor de jubileumviering vanuit de Weurtse gemeenschap behoorlijk tegenviel ... Jammer. En geen goed signaal. Willen we onze mooie Andreaskerk behouden, voor onszelf en voor volgende generaties, dan moet er iets gebeuren. Iets veranderen. Wat dacht u ervan: *samen de schouders eronder...?* Met een hartelijke groet,
Pastor Ruud Roefs

Kinderkerstviering

Hallo Kinderen, vaders, moeders, opa's en oma's. Het is nog ver weg maar op kerstavond 24 december om 17.00 is er weer een leuke kinderkerstviering. Komen jullie ook weer? In de volgende RondomJohannes vertellen we er meer over.

Groetjes van de werkgroep Kinderkerstviering.

De Sint komt naar Weurt!

Het is bijna zover, Sinterklaas komt naar Weurt! Sint heeft ons al laten weten dat hij er weer heel veel zin in heeft en ook de Pieten kunnen bijna niet meer wachten om jullie weer te zien.



Aankomst - Op **zondag 19 november** wordt de boot van Sint om **14.00 uur** verwacht op de West-Kanaaldijk. Sint hoopt op mooi weer zodat er veel mensen op de kade komen kijken. We zorgen voor gezellige muziek zodat we mooie liedjes kunnen zingen voor de Sint als hij aankomt. Vanaf de West-Kanaaldijk loopt de Sint met zijn Pieten naar De Kloosterhof. Sinterklaas vindt het altijd erg fijn als de kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's met hem meelopen. Rond 14.45 uur komen we dan met zijn allen aan bij De Kloosterhof waar we nog een gezellig Sinterklaasfeest gaan vieren. Kom allemaal kijken, er komt een speciale gast voor jong en oud.



Gedenkboom in Weurt

Helaas heeft onze gedenkboom op het kerkhof in Weurt de droogte van de afgelopen zomer niet overleefd, maar gelukkig komt er een nieuwe. Waarschijnlijk kan deze in november geplaatst worden. Ik heb namens de parochie deelbare kunststof kerstballen mogen kopen om in de boom te hangen, bijvoorbeeld om een fotootje van een dierbare in te stoppen en in de boom te hangen.

Op woensdag- en donderdagmorgen van 09:00 tot 11:00 uur is er altijd iemand op de pastorie in Weurt. Tegen een kleine vergoeding van €0,50 kunt u zo'n bal halen en vullen met uw herinnering en dan in de boom hangen.

We gaan ook een aantal kleine pluche lieveheersbeestjes erin hangen om aan te geven dat wij in Weurt ook tegen zinloos geweld zijn en tolerant zijn naar onze medemens! Ik hoop dat we er samen weer een gedenkwaardige boom van kunnen maken. Heeft u nog vragen erover dan mag u mij altijd bellen.

Virginia Bartels - 06-44363216



Kerstmarkt

Van 25 november t/m 3 december houden wij onze Kerstmarkt. Wij zijn iedere dag van 12.00 tot 16.00 uur geopend. Er is weer voor elk wat wils, voor kleine prijzen in deze dure tijd. U bent van harte welkom bij de fam. Engelen in de Past. v.d. Marckstraat 64 in Weurt.

De werkers van het elfde uur volgens Mattheüs

De laatsten zullen de eerste eersten zijn en de eersten de laatsten. Dit thema komt regelmatig voor in het evangelie van Mattheüs en is in onze taal als een vaste uitdrukking opgenomen. Wat deze uitdrukking inhoudt, komt het duidelijkst tot uiting in een gelijkenis van Jezus over de werkers in de wijngaard. Jezus. De eerste zin van dit verhaal geeft aan waar het omgaat: 'Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landeigenaar...'. Die landeigenaar bezit een wijngaard. Het is hoog tijd voor de oogst. Om zes uur in de morgen (bij zonsopgang) gaat hij naar de markt om dagloners te huren. Als hij met hen een dagloon van één denarie heeft afgesproken, stuurt hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later gaat hij opnieuw naar de markt en vindt andere werklozen en zegt tegen hen om ook naar zijn wijngaard te gaan. Hij belooft: 'de betaling zal rechtvaardig zijn'. Deze werving herhaalt zich op het 9^{de}, 12^{de} en 15^{de} uur. Als hij op het einde van de dag (één uur voor zonsopgang) nog steeds arbeiders aantreft vraagt hij hen: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" 'Niemand heeft ons ingehuurd', antwoorden ze. Hierop zegt de landheer: 'Gaan jullie ook maar naar de wijngaard'. Als het donker is vraagt de landeigenaar aan zijn rentmeester de dagloners hun loon uit te betalen met de opdracht: 'begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten'. Degenen die het laatst zijn ingehuurd en één uur hebben gewerkt krijgen allemaal één denarie. Als de werkers van het eerste uur aan de beurt zijn, in de verwachting dat zij méér zullen krijgen, ontvangen zij ook één denarie. Hierop klagen bij de landheer: 'Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden'. Waarop de landheer zegt: 'Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem wat je toekomt en ga. Ik wil

aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?'. Waarna het verhaal afgesloten wordt met de zin: 'Zo zullen de laatsten de eersten zijn en eersten de laatsten' (Mt. 20: 1-16).

Hoe hebben de toehoorders van Jezus deze parabel waarschijnlijk ervaren? Het eerste waarvan ze opkeken was dat Jezus het Koninkrijk van God vergeleek met het handelen van een eigenaar van een wijngaard. Zo iemand was een ongewone keus. De eigenaar was een grootgrondbezitter en behoorde tot de rijke elite. De bevolking leed onder de hoge belastingen van Herodes en bestond grotendeels uit mensen zonder bezit. Hun land was onteigend met als gevolg grote werkloosheid en armoede. In de ogen van de gewone bevolking was een landeigenaar geen positief figuur. Waarom werd met de eerste groep dagloners wel onderhandeld over het loon van een denarie en niet met hen die later te werk werden gesteld? Die kregen alleen maar te horen 'de betaling zal rechtvaardig zijn'. De uitbetaling van het loon heeft waarschijnlijk de meeste stof voor discussie opgeleverd. Waarom kregen de dagloners die slechts één uur hadden gewerkt hetzelfde loon als de dagloners die de hele dag onder brandende zon hadden gewerkt? Was dit realistisch en rechtvaardig? Kon de landeigenaar van tevoren niet goed inschatten hoeveel arbeidskrachten hij voor het werk nodig had zodat hij om 6 uur 's morgens meteen voldoende mensen kon inhuren? Wilde de eigenaar steeds zo min mogelijk werkers hebben om te betalen? Ongetwijfeld hebben de werklozen op het marktplein ook gesproken over de kloof tussen rijk en arm en de onrechtvaardigheid van het sociaaleconomisch systeem van die tijd leidend tot klassenverschillen, armoede, uitbuiting en werkloosheid. In onze maatschappij van kapitalisme gericht op winstgevendheid, presteren en loon naar werken, zou een land- of fabriekseigenaar als hij zo zou handelen voor gek worden verklaard. Daarom heeft deze parabel ook in onze tijd tot veel interpretaties en discussies geleid.

De interpretatie van de parabel wordt verduidelijkt door de context waarin de parabel staat, namelijk 'het binnengaan in het koninkrijk van de hemel'. Vóór de parabel staat het verhaal van de rijke jongeling die aan Jezus vraagt wat voor goeds hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven. Op de vraag naar het goede antwoordt Jezus: 'Er is er maar één die goed is' en adviseert hem al zijn bezittingen te verkopen en aan de armen te geven, een advies dat

de jongeling niet ziet zitten. Ook zegt Jezus dat het moeilijk is voor een rijke in het koninkrijk van de hemel te komen. 'Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan' (Mt. 19: 24). Waarop volgt: 'Veel eersten zullen de laatste zijn en de vele laatsten de eersten' (19:30). Een omkering van de laatste zin in de parabel: 'Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten' (20:16).

De parabel kan als volgt worden geïnterpreteerd: 1) Het aanstellen van werkers op een vroeg of laat uur laat zien dat God niemand ongelijk behandelt; 2) God toont zijn goedheid, vrijgevigheid en solidariteit voor iedereen in gelijke mate. God heeft de vrijheid om te doen wat Hij wil. Hij handelt niet onrechtvaardig; 3) De beloning die God geeft, berust niet alleen op eigen verdienste maar vooral op genade. De werkers die minder uren maakten, verwachten minder te krijgen maar werden rijkelijk beloond. De landeigenaar was barmhartig en had medelijden met deze werkers. Hij wilde niet dat zij met te weinig geld thuis zouden komen en daardoor te weinig eten zouden hebben. Iedereen had dezelfde behoefte en zorg om hun gezin of familie te onderhouden. Hij voorzag in deze behoefte. De parabel laat zien hoe God met mensen omgaat: dit is wat God is, barmhartig ook voor de misdeelden en uitgestotenen. Het bevat de boodschap die Jezus tijdens zijn hele leven heeft verkondigd: Zie hoe God is: alleen maar goedheid. Wij worden hierdoor aangespoord Zijn voorbeeld te volgen. God handelt anders dan wij mensen denken.

SV



1898 - H. Andreaskerk - 2023

Hierbij nodigen wij u uit voor een programma

Literair en Muzikaal Weurt

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de H. Andreaskerk.

Zondag 12 november a.s. om 14.00 u.

zullen de schrijvers

Rinske Kegel en Willem Claassen

worden geïnterviewd door oud-boekhandelaar Hans Peters over hun werk,
over hun Weurtse roots en dragen zij voor uit eigen werk.

De virtuoze **accordeonist Gerie Daanen** zal

het programma muzikaal omlijsten.

M.m.v. Bibliotheek Beuningen.

Toegang gratis

Na afloop van het optreden wordt koffie en thee geschonken achter in de kerk.

Commissie Andreaskerk 125 jaar

Informatiebijeenkomst Parochie Johannes XXIII

Beste parochianen,

Woensdagavond 15 november is er een informatiebijeenkomst in
Zaal De Ouwe Deeg in Ewijk.

Het parochiebestuur zal over diverse onderwerpen toelichting geven,
o.a. over de stand van zaken rond vastgoed en de herbestemming
van onze gebouwen.

We starten om 20.00u.

Graag aanmelden per e-mail bij secretariaat@johannesxxiii.nl
of telefonisch: 024-677 1271.