

Rondom JOHANNES

JAARGANG 9
nummer 5



September 2023

In dit nummer onder andere:

- Huub Oosterhuis memorial – 5 november
- 125-jarig jubileum H. Andreaskerk Weurt
- Blauwe Boekje 2023-2024



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

*** dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl ***

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: www.JohannesXXIII.nl

Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

Overige contacten:

Contactraad Beuningen: Beuningen@johannesxxiii.nl

Contactraad Winssen: winsen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15, 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Contactraad Ewijk: Ewijk@johannesxxiii.nl

Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: Weurt@johannesxxiii.nl

Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,

Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie

Redactieleden “Rondom Johannes”

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop

Mark van Gaalen

De volgende uitgave van "Rondom Johannes"

verschijnt in het weekend van 28 oktober 2023.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), gaarne vóór 12 oktober 2023 naar redactie@JohannesXXIII.nl of naar uw lokaal redactielid

Huub Oosterhuis Memorial - zondag 5 november 2023

De Nederlandse liturgische taal van de laatste decennia heeft tal van beelden ontleend aan de poëtische woordenschat van priester-dichter Huub Oosterhuis (1933-2023). ‘Zomaar een dak ...’, velen van ons kennen dit lied uit hun hoofd. Zonder dat het stuk gezongen is. De invloed van het werk van Oosterhuis op onze liturgie is gigantisch. Zonder zijn inbreng zou onze wijze van vieren een andere zijn geweest. In zijn teksten en liederen gebruikt hij heel nadrukkelijk *bijbelse* beelden. En deze beelden heeft hij in nieuwe – poëtisch krachtige – taal gegoten. En zo heeft hij ons de taal van de Schrift beter leren verstaan.

Huub Oosterhuis overleed op 9 april van dit jaar. Op paasmorgen. Op 1 november aanstaande (Allerheiligen) zou hij 90 jaar zijn geworden. Een moment om bij stil te staan. Sinds enige tijd werkt onze parochie samen met de parochie H. Kruis (Nuenen, Gerwen en Nederwetten). Enkele malen per jaar komen we ‘en petit comité’ samen om elkaar te steunen en ideeën uit te wisselen. Onlangs ontstond daarbij het idee om een **Huub Oosterhuis Memorial** te organiseren. Niet alleen bij wijze van eerbetoen, maar ook en vooral om zijn oeuvre levend te houden.



Deze Memorial zal plaatsvinden op **zondag 5 november** aanstaande om **14.30 uur** in de **Corneliuskerk** te Beuningen. We zijn nog druk doende met de organisatie, maar we kunnen nu alvast zeggen dat het een afwisselend programma zal zijn. Met vanzelfsprekend veel (samen)zang

onder deskundige begeleiding. Het is de bedoeling dat er, speciaal voor deze gelegenheid, een koor zal worden samengesteld uit leden van de koren uit onze beide parochies én de protestantse kerk alhier. We vinden het ontzettend fijn dat ook de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost zich bij dit initiatief

heeft aangesloten. En niet voor niets, want ook daar heeft Huub Oosterhuis nadrukkelijk wortel geschoten.

Zang en gesproken teksten zullen elkaar afwisselen. Een van de sprekers is Marc van Dijk, als journalist werkzaam voor het dagblad 'Trouw' en auteur van het boek 'De paus van Amsterdam', dat je zou kunnen beschouwen als de 'officiële biografie' van Huub Oosterhuis. We zijn ontzettend blij dat hij aanwezig zal zijn, temeer daar hij Oosterhuis persoonlijk zeer goed gekend heeft. Na afloop (we verwachten dat het 'officiële' programma rond 16.30 uur zal worden afgesloten) schenken we koffie en thee. Tevens trakteren we u op heuse Brabantse worstenbroodjes die door de parochie Nueneen zullen worden meegebracht. **De entree is gratis.** Een vrijwillige bijdrage na afloop is natuurlijk welkom. Zoals u dat ook bent! **Met het oog op de verwachte belangstelling is het zaak dat u zich bijtijds aanmeldt. Aanmelding is mogelijk tot en met 15 oktober.** Dit kunt u doen middels een mailtje naar het secretariaat: secretariaat@johannesxxiii.nl of telefonisch: 024 677 1271.

Noteert u de datum alvast in uw agenda. U mag dit niet missen!

Nadere informatie volgt. Met een hartelijke groet – mede namens de parochie Nueneen en de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost,

Pastoor Ruud Roefs – diaken Roman Gruijters

Jo Straver: in dierbare herinnering

Op 8 juli jongstleden overleed Jo Straver, 89 jaar oud. Pater Jo Straver, passionist. Op 15 juli deden we hem uitgeleide tijdens een drukbezochte uitvaartdienst in de Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk te Molenhoek. Geen gewone afscheidsviering, maar eerst en vooral een viering om God te danken voor het leven van een bijzonder mens. Jo en zijn huisgenote zuster Esther, 41 jaar lang zijn trouwe tochtgenoot, hebben een kleine 40 jaar in Beuningen doorgebracht. Hier voelden ze zich thuis en op hun gemak. Ze koesterden de vele vriendschappen die hen ten deel vielen – altijd geïnteresseerd in het wel en wee van anderen. Ook waren ze actief en van harte betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Zo assisteerde Jo met enige regelmaat in de weekendvieringen. Een uitmuntend predikant die de kunst

verstond de boodschap van het Evangelie, vanuit een eigen diep doorleefd geloof, op een toegankelijke wijze te vertalen naar het leven van alledag. Het is slechts weinigen gegeven.

Jo was een echte 'pastor'. Een 'herder' in hart en nieren. Onder meer in de Sint-Maartenskerk en in de Ontmoetingskerk te Nijmegen. Jo verstond de kunst van het luisteren. Van het echt 'aanwezig' zijn. Mensen konden hun verhaal bij hem kwijt en wisten zich gehoord en gezien. Voor velen was deze ervaring een eerste stap op de weg naar genezing.

Zelf heb ik Jo ervaren als een wijs mens. Als een mens die je wist op te beuren als het even tegenzat. Die je af en toe van wijze raad voorzag ('Misschien mag deze oude man je een goede raad geven ...') – echter zonder zichzelf op te dringen. De vrijheid van de ander – een van zijn principes – stond immers altijd voorop. Jo was een mens van ontmoeting. De ander – wie of wat hij of zij ook was – was hem 'heilig'. Mensen waren voor hem – om de titel van een bekend boek van de theoloog Schillebeeckx aan te halen – 'vindplaats van God'. Oneindig kostbaar en dus met respect tegemoet te treden. Zonder oordeel. Zonder vooroordeel.

Jo is negentachtig jaar geworden. Negentachtig jaar jónig wel te verstaan. Zelden heb ik iemand ontmoet van zo'n leeftijd die geestelijk zo jong was. Die openstond voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Die oprecht geïnteresseerd was in wat ook jonge mensen dreef en bezighield. Het zal dan ook zeker geen toeval zijn geweest dat zo veel jonge mensen aanwezig waren toen we afscheid van hem namen.

In Jo neem ik afscheid van gewoon een goede vriend. Zoals dat geldt voor heel veel anderen. Laten we zijn nagedachtenis koesteren.

Dat hij moge rusten in de vrede van Hem die hij een leven lang in mensen heeft willen dienen.

Pastor Ruud Roefs



Woorden van toen voor mensen van nu - Marcus op herhaling.



Rond het jaar 70 schrijft Marcus ‘zijn’ evangelie. Tien tot dertig jaar later volgen zijn collega’s Matteüs, Lucas en Johannes. In de loop der tijd is het Marcus-evangelie wat ondergesneeuwd geraakt. En dat is jammer – en zeker niet terecht. Het is weliswaar beknopt, het kent niet de gepolijste taal van de drie andere evangelisten, maar bij nauwkeuriger lezing ontpopt Marcus zich als een zeer getalenteerd verteller. Het Marcus-evangelie blijkt ook nog eens een spannend verhaal te zijn, een ‘detective’ uit het jaar 70. Met een boodschap, ook nog voor mensen van nu.

Van april tot en met juni van dit jaar heeft een groep geïnteresseerden zich onder leiding van pastor Ruud Roefs gebogen over het Marcus-evangelie. De reacties waren zeer positief en zelfs zo enthousiast dat besloten werd tot het geven van twee extra avonden. In het nieuwe liturgische jaar (dat start op zondag 3 december, de eerste zondag van de advent) staat de evangelist Marcus centraal, dat wil zeggen: tijdens de vieringen op zondag is van alle evangelisten *hij* het meest aan het woord. Het is met name om die reden dat besloten is de reeks bijeenkomsten rond het Marcus-evangelie te herhalen. U krijgt opnieuw de kans zich te verdiepen in een ongemeen boeiend verhaal. En u zult zien: u leest de bijbel voortaan met andere ogen!

Data (2024): 8 januari – 22 januari – 5 februari – 19 februari – 4 maart
Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: parochiecentrum – Dorpssingel 2 – Beuningen (Koetshuis)
Maximaal aantal deelnemers: 10

De avonden worden ingeleid en verzorgd door pastor Ruud Roefs.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

U kunt zich aanmelden op het parochiesecretariaat: Tel. 024 677 1271 of via e-mail: secretariaat@johannesxxiii.nl

Van harte welkom!

Contactraad Weurt

Met ingang van 1 september jongstleden is de contactraad van de geloofsgemeenschap H. Andreas (Weurt) met zijn werkzaamheden gestopt. De drie leden van de contactraad (Bernard Aalbers, Ellen Kersten en Peter Reijnen) hebben elk om hen moverende redenen hiertoe besloten. De vrijwilligers in Weurt zijn hiervan enige tijd geleden al door de contactraad zelf op de hoogte gebracht.

Tot nu toe had elke afzonderlijke geloofsgemeenschap een eigen contactraad die toezag op de praktische gang van zaken, het contact met de vrijwilligers ter plaatse onderhield en waar nodig contact opnam met het parochiebestuur. Per 1 september is dit veranderd. Er is nu sprake van één gezamenlijke, overkoepelende contactraad. Een nieuwe structuur die de bedoeling heeft de contacten tussen de verschillende geloofsgemeenschappen te verbeteren, de krachten te bundelen en waar nodig of gewenst elkaar tot steun te zijn. Geen overbodige luxe bij een teruglopend aantal vrijwilligers.

Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat elke geloofsgemeenschap in de ‘contactraad nieuwe stijl’ vertegenwoordigd is, bij voorkeur met een tweetal leden. Voor wat Weurt betreft zullen we dus op zoek moeten gaan naar nieuwe mensen, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de vertrouwde gang van zaken binnen de Weurtse geloofsgemeenschap gewoon doorgang vindt. Het parochie-secretariaat zal waar nodig een helpende hand bieden. Als parochiebestuur spreken we bij dezen ook onze grote waardering uit voor het vele werk dat Bernard, Ellen en Peter in de loop der jaren voor de Weurtse geloofsgemeenschap verzet hebben. Heel, heel veel dank daarvoor. We zullen deze woorden overigens binnenkort nog een passend vervolg geven!

Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Eerste Communie terugkomviering

Op zondag 4 juni hebben 15 kinderen uit onze Parochie Johannes XXIII de Eerste Communie mogen ontvangen, waarbij we voor eerst samen aan tafel zijn gegaan en het brood hebben gedeeld. Om samen weer stil te staan bij dit feestelijk moment nodigen wij u graag uit voor de Terugkomviering op zondag 24 september om 10.00 uur in de H. Andreaskerk te Weurt.

Lezing door bisschop Gerard de Korte



Op woensdag 11 oktober aanstaande komt bisschop Gerard de Korte naar Beuningen om een lezing te geven (en met ons in gesprek te gaan) over de twee bekendste encyclieken (rondzendbrieven) van de hand van paus Franciscus: ‘Laudato si’ en ‘Fratelli tutti’. Een rode draad in deze encyclieken vormt de overtuiging dat al wat is en leeft fundamenteel met elkaar verbonden is, en dat wij als mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben jegens Gods schepping.

In verband hiermee zal de bisschop tevens ingaan op de ‘sociale leer’ van de katholieke kerk, een thema dat van immens

belang is in een tijd van (nog altijd voortgaande) individualisering en ver-economisering van onze samenleving. U zult zien: als kerk hebben we een boodschap. Een boodschap die er – zeker in onze tijd – echt toe doet. U bent van harte welkom – er zijn geen kosten aan verbonden – vooraf aanmelden is niet nodig. Koffie en thee staan voor u klaar!

Waar? **Protestantse kerk Beuningen (Kerkplein)**
Wanneer? Woensdag 11 oktober
Hoe laat? Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Spierfonds collecteert van 10 tot en met 16 september

Van 10 tot en met 16 september vindt de nationale collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. Duizenden vrijwilligers gaan weer huis-aan-huis collecteren. Doneren kan heel eenvoudig en op alle manieren, digitaal door het scannen van een QR-code of gewoon met contant geld.

Iedere bijdrage - klein of groot - verandert iemands leven

1 op de 9 Nederlanders krijgt te maken met een spierziekte. Hoe gezond je ook leeft, hoeveel je ook sport, iedereen kan op ieder moment een spierziekte krijgen. “De impact van een spierziekte op iemands leven is zo groot, dat is voor een gezond persoon nauwelijks te bevatten. Je kunt steeds wat minder, levert steeds weer een stukje zelfstandigheid in en gaat steeds verder achteruit. Hierdoor leven gezinnen elke dag in onzekerheid, moeten zij zich steeds aanpassen en hun leven is allesbehalve zorgeloos. Dat is ongekend heftig. Als we daar verandering in kunnen aanbrengen, en dat kunnen we, dan moeten we daar vol voor gaan. Iedere bijdrage -groot of klein kan het leven van iemand met een spierziekte veranderen,” aldus Ellen Sterrenburg algemeen directeur van het Spierfonds.

Nieuwe behandelingen binnen handbereik

Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel voor het ontwikkelen van behandelingen en medicijnen om spierziekten te stoppen. Ellen licht toe: “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek - hoe ziet een spierziekte eruit, hoe kun je deze herkennen, waar zit het foutje? We zien nu, na tientallen jaren van samenwerken met briljante onderzoekers in Nederland en wereldwijd, dat de stromen samenkomen. Want wat jarenlang onmogelijk leek, wordt nu steeds concreter. Getherapie, één van de speerpunten van het Spierfonds, is in ontwikkeling en voor verschillende spierziekten komen medicijnen beschikbaar. In 2025 willen we de eerste getherapie bij patiënten testen. Dat is super ambitieus, maar we gaan ervoor, samen kunnen we het verschil maken in de levens van mensen met een spierziekte.”

Iets geven kan op alle manieren

Geven aan onze collectant kan op veel verschillende manieren. Je kan met je *smartphone* de *QR-code* scannen die onze collectanten op de collectebus

hebben staan. Dat gaat heel eenvoudig, je kan het bedrag aanpassen en de betaling loopt via iDEAL. Je geeft eenmalig en veilig en zit nergens aan vast. Of je kan aan onze collectant nog steeds gewoon je muntgeld geven. Mocht je niet thuis zijn of geen *smartphone* hebben dan heeft onze collectant een flyer bij zich waar het rekeningnummer van het Spierfonds opstaat zodat je alsnog ieder gewenst bedrag kan overmaken.

Collectant gemist?

Heb je de collectant gemist? Geef dan via spierfonds.nl

Blauwe boekje 2023 - 2024



Voor het dertiende achtereenvolgende jaar brengt de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost (PGRO) een activiteitengids uit, waarin alle activiteiten voor het seizoen 2023 – 2024 worden vermeld. Deze worden georganiseerd door de taakgroep VOS (Vorming, Oecumene en Samenlevings vraagstukken), waarin de PGRO en de RK parochies van Beuningen, Druten en Wijchen nauw samenwerken. Alle activiteiten zijn

vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten enigszins te dekken. Ook nu staat de gids weer boordevol lezingen, filmvoorstellingen, wandeltochten, exposities, muzikale avonden, etc. Het boekje is gratis af te halen in de deelnemende kerken. Bovendien zal in Wijchen het boekje - naar verwachting eind augustus - gratis afgehaald kunnen worden in het Mozaïek (bibliotheek) en in de verschillende wijkcentra. Het kan ook afgehaald worden in de protestantse kerk in Bergharen.

Als u het Blauwe Boekje digitaal wilt lezen, kunt u terecht op de website van onze parochie: www.johannesxxiii.nl De taakgroep hoopt weer veel mensen welkom te mogen heten: de deuren van alle katholieke en protestantse kerken in Maas en Waal Oost staan wijd open voor iedereen!

Taizéviering

Elke derde zondag van de maand wordt er in de protestantse kerk in Beuningen een (oecumenische) kerkdienst in de geest van de Taizévieringen gehouden. Het is een dienst waarin aandacht, stilte, bezinning en zang een belangrijke rol spelen. Deze diensten hebben een meditatief karakter en worden geleid door een wisselende groep mensen – uit protestantse en katholieke kring – en er is samenzang met medewerking van de Taizé Cantorij. Tijdens de viering is er voor wie wil gelegenheid om een lichtje te ontsteken. Na de viering bent u van harte welkom om samen nog wat te drinken in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom!

Data: 17 sep / 15 okt / 19 nov / 17 dec / 21 jan / 18 feb / 17 mrt / 21 apr

Aanvang: 19:00 uur

Info: Eric van Dijk – tel. 06 2182 6880

Zorgboerderij 't Personebos zoekt vrijwilligers

Wie kent hen niet? **Jan en Gerrie Peer-Dorussen**, de eigenaren van zorgboerderij 't Personebos. Elke dag genieten zij van de rust en ruimte op en rond hun boerderij in het landelijk gebied van Maas en Waal. Op hun bedrijf hebben zij melkvee, vleesvarkens en diverse soorten kleinvee. Een aantal jaren geleden hebben Jan en Gerrie besloten dat zij ook graag ouderen mee willen laten genieten van hun agrarisch bedrijf. Op het bedrijf worden vanaf 2012 (dementerende) ouderen ontvangen.

Aan de weilanden van de familie Peer grenst het zogeheten Personebos. Van de oorspronkelijke bossen is het Personebos (15 hectare groot) gespaard gebleven. Het wordt geprezen als een zeldzaam rivierkleibos met een bonte vegetatie. In elk van de vierkante bospercelen domineert een andere boomsoort: eiken, populieren, wilgen, essen en esdoorns. Ooit aangelegd als productiebos is het nu een natuurgebied waarin onder meer de aronskelk, bosanemoon en groene specht onderdak vinden.

't Personebos is op zoek naar **nieuwe vrijwilligers**.



Foto: zorg boerderij Personnebos

De deelnemers aan de activiteiten van de zorgboerderij vinden het prettig als er vrijwilligers zijn die hen begeleiden bij de activiteiten binnen, in de werkplaats of in de tuin. Vaak hebben zij een kleine handreiking nodig bij de klusjes die gedaan worden. Maar ook bij de wandelingen of spelletjes kan men wel wat hulp gebruiken. Hierbij is het belangrijk om geduldig te zijn en goed te luisteren naar de deelnemers. Natuurlijk hoort hier ook een gezellig praatje bij. Op de website van de zorgboerderij is te zien dat de activiteiten heel divers zijn. Bij elke deelnemer wordt gekeken naar wat bij hem of haar past. Voor het vervoer van de deelnemers wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers, die met hun eigen auto rijden en die hiervoor een kilometervergoeding ontvangen. De deelnemers kunnen zelf instappen en er hoeven geen rollators of rolstoelen meegenomen te worden. Onderweg wordt er gezellig gepraat in de auto. Elke week wordt er een planning gemaakt, waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbaarheid van de vrijwilligers.

Op onze duofiets met trapondersteuning kan een vrijwilliger samen met een deelnemer genieten van de omgeving. Er wordt gewerkt in een klein team met een aantal andere vrijwilligers. Als u wilt komen helpen, zult u – door eigenaren en deelnemers – met open armen worden ontvangen!

U kunt zich aanmelden via de website, maar u mag ook altijd even bellen.

Zorgboerderij 't Personnebos

Bijsterhuizenstraat 12, 6641 KL Beuningen (Gld.)

Tel. 024 – 677 72 79

www.personnebos.nl



Kerkbalans

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Heeft u dit jaar nog geen bijdrage overgemaakt voor de actie Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting? Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl.

Opbrengst van de actie Kerkbalans

	2023	2022
Periode	Kerkbijdragen	Kerkbijdragen
Jan t/m febr.	€41.320	€44.366
Jan t/m april	€47.734	€52.151
Jan t/m mei	€49.682	€53.971
Jan t/m juli	€55.643	€60.542

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	Overlijdensdatum	leeftijd
Weurt		
Riet Hendriks – Roelofsen	29-07-2023	87 jaar
Winssen		
Marie Cobussen – Versteeg	13-08-2023	91 jaar
Beuningen		
Wim van Outvorst	15-07-2023	95 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte





De muziekkoepeel in Winssen Hoe staat het er eigenlijk mee?

We kunnen ons voorstellen dat mensen die vraag stellen. Lange tijd niks meer van gehoord. Maar dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets is gebeurd. Wat er allemaal is

gedaan vertellen we u op een informatieavond die we zullen houden op **maandag 18 september a.s. in het Paulugebouw te Winssen.**

We presenteren bouwtekeningen, er is een maquette te zien, we informeren over onze verdere plannen en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Iedere belangstellende is van harte welkom. We rekenen op een grote opkomst, want de muziekkoepeel wordt een sociaal-culturele verrijking voor het hele dorp! De avond begint met een inloop (met een kopje koffie of thee) vanaf 19.45 u en om 20.00 uur starten we met de planpresentatie.

Rond de klok van 21.00 uur denken we de infoavond te kunnen afsluiten.

We hopen velen te kunnen begroeten!

Het bestuur,

Erna Steeg (voorzitter), Sjaak Gerrits (secretaris),

Bart Smits (penningmeester) en de leden Ton v/d Berg en Piet Schreven.

Henk Willems 20 jaar vrijwilliger bij de kerkhofploeg

Omdat Henk Willems 20 jaar vrijwilliger van de kerkhofploeg is hebben twee redactieleden Henk een bezoekje gebracht en een interview met hem gehouden en vragen gesteld van waarom en wanneer ben je lid geworden. Henk Willems vertelde dat hij in 2003 samen met Pastor Visschedijk ging

sporten om te revalideren bij de sportclub Hart in Beweging in Beneden-Leeuwen. Tijdens deze wekelijkse ritjes naar Leeuwen heeft Pastor Visschedijk Henk gevraagd om vrijwilliger te worden bij de kerkhofploeg. Na herhaalde pogingen ging Henk 6 weken later overstag maar hij wist niet goed waar hij aan begon want Henk zat eerst in de metaal draaijerij. Heel wat anders als tuinieren!

Als eerste nam Henk de tuin van de pastorie onder handen want deze liet te wensen over en wat Henk ook fijn vond hij kon hier alleen zijn eigen gang gaan. De Pastor en Henk konden het heel goed met elkaar vinden. Zij hebben samen menig kopje koffie gedronken en veel gezelligheid en plezier met elkaar ondervonden. Na enige tijd lag de tuin er weer picco bello bij! Pastor Visschedijk is een echte familieman en zat regelmatig met zijn familie en bekenden in de mooie opgeknapte tuin te genieten, dankzij Henk! Henk hield de tuin netjes bij en stapte over naar de kerkhofploeg. Hij is daar langzaam ingewerkt en ingegroeid van wat wel mag/kan en wat niet. Want geeft Henk aan, aan de bloemen op de graven en de graven zelf mag je niet aankomen.

Sinds Henk in Beuningen woont is hij erg veel te vinden op het kerkhof. Hij heeft daar zijn afleiding, zijn vrouw ligt daar begraven en hij vindt het fijn om daar te zijn en natuurlijk ook de vele contacten. Op het kerkhof kom je altijd wel iemand tegen die een praatje maakt.

Iedere dinsdagochtend zijn er 8 vrijwilligers tussen 9.00 uur en 11.30 uur actief bezig. Albert Willems is het aanspreekpunt en zorgt voor de koffie met een lekkere versnapering. De ploeg is natuurlijk ook op zoek naar jongere ouderen en ook vrouwen zijn natuurlijk van harte welkom! En.....zegt Henk het geeft heel veel voldoening als alles op het kerkhof er na afloop weer netjes bijligt en wat ook belangrijk is je blijft op de hoogte van al t Winssens nieuws!!! Henk vindt het kerkhof het mooiste park van Winssen en het enige tastbare wat we nog hebben. Hij nodigt iedereen uit om bij de oude toren te gaan staan en rond te kijken en dat je dan zegt: "hier wil ik later ook héél graag liggen!"

Henk hoopt wel dat er dadelijk in de kiosk voldoende ruimte komt voor de kerkhofploeg dat zij daar koffie kunnen drinken maar ook voldoende ruimte voor de opslag van hun gereedschap. Nu moet dit iedere keer naar de

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen				H. Andreas Weurt			
datum	"feest"	tijd	pastor		"koor"	tijd	pastor		"koor"
za 9 sep	23e zondag door het jaar		Geen viering						
zo 10 sep			Geen viering			10:00	Jubileum 125 jaar Andreaskerk gezamenlijke pastores & bisschop		AK / OC
za 16 sep	24e zondag door het jaar		Geen viering						
zo 17 sep		10:00	Corneliusfeest pastores Parochie		LGK				
za 23 sep	26e zondag door het jaar	19:00	pastoor Ruud Roefs		Komore				
zo 24 sep		10:00	pastoor Ruud Roefs		Bronzen Stemmen	10:00	pastoor Ruud Roefs & em.past. Jan de Waal terugkomviering communicanten		kinderkoor
wo 28 sep	Seniorenviering	15:30	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters		Marieke v.d. Ven Hennie de Lange				
za 30 sep	27e zondag door het jaar	19:00	WoCo		LGK				
zo 1 okt		10:00	WoCo			10:00	em.past. Jan de Waal		OC
za 7 okt	28e zondag door het jaar		Geen viering						
zo 8 okt		10:00	Patroonsfeest Johannes XXIII pastores Parochie		LGK				
za 14 okt	29e zondag door het jaar	19:00	WoCo						
zo 15 okt		10:00	WoCo			10:00	em.past. Jan de Waal		AK
za 21 okt	30e zondag door het jaar	19:00	em.past. Ton van Balveren		LGK				
zo 22 okt		10:00	em.past. Ton van Balveren			10:00	pastoor Ruud Roefs		AK
zo 22 okt		14:30	Cantodoro concert						
wo 28 sep	Seniorenviering	15:30	pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters		Marieke v.d. Ven Hennie de Lange				
za 28 okt	Allerzielen	19:00	pastoor Ruud Roefs		Komore				
zo 29 okt		10:00	pastoor Ruud Roefs		LGK	10:00	em.past. Jan de Waal		OC

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.

Beuningen: zondag 17 & 24 september, 8 & 29 oktober Weurt: zondag 10 september & 1 & 15 oktober



zusterskapel van de kerk gebracht en gehaald worden. Onlangs heeft Henk uit handen van Pastoor Roefs de felicitaties mogen ontvangen voor zijn jarenlange trouwe inzet als vrijwilliger middels een fles wijn en voor bij de koffie, gebak voor de vrijwilligers van de kerkhofploeg. Henk geeft aan dat hij dit natuurlijk niet alleen doet en dat wij hem via dit stukje niet alleen moeten prijzen met deze huldiging want zegt Henk we doen dit met de hele ploeg en iedereen werkt hier samen aan mee en samen zijn en blijven we sterk!!

Tot slot hoopt Henk en wij met hem dat hem nog lang een goede gezondheid is gegeven zodat hij als vrijwilliger de kerkhofploeg kan blijven ondersteunen. Namens ons allen bedankt voor deze jarenlange inzet! Wij zijn alle mensen dankbaar die in het verleden en nu ons kerkhof zo mooi bijhouden! Een aanrader om er eens rond te lopen! Hartelijk dank allen,

de Redactie.

Kort kort kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Openluchtmiss

In de Gelderlander van 11 juli jl. een mooie impressiefoto van de openluchtviering bij de muziekoepel in het hartje van Winssen. Het thema was “kerk in uitvoering”

Dorpsboomgaard geeft dringend een schuur nodig

In de krant van zaterdag 15 juli jl. wordt de vraag gesteld of de bergschuur voor de dorpsboomgaard 't Groene Hart wel op tijd komt. Vrijwilligers wachten namelijk al anderhalf jaar op een bijdrage uit het zandfonds van Beuningen. De schuur is nodig om hun machines en gereedschappen in op te slaan en om samen een kop koffie te kunnen drinken. Nu er inmiddels voldoende geld in de zand winpot zit is te hopen dat zij snel bericht krijgen van de gemeente.

Anna van der Zanden wilde niet in haar eentje naar de Zwarte Cross toe - Facebook oproep leidt tot veel “festivalbuddy’s”

In de Gelderlander van 19 juli jl. een mooie grote foto van de 25-jarige Anne Arts van der Zanden uit de Jan van Harenstraat. Zij heeft namelijk een oproep op facebook geplaatst met de vraag of er mensen zijn die samen met haar naar

de Zwarte Cross willen gaan zodat ze niet alleen is. Op haar oproep reageerde een aanzienlijk groep. Anna reageerde daarop met het verzoek om daar te verzamelen om 13.00 uur bij de Megatent zodat ze samen op kunnen trekken.

De zwarte Cross was groot feest voor Anne

In de krant van 25 juli jl. de mededeling dat er door de oproep op Facebook van Anne zich 15 mensen gemeld hadden om gezamenlijk te gaan en met elkaar te feesten. Dit was een groot succes en er is inmiddels een app groep van deze nieuwe vrienden ontstaan. Dit ook om afspraken te maken voor eventuele volgende festivals!

Geen kermis? Winssen organiseert het zelf

Kinderen vermaken zich in de botsauto's bij de kermis in Winssen. In de krant van 14 augustus jl. een mooie grote foto van jongeren die zich vermaken in de botsauto's. De kermis in Winssen is weer terug! Hij is dan wel klein maar hij staat er wel weer!!! De kermis maakt weer onderdeel uit van de jaarlijkse Winssense Kermiskoers en daarbij horen naast ook de kermisfeesten natuurlijk ook de kermis zelf. Een aantal Winssenaars sloegen de handen ineen de jongerenverenigingen, de seniorenvereniging, dorpshuis de Paulus en de Arend. De gemeente Beuningen gaf hiervoor een eenmalige subsidie. Ze hebben een van de kermisexploitanten benadert uit de regio. Deze is in zijn netwerk rondgegaan en zo geschiedde. Hopelijk hebben de kermisexploitanten er wel wat geld aan over gehouden zodat ze volgend jaar terugkomen!

Dansavond Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk

Iedere tweede zaterdag van de maand vindt in het ULTO-muziekcentrum aan de Notaris Stephanus Roesstraat 3 te Winssen een dansavond plaats. Door een DJ worden echte dansnummers gedraaid, zo komen bijvoorbeeld Veleta, Wals, Foxtrot en Tango voorbij. Voor de echte dansliefhebber een ware belevenis dus.

De dansavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 24.00 uur. De entree is €4,00 inclusief diverse gratis hapjes gedurende de avond. De dansavonden vinden plaats op zaterdag 09 september, 14 oktober, 11 november en 09 december. Wij hopen van harte u op deze avond te mogen begroeten.





Mijn Vierdaagse



Foto: F. Vissers

Het begon in 2017, mijn zoon zou de Vierdaagse gaan lopen. Hij woonde toen in Den Haag en ik in Lelystad. We waren niet bekend met het wandelfenomeen van Nijmegen, behalve dan van de jaarlijkse beelden op het jaartal. Pa, zei hij, ik ga met een vriend 4 dagen 50 km lopen, kom je vrijdag kijken?

Goed jongen, ik zal er zijn, om 12.00 uur op het Keizer Kareplein. Wat ik toen meemaakte, overtrof mijn stoutste verwachtingen en ik was verkocht. Dit moet ik zelf ook meemaken! Het volgende jaar schreef ik zelf in en met de twee alternatieve versies heb ik dit jaar voor de zesde keer gelopen.

Dit jaar ging ik voor het eerst zelfs naar de Vierdaags mis, of zoals het nu heet de Vierdaagse kerkdienst, want die is tegenwoordig oecumenisch. Behalve burgemeester Bruls en marsleider Henny Sackers trof ik daar militairen uit meerdere landen, tientallen gouden kruis dragers en honderden lopers uit alle windstreken en van alle geloven. Het thema was "60 jaar Gods Volk Onderweg". Dit was namelijk de 60e keer dat deze viering ter gelegenheid van de Vierdaagse werd gehouden. Direct na de kerk liep ik naar de Wedren, want vanaf 13.00 uur konden de startbewijzen worden opgehaald. Mijn afstand was

30 km en ik kreeg een polsband met startnummer 9. Inmiddels woon ik in Ewijk en heb ik door de Vierdaagse mijn vrouw leren kennen. Zij is lid van het organiserend comité en reikt onder andere de startbewijzen uit. Op maandag is ze daarom ook druk en heb ik een rustdag.

Dinsdag is mijn starttijd 07.30 uur, op de fiets naar de start. Nadat ik de eerste stappen over de Waalbrug had gezet, kom ik Harm Edens tegen. Even een kletspraatje en een foto. Daarna weer gauw door naar Oosterhout, Slijk-Ewijk, Elst en Bemmelen. Je kon goed merken dat de Vierdaagse in deze plaatsen drie jaar gemist was. Wat een groot enthousiasme. De laatste kilometers, terug over de Waalbrug, waren heet en vermoeiend. Mijn voeten en benen deden 's avonds zo'n zeer, dat ik twijfelde aan de volgende dag.

Die dag kwam en ik fietste door de regen naar de Wedren. Mijn wandelmaat zat al klaar en samen liepen we de dag van Wijchen. Voor mij een bekende route, want als Ewijkenaar train ik vaak in Wijchen of Beuningen en omgeving. Het wandelweer was prima en vele kennissen zwaaiden me toe. Voor de tweede keer liepen we door de bebouwde kom van Weurt en de bewoners hadden er een echt feestje van gemaakt. Dag 3 en 4 hadden dezelfde eerste 9 km via Heyendaal en Hatert, maar gingen verder via respectievelijk Groesbeek en Cuijk. De Zevenheuvelenweg was voor mij minder zwaar dan de naam doet vermoeden en in Cuijk kwam ik niet, want ik loop "maar" 30 km.

De Via Gladiola is de kers op de taart, mijn kleinkinderen stonden op de tribune met een koud biertje en gladiolen, ik had het gehaald, voor de vierde keer officieel. En de vijfde komt zeker, maar of dat 30 km zal zijn, wie weet. Misschien wel 40?

Met vriendelijke groet, Frans Vissers

Twijfel

“Vroeger twijfelde ik aan alles, tegenwoordig ben ik daar niet meer zo zeker van” deelde iemand mij jaren geleden lachend mee en vertrok kort daarop uit mijn leven. Voorlopig voorgoed. Naast een weliswaar onmogelijke filosofische houding bracht hij ook deze geweldige humor met zich mee.

In de jaren daaraan voorafgaand en eigenlijk ook nu nog is twijfel één van de dingen die in mijn leven een belangrijke rol spelen. Aan een heleboel dingen twijfel ik gelukkig niet meer, maar één essentieel onderdeel is nog steeds aan de twijfel onderhevig: het geloof. Twijfelen is inherent aan geloven. Het ligt erin opgesloten. Ook voor mij. Augustinus (400 na Chr.) constateerde al “dat ik twijfel is onbetwifelbaar” en daarmee geeft hij aan dat er weinig zeker is in het leven.

Waar twijfel ik dan aan? Of de wereld ten onder gaat aan oorlog? Aan Global Warming? Of dat het individualisme van de mensen leidt tot de ondergang van de mensheid? Of God niet toestaat dat dat allemaal gebeurt? Gaat hij nog ingrijpen of laat hij het aan de mensen over? Maar vooral; bestaat hij eigenlijk wel? Daaraan ga je twijfelen als je ziet wat er allemaal om ons heen gebeurt.

Maar aan de andere kant van de twijfel zie ik God werken door mensen die ervan overtuigd zijn dat er een betere wereld mogelijk is. Deze week kreeg ik post van het Leger des Heils met een jaaroverzicht en wat ze vanuit hun geloof bereikt hebben en proberen te bereiken. Ik zou zeggen tegen de hel en de klep op. Maar zij twijfelen niet. En vragen natuurlijk om een donatie. Ook binnen onze parochie wordt vol overtuiging geprobeerd mensen hoop te geven en een steuntje in de rug. Door het geloof. In groter verband zie ik mensen vreedzaam protesterend in verweer komen tegen toestanden die schreeuwen om verandering. Zij doen dat ook vanuit een overtuiging, al of niet christelijk.

Als het waar is dat God bestaat, dan is hij verantwoordelijk voor alle schepselen. Voorwaar een zware klus. Dus ook voor onze bovengenoemde filosoof, waarvan ik geleerd heb dat je ook kunt lachen om het leven. Dus ook om de twijfel.

Theo Coenders



In en rond de Corneliuskerk

Deze maand de spot op: de gastdames en gastheren van de “Open Kerk” Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat onze kerk overdag geopend is: en wel precies op 1 oktober. In de Corneliuskerk kunnen mensen naar binnenlopen. Om te bidden. Om een kaarsje op te steken. Op verhaal te komen. Elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Of gewoon maar even rond te kijken. Ieder mens is welkom, wie of wat hij of zij ook is. Katholiek, protestant, gelovig en niet-gelovig. Voor iedereen willen we een Open Kerk zijn. Letterlijk en figuurlijk. Een kerk waarvan de deur naar buiten toe open staat. Een kerk die betrokken is op de samenleving.

Sinds kort staat er achter in de kerk een boekenkast waaruit u een boek(en) naar keuze mag meenemen of ruilen. Een vrijwillige bijdrage kunt u deponeren in het daarvoor bestemde blok. Ook hebben we ruimte gemaakt voor permanente inzameling voor de voedselbank Wijchen/Beuningen. Tijdens de openingstijden kunt u houdbare producten achterlaten.



De Voedselbank zorgt ervoor dat gezinnen in onze gemeentes die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien, elke week kosteloos levensmiddelen ontvangen. Meer dan ooit is uw ondersteuning nodig! De kerk is vrij toegankelijk op maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16 uur. Dit alles is mogelijk door de aanwezigheid van onze gastdames en gastheren. Zij zijn inmiddels met zo'n 22 personen een hechte groep die met veel inzet en enthousiasme betekenis geven aan de “Open Kerk” Wees welkom en loop gerust een keertje binnen!



Herinneringen

Na de grote vakantie weer naar school en een nieuwe meester. Hij vertelde ons dat we thuis een gedicht moesten opzoeken en na het voorlezen zou het dan besproken worden. Het zou op alfabetische volgorde gaan van onze achternaam. Oei, mij achternaam begint met een B, dat was al heel snel. Gelukkig waren er twee in de klas waarvan de naam met een A begonnen dus dan kon ik horen wat de bedoeling was want ik snapte niet goed wat er moest gebeuren.



Uit school gelijk aan pa en ma vragen wat ik moest doen om aan een gedicht te komen want volgens mij hadden we helemaal geen gedichten thuis, alleen een boekje van Ria Kramer met van die versjes over de jaargetijden. Ma zei dat ze eens rond zou vragen bij haar vriendinnen met oudere kinderen. Na twee dagen kwam ma met een dichtbundel “Het Kleine Heelal”, daar zou vast wel iets bruikbaar staan. Er stond een hoofdstuk in met de naam, De Muze van de Dieren. Die avond sloeg ik aan het lezen. Uiteindelijk koos ik voor Het

Ezeltje van Spanje want ik iets met dieren daar zou ik vast wel iets mee kunnen. Toen ik aan de beurt was vroeg de meester na het voorlezen wat ik ervan vond. Mijn reactie: best wel een heel droevig gedicht, die ezeltjes moesten elke dat met heel veel zware last op de rug de heuvels op en af. Daar moest hij me gelijk in geven. Wat er verder besproken werd weet ik niet meer, maar dat deel van die zware last van die ezeltjes is me altijd bijgebleven.

Diana Fuchten

Eternal Love:

Allerzielenconcerten Projectkoor H. Landstichting

Het is inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de bijzondere concerten die het Projectkoor Heilig Landstichting al vele jaren in de regio geeft.



Foto: Projectkoor H. Landstichting

Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het idee om op projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te stellen dat in muziek uit religieuze en wereldlijke tradities concerten geeft rondom het thema gedenken. Ook dit jaar komen zo'n 80 zangers uit alle windstreken (ook uit eigen parochie!) bij elkaar, ieder met hun eigen achtergrond en muzikale bagage. Onder leiding van Sophia Brink zingen zij weer een verhalend programma dat dankzij een bovengemiddeld muzikaal niveau en vooral diep doorleefde uitvoeringswijze ieder jaar weer veel luisteraars weet te raken.

Afscheid nemen van een dierbare, een geliefde. Hoe onvoorstelbaar moeilijk ook, we proberen zingend die pijn, dat gemis te aanvaarden en ons daarmee te verzoenen. Dat doen we door vanuit het duister ook weer een weg naar het licht, naar het leven te zoeken.

Niemand weet wat ons ooit wacht, noch waar onze geliefden nu zijn. De Perzische filosoof Rumi schreef al: “Wat je zoekt, zoekt jou”. Dat hopen we te ervaren in dit programma. Dat we ons diep in ons droevig, zoekend hart voor altijd ook gesterkt en bemoedigd mogen weten door Liefde, in welke vorm of op wat voor manier ook. Want daar, diep in ons hart zingt het, gloeit het van Liefde. Daar weten we ons blijvend verbonden in **Eternal Love**.

U bent van harte welkom:

Zaterdag 4 november

Corneliuskerk in Beuningen, 15.00 uur

De deuren gaan een half uur voor aanvang open.

Het geheel wordt begeleid door organist Tommy van Doorn en fluitist Hettie van der Wee-van der Borg. Het geheel staat onder leiding van dirigent van Sophia Brink.

De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor deze concerten geschreven vertalingen. Omdat we vanzelfsprekend kosten maken bij het organiseren van dit project en graag ook in de toekomst onze concerten voor iedereen vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop uw bijdrage bijzonder op prijs gesteld.

Eternal Love: van harte aanbevolen!



1898 H. Andreaskerk - Weurt 2023

Hierbij nodigen wij U uit voor de Eucharistieviering ter gelegenheid van het

125-jarig bestaan van de H. Andreaskerk

**Op zondag 10 september 2023
vanaf 10.00uur**

**Tijdens deze jubileumviering zal onder andere worden voorgegaan door
Mgr. Gerard de Korte
Bisschop van het Bisdome Den Bosch**

Na afloop van de viering is er een informeel samenzijn met koffie/thee achter in de kerk

Commissie Andreaskerk 125 jaar



Mededeling van de contactraad H. Andreas Weurt

Beste vrijwilligers

Op 1 januari 2015 is de fusie tussen de parochies Winssen, Ewijk, Weurt en Beuningen tot stand gekomen. In de eerste jaren werd de nieuwe parochie Johannes XXIII in de verschillende dorpen ondersteund door de op die datum gevormde Contactraad.

Bij de Geloofsgemeenschap H. Andreas is een deel van het “oude” parochiebestuur min of meer automatisch Contactraad geworden. Deze Contactraad bestaat nu uit Ellen Kersten, Peter Reijnen en Bernard Aalbers en fungeert ruim 8 jaar als groep die voor de Geloofsgemeenschap H. Andreas de lokale taken uitvoert

De leden van de Contactraad H. Andreas Weurt hebben besloten om met ingang van 1 september aanstaande hun taken binnen de contactraad neer te leggen. In het kort zijn de hierna genoemde persoonlijke redenen het uitgangspunt geweest: Bernard heeft hierbij zijn leeftijd een belangrijke rol laten spelen, Peter heeft nog steeds te veel last van de klachten van de ontwikkelde Post Covid en Ellen heeft een fulltimebaan en brengt voor een groot gedeelte haar privé tijd buiten de gemeente Beuningen door.

Het parochiebestuur zal op zoek gaan naar vertegenwoordigers uit Weurt, die in de contactraad willen plaatsnemen. Zij zullen alle taken die wij tot nu toe uitvoerden overnemen. Mocht het invullen van de nieuwe vertegenwoordigers langer duren dan zullen de taken worden overgenomen door het secretariaat van de parochie. In geval van vragen rond vrijwilligerstaken kun je vanaf 1 september contact opnemen met het secretariaat (telefoon 024-6771271).

Wij realiseren ons dat dit mogelijk problemen op kan leveren voor de vrijwilligers binnen de geloofsgemeenschap, maar hopen dat de vacatures snel zullen worden ingevuld.

Voor de samenwerking met alle vrijwilligers in de afgelopen jaren zeggen wij jullie hartelijk dank en we hopen van harte dat iedereen zich blijft inzetten voor de Geloofsgemeenschap H. Andreas.

In geval je voor de contactraad H. Andreas Weurt fungeert als aanspreekpunt van een werkgroep binnen de geloofsgemeenschap Weurt, verzoeken wij je deze mail te delen met de vrijwilligers binnen jouw werkgroep.

Wij rekenen op jullie.

Hartelijke groeten

Ellen Kersten, Peter Reijnen en Bernard Aalbers.

De Vreugde voert ons naar dit huis

Op 10 september 2023 vieren we het 125-jarig bestaan van de Andreaskerk te Weurt. Met de bouw hiervan werd in 1895 een begin gemaakt omdat de toenmalige kerk te klein was geworden. De stenen van de kerk, gebakken in de steenfabriek in de Weurtse uiterwaarden, werden met paard wagen door de inwoners naar de bouwplaats bij de dijk gebracht. Op 12 september 1898 werd de kerk door de bisschop van Den Bosch plechtig ingewijd. Tijdens de eucharistieviering zong het Andreaskoor (mannen) de driestemmige *Missa in honorem St. Catherinae*. Tijdens de plechtige eucharistieviering ter herdenking van het jubileum zijn aanwezig bisschop Gerard de Korte en de aanwezige pastores van de Johannes XXIII-parochie.

Na het 100-jarig jubileum van de kerk in 1998 heeft het Andreaskoor het lied *De vreugde voert ons naar dit huis* van Sytze de Vries (tekst) en Willem Vogel (melodie) in zijn repertoire opgenomen. Het is te vinden in het *Liedboek* (2013, nr. 280). Dit lied is bij uitstek geschikt als intredelielied voor de zondagse eucharistieviering in een kerkgebouw ‘dat lang de stormen heeft doorstaan’. Het Andreaskoor zingt het een paar keer per jaar. De laatste jaren steeds tijdens de zondag vóór de Vierdaagse als begin van de zomerperiode. Tijdens deze viering zijn altijd enkele Vierdaagse lopers aanwezig die logeren in het Dorpshuis annex Kloosterhof en uit volle borst meezingen.



De eerste regel bepaalt de sfeer van het lied: 'De vreugde voert ons naar dit huis' en doet ons denken aan Psalm 122 met het refrein: 'Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden: "wij gaan op naar het huis van de Heer." Net als in de tijd van Jezus toen mensen vol verwachting en blijdschap naar Hem toegingen om Hem te zien en te horen. In dit huis worden we tijdens de liturgie opgewekt te luisteren naar Gods woord en om Hem te danken en te loven. Hij maakt Zijn naam bekend en roept ons op ook onze naam aan Hem bekend te maken.

Bij het betreden van een historisch kerkgebouw voelen we direct aan dat we heilige grond betreden. Je ruikt als het ware de geur nog van de kaarsen die hier ooit zijn aangestoken en de wierook die gebrand is voor het aangezicht van God. We worden omhuld door een besef van aanwezigheid van alle mensen die hier eens naar toe zijn gekomen om te bidden, te smeken, te danken, te dopen, te trouwen en te begraven. Daar hangt nog de wolk van gebeden van alle mensen die ons zijn voorgegaan. Zoals het gebouw ondersteund wordt door pilaren, zo moge onze God ons schragen, dragen. Hij is toch de pijler voor ons geloof en leven. Hier worden wij getroost en laat Hij zich vinden. Hier vragen we Hem om met ons te zijn en ons te heiligen met Zijn licht. Tijdens de dienst van het woord en de dienst van de eucharistie (de twee onderdelen van de liturgie) vragen we om een goed verstaan van Zijn Woord en om Zijn brood als voedsel voor ons bestaan.

Ook al heeft het 'huis van hout en steen lang de stormen doorstaan' toch is het aan slijtage onderhevig. Zo is aan het begin van dit jaar wat pleisterwerk met afbeeldingen van enkele engelen in de triomfboog (de hemelse troonzaal) van ouderdom naar beneden gekomen. Maar ook wij worden ouder en zijn aan slijtage onderhevig. Het huis is tijdelijk, een voorafbeelding van het huis van God, en ook wij zijn hier tijdelijk aanwezig. Maar de kracht van het gebed van hen die hier ooit zijn samengekomen en nog steeds samenkomen is niet tevergeefs geweest. 'Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand' (Jesaja, 40:8).

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

SV (lid Andreaskoor)



Gerarduskalender 2024

uit Wittem



Een kalenderschild met twee keuzes!



elke dag een beetje spirit!

op de voorkant:

elke dag een spreuk
om de dag goed
mee te beginnen

op de achterkant:

moppen
gedichten
bezingsteksten
puzzels
informatie

€ 9,75

te koop bij:

Parochie H.Johannes XXIII
Dorpssingel 2
6641 BE Beuningen Gld
Tel. 024-6771271