

# Rondom JOHANNES

JAARGANG 9  
nummer 3



**Pinksteren 2023**

————— In dit nummer onder andere: —————

- Die mij droeg op Adelaarsvleugel
- Ewijkse film zoekgeraakt
- Zomer Zin(g) Festival Weurt



## Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

## WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

\*\*\*\* dit blad is ook te lezen op [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) \*\*\*\*

## Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: [www.JohannesXXIII.nl](http://www.JohannesXXIII.nl)

Email: [info@JohannesXXIII.nl](mailto:info@JohannesXXIII.nl)

*Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur*

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

## Overige contacten:

Contactraad Beuningen: [Beuningen@johannesxxiii.nl](mailto:Beuningen@johannesxxiii.nl)

Contactraad Winssen: [winssen@johannesxxiii.nl](mailto:winssen@johannesxxiii.nl)

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)*

*Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

Contactraad Ewijk: [Ewijk@johannesxxiii.nl](mailto:Ewijk@johannesxxiii.nl)

*Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen*

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: [Weurt@johannesxxiii.nl](mailto:Weurt@johannesxxiii.nl)

*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,*

*Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie*

## Redactieleden “Rondom Johannes”

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes"

verschijnt in het weekend van 15 juli 2023.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), gaarne vóór 29 juni 2023 naar [redactie@JohannesXXIII.nl](mailto:redactie@JohannesXXIII.nl) of naar uw lokaal redactielid

## Die mij droeg op adelaarsvleugels

De nalatenschap van Huub Oosterhuis

Allen gebruiken wij taal. Als we spreken of schrijven. Maar we communiceren ook met onze handen, met ons gezicht, in lichaams-taal. Gebaren zijn belangrijk voor iemand die doof is. En iemand die blind is luistert en voelt. Zo maken we contact met elkaar. We benoemen de werkelijkheid in woorden, we drukken emoties uit. Sommigen gebruiken beeld-taal, waarmee voorstellingen worden opgeroepen. Spreken in beelden maakt het vaak gemakkelijker om uit te leggen – en dus ook te begrijpen – wat iemand bedoelt. In de liturgische taal is dat niet veel anders. Mensen hebben verschillende voorstellingen van God. Voor de een is Hij een persoon. Een ander heeft wellicht een meer abstract idee van God. De Bijbel staat vol met gods-beelden. Zo is God een vader – voor velen vader en moeder tegelijk, schepper, verlosser. Soms zijn er beelden van een God die straft, of die geneest, of van een trouwe vriend die je altijd steunt. Een tochtgenoot. Een metgezel. Elk beeld verwoordt – telkens weer anders – de relatie tussen God en mens.

## Verrijking van liturgische taal

De Nederlandse liturgische taal van de laatste decennia heeft tal van beelden ontleend aan de poëtische woordenschat van priester-dichter Huub Oosterhuis (1933-2023). Zonder hem zou onze liturgische taal nooit zo zijn verrijkt. Oosterhuis zelf zei altijd dat zijn beelden *bijbelse* beelden zijn. Hij heeft deze beelden in nieuwe – poëtisch krachtige – taal gegoten. Hij heeft ons zo de taal van de Schrift beter leren verstaan.

## Gedragen op adelaarsvleugels

De adelaar, de roofvogel, roept bij iedereen een krachtig beeld op. Een roofvogel, met brede vleugels, stevige snavel en scherpe klauwen. Maar dat beeld kan ook anders zijn, zoals in het Bijbelboek Deuteronomium. Daar is de adelaar het beeld van God, die zorg heeft voor zijn volk. “*Zoals een adelaar over zijn jongen waakt, en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid, Hij alleen.*” (Deuteronomium 32, 11-12)





Het schijnt dat een adelaar zijn jong leert vliegen door het op te pakken, te dragen en vervolgens los te laten, in de hoop dat het zo – al fladderend – leert vliegen. Als het jong dreigt neer te storten, duikt de ouder er pijlsnel onder en vangt het op door zijn vleugels wijd uit te spreiden als een vangnet. Het jong wordt opgevangen en weer op het nest

gezet. Zo kan het – zonder angst, met veel zelfvertrouwen – blijven oefenen tot het zelf kan vliegen. Met dat beeld in gedachte beschreef Huub Oosterhuis zijn voorstelling van God:

*Die mij droeg op adelaarsvleugels  
die mij hebt geworpen in de ruimte;  
en als ik krijsend viel  
mij ondervangen met uw wieken  
en weer opgegooid  
totdat ik vliegen kon  
op eigen kracht  
op eigen kracht.*

Een prachtig beeld van God. Dat van een behoedzame ouder, die zorg draagt voor het kind. Die het beschermt, maar die het ook vertrouwen geeft. Het zou misschien gemakkelijk zijn voor het jong als het altijd gedragen werd. Maar het zal toch zélf moeten leren vliegen.

### **Op eigen kracht**

Het zou ons soms wellicht beter uitkomen als we alles aan God konden overlaten. Als we ons leven helemaal in zijn handen konden leggen. Maar wat Hij ons leert is om op eigen kracht te vertrouwen. Maar als het nodig is, is Hij aanwezig. Dicht in de buurt. Het is een rustgevende gedachte dat we, als het niet meer gaat, ons kunnen laten opvangen door die sterke vleugels. Dat we ons – al is het maar even – gedragen mogen weten. Tot we op eigen kracht verder kunnen.

Zo geeft God ook zijn schepping uit handen, in mensenhanden, om elkaar en de aarde te redden. De dichters van de bijbel gaan ervanuit dat de aarde een nieuwe aarde wordt. Aan die gedachte heeft Huub Oosterhuis een mensenleven lang woorden gegeven:

*Dit is het verbond van God met de mensen:  
Hij legt zijn woorden in mijn mond.*

Laten we zuinig zijn op wat hij ons heeft nagelaten.

Pastor Ruud Roefs

---

### **Lokale lintjesregenbui**

Zes inwoners van de gemeente Beuningen mochten op woensdag 26 april jongstleden uit handen van locoburgemeester Pascal Cobussen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Een teken van grote waardering voor hun inzet voor maatschappij en medemens. De plechtigheid vond plaats in Slot Doddendael te Ewijk.



Drie inwoners werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: de heer André Haverkort, mevrouw Marieke van Ingen-van der Ven en de heer Roderik van Kerkhof. Daarnaast werden drie personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: de heer Toon Hendriks, mevrouw Louise Lelivelt-van Haaren en mevrouw Gerry Schreven-Verploegen.

Een wel heel opvallend gegeven: maar liefst vier van bovengenoemde personen zijn sinds jaar en dag actief binnen onze parochiegemeenschap: André Haverkort, Marieke van der Ven, Louise Lelivelt en Gerry Schreven.

Wij danken hen allen voor hun trouw, hun niet aflatende inzet en hun betrokkenheid – en feliciteren hen van harte met deze welverdiende onderscheiding!

## Herinnering: parochiefeest zondag 25 juni 2023

Hopelijk staat de datum intussen al lang en breed in uw agenda genoteerd: zondag 25 juni 2023. Toch voor alle zekerheid ... Voor die dag staat een grote (en hopelijk grootse) **openluchtviering** gepland **voor alle parochianen** – en



verder ieder ander die komen wil. Het thema van de viering: **‘Kerk in uitvoering’**. Deze viering vindt plaats in en rondom de muziekkoepeel in Winssen en begint om 10.00 uur. Voorgangers zullen zijn: pastoor Ruud Roefs, diaken Roman Gruijters en emeritus pastor Jan de Waal. Na

afloop van de viering worden koffie, thee en een versnapering gepresenteerd.

Van 13.00 tot 16.00 uur wordt er – speciaal voor de **vrijwilligers** van onze parochie (samen met eventuele partner en thuiswonende gezinsleden), die tot 15 mei de gelegenheid hebben gehad zich hiertoe aan te melden – een feest georganiseerd in de boomgaard bij de kerk in Winssen. We verklappen nog niets, maar onze vrijwilligers (oud of jong) staat, na een soep- en broodmaaltijd, een leuk en gevarieerd programma te wachten! Goed om zo als **volledige parochie** samen te komen en elkaar beter te leren kennen. Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt op weg naar een (h)echte eenheid ... Laten we er **samen** voor gaan!

Graag tot 25 juni!

Met een hartelijke groet,

Bestuur parochie H. Johannes XXIII

## Aangenaam kennis te maken: Stichting Proment

Doel van de *Stichting Proment* is de communicatie te verbeteren met de ander: met de focus op mensen met een andere culturele achtergrond of uit een andere maatschappelijke laag. Die verbetering probeert en hoopt Proment te realiseren door primair zicht te krijgen op het eigen (beperkte) perspectief en de daarmee samenhangende blokkades, waardoor optimaal tijd en aandacht

gegeven kan worden aan de ander. Open staan naar de ander en de ander uit te nodigen omgekeerd hetzelfde te doen. Daar is het Proment om te doen.

Kernwoorden zijn veiligheid, openheid en kwetsbaarheid. Luisteren met hart en verstand – en dit in een goede balans. Met geduld en aandacht voor de ander en met een positieve, niet-veroordelende houding. De stichting heeft op dit gebied al voor diverse trainingen gezorgd in binnen- en buitenland. Met name op de Weekendschool en de Islamitische School in Nijmegen. Ook zet men zich in voor vluchtelingen in Beuningen. Daarnaast kunnen belangstellenden de cursus ‘Train de trainer’ volgen op het gemeentehuis in Beuningen. Internationaal richt Proment zich onder meer op de uitwisseling van hulpverleners tussen Nederland en Cambodja: psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen van de Radboud en de HAN zijn hierbij betrokken. Een initiatief waaraan de veelvuldige oorlogstrauma’s in Cambodja ten grondslag liggen. Tevens werd online onderwijs gegeven aan psychiaters, artsen en psychologen in Cambodja en Mexico. Binnenkort zullen de onderwijsactiviteiten van Proment worden uitgebreid naar Indonesië.

Momenteel is Proment bezig met de voorbereiding van dialoogsessies tussen Oekraïners en inwoners van de gemeente Beuningen. Voor verdere informatie zie de website: [www.stichtingproment.nl](http://www.stichtingproment.nl)

## “Post naar de Hemel”

Mensen zijn op zoek naar nieuwe vormen van vieren en rouw verwerken. Een vorm van contact met nabestaanden kan op verschillende manieren bestaan. Het schrijven van een brief naar overledenen is een van deze vormen. Zoals u wellicht al hebt vernomen heeft mevrouw Brecht Klaassen het initiatief genomen om een speciale brievenbus te ontwerpen voor “Post naar de Hemel” en deze op verschillende locaties in de gemeente Beuningen een plekje te geven.

Via Stichting Perspectief en met hulp van het RIBW, uitvaartonderneming Jolanda Heijmans en onze parochie is op 21 februari jongstleden de eerste brievenbus geplaatst in de hal van de Corneliuskerk. Inmiddels hangen ze ook in Weurt bij de kerk en in Winssen en Ewijk in de Mariakapellen. Ook op Begraafplaats Haaghove en in / bij de protestante kerk hangt een brievenbus.



De brievenbussen zijn dagelijks toegankelijk, net als die van de ‘echte’ post. Ze worden een aantal keren per jaar geleegd. Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst wordt samen stil gestaan bij het verlies van een dierbare. Buiten worden de brieven verbrand in een vuurkorf en gaan de woorden mee met het vuur en de wind richting ‘de hemel’. Een mooi initiatief waarbij wij ons als parochie van harte aansluiten.



## Maas en Waalse Archieven

De werkgroep “Archieven Maas en Waal” een werkgroep van de Historische Vereniging Tweestromenland, beheert o.a. verschillende kerkelijke en persoonlijke archieven. De kerkelijke archieven omvatten de volgende parochiearchieven: H. Georgius Heumen, Sint Juducus Hernen, H. Joh. de Doper Balgoij, Heilige Damianus, Niftrik, St. Victor en Gezellen Wamel, St. Jozef Alverna, Heilige Antonius Abt Wijchen, Heilige Everardus Wijchen, Sint Pascalis Woezik.

Verder zijn er parochie gerelateerde archieven, archieven van bedrijven en instellingen en persoonlijke archieven. Tot de persoonlijke archieven behoren de archieven van J.A. van der Pol - Puiflijk, L. v. d. Heuvel - Bergharen, Gerard Rooijackers - Overasselt, Familie Visker - Beuningen en H.F. van Haaren. Ook is er een archief van de Wijchense Gomarius Mes met boeken, gedichten en andere documenten. Aanvragen voor inzage van deze archieven dienen schriftelijk gedaan te worden via het emailadres van de Historische Vereniging Tweestromenland: [info@tweestromenland.com](mailto:info@tweestromenland.com). De Historische Vereniging Tweestromenland is al bijna 60 jaar bezig met het verzamelen, vastleggen en uitdragen van de geschiedenis in algemene zin, maar speciaal de

geschiedenis van het werkgebied van de vereniging, het Land van Maas en Waal en het westelijk deel van het Rijk van Nijmegen. Voor studie en onderzoek van de streekgeschiedenis en voor genealogisch onderzoek is het Documentatiecentrum van de historische vereniging iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur voor bezoekers open gesteld. Het Documentatiecentrum is gevestigd in het souterrain van t Mozaïek, Campuslaan 6, HX te Wijchen.

Bent u geïnteresseerd in onze vereniging, wilt u meer informatie, lid worden, of onze nieuwsbrief ontvangen? Loop op woensdagmiddag even binnen tijdens de historische Infomiddag of neem contact op met ons op via onze website [www.tweestromenland.com](http://www.tweestromenland.com) of mail naar: [info@tweestromenland.com](mailto:info@tweestromenland.com).



## Kerkbalans

We danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen.

De opbrengst van de actie Kerkbalans wordt o.a. gebruikt voor het onderhoud van de kerken en kerkhoven, de kerkklokken, energiekosten en personeel. Voor informatie kunt u ook terecht op de website [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) of via e-mail: [info@johannesxxiii.nl](mailto:info@johannesxxiii.nl).

## Opbrengst van de actie Kerkbalans

Kerkbijdragen	2023	2022
Januari t/m februari	€41.320	€44.366
Januari t/m april	€47.734	€52.151

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII



## Dopeling

Vajéna Theunissen

## Huwelijk

Tamara Janssen en Mark Meijer

Véronique Pardoel en Tom Lensen

## In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
<b>Weurt</b>		
Mientje van Dinteren – Stegeman	25-04-2023	90 jaar
<b>Beuningen</b>		
Riet Holl – van de Kerkhof	10-05-2023	92 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte



Allen Hartelijk dank

Langs deze weg wil ik, mede namens Piet, iedereen bedanken voor de vele gelukwensen en felicitaties die ik bij mijn Koninklijke onderscheiding op 26 april jl. heb mogen ontvangen. Ik hoop nog lang en in goede gezondheid, vrijwilligerswerk te mogen doen.

Hartelijke groet Gerry Schreven.

## Kort kort kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

### Onderons

In de Gelderlander van 28 maart jl. een impressiefoto van dweilorkest Brulto op het halfvastenconcert in het ULTO muziekcentrum.

### Toffe Perenbomen”om pesten uit te bannen

In de krant van “dinsdag 18 april een grote foto van leerlingen die op het plein van basisschool De Wegwijzer kaartjes met complimenten in de Toffe Perenboom hangen om pesten uit te bannen. De boom is een idee van Siem Kregting, de kinderburgemeester van Beuningen. Zijn missie is het bestrijden van het pesten. De Beuningse kinderburgemeester bezoekt alle basisscholen in de gemeente om ze een Toffe Perenboom aan te bieden. Het is een jonge perenboom in een grote groeibak, net fris in de bloei met daarbij kaartjes en elastiekjes. Aan ieder kind wordt gevraagd een compliment voor iemand op een kaartje te zetten en in de boom te hangen. Kijk voor de video op: [dg.nl/toffeperenboom](http://dg.nl/toffeperenboom).

### Ooievaars weten nestpaal in Winssen te vinden.

In de Gelderlander van 21 april jl. een grote foto van een ooievaarsnest aan de Betenlaan in Winssen. Dankzij de inspanningen van de heer Broer Verploegen uit de Dwarssteeg broedt er zeer waarschijnlijk een paartje ooievaars aan de

Betenlaan tegenover camping De Muk. Hij heeft op een betonnen paal van een hooiberg wilgenhout, bamboe en nestmateriaal opgebracht. Er worden regelmatig 2 ooievaars gezien op het nest en een ervan is waarschijnlijk aan het broeden.

### Zo Gezien - Ooievaars kondigen kinderen aan

Een foto niet zomaar een foto, daar is over nagedacht. Fotograaf en docent Tom Meerman legt uit wat je nog meer kunt zien in de foto van de Gelderlander van 21 april jl. Het is nog ongewis of het dit jaar wel gaat lukken. Er worden ooievaars gezien op het hooggelegen nest en aan het feit dat er vaak wordt gezeten kun je voorzichtig afleiden dat er gebroed wordt. Omdat het nest in de hoogte ligt en omdat een eventueel broedend ooievaarsvrouwtje niet gestoord moet worden is er nog even weinig te zien. Geen hoogwerker, drone of ladder wordt er bijgehaald. Toch is het leuk nieuws en hoort het bij de voorjaarsberichten uit de streek in de krant.

### Lintjesregen - Stuwende krachten in Maas en Waal

In de Gelderlander van vrijdag 28 april jl. een grot foto van de gedecoreerden van de gemeente Beuningen. Ze zijn allemaal op hun eigen manier stuwende krachten in de Maas en Waalse maatschappij. Gerry Schreven-Verploegen uit de Molenstraat werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau! Dit voor haar verdiensten voor het Prinses Beatrix Spierfonds, de vrijwilligers werkzaamheden bij Stichting Perspectief en het vele werk voor de fusie van de parochie Winssen naar Beuningen. Namens ons allen van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding en wel verdiend!



### Grote belangstelling voor herdenking 4 mei in Ewijk

Onder een stralende zon vond in Ewijk, voor de 10e keer, de 4 mei-herdenking plaats bij het oorlogsmonument. Vele belangstellenden waaronder familieleden van de slachtoffers, luisterden naar toespraken van Pastor Ruud Roefs en de nieuwe voorzitter van het comité 4 en 5 mei Wim Roelofs. Locoburgemeester van Beuningen Pascal Cobussen vertelde het verhaal van Ewijks slachtoffer Piet Jansen. Daarnaast werden er door diverse betrokkenen kransen gelegd bij het oorlogsmonument.

Het geheel werd muzikaal omlijst door het Liturgisch Gemengd Koor en afgesloten met een gezamenlijk kopje koffie.

### Ewijkse film zoekgeraakt

*Arno Spin*

Het is alweer jaren geleden dat er in Ewijk (op 30 juni 1956) een groep mensen in Ewijk met een klein busje met een camera erop met een geluidsman erbij, de straten inreed om zo mensen in Ewijk te filmen die ze spontaan tegen kwamen of ter plekke aanspraken of ze ook in de camera wilde kijken.

Ik was net een paar maanden (1 maart 1956) in Ewijk komen wonen met mijn ouders, broer Hans en zus Elly, zus Ingrid kwam later. Ik weet nog dat ze bij ons in de straat kwamen, ik zelf stond in de voortuin te kijken naar mijn buurvrouw, Mevr. Marietje van den Brant, want die stond met een



DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 27 mei	Pinksteren	19:00	em.past. Ton van Balveren	Samenzang			
zo 28 mei		10:00	em.past. Ton van Balveren ☞	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	pastoor Ruud Roefs	Andreaskoor
ma 29 mei	Tweede Pinksterdag	10:00	<b>Kapelberg Berharen</b>				
za 3 jun	Feest van de H. Drie-eenheid	19:00	pastoor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor			
zo 4 jun		11:00	<b>Eerste Communieviering</b> pastoor Ruud Roefs, diaken Roman Gruijters	Stuiterballen	10:00	em.past. Jan de Waal ☞	Andreaskoor
za 10 jun	Feest van het H Sacrament	19:00	pastoor Ruud Roefs	Marieke v/d Ven			
zo 11 jun		10:00	pastoor Ruud Roefs	Octime	10:00	WoCo	Andreaskoor
za 17 jun	11e zondag door het jaar	19:00	WoCo	Komore			
zo 18 jun		10:00	WoCo	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	Pastoor Ruud Roefs ☞	Andreaskoor
		16:00	Concert het vrije koor				
za 24 jun	12e zondag door het jaar		geen viering				
zo 25 jun		10:00	<b>Openlucht viering in Winssen</b> pastores van de Parochie ☞				
wo 28 jun		15:30	Seniorenviering pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Marieke v/d Ven & Hennie de Lange			
za 1 jul	13e zondag door het jaar		geen viering				
zo 2 jul		10:00	em.past. Ton van Balveren	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	em.past. Jan de Waal ☞	Andreaskoor
za 8 jul	14e zondag door het jaar		geen viering				
zo 9 jul		10:00	em.past. Ton van Balveren	Samenzang	10:00	Buitenviering WCV	Our Choice
za 15 jul	15e zondag door het jaar		geen viering				
zo 16 jul		10:00	WoCo leden werkgroep		10:00	em.past. Ton van Balveren ☞	Samenzang / Andreaskoor

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

☞ Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.  
Beuningen: zondag 28 mei Weurt: zondag 4 & 18 juni, 2 & 16 juli Winssen: 25 juni





emmer water en een pollepel de ramen te sprenkelen om zo de ramen schoon te maken en daarna met een doek droog te poetsen toen die filmploeg eraan kwam, die stopte natuurlijk om dit vast te leggen. Ik weet niet meer of kapper Jacob Faassen (de over buurman) het druk had maar hij kwam ook naar buiten om te kijken wat er gaande was in de straat. Want, waar haal je het nieuws vandaan... terwijl je geknipt wordt, wordt er over koetjes en kalfjes gesproken. Deze film is in die tijd gemaakt in opdracht van de Boerenleenbank omtrent het zoveel jarig (waarschijnlijk het 10-jarig ???) bestaan van de Boerenleenbank.

Toen de film klaar was werd hij vertoond in het *Café Restaurant Hotel “De Zon”* bij Marietje Croonen. Ik heb deze film gezien, was echt geweldig. Wie verantwoordelijk is geweest voor deze film weet ik niet, maar de film blijkt op het gemeentehuis opgeslagen te zijn geweest, tot dat men daar achter kwam toen het gemeentehuis werd ontruimd. Dit was het einde tijdperk van de gemeente Ewijk (Ewijk-Winssen). Alles werd naar Beuningen verhuisd, naar onze nieuwe gemeente “Beuningen”. Tijdens deze verhuizing kwam men een filmblik tegen die in een zeer slechte staat verkeerde. Het heeft dan ook nog even geduurd om deze film op video over te kunnen zetten, wat ook is gelukt.

Ik ben één van de eerste geweest om deze videoband te mogen afspelen, en heb daar gebruik van gemaakt en er een copy van gemaakt. Ik moet u wel mededelen dat het beeldresultaat van film naar video behoorlijk slecht is. Daar de film veel schimmelvlekken laat zien kun je ook geen goede afdruk eruit halen, heel erg jammer. Ik heb de film vanaf het begin opgeslagen en wat ik er nog van weet, de namen erbij gezet. Ik weet niet of iemand een betere copy van deze film heeft.

**Nu is mijn vraag:** wie weet waar deze film is terecht gekomen? Iemand heeft deze film in bruikleen gehad om deze op video te zetten en vergeten deze weer terug te brengen of is er misschien een ander verhaal hieraan verbonden? Hopelijk komt deze film weer boven water. Bij navraag is deze niet in archieven ondergebracht.

M.v.g. Arno Spin 06-12632636

## Hoop

Geloof, Hoop en Liefde. Vooral de liefde. Paulus heeft het er in 1.Korintiërs 13 uitgebreid over. Deze lofzang op de liefde wordt tegenwoordig vaak gebruikt in een huwelijksmis om de jonggehuwden aan te moedigen door te gaan op de nieuw ingeslagen weg. Paulus sluit zijn betoog in vers 13 af met:

*Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.*

Paulus schreef deze brief aan de gemeente in Korinte, in het zuiden van Griekenland. Zo rond het jaar 55. Met alle respect voor de jonggehuwden, die samen een geweldige periode in liefde tegemoet mogen gaan, maar Paulus heeft het hier niet over hen. Hij richt zich namelijk tot de verschillende groeperingen binnen de gemeente, die tijdens de christelijke samenkomst vooral ook de onderlinge liefde centraal moeten stellen. Feitelijk dus de liefde tot de naaste, ongeacht afkomst, geardeheid of overtuiging. Volgens mij een puur christelijke opvatting. Geloof ik.

Maar dan de hoop. We leven in een tijd, waarin ons de moed massaal in de schoenen zinkt. We weten het niet meer. We kunnen best een beetje hoop gebruiken. Het is toch prachtig dat onze koning al 10 jaar zijn best doet om het zijn onderdanen naar de zin te maken. Met alle kritiek die je ook op hem mag hebben, hij probeert toch de mensen hoop te geven. En onlangs heeft onze paus Franciscus zijn 10-jarig jubileum gevierd. Bescheiden en in navolging van de heilige Franciscus. In een documentaire werd aandacht besteed aan deze paus. Hoe hij zijn ambt invult. Hij woont niet in een paleis in het Vaticaan, maar in een bescheiden onderkomen daar nabij. En hij geeft toe fouten te maken. Vraagt vergiffenis. Is dus niet meer onfeilbaar. Als Argentijn heeft hij de Junta daar meegemaakt en volgens zichzelf heeft hij daarop niet adequaat gereageerd. Hij gaat nu voorop in een wereld, waarin veel te verbeteren valt. En hij doet dat met liefde. Wast voeten. Vraagt vergeving. Helpt. Legt zijn vinger op de gevoelige plek. Verbindt. Maar vooral laat hij mij zien dat de hoop nog niet verloren is. Dat een christen naast geloof en heel veel liefde ook hoop mag, nee moet, koesteren. En dat er nog wel veel werk aan de winkel is.

Theo Coenders





## Beuningen



### Geslaagd Benefietconcert

Op 26 maart vond in de Corneliuskerk in Beuningen een benefietconcert plaats voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De opbrengst was het fantastische bedrag van €914,63. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar Giro 555. Een dergelijke opbrengst in combinatie met een drukbezochte kerk en de vele positieve reacties maakten er een zeer geslaagd concert van.

---

In en rond de Corneliuskerk - deze maand de spot op:

### Onderhoudsploeg kerkhof en pastorietain

Het kerkhof van de Corneliuskerk is een plaats van rust, herinnering en bezinning. Deze laatste rustplek waar nabestaanden troost kunnen vinden moet er netjes uit blijven zien. Hiervoor zorgen Henk, André, Cor en Peter, de vaste kern van de onderhoudsploeg van de kerk, het kerkhof en de pastorietain. Iedere week zorgen zij ervoor dat het kerkhof en de tuin tiptop in orde blijven.

### Ook meehelpen?

Iedere dinsdagochtend zijn zij in wisselende bezetting actief van 9:00u-12:00u. De werkzaamheden betreffen vooral het groenbeheer op het kerkhof en pastorietain maar ook onderhoud aan bestrating en incidenteel in de kerk.

Liefhebbers van buitenwerk die af en toe of regelmatig mee willen werken zijn van harte welkom op deze dinsdagochtenden. Uiteraard wordt de koffiepauze niet overgeslagen.

Kom gerust eens aanlopen, er is altijd wel iemand bezig op het kerkhof of in de pastorietain.

Of neem contact op met het secretariaat. Welkom!

### Moestuin Beuningen zoekt groene vingers

We zijn weer in het voorjaar aanbeland. Dat betekent dat er weer van alles gezaaid en gepoot moet worden in onze moestuin. Heb je altijd al een moestuin willen hebben, maar daar geen ruimte voor of mis je de kennis? Zoek je meer contacten en wil je onderling ervaringen uitwisselen? Dan ben je van harte welkom bij onze moestuin. Ervaren groene vingers kunnen we ook zeer zeker gebruiken.

De moestuin is gezellig, een fijne bezigheid en er wordt veel van elkaar geleerd onder leiding van enthousiaste vrijwilliger Ger van Boxem. De oogst gaat deels naar de deelnemers & deels naar de Voedselbank Beuningen. Meedoen is gratis. De club komt iedere dinsdag van 14:00-16:00 uur samen op het Rijstveld 4 in Beuningen. Vanaf april gaan we weer van start. Heb je interesse? Meld je dan aan via Stichting Perspectief: 024-6750939 of loop eens binnen op dinsdagen tussen 13:00-16:30 uur bij Lokaal Talent (Rijstveld 4 Beuningen).

*Lokaal Talent is een project van Stichting Perspectief waarbij mensen tussen de 25 en 55 jaar nieuwe mensen kunnen ontmoeten en ontdekken wat jouw passie, talent of hobby is. De moestuin is een onderdeel van Lokaal Talent.*

---

### 'Liefdesconcert' door het Vrije Koor Nijmegen

Na het overweldigende succes van de Vredesconcerten van het Vrije Koor Nijmegen in de Stevenskerk aldaar en in de Grote Kerk in Elst kon een nieuw programma natuurlijk niet uitblijven. Ditmaal heeft het Vrije Koor de mooiste romantische liefdesliederen ingestudeerd. Dit ontroerende **Liefdesconcert** zal ook in de **Corneliuskerk** in **Beuningen** te beluisteren zijn, en wel op **zondagmiddag 18 juni – aanvang 16.00 uur.**

Naast de mooiste wereld-liefdesliederen zult u kunnen genieten van een aantal gesproken gedichten over de liefde. Solistische medewerking zal worden verleend door sopraan Boukje van Gelder, de begeleiding is in de vertrouwde handen van pianist Jelle Hoksbergen. Het concert staat onder algehele leiding van dirigent Jan Jaap Nuiver. Het concert duurt een uur en is **gratis toegankelijk**. Bij het uitgaan van de kerk wordt een **vrijwillige bijdrage** ter bestrijding van de onkosten op prijs gesteld. Het Vrije Koor heeft met haar



Vredesconcerten indrukwekkende en professionele visitekaartjes afgegeven. De belangstelling voor de concerten van het Vrije Koor is telkens zo groot dat wij u dringend aanraden uw plaatsen te **reserveren via onderstaand e-mailadres!**

Van harte welkom!

Voor reserveringen, contact en informatie:

Jan Jaap Nuiver

[vrijekoor@gmail.com](mailto:vrijekoor@gmail.com)



© *vrije koor*

### Voor de liefhebbers: Ensemble Octime ...

Ensemble *Octime* dat al sinds jaar en dag garant staat voor een prachtig stuk renaissance- en barokmuziek is voor velen in onze parochie allang geen onbekende meer. De concerten in de Corneliuskerk die met enige regelmaat (mede) door *Octime* worden verzorgd mogen zich stevast in een grote belangstelling verheugen. En dat terecht, want het gebodene is van hoge kwaliteit. Op **zondag 11 juni** aanstaande zal de eucharistieviering in de Corneliuskerk (aanvang 10.00 uur) speciaal door *Octime* worden opgeluisterd. U bent van harte welkom! Zegt het voort ...

### Herinneringen

Jonge dieren bijna alle kinderen zijn daar dol op. Op de boerderij van boer Piet waren geitjes geboren, broertje en ik gingen er elke dag langs. Het waren van die grappige beestjes, we hadden er veel plezier in. Een van de geitjes was kleiner dan de andere jonge diertjes, boer Piet vertelde dat het niet zo goed ging met de moeder van het geitje. Twee dagen later hoorden we dat de moeder er helaas niet meer was, het kleintje moest nu bij de andere moedergeiten zien te drinken. Nu moest het kleine geitje dat door ons Wiesje werd genoemd bij de andere moedergeiten drinken maar die wilden dat helemaal niet. Als het Wiesje begon te drinken begonnen nu eens een moedergeit vast hielden dan kon Wiesje drinken. Wiesje had al gauw door dat als wij of de kinderen van boer Piet een moedergeit vast pakten dat er gedronken kon worden.

Samen met de kinderen van boer Piet hebben we die zomer gezorgd dat

Wiesje kon drinken. In het begin was het makkelijk maar de moedergeiten wisten al snel wat er ging gebeuren en renden weg als we in de buurt kwamen. We waren net cowboys als we achter de geiten aan holden. We gingen in een kring staan en een van ons pakte dan de moedergeit. Met twee kinderen werd die vast gehouden, Wiesje stormde dan naar voren en begon te drinken. Wiesje bleek geen meisjesgeit maar een jongetje te zijn en is uitgegroeid tot een flinke stoere bok die voor menige nakomeling heeft gezorgd.



Diana Fuchten



Weurt



## Zomer Zin(g) Festival 2023

Koor Our Choice uit Weurt organiseert het Zomer Zin(g) Festival op zondag 11 juni 2023. Vanaf 14.00 uur bent u welkom bij De Kloosterhof in Weurt.

Vorig jaar bracht het koor de 1e editie uit van het Zomer Muziek Festival, dat toen in het teken stond van het 25-jarig bestaan. Een prachtig evenement en dat smaakte naar meer!

We hopen op een stralende zonnige dag, zodat we samen met u op het buitenterrein van De Kloosterhof een heus Zomer Zin(g) Festival gaan houden en vieren! Onder het genot van een koel drankje en lekkers van de BBQ, kan er niet alleen geluisterd maar ook meegezongen worden met de zomerse klanken die het koor ten gehore brengt!

Entree is gratis! Een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd, zodat koor Our Choice de volgende editie van het Zomer Festival alweer kan vastleggen.

Het muzikale aanbod is voor alle leeftijden! Kom met je gezin, vrienden, familie, burens en we maken er een bruisend festival van! Dus: mis het niet! Graag tot ziens op 11 juni a.s. bij de Kloosterhof in Weurt

## Nieuw initiatief: kindernevendienst in de Andreaskerk

Meer dan eens – met name in bijeenkomsten rond doop- en communievoorbereiding – klinkt de wens van ouders om hun kinderen op het gebied van geloof ‘iets mee te geven’. Op een laagdrempelige manier. Maar men weet niet goed hoe.

Als parochie zijn we ouders en kinderen heel graag van dienst. Enkele vrijwilligers hebben zich spontaan aangeboden om **vanaf juli** te starten met een **kindernevendienst**. Een initiatief waarmee we als parochie vanzelfsprekend ontzettend blij zijn. Veel dank daarvoor!



Elke tweede zondag van de maand kunnen de kinderen tijdens de viering in de Andreaskerk te Weurt (aanvang telkens om 10.00 uur) luisteren naar een verhaal en een bijbehorende knutselopdracht uitvoeren. Deze kindernevendienst vindt plaats in de **pastorie**. Vanzelfsprekend zijn ook kinderen uit Beuningen, Ewijk en Winssen van harte welkom. Immers, hoe meer zielen, hoe meer vreugd ... Misschien vinden kinderen het ook wel leuk om vriendjes of vriendinnetjes mee te brengen! We hopen in elk geval op een grote opkomst.

De volgende **data** mag u alvast in uw agenda noteren: 9 juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december.

Graag tot dan!

Lieve mensen,

Op 18 maart hebben we totaal onverwachts afscheid moeten nemen van onze eigenwijze, energieke, zorgzame, vrolijke sfeermaker:

**“Theo Bartels”**

Overweldigend zijn alle lieve en warme reacties op zijn overlijden. Namens onze kinderen en kleinkinderen wil ik iedereen hiervoor heel hartelijk bedanken. Het doet ons goed dat Theo zo geliefd was!

Warme groet van  
Virginia Bartels



## Theo Bartels - in memoriam

Op 18 maart 2023 is Theo Bartels plotseling overleden. Theo Bartels was een actieve vrijwilliger. Hij was actief voor talloze verenigingen in Weurt en voor onze geloofsgemeenschap. Naast een actieve vrijwilliger was Theo ook een bijzondere vrijwilliger; Hij was werkzaam als gastheer onder de gastdames en hij bracht het parochieblaadje rond, terwijl hij niet zo van wandelen hield. Hij was lid van de hoveniersgroep, zonder enig verstand van planten te hebben.

Hij was gek op kinderen. Vanaf half november mocht hij zich als bisschop verkleeden. Omringd door vele kinderen. Tijdens de Sinterklaasperiode werden er in de Pastorie dan ook vaak Sinterklaasliedjes gezongen. Hij hield wel van een grapje en hij was een echte praatjesmaker. Maar nu is het stil, want Theo is niet meer bij ons.



### Mededeling van de contactraad H. Andreas Weurt

In de afgelopen periode is de hieronder vermelde vrijwilliger van de Weurtse geloofsgemeenschap H. Andreas overleden: 18 maart Dhr. Theo Bartels (Technische groep, gastheer en bezorger parochieblad.)

Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap. Vrijwilligers en contactraad wensen de familie en andere betrokkenen veel sterkte toe met het verwerken van hun verdriet bij het verlies van hun dierbare.

Contactraad H. Andreas Weurt.



## Engeltjesmarkt zondag 28 mei

Met Pinksteren in zicht ruimen wij voor de 50<sup>ste</sup> keer onze Engeltjesmarkt in. We hebben weer veel mooie en goedkope spulletjes, dit keer ook veel creaspullen.

De markt is eerste Pinksterdag 28 mei van 10:00 uur tot 16:00 uur bij ons mam thuis in de Past. v.d. Marckstraat 64 in Weurt.

Tot ziens bij de familie Engelen.

## Avond4daagse Weurt - 20 t/m 23 juni 2023

De 50+ Vereniging Weurt organiseert voor jong en oud van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni voor de 17e keer de 'Weurtse Avond4daagse'. Door enthousiaste leden wordt voor u allen een viertal aantrekkelijke loopafstanden uitgezet in de fraaie omgeving van Weurt, Beuningen, Ewijk en Nijmegen. De organisatie zorgt voor het welbekende 'appeltje voor de dorst'.



De start en finish vindt plaats vanuit 'Ontmoetingscentrum De Kloosterhof' te Weurt.

De loopafstanden en starttijden zijn als volgt:

15 km	om 18:00 uur
10 km	om 18:10 uur
5 km	om 18:20 uur
2.5 km	om 18:30 uur

Op woensdag 14 en donderdag 15 juni vindt op eerdergenoemde locatie tussen 14.00 en 15.00 uur de voorinschrijving plaats. De kosten voor deelname zijn: voorinschrijving €4,00 en tijdens de Avond4daagse zelf €5,00.

Inlichtingen over deze avond4daagse kunnen worden ingewonnen bij Virginia Bartels (06-44363216) of Marian Reijnen (06-23132019). Het duurt nog wel even maar noteer nu al vast in uw agenda dat u van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni de Avond4daagse Weurt gaat lopen!

De organisatie van de Avond4daagse Weurt



## Het leven na de dood

Wij mensen zijn de enige levende wezens op aarde die beseffen dat we eens dood zullen gaan. We weten het maar zijn er als de dood voor om erover na te denken. Jarenlang hebben we Avondwakes verzorgd maar tijdens de voorbereiding is er met de nabestaanden nooit gesproken over een leven na de dood. Stilzwijgend gaan we ervan uit dat we na de dood naar de hemel zullen gaan. Maar is dit het einddoel of is er meer? Een antwoord op deze vraag ligt opgesloten in onze Geloofsbelijdenis (het Credo), met name in de slotzinnen: 'de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven'. Hierin ligt onze Christelijke hoop. Deze woorden staan in een bepaalde volgorde: eerst de opstanding/verrijzenis van het lichaam en daarna pas het eeuwige leven.

Wat wil zeggen 'Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam'. Allereerst dat Jezus waarlijk verrezen is uit de dood en voor altijd leeft en dat wij eens als goed Christen na onze dood voor altijd bij de verrezen Jezus zullen zijn en Hij ons eens zal doen opstaan op de laatste dag. 'Want als de geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest die in u woont' (Rom. 8:11).

Het geloof in de opstanding uit de doden is vanaf het begin van het Christendom een wezenlijk onderdeel van ons geloof. 'Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos' (1 Kor. 15: 12-15). De verrijzenis van Jezus Christus is het voorbeeld van onze toekomstige opstanding uit de dood.

Deze verrijzenis betreft de gehele persoon, de eenheid van ziel en lichaam die samen het 'IK' (mijn identiteit, mijn persoon) uitmaken. Het lichaam kan niet zonder de ziel en de ziel kan zonder het lichaam. De ziel als het onstoffelijke deel in ons, omvat onze bewustheid, wil en herinneringen opgedaan in ons leven en is onsterfelijk. Bij de dood treedt een scheiding op van lichaam en ziel. De ziel waarborgt door zijn onsterfelijkheid dat de persoon die sterft dezelfde persoon zal zijn die eens zal verrijzen.

Na de dood gaat vergaat ons lichaam tot stof. Als we gestorven zijn, ontvangen we in onze ziel onmiddellijk Gods oordeel over ons doen en laten

op aarde. Dit oordeel kan inhouden een directe opname in de hemel, een loutering, en of een veroordeling. Zo zegt Jezus aan het kruis tegen de goede misdadiger: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn' (Lc. 23: 43). Drie zaken vallen hierbij op: 1) direct na de dood van Jezus en de misdadiger zijn beide met hun ziel in het Paradijs, 2) het lichaam blijft voorlopig op de aarde achter (Het lichaam van de misdadiger wordt door de Romeinen begraven en het lichaam van Jezus wordt in een graf gelegd.), 3) tussen de dood van Jezus (op Goede Vrijdag) en Zijn opstanding of verrijzenis (op Paaszondag) liggen ongeveer drie dagen. De opstanding volgt niet meteen op de dood. Vóór de opstanding ligt een tussentoestand, een mogelijkheid van loutering of zuivering vóórdat wij God zien (een soort vagevuur). Zij die zich van God hebben afgekeerd worden veroordeeld (een soort hel).

In de tussentoestand tussen dood en de verrijzenis van het lichaam zijn we (als we goed geleefd hebben) als ziel tijdelijk gescheiden van het lichaam en bij Christus. Maar de lichaamloze ziel is incompleet, niet af. De ziel mist het lichaam en het lichaam mist te ziel. Later tijdens de opstanding doet God in zich almacht het lichaam weer opstaan en verandert dit een 'verheerlijkt lichaam'. Onze ziel wordt weer verenigd met het lichaam waardoor ons mens-zijn weer heel en compleet is. We krijgen een nieuw lichamelijk leven 'na het leven van de dood' (Wright). Opstanding is niet gelijk aan leven na de dood, het gaat om *het verrezen lichaam*. 'Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon' (Mt. 13:43).

Paulus vergelijkt de opstanding met het gezaaide zaad: 'Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt: het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders ... Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. ... Wanneer de bazuin klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen wij ook veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijk lichaam met het onsterfelijke' (1 Kor. 15: 35-53).

Uit deze woorden blijkt dat we zullen opstaan met ons eigen lichaam (het gezaaide zaad is hetzelfde zaad als bij de opstanding). Het is wel hetzelfde



lichaam, maar dan verheerlijkt geschikt voor een leven bij God. De onsterfelijke ziel verenigt zich met het lichaam dat nu ook onsterfelijk is. Met ‘opstanding’ wordt de opstanding van het lichaam (de hele persoon) bedoeld en niet alleen van de ziel. Jezus’ lichamelijke opstanding uit de dood staat model voor ónze opstanding uit de dood. De opstanding vindt niet direct na de dood plaats, maar later met de terugkeer van Jezus op aarde en bij het Laatste Oordeel over levenden en doden (als de bazuin klinkt).

Het NT maakt duidelijk dat onze uiteindelijke bestemming niet is om ‘naar de hemel te gaan wanneer wij sterven’, maar om opgewekt te worden met een nieuw, onsterfelijk, en verheerlijkt lichaam naar de gelijkenis van Jezus Christus. Als Christenen geloven we in de voortgang (voortbestaan) tussen ons huidig, aardse leven in Christus en het toekomstige leven bij God (deelname aan Zijn glorie en leven in Zijn Koninkrijk). De dood is niet het einde. Ons bestaan hier op aarde en ons geloof in Jezus Christus zullen vervangen worden door een gelukkig bestaan in het eeuwige leven: we zullen bij Christus zijn en ‘we zullen God zien zoals Hij is’ (1 Jn. 3: 2).

PS. Over het leven na de dood en de opstanding van de doden valt meer te zeggen dan alleen het lot van de individuele ziel, te denken valt aan de gemeenschap van de heiligen, ons bidden voor de overledenen, de wederkomst van Jezus op het einde der tijden met een nieuwe, heerlijke, foutloze schepping waarbij het koninkrijk van God neerdaalt op de aarde (zie het Onze Vader), het laatste oordeel en het leven in Gods nieuwe hemel en aarde. Zie voor de geraadpleegde literatuur: [www.andreaskerkweurt.nl](http://www.andreaskerkweurt.nl) < Teksten.

SV