

# Rondom JOHANNES

JAARGANG 7  
nummer 7



**Kerstmis 2021**

————— In dit nummer onder andere: —————

- Kerst 2021: het kindje Jezus wordt te vondeling gelegd
- Activiteiten voor jongeren in onze parochie
- God is nooit ver weg



## Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

## WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

\* \* \* \* dit blad is ook te lezen op [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) \* \* \* \*

## Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: [www.JohannesXXIII.nl](http://www.JohannesXXIII.nl)

Email: [info@JohannesXXIII.nl](mailto:info@JohannesXXIII.nl)

*Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur*

Contactraad Beuningen: [Beuningen@johannesxxiii.nl](mailto:Beuningen@johannesxxiii.nl)

## Overige contacten:

Contactraad Winssen: [winssen@johannesxxiii.nl](mailto:winssen@johannesxxiii.nl)

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)*

*Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

Contactraad Ewijk: [Ewijk@johannesxxiii.nl](mailto:Ewijk@johannesxxiii.nl)

*Arno Spin Tel: 06-12632636. Misintenties via het secretariaat in Beuningen*

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

Contactraad Weurt: [Weurt@johannesxxiii.nl](mailto:Weurt@johannesxxiii.nl)

*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,*

*Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie*

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

## Redactieleden "Rondom Johannes"

<b>Winssen</b>	<b>Ewijk</b>	<b>Beuningen</b>	<b>Weurt</b>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 30 januari 2022.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 13 januari 2022 naar: [redactie@JohannesXXIII.nl](mailto:redactie@JohannesXXIII.nl) of naar uw lokaal redactielid

## Kerst 2021: het kindje Jezus wordt te vondeling gelegd

Deze periode van het jaar voert ons vaak terug naar onze eigen kindertijd, naar hoe wij Kerst beleefden, de gezellige familiebijeenkomsten en ook de eigen kerstrituelen. Wat mij nog goed bijstaat is hoe mijn moeder ons voorlas uit het prachtige boek van Hector Malot: *Alleen op de wereld – Sans famille* in het Frans. Later zou ik het boek – een ingekorte versie dan - zelf lezen en in de zomervakantie nam ik een luisterboek mee - destijds nog cassettebandjes - om het verhaal van Malot via de walkman in de auto te beluisteren. Het verhaal heeft mij als kind altijd geraakt, maar ik wist toen nog niet zo goed waarom. Wel kan ik me herinneren dat ik me afvroeg of de jonge Jezus zich ook wel eens, net als Remi, ‘alleen op de wereld’ voelde, onbegrepen door zijn ouders, mensen om hem heen, eigenlijk ‘te groot’ voor dat gehucht in Galilea.

Enfin, eerst een zeer korte samenvatting voor degenen die het verhaal *Alleen op de wereld* uit 1887 niet kennen. Remi is een vondeling en wordt meegenomen door de straatartiest Vitalis. Een oude man met zijn honden Capi, Dolce en Zerbino en de aap Joli-Coeur. Ze trekken door het Franrijk van de 19<sup>e</sup> eeuw en leven van voorstellingen. Het zwerfende leven blijkt hard en meedogenloos. Remi staat er na de dood van Vitalis alleen voor. Hij gaat verder, ontmoet mensen die hem steeds eenzaam achterlaten.

Malot weet het zwerfend bestaan meesterlijk te verwoorden in een herkenbare kinderlijke belevingswereld, maar met volwassen wijsheden:

*Wanneer alles goed gaat, volgt men zijn weg zonder al te veel te denken aan de mensen in onze nabijheid, maar wanneer alles slecht gaat, dan heeft men behoefte steun te zoeken bij degenen om ons heen en dan is men gelukkig die steun te vinden.*

Het verhaal neemt de lezer, van iedere leeftijd, ademloos mee. Remi's leven wordt je eigen leven. Het is allemaal niet eerlijk, het is drama pur sang. Je voelt de eenzaamheid met Remi. Gedurende zijn zwerftocht blijft één ding hem bezighouden: “waar kom ik vandaan?” Uiteindelijk na vele omzwervingen vindt Remi, met de hulp van zijn vriend Mattia, zijn echte moeder en broer.



De jonge Jezus, zo stel ik me voor, zal zich ook niet thuis gevoeld hebben in het kleine Nazareth en zichzelf de vraag gesteld hebben wie hij is, wat de zin van het leven is, waar hij vandaan komt? En vragen wij onszelf ook niet soms af waar we vandaan komen, wie wij echt zijn en waar het nu daadwerkelijk om gaat in het leven?

Tot ongenoegen van zijn moeder en broers, zo staat er in het Evangelie, trok Jezus zijn conclusies. Hij koos voor een zwervend bestaan en ging van synagoge naar synagoge om te prediken en om op zoek te gaan naar zijn ware Vader, echte broers en zussen. Hij ontmoette vele mensen, sprak met hen over godsdienstige zaken, vooral over de ge- en verboden, en stelde ook veel lastige vragen. Denk maar aan de vraag van en aan de rijke jongeling. De vragen of wedervragen van Jezus zorgden er niet alleen voor dat zijn joodse geloofsgenoten gingen twijfelen aan hun interpretatie van Gods Wet. De irritatie ontstond voornamelijk omdat het hen dwong 'sich selbst in frage zu stellen'. De mens wordt gedwongen om te twijfelen aan alles wat hij of zij voorheen belangrijk vond, aan zichzelf en de keuzes in zijn leven. De meesten verlieten Hem, maar er waren ook trouwe vrienden die zijn nieuwe familie werden.

Aan hen was de keuze: alles achterlaten, zoals Jezus zelf had gedaan, en Hem volgen of Jezus de rug toekeren. Verweesd gingen de leerlingen met Jezus op weg, terwijl ze kinderen, echtgenotes en ouders achterlieten. Soms is het noodzakelijk om de eenzaamheid op te zoeken, naar de duisternis te keren, alles achter je te laten om jezelf weer te hervinden, om het Licht, het Kerstkind, te kunnen zien. Het oude *ik* wordt dan afgelegd en als broeder of zuster van Jezus word je dan herboren. Via Hem leer je vervolgens de liefhebbende Vader kennen.

Ook aan ons is de vraag of we die levenskeuze willen maken, willen weten waar we vandaan komen, wie we echt zijn. Willen we echt dat Kerstkind ontmoeten en zijn Hemelse Vader erkennen als de onze? Dit jaar kun je deze vraag niet ontvluchten, je zal hem voor jezelf moeten beantwoorden. Door corona kunnen we niet meer met het vliegtuig naar een warm en ver land of met de auto naar een onbewoond Waddeneiland, zwervend door Europa. Geen groot kerstbanket, bacchanaal of een kerstborrel. En desondanks vinden we

toch nog uitvluchten in ons geklaag over corona, gesloten cafés, Rutte en De Jonge, of het voetballen zonder publiek.

Het kindeke Jezus willen we niet in de ogen kijken. Laat staan aannemen, want we willen geen ander leven. De ultieme keuze om de schepen achter ons te verbranden, willen we niet maken. De eenzaamheid van die weg wordt ons te veel en het is vooral heel erg 'ongezellig' om daar tijdens de Kerst over na te denken. Net als bij Remi laten we als zogenaamde vrienden dat Kerstkind eenzaam achter. Anno 2021 leggen we het Kerstkind liever te vondeling, ergens voorbij de Wit-Russische grens... als een zonderlinge zwerver is Hij dan alleen op de wereld.

Of durven we het dan nu toch te doen? Samen met Jezus op weg gaan, al die dingen die ooit zo belangrijk leken achter ons laten en er zijn voor mensen in nood. Misschien voelen we ons eerst eenzaam en verweesd, maar dan ontdekken we dat Zijn Hemelse Vader ook onze Vader is. Dan wordt het Kerstkind waarlijk in ons hart geboren dit jaar.

Roman Gruijters



*Het onderstaande verhaal kreeg ik van een parochiaan die het zelf geschreven heeft. Ik vind het een juwéeltje en wilde het u niet onthouden ...*

*Pastor Ruud Roefs*

## God is nooit ver weg

Hij kwam naast me lopen, op die zaterdag in juni, die jongen van een jaar of zestien. Ik had hem al vaker ontmoet tijdens mijn wandelingen.

“Bent u ook aan het oefenen voor de Vierdaagse, meneer?”, vroeg hij me.

Ik zei dat dat niet het geval was, dat ik de Vierdaagse weliswaar een warm hart toedroeg, dat ik het ontzettend leuk vond, maar dat ik toch liever alleen wandelde dan met zoveel duizend mensen om mij heen.

Even bleef het stil, waarna hij zei: “Ik, ik vind het juist hartstikke gaaf. Het is net één grote familie. Iedereen is aardig voor elkaar, en er is altijd wel een lach of een opgestoken hand. Je hoort er helemaal bij.

Heel anders dan op school. Daar heb ik me eens tijdens een les maatschappijleer laten ontvallen dat ik geloofde, dat ik naar de kerk ging, dat God veel voor me betekende. Sinds die tijd word ik min of meer buitengesloten, hoor ik er niet echt meer bij. Ze vinden dat ik een softie ben.

‘Wie gelooft er nu nog in deze tijd, dat is toch achterhaald, iets voor oude mensen? Je gelooft toch alleen dat wat je begrijpen kunt, wat aantoonbaar is’, zeggen ze.

Maar ik, ik weet wat ik gevonden heb, en als ik eens verdrietig ben, omdat ik er weer niet bij hoor, dan is God nooit verder weg dan een klein gebed. Begrijpt u een beetje wat ik bedoel?”



Samen wandelden we verder, genietend van de schoonheid en de kleurenpracht van de natuur. Na verloop van tijd zei de jongen: “Hier moet ik af! Het was toch best gezellig samen, of niet soms?”

Ik lachte, hij stak zijn hand op en ging verder.

God is nooit ver weg, nooit verder dan een klein gebed.

Wat een mooie dag eigenlijk ...

Een parochiaan

## Kwetsbaarheid troef

Ook al lijken kerken steeds verder leeg te lopen, de aloude kerststal blijft onverminderd populair. Blijkbaar raakt het een gevoelige snaar. Dat oude verhaal van twee mensen onderweg. Voor wie geen plaats is in de herberg. Het verhaal van een kind in een kribbe.

De kerststal zoals wij die kennen gaat naar verluidt terug op Franciscus van Assisi die, origineel en creatief als hij was, in het jaar 1223 in Greccio (Italië) een 'levende' kerststal organiseerde. Een gouden formule, zoals de geschiedenis laat zien.

Over Franciscus valt veel te vertellen. Maar wat in het verhaal zeker niet ontbreken mag is zijn gevoeligheid voor kleine, kwetsbare mensen – armen en zieken voorop. In hen ontmoet hij de lijdende Christus. Zo komt Franciscus, een rijke koopmanszoon uit Assisi, op een rijtoer door het dal van Spoleto plotseling oog in oog te staan met een melaatse. Weggejaagd uit de stad doolt dit menselijk wrak langs de wegen. De melaatse die in de middeleeuwen een plaats vindt in een van de schamele leproserieën, mag zich nog gelukkig prijzen. Maar daarbuiten zwerven zij rond als uitgestotenen. Getekend door hun gruwelijke ziekte. Gemeden als de pest. Als menselijk afval.

Franciscus voelt de weerzin in zich opkomen. Mijn God, de aanblik en de stank ... Eerst wil hij de arme drommel wat geld toewerpen en wegrijden. Maar plotseling worden hem de ogen van zijn hart geopend: in deze melaatse, in dit deerniswekkend schepsel, steekt God zelf de hand naar hem uit ... Voordat hij goed en wel beseft wat hij doet, springt hij van zijn paard en duwt de man wat geld in zijn handen. En dan ... pakt hij beide verminkte handen vast en kust hen. Hij kust de handen die hebben ontvangen – alsof ze hebben gegeven. Want – zo ervaart Franciscus – het is in die kwetsbare, uitgestoten mens dat Christus zelf hem aanziet en een beroep op hem doet.

Deze daad is kenmerkend voor Franciscus. Hij zal nooit een man worden van structuren. Van organisaties ter bestrijding van leed, honger en onrecht. Van caritas in de zin van ‘het verrichten van goede werken’. Hoe goed en zinvol deze zaken op zichzelf ook zijn mogen. Nee, wat Franciscus voor ogen staat zijn niet zozeer goede werken – het gaat hem veeleer om de ontmoeting met zijn naaste in al diens kwetsbaarheid. En in die naaste met de lijdende

Christus. Wat hij geven wil, is niet een handvol geld, maar zichzelf. Aan die ander. Getekend en geschonden. Maar daarom nog niet minder kind van God.

Het enige dat op dat moment telt – waardoor hij geraakt en gegrepen wordt, is het lijden van de mens die daar voor hem staat. Hij volgt zijn hart, hij improviseert en lenigt de nood van het moment. Nogmaals, men kan het belang van organisaties niet ontkennen. Maar terwijl honderden organisaties uit het verleden zijn vergeten, staat dit gebaar van deze rijke koopmanszoon ons nog altijd voor ogen. Het gebaar van een mens die een ander optilt uit de diepte van zijn vernedering. Die hem status geeft. Aanzien ondanks zijn afzichtelijkheid. Die hem – opnieuw – mens doet zijn. Dat het een dwaas gebaar is, dat hij gevaar loopt besmet te worden is nog zijn minste zorg. Hij laat de angst voor de ziekte achter zich om de wereld van de zieke zelf te betreden. Vanaf dat moment – Franciscus zal het later het moment van zijn bekering noemen – wordt hij de vriend van deze uitgestoten kaste en een trouw bezoeker van de plaatsen waar zij worden verzorgd.

Hoe diep dit voorval in Franciscus' herinnering gebleven is bewijst wel het testament dat hij met de dood voor ogen dicteerde – en dat aldus begint: 'Zo heeft de Heer mij, broeder Franciscus, gegeven een leven in boete te beginnen. Want toen ik in zonde was, scheen het mij ondraaglijk bitter toe melaatsen te zien. En de Heer zelf heeft mij onder hen gebracht en ik heb hun barmhartigheid bewezen.'

Als God ons aanziet in de ogen van de kleinsten der kleinen is er geen ontkomen meer aan. Dan is 'kwetsbaarheid troef'. Laat dat het motto zijn van kerstmis 2021.

Een zalig kerstfeest!

Pastor Ruud Roefs

## Vormsel in Coronatijd

De vormselwerkgroep is vol enthousiasme begonnen aan de voorbereidingen voor de eerstvolgende vormselviering, die staat gepland voor 21 mei 2022. We gaan dan richting de zomer en hopen dan volop te kunnen vieren zonder beperkingen.

We denken nog regelmatig terug aan de meest recente vormsel-editie, die door de steeds strengere coronamaatregelen een doorlooptijd van bijna twee jaar had. De vormelingen waren "klaargestoomd" en het leek erop dat alles goed zou komen, maar een week voor de viering – in maart 2020 – ging Nederland op slot en moest het uitgesteld worden.

Het zou nog een jaar duren voordat het vormsel doorgang zou vinden. In de tussentijd werd er met ouders en kinderen contact onderhouden met kleine gebaren: het brengen van paaseitjes en een paaswens; een gesprekje aan het tuinhok in de eerste lockdown; een digitale quiz voor de kinderen met doe-opdrachten en weet-vragen; een ouderavond-op-anderhalve-meter met de Corneliuskerk als vergaderzaal. Voor de werkgroep was er natuurlijk het digitaal vergaderen.

Steeds werden regels bijgesteld, aangepast en uitgesteld. Maar uiteindelijk ontvingen op 13 maart van 2021 onze 17 vormelingen (16 kinderen én een volwassene) dan toch het vormsel. Om alle gezinnen een plaatsje te geven bij het toegestane aantal van 30 personen is in goed overleg met onze vormheer, Vicaris Theo Lamers, besloten om twee vieringen te houden. Pastoor Ruud Roefs en Diaken Roman gingen mede voor. Maar ondanks of misschien wel *dankzij* deze speciale omstandigheden waren het hele intieme, waardige vieringen.

Omdat familie en vrienden niet in de kerk aanwezig konden zijn, waren we blij dat we de techniek op tijd in de lucht kregen om de vieringen live te streamen via YouTube. Het was de digitale vuurdoop van de parochie. Dat het in een behoefte voorzorg werd al snel duidelijk, want het leverde die dag 160 views op en veel positieve reacties.





Foto: Vormselwerkgroep

Rond de zomervakantie, toen samenkomen weer veilig mogelijk was, hebben de kinderen hun vormselproject afgesloten met een gezellige avond. Daarbij stond de traditionele beklimming van de toren van de Corneliuskerk op het programma. En natuurlijk een film kijken en frietjes eten.

Zoals gezegd zijn de voorbereidingen begonnen voor de volgende vormselviering. Op 10 november is er een informatieavond geweest voor ouders en kinderen uit groep 7 en 8. Opgeven kan nog steeds. In januari beginnen we met de bijeenkomsten waarmee de kinderen worden voorbereid op het sacrament. In kleine groepjes werken de kinderen aan een project waarin ze leren over de inhoud van het sacrament, ons geloof, over zichzelf en de wereld om hen heen. Als je als ouder of kind twijfelt of het vormsel wel bij het kind past, kan ook na de voorbereiding nog worden besloten tot deelname. De werkgroep draagt er uiteraard zorg voor dat de bijeenkomsten op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Voor meer informatie over het vormsel of het opgeven van je kind kun je mailen of bellen met het parochiesecretariaat [secretariaat@johannesxxiii.nl](mailto:secretariaat@johannesxxiii.nl).

Hartelijke groet van de Vormselwerkgroep Johannes XXIII

## NIEUW: Activiteiten voor jongeren in onze parochie!

Na de afgelopen vormselgroep was het idee ontstaan om vanuit onze parochie activiteiten voor jongeren van 12-16 te gaan organiseren. Niks zwaars, gewoon gezellig met elkaar verbinding houden vanuit de waarden van ons geloof. Bij de oud-vormelingen van 2020/2021 hebben we een inventarisatie gedaan van activiteiten die ze leuk zouden vinden. Voorbeelden van favoriete activiteiten waren: iets doen met of voor ouderen, een creatieve workshop met een nieuwe techniek en een museum bezoeken met speciale activiteit voor jongeren.

De laatste zondag van november zijn we met een eerste activiteit gestart: de jongeren maakten van metaaldraad, stof en textielverharder een kerstengel om die vervolgens aan iemand die wel een steuntje kan gebruiken te kunnen geven. Het was een leuke creatieve middag met mooie kerstengeltjes als resultaat.



De volgende activiteit staat gepland voor januari 2022. We gaan dan meedoen aan een theaterweekend dat wordt georganiseerd door de Ontmoetingskerk van Nijmegen. In het weekend van 29 en 30 januari wordt met de deelnemende jongeren een theaterstuk in elkaar gezet en gespeeld. Er is een basisthema, maar de invulling wordt door de jongeren bepaald.

Er is voor elk wat wils: jongeren kunnen meedoen aan de spelgroepen, aan de muziekbond of aan een decorgroep. Hoe leuk is dat?! Hierbij zijn alle jongeren uitgenodigd vanaf groep 8.

Wil je meer weten over dit weekend of de andere activiteiten voor jongeren? Stuur dan een mailtje naar [vormselwerkgroep@johannesXXiii.nl](mailto:vormselwerkgroep@johannesXXiii.nl)



Namens de werkgroep voor jongeren,  
Ingrid Sturkenboom en Jan-Willem Prinsen

Fotos: Vormselwerkgroep

## Openstelling Corneliuskerk gedurende kerstperiode 2021.

Een aantal vrijwilligers van de H. Corneliuskerk heeft dit jaar weer de kerststal opgebouwd.

Indien de coronamaatregelen dit mogelijk maken is er ook *een tentoonstelling van oude koorkappen en velums uit de kerk van Ewijk*.

Op Eerste en Tweede kerstdag, en zondag 2 januari is de kerk geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om binnen te wandelen.

**Wanneer u de kerk wilt bezoeken is vanwege de Covid-19 maatregelen een mondkapje voor iedereen vanaf 12 jaar verplicht.**

Het deurbeleid is op de feestdagen en zondag 2 januari, bij het openstellen van de kerk, volgens de op dat moment geldende coronaregels.

De werkgroep wenst u:

Voor het nieuwe jaar,  
Tijd om van de kleine dingen te genieten  
Rust om stil te staan bij mooie momenten  
Sterkte om tegenslagen te overwinnen  
Vriendschap om je hart te verwarmen  
Humor om wat somber is te kleuren  
Een glimlach om elke dag mee te beginnen.  
Fijne feestdagen en een Zalig Nieuwjaar.



## Tarieven kerkelijke diensten 2022

Binnenkort komen de nieuwe tarieven voor kerkelijke diensten op de website van de parochie. U kunt hiervoor ook terecht bij het secretariaat.

De kosten voor een gebedsintentie (ongeacht het aantal personen) zijn vanaf 1 januari 2022 €12,50.



## Kerkbalans

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2021 en hopen dat u in 2022 ons ook weer steunt.

Actie Kerkbalans 2022 - inluiddmoment - Parochie H. Johannes XXIII Beuningen

### Opbrengst Actie Kerkbalans

	2021		2020	
	Kerkbijdragen	Giften	Kerkbijdragen	Giften
jan t/m maart	€51.157	€1.374	€49.935	€3.946
jan t/m mei	€57.449	€1.594	€57.010	€3.946
jan t/m juli	€63.984	€1.594	€64.589	€3.946
jan t/m september	€66.124	€1.594	€67.988	€3.946
Jan t/m oktober	€69.141	€1.644	€70.358	€4.176

Zaterdag 15 januari om 13.00 uur zal de start van de actie Kerkbalans 2022 aangekondigd worden met een inluiddmoment. In de vier kerkdorpen in Beuningen zullen op dat tijdstip de klokken luiden.

Het thema is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen.

Uw bijdrage aan de Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat. Tussen 15 en 29 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dit jaar zullen in Ewijk en Winssen de enveloppen via de post worden verstuurd. Vanwege de kosten zullen er dit jaar minder enveloppen worden verspreid in de parochie.

Heeft u geen envelop ontvangen, maar wilt u toch een bijdrage geven, dan kunt u een envelop meenemen uit de kerk of kapel of contact opnemen met het secretariaat. U kunt uw bijdrage (bij voorkeur) overmaken via de bank, of de envelop afgeven bij het secretariaat Dorpssingel 2 in Beuningen. Voor informatie kunt u ook terecht op de website [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) of via e-mail: [secretariaat@johannesxxiii.nl](mailto:secretariaat@johannesxxiii.nl).

## Dopeling:

Jax van der Heijden

## In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

Overledenen	overlijdensdatum	leeftijd
<b>Beuningen</b>		
André Willems	12-10-2021	87 jaar
Rie van Elk – van Elk	01-11-2021	86 jaar
Toos Boerboom – van den Berg	23-11-2021	92 jaar
<b>Ewijk</b>		
Marian van Kaam – Mulders	11-10-2021	70 jaar
Jan Verploegen	07-12-2021	85 jaar

## Weurt

Babet Weijers	21-10-2021	16 jaar
Theo Kersten	01-12-2021	87 jaar

## Winssen

Gerda Vergeest – Willems	25-10-2021	92 jaar
--------------------------	------------	---------



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte



## Ook dit jaar weer Winssen in kerstsfeer

Na het succes van vorig jaar staat ook dit jaar weer een prachtige kerstgroep op onze kiosk in hartje Winssen. Vorig jaar zou het eerste jaar worden dat er in ons dorp door de sluiting van onze kerk geen kerststal zou zijn te bewonderen. Echter op initiatief en sponsoring van kringloopwinkel BijWa, muziekvereniging ULTO en Parochie Johannes XXIII hebben enkele vrijwilligers een mooie kerststal kunnen maken die toch voor een fijne kerstsfeer in ons dorp zorgde.

Dit jaar is de groep wat uitgebreid met een engel, ster en compleet nieuwe ledverlichting zodat hij nog mooier tot zijn recht komt. Zeker in de avond als hij prachtig in het licht staat met op de achtergrond de oude toren. Een plaatje is het dan, vooral als je vanuit de Noth. Steph. Roesstraat aan komt rijden of wandelen.

Ook dit jaar is hij weer gesponsord door kringloopwinkel BijWa en ook de



parochie schonk de kerstbomen. Hetzelfde groepje vrijwilligers zorgde dat we weer kunnen genieten en van “Kerst in Winssen”, waarvoor namens alle Winssenaren dank.



Foto: Ton van Deijzen

### Dank voor donaties aan de Maag Lever Darm stichting

Om geld in te zamelen voor de Maag Lever en Darm stichting is Ellie Kersten op pelgrimstocht geweest naar Santiago de Compostela. Ze wil een ieder die haar heeft gesteund door belangstelling of een donatie, hartelijk danken hiervoor.

### Verbonden door licht

Het is een mooie gedachtenisavond voor onze overledenen geworden 6 november. Met velen heeft u deze avond meegemaakt en mede daardoor is het zeer de moeite waard om dit volgend jaar weer te vieren. We willen pastoor Roefs, ULTO, Fleur Perlo, de mannen van de kerkhofploeg en niet te vergeten Anne van Beuningen, die ervoor gezorgd heeft dat de kaarsjes bleven branden, heel hartelijk danken voor hun medewerking. Natuurlijk ook de leden van het comité en hun partners veel dank.

Riet de Graaf.

### Sinterklaas wordt warm onthaald in Winssen

Zondagmiddag 21 november stond in het teken van de intocht van Sinterklaas in Winssen. Rond 13.00 uur verzamelden zich een grote groep kinderen met hun ouders in de Molenstraat. Vrolijke en gespannen gezichtjes keken ongeduldig om zich heen om te zien of de Sint en zijn Pieten al in zicht waren.

Eindelijk was daar het getrappel van paardenvoetjes te horen toen Sinterklaas aankwam met de koets. Onder muzikale begeleiding van de Ulto verplaatste de stoet zich vervolgens naar het Admiraal van Ghentplein tegenover De Paulus, waar de Sint plaatsnam op het podium. De kinderen konden zien hoe de Pieten les kregen van twee juffen op de Pietenschool. De Pietenkennis mocht na de verschillende lockdowns namelijk wel wat bijgespijkerd worden. Letters leren, pakjes gooien, dansen en zingen. De kinderen deden alles mee. Dit leverde zelfs een heus Pietendiploma op!

De Sint zou de Sint niet zijn als hij niet ook een cadeautje en iets lekkers had meegebracht voor de kinderen. Stichting 5/12 Winssen kijkt terug op een geslaagde intocht en wil iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk bedanken!

### Prinses Beatrix spierfonds

In het afgelopen jaar hebt u voor ons goede doel, statiegeldbonnetjes ingeleverd bij supermark Jumbo in Winssen. Wij kunnen U vertellen dat dit het mooie bedrag van €463,95 heeft opgebracht. Wij danken u allen Hartelijk voor uw bijdragen en Menno Loeffen voor de mogelijkheid die ons geboden is. Wij wensen u allen Fijne Feestdagen en blijf gezond.

Namens het Spierfonds Gerry Schreven.

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 18 dec	4e zondag Advent						
zo 19 dec		10:00	WoCo	LGK	10:00	pastoor Ruud Roefs	SCA
za 25 dec	1e Kerstdag	10:00	pastoor Ruud Roefs & pastor Roman Gruijters	LGK	10:00	em. past. Jan de Waal	AK
zo 26 dec	2e Kerstdag	10:00	em. past. Ton van Balveren	Cor Auwerda	10:00	pastoor Ruud Roefs	NAG
za 1 jan	Oudjaar						
zo 2 jan	Nieuwjaar	10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 8 jan	Doop van de Heer	19:00	pastoor Ruud Roefs	LGK			
zo 9 jan		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	WCV	AK
za 15 jan	2e zondag door het jaar	19:00	WoCo				
zo 16 jan		10:00	Gebedsviering week v/d eenheid Ds. Dick Sonneveld & diaken Roman Gruijters		10:00	pastoor Ruud Roefs	AK
za 22 jan	3e zondag door het jaar	19:00	pastoor Ruud Roefs	KoMore			
zo 23 jan		10:00	pastoor Ruud Roefs	LGK	10:00	em. past. Ton van Balveren	AK
wo 26 jan	seniorenviering ovb	15:30	pastoor Ruud Roefs				
za 29 jan	4e zondag door het jaar	19:00	em. past. Ton van Balveren				
zo 30 jan		10:00	em. past. Ton van Balveren		10:00	WoCo	OC

Schema is afhankelijk van de coronamaatregelen. voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

Voor Kerstvieringen kunnen plaatsen gereserveerd worden bij het secretariaat op werkdagen tussen 8.30u en 12.30u tel. 024-6771271 of via [info@johannesxxiii.nl](mailto:info@johannesxxiii.nl)



## Kort - Kort - Kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

### **Derby: Winssen juicht, Ewijk treurt 3-2.**

In de Gelderlander van 11 oktober jl. twee mooie actiefoto's van Jim Peters die een tackle inzet op Dennis uit Ewijk en de andere foto Marijn van Kraaij die probeert de bal bij Ewijk te ontfutselen. Voor het beginsignaal brachten de Ewijkse supporters vuurwerk tot ontploffing waardoor een deel van de Boshof gehuld werd in een oranje-zwarte rookwolk. De Winssense supporters waren bescheidener met een aantal fakkels dat slechts flauwe rookpluimen produceerde. Na de rust scoorde Ewijk en zette Roda trainer Rutger Schuijffel nieuwe krachten in. Sam Janssen scoorde via een afstandschot de gelijkmaker. 2 minuten voor tijd scoorde Marijn Gradussen en werd het 3-2! De trainer van Roda was dolgelukkig. Zijn devies luidt altijd doorgaan, doorgaan en nog eens doorgaan! Proficiat met deze prestatie namens ons allen.

### **Moderne versie van Allerzielenviering breidt uit naar Winssen en Hernen**

In krant van 13 oktober jl. de mededeling dat Allerzielen dit jaar op 2 november valt en de dag is dat de katholieken de gestorvenen herdenken. Graven worden extra mooi gemaakt en kaarsen gebrand. De kerken lopen sneller leeg terwijl mensen nog steeds de behoefte hebben aan zo'n herdenkingsmoment. Verbonden door Licht wil daarin voorzien. In Winssen is een groep vrijwilligers aangestoken door het idee. Dit jaar vindt er een viering plaats op 6 november om 18.30 uur bij de muziekkoepeel naast de gesloten katholieke kerk.

### **Meester Jesper zingt en rapt samen met Love Piet.**

In de Gelderlander van zaterdag 23 oktober jl. een grote foto van meester Jesper samen met Love Piet die samen het lied Pietendiploma opnamen, inclusief een eigen videoclip. Meester Jesper heeft een nieuw talent ontdekt hij kan ook zingen en rappen. Samen met Love Piet nam hij het lied "Pietendiploma" op. Meester Jesper heeft inmiddels 350.000 volgers op Tik Tok. De strekking van hem is probeer dingen te doen die je echt graag wil en leuk vind, ook al vind je het lastig.

### **Mijn hobby - Zussen beginnen al in augustus met de kerstkaarten.**

In krant van 4 november jl. een mooie grote foto van de dames Liesbeth en

Pieta van Haren van de Kennedysingel met een grote tafel vol met eigengemaakte kerstkaarten. De zussen verkopen van alles aan huis zoals eieren, chrysanten, jam en eigengemaakte kaarten maar in andere tijden van het jaar nog meer andere groenten. Al meer dan 20 jaar maken ze samen kerstkaarten maar ook worden er door hen verjaardagskaarten, rouwkaarten, bruiloftskaarten, vogel en vlinderkaarten, opkikkerkaartjes enz. enz. gemaakt. De zussen zijn hier het hele jaar mee bezig want ze kunnen niet stilzitten! Door Corona kunnen ze niet meer op beurzen staan dat vinden ze altijd heel leuk om te doen.



### **Aan de parochianen van de geloofsgemeenschap Ewijk.**

#### **Ontruiming pastorie Ewijk.**

Zoals bekend worden de pastorie en de kerk in Ewijk verkocht aan Meander. De pastorie wordt als eerste overgedragen. De verwachting is dat dit in het begin van 2022 gaat plaatsvinden. Om die reden moet de pastorie ontruimd worden. Om overzicht te krijgen wat er allemaal in de pastorie aanwezig is hebben enkele parochianen een genummerde lijst van alle losse interieurstukken in de pastorie gemaakt. In de afgelopen weken is er gekeken welke stukken binnen de parochie dienen te blijven en welke stukken Meander tegen een vergoeding wil overnemen.

Voor geïnteresseerde parochianen is er op **zaterdag 8 januari van 10 uur tot 13 uur** de mogelijkheid om in de pastorie te komen kijken of er eventueel voor u een interieurstuk is dat u als aandenken aan de pastorie zou willen hebben. Op genoemde dag kunt u dat dan aangeven in welk nummer u geïnteresseerd bent. Uiteraard is dit bedoeld voor eigen gebruik en niet voor de handel. Als er meerdere personen in hetzelfde nummer geïnteresseerd zijn wordt er geloot. Op een later moment kunt u na afspraak het interieurstuk komen ophalen.

Het Parochiebestuur.

## Lam-Gods



Foto: Arno Spin

Sinds 27 juni jl. onze kerk dicht ging, is er tot op heden nog weinig te zien aan de buitenkant dat onze kerk een andere bestemming krijgt. Inmiddels wordt er toch wel wat opgeruimd, d.w.z. we zijn op de zolder van de sacristie aan het opruimen. Daar lagen van vele tien tallen jaren boekjes, papieren en knutselwerken van verschillende werkgroepen. Iedere werkgroep moet gedacht hebben, dat kunnen we volgend jaar nog wel gebruiken maar niets is minder waar. Er werden steeds meer en nieuwe dingen gemaakt en die werden weer op de zolder achter gelaten. We zijn met een paar mensen ondertussen aan het opruimen geweest en hebben alleen al deze papieren overblijfselen in een grote aanhanger afgevoerd naar de DAR. Zo kregen we meer zicht op deze zolder. We hebben toen mooie spullen ontdekt die ooit in de begin jaren van deze kerk te zien zijn geweest. Welke pastoor het moet zijn geweest??? Hij heeft in ieder geval deze attributen naar de zolder laten verdwijnen. Zo kwamen we het Lam-Gods tegen dat ergens achter in een hoek verscholen lag, dik onder het stof. We hebben het mee naar beneden genomen en het stof verwijderd en we zagen dat het neusje lichtelijk beschadigd was nadat het was schoon gemaakt. Door te vertellen dat we iets moois hadden gevonden met

een beschadiging, kregen we te horen dat er op de pastorie in Beuningen een vrijwilliger was die dit zou kunnen opknappen. Het beeldje is inmiddels mooi bijgewerkt en willen deze vrijwilliger dan ook hartelijk bedanken voor zijn inzet. Het Lam-Gods heeft voorlopig een bestemming gekregen in de kluis totdat we straks na de verbouwing er een mooie bestemming voor hebben, waarschijnlijk in onze kapel.

Arno Spin

## Kerk gesloten maar toch een Kerststal in Ewijk

In de komende kerstperiode zal er toch een kerststal zijn in Ewijk. Het is dit keer geen miniatuur kerststal met kleine beelden, maar een buiten kerststal met levensgrote buitenbeelden. Van 11 december tot woensdag 12 januari 2022 staat de kerststal met beeldengroep opgesteld in de tuin tussen de kerk en zorgcentrum Waelwick nabij het perenlaantje. De heilige familie is voor iedereen (gratis) te bezichtigen.

In januari van dit jaar werd de tuin bij de pastorie opgeruimd en werden de beelden op de oprit geplaatst. Ton van den Berg ontfermde zich over het lot van de beelden, en trok aan de bel bij parochie Johannes XXIII. Het parochiebestuur vond het een prima initiatief en was akkoord met adoptie. Omdat de beelden ernstig aangetast en beschadigd waren moest er snel onderdak gevonden worden. Sjaak Hoes transporteerde de loodzware beelden met zijn tractor en met behulp van Piet Thomassen en Piet Peters naar de leegstaande bedrijfsruimte van de familie van der Logt in de Veluwstraat. Zij hielpen ook met het schoonmaken van de beelden. Er werd een restauratieplan gemaakt en werkgroepen samengesteld. De werkgroep kwam er als snel achter dat er ook een Stichting opgericht moest worden om de traditie weer in ere te herstellen. Dit is ook de enige manier om fondsen te werven. De naam van de nieuwe Stichting is Cultureel Erfgoed Ewijk. Pastoor Schellekens haalde in 1956 de beeldengroep vanuit Tilburg naar Ewijk. Jaarlijks in de kerstperiode werd in de tuin van de pastorie een kerststal gebouwd en de beeldengroep uit de opslag gehaald en bij elkaar gebracht. Ergens in de jaren 70 kwam aan deze traditie een einde en zijn de beelden jarenlang buiten blijven staan. De beelden waren door de jarenlange weersinvloeden ernstig aangetast. Er was een schaap

zonder kop, een herder had gebroken benen en miste zijn handen en de koning had maar een voet. Aan alle beelden moest wel iets gerepareerd worden.

Met behulp van de Ewijkse kunstenaar Theo Gerritse zijn de beelden gerestaureerd. Vanaf maart tot september zijn er vele uren besteed aan het opknappen. Ook Ann Planting en José van den Berg hebben geholpen om de beelden weerbestendig te maken. Het parochiebestuur heeft de materiaalkosten voor de restauratie betaald, alle arbeid is door vrijwilligers uitgevoerd. We willen bezien of we de beeldengroep ieder jaar een andere plek kunnen geven ergens in het centrum van Ewijk. Op het moment dat we dit schrijven (eind november) moet de stal nog gebouwd worden en zijn we nog naarstig opzoek naar financiële middelen om de begroting sluitend te krijgen. We zijn nog op zoek naar informatie en oude foto's van de beeldengroep. Voor informatie kunt u contact opnemen met, Ton van den Berg Julianastraat 15a Ewijk of per mail [tonvandenbergl5a@live.nl](mailto:tonvandenbergl5a@live.nl).



De kerststal eind Jaren 50 in de tuin van de pastorie  
*foto's: Ton van den Berg*



V.l.n.r. Piet Peters, Sjaak Hoes en Piet Thomassen

## Ontmoetingsavond vrijwilligers Ewijk

Beste vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Ewijk, Bij gelegenheid van de sluiting van de kerk in Ewijk werd meegedeeld dat er – te zijner tijd – nog een ontmoetingsavond zou worden georganiseerd voor allen die als vrijwilliger voor de Ewijkse geloofsgemeenschap actief zijn. Die mededeling dateert inmiddels van een half jaar geleden. Helaas heeft corona sinds die tijd voortdurend roet in het eten gegooid, zodat de pastoraatsgroep tot op heden nog geen datum heeft kunnen vastleggen. We willen u bij dezen wel laten weten dat genoemde ontmoetingsavond nog altijd op onze agenda staat. We zijn u dus niet vergeten! We hopen van harte dat we – zodra de vierde golf achter de rug is – u een datum kunnen meedelen. We hopen van harte dat het binnenkort wél lukt – en dat alles dan ook mag doorgaan zoals gepland ...

Met een hartelijke groet – en blijf vooral gezond,  
Pastoraatsgroep parochie H. Johannes XXII

## Aforismenboekje Theo Coenders

Een aforisme is een korte, kernachtige uitspraak. Om u een idee te geven van de door Theo Coenders in zijn eerste boekje geschreven aforismen, hierbij een voorbeeld:

Levenswijsheid                      Begint                      Waar de ervaring eindigt.

In 2018 verscheen dit eerste aforismenboekje. Gezien de positieve reacties is er nu een vervolg. Deel twee zal tevens het laatste deel zijn. Het tweede deel heeft dezelfde vorm als deel één en past daar dus mooi bij. Wederom 100 aforismen in klein formaat. Voor de prijs hoeft u het wederom niet te laten; voor €10,- komt u in het bezit van dit leuke boekje. En omdat van het eerste deel nog enkele exemplaren over zijn, kunt u voor slechts €5,- extra (alsnog) dit eerste deel verkrijgen. Uiteraard zolang de voorraad strekt. U kunt het boekje thuis op een plek neerleggen om in te bladeren (...) of om erdoor geïnspireerd of vermaakt te worden. Maar het is ook leuk om iemand te verrassen met dit als cadeau. Vooral nu rond de kerstdagen.

Het boekje is te bestellen per E-mail: [t.coenders3@kpnplanet.nl](mailto:t.coenders3@kpnplanet.nl) o.v.v. uw adres, dan wordt het bij u afgeleverd.

## Positief

Positief is niet altijd positief en negatief is niet altijd negatief. Soms is positief negatief en negatief positief. Misschien een raar begin van een column, maar met Corona in het achterhoofd plus de doorgaans gebruikelijke betekenis van positief en negatief wordt er waarschijnlijk meer duidelijkheid verschaft.

Positief kwam Nederland uit de tweede wereldoorlog. De toenmalige generatie was de wederopbouwgeneratie. De generatie van mijn ouders. Naast die wederopbouw moest men ook de volgende generatie opvoeden. De armoede die men had gekend ging langzaam plaats maken voor een wat rooskleuriger leven. De belangrijkste taak voor de opvoeders was dat de kinderen er keurig bij liepen. Die kinderen werden de babyboomers genoemd. De naoorlogse generatie. De mijne dus. Wij genoten de groeiende welvaart en er was ruimte voor ontwikkeling. Studeren werd voor iedereen mogelijk en er ontstond een nieuwe beweging: de flowerpowertijd vanuit de sixties. Misschien was dat de laatste keer dat er een grotesk protest klonk tegen de voorgaande generatie. *Love and Peace* was het motto, muziek de begeleiding. Uiteindelijk won het maatschappelijk besef het van de mooie idealen. We gingen voor carrières ook al zweefden die idealen er ergens boven. Onze (klein)kinderen zouden die waarmaken. Schone kleren waren niet voldoende, nee, zij zouden pas echt gelukkig moeten worden door opleiding, hobby's en een vrijheid die geen grenzen kende.

Intussen hebben we Global Warming en hebben we een wereldwijd virus op onze nek. Wat voor wereld laten we onze (klein)kinderen na? De wereld lijkt te vergaan en wij krijgen (terecht) de schuld. Wat is er voor de jeugd over van de idealen waarvoor wij vroeger streden? Hebben ze misschien te veel vrijheden gehad en zijn ze daardoor de weg kwijtgeraakt? *Burn-out*, overspannenheid en, jawel, zelfmoorden zijn bij de huidige jeugd aan de orde van de dag. De jeugd wil de toekomst, maar deze lijkt uitzichtloos. Hebben wij als (groot)ouders nog een taak in deze? Moeten wij ons in de nieuw ontstane negatieve spiraal niet positief opstellen? Of laten we dat aan anderen over? Hebben wij niet de (christelijke) plicht hen perspectief te bieden in deze vooral voor hen zo zware tijden? Is het niet tijd voor een hernieuwd positief elan?

Theo Coenders



## Herinneringen

Als Sint weer vertrokken is werd bij ons thuis de kerstboom op gezet en het huis versierd. Broertje en ik gingen elk jaar weer aan de slag om zelf kerstversieringen te maken. Een luciferdoosje beplakken met rood papier, lijmen op een grote uitgeprikte gele ster, een gat maken in het doosje en daarin een kaarsje zetten. Deze mocht bij het ontbijt op tafel staan. Ook werd een kandelaar gemaakt die tijdens het avondeten midden op tafel moest staan. Een houten kledinghanger werd op de kop gezet in een halve kool, alles werd bekleed met rood crêpepapier en hier en daar een kerstboomtakje. Bovenop werden vier kaarsen met knijpertjes vastgeklemd.



Op de schoorsteenmantel een piepklein kerststalletje. Herders met een heel stel schapen en de drie koningen met een dromedaris, of was het nu toch een kameel? Waarom hadden die drie koningen maar een dier? Dat snapte ik niet,

moesten ze nu met zijn drieën op één dier rijden, dat kon toch niet? Dat bleef me achtervolgen.

Een aantal jaar geleden heb ik van een verzamelaar een kerstgroep gekocht en daar zag ik verschillende kerststallen staan met bij de drie koningen een paard, een olifant en een dromedaris. De verzamelaar vertelde dat elke koning staat voor een van de continenten die bij het ontstaan van de kerstgroep bekend waren met ieder hun eigen rijdier. De kameel, ook wel het schip van de woestijn genoemd staat voor een goede waarneming, gehoorzaamheid en genoegzaamheid en vertegenwoordigt het werelddeel Azië. De olifant, staat voor kracht, uithoudingsvermogen en geduld en vertegenwoordigt het werelddeel Afrika. Het paard het trotse koninklijke dier, vertegenwoordigt het werelddeel Europa en staat voor trouw en betrouwbaarheid. Of dit verhaal helemaal klopt weet ik niet. Ik heb nu een houten kerstgroep met een olifant, nu wil ik toch proberen of ik daarbij een paard en een dromedaris of een kameel kan vinden.

Diana Fuchten



### Kerstgroepententoonstelling in de Andreaskerk van Weurt.

De tentoonstelling wordt gezien als een “doorstroomlocatie”. U kunt de kerstgroepen bekijken, maar wel met een test op uw QR-code en uw ID-bewijs. En natuurlijk op 1,5 meter afstand en met een mondkapje!

De organisatie van de kerstgroepententoonstelling heeft toestemming gekregen dit jaar weer een tentoonstelling in te richten in de Andreaskerk van Weurt. Voor de tentoonstelling kunnen we weer, naast de grote kerstgroep van de kerk en de fraaie houten groep uit de Pastorie, gebruik maken van groepen uit de verzameling van Jo en Maria Smits uit Weurt, leden van de Vereniging “Vrienden van de Kerstgroep Nederland”. En ook de grote kerstgroep uit de kerk van Ewijk, die dit jaar is gesloten, is te zien. Deze groep mogen Jo en

Maria inzetten voor tentoonstellingen en de afgelopen tijd is de groep, voor zover nodig, gerestaureerd. Hij krijgt dit jaar een ere-plekje in de kerk bij het Jozef-altaar.

De Andreaskerk zal voor bezichtiging geopend zijn:

op	15, 19, 20, 22, 25, 26, 27, en 29 december	van 13:30 - 17:00 uur
op	24 en 31 december	van 10:00 - 15:00 uur
op	01, 02, 03, 05 en 09 januari	van 13:30 - 17:00 uur

Als er later nog wijzigingen worden doorgevoerd in de openingstijden, zullen we dit vermelden op de site: [www.josmitsweurt.nl](http://www.josmitsweurt.nl)

De organisatie van de tentoonstelling.



## Godshuizen

Het kerkbezoek is door de tijdgeest, die in de jaren 60 is ingezet, helemaal teruggelopen. Zelf ben ik toen ook afgehaakt. Kerken moesten noodgedwongen gesloten worden, verkocht aan diegene die er bij voorkeur een maatschappelijke bestemming aan kon geven. Niet zoals in de jaren 70 toen de Heilig Hartkerk in de Krayenhofflaan in Nijmegen verkocht werd aan een tapijthandel. Dat sloeg nergens op.

Door je opvoeding blijft er altijd iets bij je met die godshuizen. Je vraagt je af wat dat nou is; iets in je trekt de belangstelling hierin. Althans bij ons. En de belangstelling gaat dan vooral uit naar de cultuur en de religieuze kunst: Schilderijen, fresco's, kapellen, beelden, altaar en de lay-out van een godshuis. Als we op vakantie zijn lopen we sneller een godshuis in dan een museum. Daar zaten echte pareltjes tussen. Ik benoem het bewust een godshuis omdat dat een kerk, moskee of een synagoge kan zijn.

Katholieke kerken zijn het makkelijkst te begrijpen voor ons omdat die in ons referentiekader passen. Je kunt heel gemakkelijk de uitingen vergelijken. En of het nu een kerkje verscholen in het groen uit 1200 was, een kathedraal of een moderne kerk van recente datum, we ondervonden rust in onszelf, respect voor de symbolen en de respectievelijke geschiedenis van de kerken zelf.

Ook in een hele oude synagoge raakten we niet van slag. We voelden ons overal op de een of andere manier op onze plaats. De intentie die weergegeven wordt is in principe in elke religie hetzelfde al is de uitvoering hiervan nogal verschillend. Medemenselijkheid, liefde voor elkaar en omzien naar elkaar; intenties die elkaar ook overlappen. Symbolen die we in onze haastige, vluchtige en platte maatschappij dreigen kwijt te raken. Veel levensbeschouwingen lijken ook teveel in zichzelf gekeerd. Die herkenning, de beleving en de nieuwsgierigheid naar kerken en andere godshuizen is een nalatenschap uit onze jeugd en opvoeding. En die moeten we vooral blijven koesteren.

Ton Zwartjes



## Bijzonder feest van de H. Andreas in Weurt

De viering van dinsdag 30 november in de geloofsgemeenschap Weurt stond in het teken van het feest van de H. Andreas, patroonheilige van de Weurtse kerk. Deze viering werd door pastoor Ruud Roefs en emeritus pastor Jan de Waal voorgegaan. Een aantal cantors van het Andreaskoor stond weer garant voor de muzikale begeleiding.

Aansluitend zou in de pastorie een gezellig samenzijn worden georganiseerd voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Weurtse geloofsgemeenschap. In verband met de huidige Coronamaatregelen kon wederom deze vrijwilligersavond niet doorgaan. Vele vrijwilligers hebben wij - weliswaar op anderhalve meter afstand en voorzien van mondkapjes - mogen begroeten tijdens deze bijzondere viering.

Ieder jaar worden twee vrijwilligers verrast met het opspelden van het Andreaskruisje. Dit is een extra blijk van waardering voor hun inzet van vele jaren voor onze geloofsgemeenschap. Tijdens de viering die avond sprak voorganger emeritus pastor Jan de Waal op zijn zo persoonlijke wijze met veel lof over twee bijzondere Weurtse vrijwilligers, mevrouw Virginia Bartels en de heer Geer Jansen.

Virginia is trouw lid van onze werkgroep gastdames en is voor de gastdames het aanspreekpunt. Daarnaast draagt ze o.a. haar steentje bij aan de kinderkerstviering en Sinterklaasviering, aan de kaarsenvoorziening van onze kerk en aan de sfeervolle kaarsverlichting buiten en in de kerk tijdens de viering van Allerzielen.

Geer is al inmiddels 32 jaar trouw lid van onze drukkersgroep en is voor deze vrijwilligersgroep het aanspreekpunt. Hij heeft zich ingespannen voor o.a. het parochieblad van de Andreasparochie en het latere Andreasblad van de Weurtse geloofsgemeenschap. Ook zorgde hij mede voor het gebruikelijke drukwerk van de liturgieblaadjes.

Virginia en Geer kregen het Andreaskruisje opgespeld vergezeld van de bijbehorende oorkonde.

De vrijwilligers van de Weurtse geloofsgemeenschap en haar contactraad feliciteren hen met deze mooie blijk van waardering.





Ter gelegenheid van het Andreasfeest en de helaas gecancelde vrijwilligersavond stond voor alle vrijwilligers van de Weurtse geloofsgemeenschap aan het einde van de viering een amaryllisbol als presentje klaar.

De contactraad H. Andreas Weurt.

---

## De Wensboom staat er weer!

Vrijdag 26 november kwam hovenier Emiel Smits in de stromende regen een mooie grote Servische spar plaatsen die hij ons geschonken heeft. Met zijn graafmachine ging dat wel soepel en al waren we wel even bang dat de harde wind ons parten ging spelen, maar met de grote zware kluit eraan staat de boom trots naast de Calvariegrot op het kerkhof van onze Andreaskerk in Weurt te pronken.

Zaterdag heeft Wilberth Faber de grote zware betonnen kerstgroep van Jo en Maria Smits met zijn tractor voor de boom gezet en de kerstverlichting in de boom maakt het geheel helemaal af!



*Foto's: Guus Verduijn*

Het eerste gedicht hangt al in de boom en ik hoop dat veel mensen en kinderen de weg naar de boom vinden om daar hun wens, gedicht of een andere herinnering in te hangen zodat we er samen weer iets bijzonders van gaan maken.

Virginia Bartels

## Johannes de Doper: Niet klein maar Groot!



Als men de uitspraken in de vier evangelies over Johannes de Doper en Jezus naast elkaar legt, lijkt het erop dat de evangelisten er alles aan doen om Johannes te laten getuigen dat Jezus echt groter is dan hij. Over zijn eigen doop zegt Johannes: 'Ik doop jullie met water ten teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor Hem te dragen.' (Mt. 3: 11; cf. Mc. 1: 7-8; Lc. 3: 16; Joh. 1:26-27). Matteüs laat Johannes zeggen als Jezus zich wil laten

dopen: 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?' (Mt. 3: 14) Als priesters en Levieten uit Jeruzalem aan Johannes vragen wie hij is, zegt hij ronduit: 'Ik ben niet de messias' en voegt eraan toe: 'Ik ben de stem die roept in de woestijn: 'Maak recht de weg van de Heer' (Joh.: 1:20,23). In een discussie tussen de leerlingen van Johannes en Jezus antwoordt Johannes: 'Hij moet groter worden en ik kleiner' (Joh: 3: 30). Het lijkt erop dat Johannes kleiner wordt gemaakt dan hij is en dat hij als contrast dient om Jezus beter te doen uitkomen. Zo wordt hij vaak ook voorgesteld: slechts als voorloper/de wegbereider van Jezus. Maar klopt dit beeld wel?

Vooraf moet opgemerkt worden dat de evangelisten heel weinig zeggen over het optreden van Johannes. Over hem wordt gezegd dat hij naar de woestijn ging en 'de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen' (Mc. 1:4). Volgens Matteüs verkondigde hij: 'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!' (Mt. 3:2). Johannes was de eerste die de komst van het koninkrijk aankondigde. Maar wat zijn prediking inhoudelijk inhield, daarover krijgen we bitter weinig informatie. In tegenstelling tot de oproep van Jezus om zich te bekeren met het

oog op het komende koninkrijk van God (via parabels, daden, uitleg, verklaringen, voorbeeldgedrag en toelichtingen).

Als de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk Jezus vragen op grond van welke bevoegdheid Hij handelt, antwoordt Hij hen met een tegenvraag: 'Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van de mensen?' Hiermee gaf Jezus aan dat Johannes' opdracht inderdaad uit de hemel kwam (Mc. 11: 30).

Er zijn opvallende overkomsten tussen Johannes en Jezus in hun optreden en verkondiging. Johannes heeft grote invloed gehad op Jezus. Jezus liet zich door Johannes dopen. Beiden riepen op tot inkeer (Johannes in Mt. 3:2 en Jezus in Mt. 4:17). Allebei spraken ze over het komende koninkrijk van God met thema's als inkeer, berouw, vergeving, redding, oogst, rechter en oordeel.

Beiden verwierpen de gedachte dat het behoren tot het uitverkoren volk van Abraham automatisch toegang gaf tot het koninkrijk van God. Als Johannes veel Farizeeën en Sadduceeën ziet die op zijn doop afkomen zegt hij: 'Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: 'God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!' (Mt. 3:7-9). Ook Jezus wierp hen voor de voeten: 'Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent?' (Mt. 12: 34). Allebei gebruiken ze hier het beeld van de boom die goede of slechte vruchten draagt.

Beide waren profeten die doopten en een grote sociale bekommernis vertoonden; zij kwamen op voor de behoeftigen en zwakken in de samenleving. Alle twee waren ze welbespraakt, charismatisch en hadden veel aanhangers en volgers die hun ideeën verspreiden (Mt.9:14; Lc. 5:33). Als Paulus twintig jaar na de dood van Jezus op zijn zendingsreis Efese bezoekt, vertelt men hem over het optreden van Apollos, die goed onderlegd was in de Schriften en bekend was met de doop zoals Johannes die had verricht. Daar ontmoette Paulus ook enkele leerlingen die nooit gehoord hadden van de H. Geest, waarop Paulus vroeg hoe ze dan gedoopt waren. 'Met de doop van Johannes,' antwoordden ze" (Hand. 19: 3).

Het bidden van Johannes heeft ertoe geleid dat Jezus ons het Onze Vader heeft gegeven. 'Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft'. En zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan: ...' (Lc. 11:1-2).

Voor veel mensen in die tijd was de naam van Johannes bekender dan die van Jezus. Als Jezus zijn leerlingen vraagt wie de mensen zeggen dat Hij is, krijgt Hij als antwoord: 'Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent' (Mc. 8:28). Een belangrijke bron voor beiden was de profeet Jesaja. Zowel Johannes als Jezus werden alle twee door gezagdragers gearresteerd en terechtgesteld.

Jezus zelf sprak zeer positief over Johannes: 'Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: 'Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal een weg voor Je banen. Ik verzeker jullie: onder allen die uit een vrouw geboren zijn is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de Doper (Mt. 11:7-11; cf. Lc. 7:24-28). 'Alle mensen die naar hem geluisterd hebben, ook de tollenaars, hebben Gods rechtvaardigheid erkend, want zij hebben zich door Johannes laten dopen'. (Lc. 7: 29).

In zekere zin is Jezus schatplichtig aan Johannes. Hij was méér dan een 'voorloper'. Het Christendom heeft de belangrijkheid van Johannes de Doper altijd erkend. Parochies kozen hem als patroonheilige voor hun kerk, zoals in Ewijk.

*(Foto: Detail koorraam kerk Johannes de Doper te Ewijk)*

SV