

# Rondom JOHANNES

JAARGANG 7

nummer 5



September 2021

— In dit nummer onder andere: —

- Binnenkant en buitenkant
- Open Monumentendag 2021 Gemeente Beuningen
- Een hemels voorportaal



## Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

## WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

\* \* \* \* dit blad is ook te lezen op [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) \* \* \* \*

## Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: [www.JohannesXXIII.nl](http://www.JohannesXXIII.nl)

Email: [info@JohannesXXIII.nl](mailto:info@JohannesXXIII.nl)

*Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur*

## Overige contacten:

Contactraad Winssen: [winssen@johannesxxiii.nl](mailto:winssen@johannesxxiii.nl)

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)*

*Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

Contactraad Ewijk: [Ewijk@johannesxxiii.nl](mailto:Ewijk@johannesxxiii.nl)

*Arno Spin Tel: 06-12632636*

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19,*

*6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de pastorie*

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het Secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

## Redactieleden “Rondom Johannes”

<b>Winssen</b>	<b>Ewijk</b>	<b>Beuningen</b>	<b>Weurt</b>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 23 oktober 2021.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 7 oktober 2021 naar:

[redactie@JohannesXXIII.nl](mailto:redactie@JohannesXXIII.nl)

Of naar uw lokaal redactielid

## Binnenkant en buitenkant

Consternatie in Eindhoven en omgeving... Het nieuwe uit-shirt van de voetbalclub valt bij een groot deel van de supporters van PSV op zijn zachtst gezegd niet in goede aarde. Met de kleuren paars en groen staat het wel heel ver af van het oude, vertrouwde rood-wit waarin de ploeg doorgaans speelt. Kleuren die even oud zijn als de club zelf.

Moet je je dáár nu druk om maken? – zo vraag ik me af. Mij lijkt dat er op dit moment in de wereld belangrijker zaken aan de orde zijn. Belangrijker nog dan voetbal, geloof het of niet... En toch geeft het te denken. De kwaliteit van het voetbal hangt weliswaar niet af van het shirt dat de speler draagt – in wezen is het uiterlijk vertoon, maar toch... Mensen hechten aan uiterlijkheden. Uiterlijk vertoon, zo u wilt. De buitenkant is vaak meer dan de buitenkant alléén. Een clubtenue, een rood-wit-blauwe vlag, een kruis op een kerk, het zijn herkenningstekens, ze drukken verbondenheid uit. En versterken die ook weer. Dit is mijn club, mijn land, mijn kerk. Hier hoor ik bij.

Een sprekend voorbeeld uit het jodendom: overal ter wereld houden joden – vroom of seculier – een aantal gebruiken in stand waarvan wij misschien geneigd zijn te denken dat ze slechts zijdelings met hun geloof te maken hebben. Zo eet men koosjer – dat wil zeggen overeenkomstig de joodse voorschriften met betrekking tot de bereiding van voedsel. Na het eten wordt het vaatwerk secuur gereinigd. Veel joodse mannen dragen een keppeltje, en als ze bidden, dragen ze de voorgeschreven mantel (talliet) en gebedsriemen (tefilin). En dan de sabbat, de heilige rustdag... Wat zou het jodendom zonder sabbat zijn? Een jood zei eens: ‘De joden hielden de sabbat in stand, maar – nog belangrijker – de sabbat hield het jodendom in stand.’ Oeroude rituelen schonken het volk kracht. Tot in de concentratiekampen aan toe. En hielden het bij elkaar. Tegen de meest gruwelijke verdrukking in. Rituelen – zo maakt dit voorbeeld duidelijk – hebben verbindende kracht. Mensen worden niet alleen bijeengehouden door gezamenlijke opvattingen en ideeën, maar ook door uiterlijke gebruiken en tekenen: het even oude als vertrouwde shirt, de nationale driekleur en dezelfde telkens terugkerende rituelen.





Stelt u zich eens voor: een kerk, een geloofsgemeenschap zonder rituelen, gebruiken, gebaren, sacramenten en andere uiterlijke tekenen. We kunnen niet zonder. Noch als individu, noch als gemeenschap. Wanneer de liturgische rituelen uit het leven van een mens verdwijnen, zal zijn of haar geloof ontgezegelijk verschromelen. Om uiteindelijk te verdampen. En wat geldt voor het individu geldt evenzeer voor het grote geheel. We zien wat er gebeurt – ook in onze eigen parochie-gemeenschap – als rituelen niet meer worden gedeeld, niet meer gezamenlijk worden beleefd. Dan valt de gemeenschap uit elkaar en worden haar kerken gesloten.

Soms lijkt een club, een vereniging, een kerk alleen nog aan elkaar te hangen van uiterlijk vertoon – lijkt het alleen nog maar te gaan om de buitenkant. Niet zelden wordt een kind gedoopt, zo hoor je toch uit de mond van menig ouderpaar, ‘omdat dat er nu eenmaal bij hoort...’ Een mooie ‘traditie’. Niets tegen een gezonde traditie, maar wel tegen een ritueel dat wordt voltrokken – liefst zo leuk en persoonlijk mogelijk – en vervolgens geen vervolg krijgt. Noch thuis noch in de gemeenschap waarin het kind heet te zijn opgenomen. Een mooie gevel zo op het oog – maar dan wel een zonder kamers en meubilair daarachter. Waar blijft – die vraag roept het toch op – de inhoud van het gebeuren?

Het is niet voor niets een vaak voorkomend refrein in de Schrift: ga voor de inhoud! Verlies je niet in uiterlijkheden, in pietluttige regelgeving, in godsdienstig vertoon. Zorg dat je *hart* erbij is. En vergeet daarbij nooit waar het ten diepste om gaat: om eerbied voor God en aandacht voor mensen. *Zijn* mensen. Gods-dienst en mensen-dienst, het zijn twee zijden van een en dezelfde medaille. Als je Jezus mag geloven ook nog eens gelijkwaardig aan elkaar.

Deze gedachte, deze overtuiging vormt het hart van de bijbelse boodschap. Zo zegt Mozes: ‘...JHWH, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.’ (Deut. 18, 20) Krachtige taal. Woorden die ook ons – hopelijk – aan het denken zetten. Laten we die paar honderd stumperds uit Afghanistan binnen, of laten we ze barsten? Opnieuw: geen gods-dienst zonder mensen-dienst.

Ook een profeet als Jesaja hamert er onophoudelijk op godsdienst niet te laten verworden tot vroom uiterlijk gedoe. Zo roept hij uit – oog in oog met het onrecht in zijn dagen:

*‘Houd op met die zinloze offergaven.  
Ik heb een afschuw van jullie wierook;  
jullie feesten, nieuwemaan en sabbat,  
ik duld ze niet naast al dat wangedrag...’*

*Was je, reinig je,  
maak een eind aan je misdaden,  
ik kan ze niet meer zien.  
Vermijd alle kwaad  
en leer goed te doen.  
Zoek het recht, houd tirannen in toom,  
bied wezen bescherming, sta weduwen bij.’*

Jesaja 1, 13. 16-17

Ook Jezus ziet in zijn omgeving hoe het onderhouden van de Tora, Gods Wet, kan verworden tot puur uiterlijk vertoon. Kan ontaarden in hypocrisie en formalisme. Tot iets op grond waarvan de ene mens de ander meent te kunnen en mogen veroordelen. Vandaar Jezus’ waarschuwing: ‘Zorg ervoor dat je *hart* erbij is – en vergeet niet ook het hart van Gods Tora: eerbied voor God en aandacht voor mensen. Zijn mensen en jouw naasten. Opnieuw: geen gods-dienst zonder mensen-dienst.’

Voor alle zekerheid nog een laatste nuancering. Een geloofsgemeenschap die zegt: ‘Het gaat uitsluitend om het *innerlijk* – de rest is niet van belang’, en die dus liturgie, sacramenten en rituelen afdoet als louter uiterlijk vertoon, en alle regels en voorschriften als zinloze ballast, ook zo’n gemeenschap valt vroeg of laat uit elkaar. Als we niet meer samenkomen om ons geloof te vieren, bloedt de gemeenschap dood. En strandt het verhaal waarop zij is gebouwd. Maar ook een gemeenschap die *uiterlijk* heel wat lijkt, en waarbinnen gebruiken, tradities, rituelen en regels stipt en keurig worden beleefd – maar waar de binnenkant, waar het hart, waar de bezieling ontbreekt, ook die houdt geen stand. Zo’n gemeenschap wordt op den duur een verstikkende omgeving, een gevangenis van de geest, een plek waar alle liefde, elke creativiteit (alles wat afwijkt van het geijkte patroon) wordt uitgedoofd. En uiteindelijk betekent ook dit ‘einde oefening’, ‘einde verhaal’.

Samen geloven, samen kerk zijn, vraagt om binnenkant en buitenkant. Maar bij alle regels en rituelen – hoe heilig ze ook mogen zijn (of heten te zijn) - mag het hart, de geest van liefde, niet ontbreken. Laten we waakzaam blijven. Ook wijzelf. Want farizeeën – ze zijn van alle tijden en plaatsen.

Pastor Ruud Roefs  
*Met dank voor de nodige inspiratie  
aan collega-pastor Cees Remmers*

---

## Seniorenviering in de Corneliuskerk



Totdat corona roet in het kerkelijke eten gooide, vond er – eenmaal per maand – een (aangepaste) viering plaats in de Corneliuskerk, aanvankelijk opgezet voor dementerende ouderen, woonachtig in zorgcentrum ‘Alde Steeg’. De formule bleek een groot succes, de viering voorzag duidelijk in een behoefte. Na enige tijd sloten zich spontaan – naast de genoemde groep ouderen, hun begeleiders en familie – ook andere parochianen aan. Heel verdrietig was het toen we ons genoodzaakt zagen – vanwege corona – de vieringen stop te zetten.

Gelukkig is de situatie inmiddels verbeterd en durven we het aan de oude draad weer op te pakken. Vanaf september wordt er eenmaal per maand (telkens op de vierde woensdag van de maand) een zogenaamde ‘**seniorenviering**’ gehouden, bedoeld voor *alle* senioren die zich aangesproken voelen. U bent van harte welkom!

Locatie: Corneliuskerk Beuningen

Data in 2021: 22 september – 27 oktober – 24 november – 22 december

Aanvang: 15.30 uur

---

## Agapè-vieringen weer van start

Terug van weggeweest... Na anderhalf jaar te hebben stilgelegen, als gevolg van de corona-crisis, gaan de agapè-vieringen weer van start! De eerste vindt plaats op **woensdag 8 september** aanstaande in het *Koetshuis* van ons parochiecentrum op Dorpssingel 2 in Beuningen. Vanwege de beperkingen die de (nu nog steeds) geldende corona-maatregelen met zich meebrengen hanteren we een maximum aantal deelnemers van 10.

Let op! Voor de vieringen dient u zich aan te melden. Dit kan – telefonisch of per e-mail – op het parochiecentrum:

[secretariaat@johannesxxiii.nl](mailto:secretariaat@johannesxxiii.nl) / 024 – 677 1271

Data agapè-vieringen: 8 en 22 september – 6 en 20 oktober – 3 en 17 november – 1 en 15 december (aanvang telkens om 19.15 uur). Wat een agapè-viering ook alweer was? U kunt uw geheugen oprispen op de website van onze parochie:

[www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl)

## Liturgisch Gemengd Koor



Twee maanden geleden werd de kerk van de H. Johannes de Doper aan de eredienst onttrokken. We mochten dat doen in een mooie, stemmige viering, wat echter niet kon verhullen dat het voor velen een pijnlijke gebeurtenis was. Een dierbare, heilige plek is immers ineens voltooid verleden tijd. En wat blijft zijn – hopelijk vooral – mooie herinneringen. Toch gaven velen te kennen ook weer vooruit te willen kijken, niet bij de pakken neer te willen zitten. Een van die groepen is ons oude en vertrouwde Liturgisch Gemengd Koor onder leiding van Nico Adriaens. Het overgrote deel van dit mooie koor gaat verder – en heeft besloten de stap te zetten naar de Corneliuskerk in Beuningen. Geen vanzelfsprekendheid, maar juist daarom een reden te meer voor grote dankbaarheid – en, wat mij betreft, ook voor een groot en welgemeend compliment... Ik vind dit klasse! Het zal voor het Liturgisch Gemengd Koor ongetwijfeld even wennen zijn, maar ik hoop en verwacht dat jullie je – ik spreek je maar even direct aan – heel snel thuis zullen voelen in deze nieuwe omgeving. Weet dat mensen blij zijn met jullie komst. Weet dat je meer dan welkom bent. En we hopen dat we, als parochie, nog heel lang van jullie mooie zang kunnen genieten!

Pastor Ruud Roefs

## Een hemels voorportaal

De beide houten engelen die tot voor anderhalf jaar het hoogaltaar in de voormalige kerk in Winssen sierden bieden inmiddels een vertrouwde aanblik in het portaal van de Corneliuskerk in Beuningen. Alsof ze er altijd gestaan hebben. Een welkomstcomité van hemelse allure! Toch willen we als parochie niet vergeten waar deze beeldengroep vandaan gekomen is, en om die reden hebben we links daarvan een fraaie plaat van messing aan de muur bevestigd met daarop de volgende tekst:

*‘Engelen met expositiekroon. Onderdeel van het hoogaltaar van de voormalige Antonius van Paduakerk in Winssen. Overgebracht bij gelegenheid van de sluiting van de kerk op 5 januari 2020.’*

Goed om te weten en niet te vergeten. Ook als er over vijftig jaar nog iemand binnenloopt...

“Het verhalenuurkje” gaat weer van start

- Weet jij waar jouw naam vandaan komt en wat die betekent?
- Weet jij waarom we Carnaval vieren, behalve omdat het zo leuk is?
- Wat heeft Palmpasen nu met Pasen te maken?

Wij willen je hier graag over vertellen in

“Het verhalenuurkje”.

- “Het verhalenuurkje” is een initiatief vanuit de Corneliuskerk, maar is voor **alle** kinderen in de groepen 5, 6, 7 en 8.
- Ook alle kinderen die geen communie hebben gedaan of van een **andere of geen kerk** zijn, zijn van harte welkom.



“Het Verhalenuurkje” bestaat uit 5 bijeenkomsten van één uur. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we eerst over het thema, daarna gaan we iets leuks knutselen wat met het thema te maken heeft. Verder hebben we de kerstbijeenkomst in december en in maart een Palmpasenviering met optocht in de kerk.



De bijeenkomsten zijn op vrijdagavond in de Pastorie van Beuningen. Voor de basis- en gevorderdengroep van 18.30 tot 19.30. Voor de verrijkinggroep van 19.45 tot 20.45 uur.

De data in 2021 zijn: 8 oktober, 12 november, 10 december.

In 2022: 11 februari, 1 april, 10 april en 3 juni.

Er zijn géén kosten aan verbonden.

Heb je zin om mee te doen, geef je dan vóór 24 september op via email:

[secretariaat@johannesxxiii.nl](mailto:secretariaat@johannesxxiii.nl) of bel naar het secretariaat van de parochie tel. 024-6771271.

De werkgroep “Verhalenuurkje” zoekt nog steeds nieuwe leden om de werkgroep te versterken. Bent u geïnteresseerd: neem dan contact op met het secretariaat van de parochie.

Oogstdankviering met bisschop Gerard de Korte.

2021 is een bijzonder jaar voor de coöperatieve land- en tuinbouw in Noord-Brabant en in het Gelders Rivierengebied: het is namelijk 125 jaar geleden dat pater Gerlacus van der Elsen de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond oprichtte. Daarom is de commissie Landbouw en Samenleving van de ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen verheugd dat Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom 's Hertogenbosch, bereid is om voor te gaan in een feestelijke eucharistieviering.

Deze bijzondere ontmoetingsviering wordt gehouden op zondag 5 september om 11.00 uur op het terrein van Camiel Jansen, Bijsterhuizenstraat 15, 6546 AK Nijmegen.

(Het adres is per auto alleen te bereiken via Schoenaker=N847, de Verlengde Wilhelminalaan en de Elsenpas.)

Aan de viering werken verder mee: pastoraal werker Jack Steeghs, tevens geestelijk adviseur van de afdeling, het koor Mazing Joy o.l.v. Ilja van Luijk, het Boerenbondmuseum Gemert (tevens collectiedoel) en het gilde uit Niftrik.

Tijdschema:

- 11.00 uur – Viering
- 12.00 uur – Vraaggesprek met de bisschop
- 12.30 uur – Soep, koffie/ thee en belegde broodjes en een optreden van het gilde uit Niftrik.

**Iedereen is van harte welkom, maar vanwege de coronamaatregelen is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden.**

Graag het totaal aantal personen dat bij uw huishouden hoort en naar de viering komt **uiterlijk woensdag 1 september** doorgeven aan Tiny Derks in Ewijk tel. 0487-532286 of Truus Laurant: [mhm.laurant.4@hetnet](mailto:mhm.laurant.4@hetnet) tel. 024-6414514. U kunt bij haar tevens misintenties opgeven. Dit kan ook ter plaatse als u de viering bezoekt.

Bestuur ZLTO Rijk van Nijmegen

Leden Commissie 'Landbouw en Samenleving'

**Het 'blauwe boekje' is er weer!**

Voor het elfde achtereenvolgende jaar heeft de taakgroep VOS (Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken) een activiteiten-gids samengesteld voor het komende seizoen. Inmiddels is 'het blauwe boekje' een begrip geworden, zeker in Wijchen, waar de meeste activiteiten plaatsvinden.



Met dit boekje wil de taakgroep een andere manier van kerk-zijn mogelijk maken, waarbij het accent ligt op 'de ontmoeting met de ander': samen naar een mooie film kijken, in gesprek gaan na een boeiende lezing, tijdens een wandeling letterlijk een eindje met elkaar oplopen, aandacht hebben voor elkaar – dit alles ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Zo kan de kerk – naast de vieringen op zondag – een verbindende functie vervullen in de samenleving. En dat lukt: ook veel buitenkerkelijken komen graag 'op verhaal' bij een van de activiteiten.

Momenteel bestaat de taakgroep VOS uit 12 personen: mensen van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost (PGRO) en van de RK kerken in Maas en Waal Oost. Een jaar lang brainstormen zij over nieuwe initiatieven. Ook tijdens de activiteiten zijn er leden van de taakgroep present: zij zorgen voor een goed verloop van de avond.

In het vorige seizoen kwam er door corona van veel evenementen niets terecht. Dit jaar zijn er weer veel interessante lezingen, excursies, wandelingen, films, etc. gepland. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd om enigszins de kosten te dekken. Leden van de PGRO krijgen het nieuwe boekje jaarlijks thuisbezorgd. Dat is vooral te danken aan de vele mensen, die ons helpen bij de verspreiding. Doordat het VOS-seizoen loopt van 1 september tot 1 juni, is het onmogelijk de bezorging gelijktijdig met het kerkblad te laten lopen. Een extra woord van dank aan deze helpers is dus zeker op zijn plaats! Het boekje kan **gratis** afgehaald worden in de RK en protestantse kerken in Wijchen, Beuningen en Druten, enkele exemplaren zullen worden

neergelegd in de Mariakapelletjes te Weurt, Ewijk en Winssen. Ook ligt het voor u klaar in het Wijchense Mozaïek (bibliotheek), in de wijkcentra in Wijchen en in de protestantse kerken in Horssen en Bergharen.

Tenslotte kan men het boekje downloaden via [www.pkn.rivierenlandoost.nl](http://www.pkn.rivierenlandoost.nl)

De Taakgroep VOS hoopt - corona volente - weer veel mensen welkom te mogen heten: de deuren van de kerken in Maas en Waal Oost staan wijd open voor iedereen!

## Buurthulp

Buurthulp is precies wat het woord zegt: hulp voor u uit eigen omgeving. Hulpvaardige vrijwilligers geven graag wat van hun vrije tijd aan inwoners van Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. U kunt ons bellen voor kleine klusjes in en rondom het huis. Denk aan een lekkende kraan, een lamp ophangen. Of bijvoorbeeld een boodschap of het gras maaien.

Buurthulp is er voor iedereen die het nodig heeft. U kunt Buur(t)hulp van Stichting Perspectief inschakelen als u om de een of andere reden (tijdelijk) geen beroep kunt doen op familie, kennissen of vrienden. Wij proberen u dan, door middel van een oproepje, aan een vrijwilliger te koppelen. Er zijn geen kosten aan verbonden, tenzij er gebruik gemaakt moet worden van materialen / dingen aangeschaft moeten worden. Leg uw vraag gerust aan ons voor. We denken graag met u mee.

Stichting Perspectief: 024-6750939 of [info@stg-perspectief.nl](mailto:info@stg-perspectief.nl)

Met vriendelijke groet, Valerie Bekkers-Slahmi

## Duizenden vrijwilligers in actie tegen spierziekten



Van 12 tot en met 18 september vindt de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. Vrijwilligers door heel het land vragen die week een bijdrage voor de strijd tegen spierziekten. Er zijn in Nederland 200.000 mensen met een spierziekte. Voor de meeste spierziekten bestaat geen behandeling of medicijn en mensen gaan steeds verder achteruit. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Wetenschappelijk onderzoek is het belangrijkste wapen in de strijd tegen spierziekten. De wetenschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel en de komende jaren zullen er steeds sneller successen kunnen worden geboekt. Het Spierfonds zorgt dat het Nederlandse onderzoek op volle kracht draait met geld, de juiste keuzes en de beste mensen. De collecteweek is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Het Spierfonds krijgt geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van donaties en de inzet van vrijwilligers.

Steun de strijd tegen spierziekten en geef voor de collecteweek op [www.spierfonds.nl](http://www.spierfonds.nl) of via ABN Amro NL02 ABNA 0548.29.23.45 t.n.v. Prinses Beatrix Spierfonds

## Open Monumentendag 2021 Gemeente Beuningen



Dit jaar is de 35<sup>ste</sup> editie van Open Monumentendag (OMD) op **11 en 12 september** aanstaande.

Onder de slogan '**Mijn monument is jouw monument**' wil het comité een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met het bijzondere cultureel en religieus erfgoed. Op zaterdag **11 september** zullen de vier R.K. dorpskerken in de gemeente Beuningen van 10.00 uur tot 17.00 uur opengesteld zijn voor publiek. De focus dit jaar ligt op de **glas-in-lood** en **gebrandschilderde kerkramen** van de vier deelnemende kerken. Dit naar aanleiding van het onderzoek,



inventarisatie en werk dat Jo Bormans heeft verricht en samengebracht op de website: [www.kerkramentussenmaassenwaal.nl](http://www.kerkramentussenmaassenwaal.nl).



Beuningen - Corneliuskirche



Weurt - Andreaskirche



Winssen - Antonius van Paduakirche



Ewijk - Johannes de Doperkerk

Nu veel kerken aan de eredienst worden onttrokken dreigt dit religieuze erfgoed verloren te gaan. Jo Bormans inventariseerde de ramen en publiceerde deze op zijn website. De ramen werden ontworpen en vervaardigd door vooraanstaande kunstenaars en belangrijke glastelers. De aanwezigheid van deze religieuze kunst verdient meer bekendheid en waardering.

Glas-in-loodramen kunnen alleen binnen in het gebouw waarin ze zijn aangebracht goed bekeken worden. Deze Open Monumentendag is **vrij toegankelijk** en dus uitermate geschikt om de kerkramen te bewonderen vooral omdat steeds meer kerken verkocht worden en een nieuwe bestemming krijgen.

Tijdens de Openmonumentendag zaterdag 11 september a.s. zal in de R.K. Kerk van Winssen tijdens de openstelling van 10.00 uur tot 17.00 uur een extra programma zijn.

11.00 uur orgelconcert Jan Hermens

15.00 uur orgelconcert Jan Tel

Elk half uur: Filmpjes over Winssen en haar bewoners.

## Kerkbalans



Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. Heeft u nog geen bijdrage overgemaakt, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog! De anonieme contante kerkbijdragen staan vermeld bij de giften.

Voor informatie kunt u terecht op de website [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) of via e-mail: [info@johannesxxiii.nl](mailto:info@johannesxxiii.nl).

Werkgroep Kerkbalans

Opbrengst van de actie Kerkbalans

	2021		2020	
	Kerkbijdragen	Giften	Kerkbijdragen	Giften
jan t/m maart	€51.157	€1.374	€49.935	€3.946
jan t/m mei	€57.449	€1.594	€57.010	€3.946
jan t/m juli	€63.984	€1.594	€64.589	€3.946

## Kerkelijk huwelijk:

John en Annemarie Degen - Baerveldt



## Dopelingen

### *Beuningen*

Wouter Buis

Overledenen	overlijdensdatum	leeftijd
-------------	------------------	----------

### *Weurt*

Marietje Albers - Wannet	26-08-2021	88 jaar
--------------------------	------------	---------

### *Beuningen*

Wim Marneef	24-07-2021	85 jaar
-------------	------------	---------

Riet Moorman - Benders	30-07-2021	82 jaar
------------------------	------------	---------

Riek Hausel – Schraven	09-08-2021	91 jaar
------------------------	------------	---------

### *Winssen*

Nolda Heinen - Peters	27-07-2021	90 jaar
-----------------------	------------	---------



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte



## Het wandelcafé in Winssen...

Een paar geleden heeft er een groep inwoners vanuit Winssen meegedaan aan de Diabetes Challenge. Het wandelen beviel hen zo goed dat ze zijn doorgedaan, één keer in de week op donderdagavond lopen ze een rondje van ongeveer vijf kilometer. Start is om 18.15 uur bij De Paulus. Na de wandeling drinken ze een kopje koffie / thee bij een horecagelegenheid, hierin is iedereen geheel vrijblijvend. Is uw belangstelling gewekt en heeft u zin om een keer mee te lopen? Geef het door aan Bianca Kersten, email:

[bianca.kersten7@gmail.com](mailto:bianca.kersten7@gmail.com)

## Dankbetuiging

Hierbij willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling, die wij als familie ontvingen, bij het zo plotselinge overlijden van

### **Paul van Zuijlen**

De woorden van troost, brieven, de vele kaartjes, telefoontjes en bloemen waren overweldigend voor ons en heeft ons allen héél erg goed gedaan!

Wij voelen ons hierdoor gesteund bij het verwerken van dit verlies, waarvoor onze oprechte dank.

Winssen, augustus 2021

Janny van Zuijlen-van den Heuvel, kinderen en kleinkinderen

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 4 sep	23e zondag door het jaar	19:00	pastor Ruud Roefs	Marieke v.d. Ven			
zo 5 sep		10:00	Besloten terugkomviering Communicanten (*) pastor Ruud Roefs & diaken Roman Gruijters	De Stuiterballen	10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 11 sep	24e zondag door het jaar	GEEN VIERING					
zo 12 sep		10:00	Patroonsfeest H. Cornelius. alle pastores	LGK	GEEN VIERING		
za 18 sep	25e zondag door het jaar	19:00	WoCo leden van de werkgroep				
zo 19 sep		10:00	WoCo leden van de werkgroep		10:00	pastor Ruud Roefs	OC
za 25 sep	26e zondag door het jaar	19:00	pastor Ruud Roefs	Schola			
zo 26 sep		10:00	pastor Ruud Roefs	LGK	10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 2 okt	27e zondag door het jaar	19:00	pastor Ruud Roefs	Komore			
zo 3 okt		10:00	pastor Ruud Roefs		10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 9 okt	28e zondag door het jaar	GEEN VIERING					
zo 10 okt		10:00	Patroonsfeest H. Johannes XXIII (*) alle Pastores	LGK	GEEN VIERING		
za 16 okt	H. Gerardus Majella				10:30	em. past. Jan de Waal	
za 16 okt	29e zondag door het jaar	19:00	WoCo leden van de werkgroep				
zo 17 okt		10:00	WoCo leden van de werkgroep		10:00	pastor Ruud Roefs	OC
		15-16 uur: Concert Ensemble Cantodoro					
za 23 okt	30e zondag door het jaar	19:00	em. past. Ton van Balveren				
zo 24 okt		10:00	em. past. Ton van Balveren	LGK	10:00	pastor Ruud Roefs	SCA

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

(\*) afhankelijk van de coronamaatregelen moet U voor deze viering plaatsen reserveren. Voor actuele informatie: kijk op de website



## Kort kort kort

Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

### **Winssen krijgt een nieuwe straat midden in het dorp.**

In de Gelderlander van 19 juli jl. de mededeling dat Winssen midden in het dorp een nieuwe straatnaam krijgt en wel de Schoolhof. Deze straat is de toegangsweg naar een nieuw wijkje op de hoek van de Leegstraat en Kerkpad. Hier wil een groep senioren 5 levensloopbestendige woningen gaan bouwen. De straatnaam is dan nu wel bekend maar het plan zelf moet nog wel in procedure.

### **Boer Bewust voor een beter imago.**

In de krant van 29 juli jl. een grote foto van Herbert en Annelies Verploegen van De Groene Steeg uit de Kooistraat tussen hun koeien. Annelies en Herbert doen mee aan de imagocampagne Boer Bewust. Om mee te kunnen doen moet een bedrijf scoren op punten zoals milieu, dierenwelzijn, energie en verbinding met de samenleving. Zowel het bedrijf van Annelies en Herbert als het bedrijf van Nicole van de Pas en John Arts uit Overasselt doen hieraan mee. Zij zetten de deuren van hun bedrijf open in het kader van Boer Bewust en deze zomer vinden daar diverse activiteiten plaats. Voor een overzicht en meer informatie kun je terecht op de site boerenentuinnerspakkenuit.nl

### **Kim haalt Duitse kratjes uit de Waal voor Kika.**

In de krant van 4 september jl. een foto van Kimmie Blond met de gevonden kratjes langs de Waal bij Henny van Beuningen van Hobbytractor. Kim vroeg aan Henny of hij zijn terrein beschikbaar wilde stellen voor de opslag van de kratjes. Aan deze superactie wilde Henny gelijk aan meewerken en daar worden de gevonden kratjes dus naar toe gebracht. De Deutscher Brunnen (waar de kratjes van zijn) gaat op het terrein bij Henny een container plaatsen die na de inzameling wordt opgehaald. Ook in Beneden-Leeuwen Wamel en Nijmegen drijven deze mintgroene kratjes voorbij. Kimmie spoort iedereen langs de rivier aan deze kratjes te verzamelen.



Ewijk



## Vrijwilliger (loper/loopster) gevraagd voor de Rondom Johannes

Dhr. G. Verheijen gaat eind dit jaar stoppen om de Rondom Johannes te bezorgen, daarom zijn we naarstig op zoek naar nieuwe loper of loopster. Dhr. Verheijen loopt de Koningstraat, Steeg, Bouwlust en Begijnenstraat. Als er geen nieuwe vrijwilliger zich aanmeldt betekent dat, dat vanaf begin volgend jaar bij deze straten de Rondom niet meer bezorgd zal worden. In totaal zijn er 50 stuks Rondom's te verspreiden. Wie voelt zich geroepen om deze straten te voorzien van onze Rondom. U kunt zich melden bij: Arno Spin Tel. 06-12632636.

## Kapel in Ewijk

De kapel in Ewijk is iedere dag (7 dagen per week) van 10.00 uur tot 16.30 uur geopend. U kunt er een kaarsje opsteken, en misschien een moment van bezinning en rust vinden in deze gejaagde / bizarre tijden.

## Sint Johannes de Doper en Sint Antonius van Padua

In de voorgevel van de kerk in Ewijk staan de beelden van Sint Antonius van Padua (op de foto rechts) zoals immer afgebeeld met het evangelieboek en Sint Joannes de Doper (op de foto links) normaal afgebeeld met een staf met een lint eraan. Hier ontbreekt dat lint. Tussen de twee beelden is de vredesduif te zien. Dhr. B. Welten uit Oosterhout is de maker van deze beelden.

Op 28 maart 1911 werd de "Kerkbouwstichting" in het leven geroepen. Later in de volksmond het Grewenfonds genoemd. Doel; het bouwen van kerken ter ere van de Heilige Antonius van Padua. De enige eis voor een subsidie was dat de kerk de naam Antonius van Padua mee zou krijgen. En zo geschiede. Op de

officiële oorkonde van de inwijding van de kerk op 1 oktober 1917 staat de naam der kerk als ingewijd ter ere van de Heilige Antonius van Padua. In de volksmond bleef men de kerk Johannes de Doper noemen omdat dat ook de naam van de parochie was. Als een soort compromis beeldde men beide Heiligen af in de voorgevel van de kerk. Vaak ontstaan begrijpelijk misverstanden over deze gegevens, maar de kerk heet toch echt de Sint Antonius van Paduakerk en de oorsprong van de twee beelden in de voorgevel is zoals beschreven.



Foto: Arno Spin

Bron: De 100-jarige kerk in Ewijk, een eeuw historie rondom een geloofsgemeenschap.

Theo Coenders

## Protest

De wereld staat in brand. De CO2-uitstoot rijst de pan uit. Regeringen maken korte en lange termijnplannen om die uitstoot te reduceren en zo de Global Warming tegen te gaan. Maar de klimaatdoelen worden niet gehaald. Urgenda protesteerde in een eerder stadium al tegen het tekortschieten van de regering. Ze stapte zelfs naar de rechter met de eis dat de regering zijn eigen klimaatdoelen moest nakomen. Dat werd een succes, maar na een tijdje faalde de regering andermaal. Weer protest. Weer rechtszaak. Weer gelijk. Urgenda maakt zich sterk voor het behoud van onze wereld.

De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep. Velen worden ziek en een aantal overlijdt. Het virus wordt bestreden met vaccins. Soms met één, soms met twee inenting. Maar in beide gevallen is de werkzame periode kort. Bovendien vragen velen zich af of het allemaal wel nodig is. Moeten we ons wel in laten enten? Worden we niet gediscrimineerd als we weigeren? Maken weigeraars zich niet schuldig aan complot denken? Belemmeren ze anderen niet in hun vrijheid? Protesten waarvan beide partijen zich bedienen.

Het Amerikaanse leger heeft als laatste Afghanistan verlaten. De internationale troepenmacht heeft zich definitief teruggetrokken. De Taliban liet er daarna geen gras over groeien en namen de bezetting stapsgewijs over. Eerst de provinciehoofdsteden en daarna de hoofdstad Kabul zelf. De Taliban wil de Sharia invoeren en van Afghanistan een islamitische staat maken. En wat dat inhoudt weten we maar al te goed. Ze nemen het zo nauw niet met de mensenrechten en met die van de vrouw al helemaal niet. En die vrouw kwam net uit de schulp door de westerse inmenging in dit orthodoxe land. Strijdbare vrouwen protesteren tegen de onderdrukking die hen ten deel valt onder het Talibanbewind.

Jezus schuwde ook het contact met de geestelijke gezagsdragers niet en protesteerde op karakteristieke wijze tegen hun gedragingen. Farizeeërs die zich strikt aan de wet hielden en zich daarom wassen voor de maaltijd kregen te horen dat zij wel de buitenkant wassen, maar van binnen niet schoon waren. Jezus protesteerde niet tegen de Romeinen, maar tegen het gedrag van hen die de geestelijke macht vertegenwoordigden. Maar dan wel op een krachtige, maar respectvolle manier. Protest is overal en van alle tijden.

Theo Coenders



## Concert in de Corneliuskerk



Foto Cantodoro

Onder de titel 'Canticum novum - het nieuwe gezang' geeft het Nijmeegse Vocaal Ensemble **Cantodoro** op **zondag 17 oktober** een concert in de monumentale St.-Corneliuskerk in Beuningen, om **15.00 uur**.

Uitgevoerd worden Lutheraanse kerkmuziek van Heinrich Schütz (1585-1662) en seculiere en religieuze muziek van Claudio Monteverdi (1567-1643). Beide componisten zijn in respectievelijk Noord- en Zuid-Europa dé epigonen van de nieuwe muziek die in de eerste helft van de zeventiende eeuw de overgang van Renaissance naar Barok markeerde. Sterker nog dan in de voorafgaande periode werd toen de muziek bepaald door de inhoud van de tekst, met vooral meer nadruk op de emotionele aspecten daarvan.

Bij Schütz resulteerde dat in vaak ingetogen gezangen, waarin het protestantse piëtisme wordt weerspiegeld: diepe persoonlijke vroomheid en naastenliefde, en een afwijzing van alle dogmatiek. Monteverdi trok (letterlijk) alle registers open bij het verklanken van vaak uitermate sentimentele liefdespoëzie; zijn kerkmuziek is bijzonder krachtig, geheel in het teken van de Contrareformatie.

Een fraaie middenweg werd bewandeld door de Milanese kanunnik Aquilino Coppini (? - 1629) die liefdesmadrigalen van Monteverdi voorzag van liturgische teksten die volgens velen nog beter bij de muziek passen dan de larmoyante liefdesklachten van het origineel. Cantodoro laat twee van die waarachtige 'passie'-motetten in Beuningen horen. Tijdens het concert worden de diverse werken kort toegelicht. De uitvoering duurt ongeveer een uur en is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.

Aanmelding vooraf is niet nodig.

*Het maximale aantal bezoekers is – in verband met de coronamaatregelen – afhankelijk van de op 17 september (eventueel nog) geldende voorschriften.*

---

## Herinneringen

Rupsen, in mijn jeugd waren dat een soort magische wezens. Ze waren van die lange beestjes met veel kleine pootjes en zaten meestal op de groenten in de moestuin. Pa was niet zo blij met ze want ze vraten aan de groenten. Maar ik vond ze geweldig, vooral toen pa vertelde dat ze vlinders zouden worden. Als kind vond ik dat een prachtig idee, maar hoe de rupsen een vlinder werden begreep ik echt niet. Wat doe je dan als kind, je hebt sprookjes en daar vond ik de oplossing in. Ik verzon dat er een tovenaar of goede fee was die met het toverstokje tegen het kokertje met de rups aan tikte en dan om toverde in een vlinder. Ik was echt helemaal in de ban van die verandering. Natuurlijk wilde ik de tovenaar of fee heel graag aan het werk zien als ze de rups om toverden. Maar helaas hoe goed ik ook zocht, ik heb ze nooit kunnen betrappen als ze aan het toveren waren.

Een paar weken geleden was ik aan het wandelen, ik ging via de Kloosterstraat linksaf de dijk op. Er kwamen een paar paard en wagens over de dijk aan. Nadat die gepasseerd waren zag ik een merkwaardige rups zien. Ik had deze soort nog

nooit gezien. Wat had die diertje een geluk gehad, niet door de paardenhoeven of wielen geraakt. Het diertje is voorzichtig naar de berm gebracht zodat het zich verder kon vol eten om alsnog een vlinder te worden. Het was een vrij grote groene rups met een soort horentje. Wat zou ik daar als kind bij gefantaseerd hebben, misschien wel een soort draakvlinder of eenhoorn vlinder. Natuurlijk heb ik thuisgekomen dankzij internet op kunnen zoeken wat het was. Het bleek een rups van de Grote Avondrood te zijn, een nachtvlinder.

Diana Fuchten



Foto: Diana Fuchten

KoMore

Op 13 juli heeft KoMore het seizoen afgesloten, tijdens deze bijeenkomst zijn de jubilarissen in het zonnetje gezet:

Hans 10 jaar dirigent en KoMoor. Anita, Anita en Gerrie 25 jaar KoMoor. Marjon en Marcel (helaas verhinderd) 20 jaar KoMoor Ali 1 jaar KoMoor.



Foto: KoMore



Weurt



## Woensdagochtendviering in Weurt

Met het oog op de huidige versoepelingen in de corona-regelgeving (en laten we hopen dat deze in de komende tijd minstens kunnen worden gehandhaafd) zal emeritus-pastor Jan de Waal vanaf woensdag 8 september aanstaande

wekelijks weer voorgaan in het rozenkransgebed en de daaropvolgende eucharistieviering. Het aanvangstijdstip is 9.15 uur.

Alle belangstellende parochianen zijn van harte welkom. Omdat we nog geen zicht hebben op het aantal aanwezigen zal de woensdagochtendviering vooralsnog in de Andreaskerk te Weurt worden gehouden.

## In memoriam Koster Bert de Heiden



Toen Joop Reurs eind 1992 in Weurt benoemd werd als pastoor vond hij het niet leuk dat er meteen een vacature was voor de functie van koster.

Na maandenlang zoeken kreeg hij steeds te horen: 'nee, sorry dat is niks voor mij'. En toen kwam hij in contact met Bert de Heiden. Een geschenk uit de hemel noemde hij dat.

Vanaf die eerste dag voelde Bert zich thuis in onze Andreaskerk, die hij steeds de 'basiliek van Weurt' noemde.

Joop Reurs als pastoor heeft nooit onder stoelen en kerkbanken gestoken dat hij ontzettend geboft heeft met Bert, een koster in hart en nieren, die plichtsgetrouw zijn werk deed en zelfs méér dan dat. Als voorganger in de vieringen hoefde hij zich met veel dingen niet meer te bemoeien. Want Bert was een volledig bevoegd koster die in 1958 in Leiden zijn diploma had behaald, een diploma waar hij trots op was. Tien jaar lang heeft hij het kostersambt nauwgezet uitgevoerd, elke zondagmorgen en één keer per maand op zaterdagavond. Maar daarbij kwamen ook nog de kerkelijke uitvaarten, die er in die tijd veel meer waren dan nu. Deze kwamen altijd onverwacht en door de week. Maar Bert regelde alles: met de uitvaartonderneming, het zangkoor en de wensen van de familie van de overledenen.

Bijzondere zorg kreeg ook de kerk als gebouw. Voordat Bert als koster kwam, was het gebruikelijk dat mensen bij eerste communievieringen of jubilea spijkers in de pilaren, in het hoogaltaar of in de banken sloegen voor allerlei versieringen. Vaak lieten ze daarna hun spullen achter in de sacristie,

bloemenhok of de kerk. Bij Bert was dat afgelopen, want hij had zorg voor zijn kerk.

Niets was hem te veel: optreden als koster en acoliet, alles klaarzetten, alles opruimen, de geluidsinstallatie onderhouden, schoonmaken, verven, het plafond in de sacristie vernieuwen, zorgen voor kasten in de pastorie om de oude kazuifels op te bergen (kazuifels die bij de uitlaande brand in de pastorie in 2005 jammer genoeg verloren gingen).

Na 10 jaar nam Bert in juni 2003 afscheid, een maand later pastoor Joop Reurs voor een sabbatsverlof in Engeland. Beide kwamen bijna gelijk en gingen – met één maand verschil - gelijk weer weg. Bij het afscheid van Bert als koster schreef Joop Reurs in het parochieblad van de H. Andreasparochie: 'Na bijna 10 jaar stopt Bert met het kostersambt. Het is iets dat hij met veel liefde en zorg heeft gedaan, en dat allemaal als vrijwilliger – gratis en voor niks – samen met Anneke die voor de kerkwas zorgde en voor de koffie als gastvrouw en nog veel meer. Woorden schieten te kort om deze twee te bedanken. We zullen nooit vergeten wat zij voor onze geloofsgemeenschap hier in Weurt hebben gedaan en betekend'.

Na zijn afscheid als koster werd de vacature voor koster opnieuw ingevuld. Omdat men niet geschoold was, was Bert bereid om af en toe in te vallen en om te zorgen voor begeleiding. Hiervoor stond men helaas niet open. Dit leidde er toe dat Bert en zijn vrouw na verloop van tijd zondags naar de Oecumenische vieringen in de St. Stevenskerk gingen. Hier in deze kerk had hij zijn uitvaartviering willen houden, maar dit kon niet omdat de ruimtes gereserveerd waren voor concerten. Op vrijdag 16 juli 2021 vond het afscheid plaats in de aula van crematorium Waalstede.

Bert was een koster met passie en liefde. Hij was een diepgelovig mens. Na zijn Heer op aarde te hebben gediend, is hij nu geborgen en in dienst van de Heer van dit leven. Moge hij rusten in vrede.

SV

## Dansen in de Kloosterhof

Dansgroep Cadance, een activiteit van Stichting Perspectief, heeft naast folkloristische dansen uit vele landen, ook diverse line-dansen op het programma staan. Tijdens de lessen is er een prettige sfeer en de muziek helpt mee om de passen en dansfiguren te doen en natuurlijk worden de dansen regelmatig herhaald. Belangrijk is dat men beweegt en daar dan ook plezier in heeft.

Volgens Brits onderzoek neemt ons geluksgevoel met 9,3% toe wanneer we dansen. Andere onderzoeken hebben aangetoond dat dansen het beginstadium van dementie zou kunnen afremmen. Om het verval van geheugen tegen te gaan is het belangrijk om uitdagingen te zoeken en nieuwe dingen te ondernemen. Dansen is daar een uitgelezen activiteit voor.

Lichamelijke inspanning stimuleert groei en aanleg van nieuwe verbindingen in je brein. Je wordt bovendien motorisch gestimuleerd doordat je nieuwe danspassen of bewegingspatronen aanleert. De muziek helpt mee om wat je leert ook beter op te slaan. Denk ook aan de tv-uitzending over dans van prof. Erik Scherder.

Wij dansen op donderdagochtend van 10.00-11.30 in de grote zaal van de Kloosterhof te Weurt en drinken om 10.45 uur een kopje koffie in het café. De lessen zijn voor 55+. Komt u eens kijken. U bent van harte welkom. Voor meer informatie neem contact op met Perspectief 024-6750939

## Wandel tweedaagse in Weurt

Hallo wandelliefhebbers, Helaas ook dit jaar geen Avondvierdaagse in Weurt omdat dit landelijk is afgelast! Maar?

We bieden een alternatief voor iedereen die graag wandelt!

**Op zaterdag 25 en zondag 26 september houden we een wandel-2-daagse.**

De starttijden zijn voor de

- 10 km tussen 14.00 en 14.30 uur
- 5 km tussen 14.30 en 15.00 uur
- 2,5 km tussen 15.00 en 15.30 uur

Mocht er interesse zijn voor de 15 km laat ons dit weten. Dan lassen we die ook in. Bel hiervoor met Theo Bartels (06-45042092), Virginia Bartels (06-44363216) of Marian Reijnen (06-23132019).

Zijn er mensen die graag in hun rolstoel, scootmobiel of met hun rollator mee willen doen dan kan dat natuurlijk ook! Ook hiervan is het handig dit vooraf te kennen te geven aan de organisatie.

Voorinschrijven op woensdag 22 sept en donderdag 23 sept vanaf 14.00 tot 15.00 uur. De kosten zijn €4,- en bij voorinschrijving €3,-.

**Zowel de inschrijving als de start zal zoals gewoonlijk plaatsvinden vanuit ontmoetingsplek De Kloosterhof.**

- De kinderen van basisschool de Ruyter die twee jaar geleden als groep de grote wisselbeker hebben gewonnen gaan die zeker verdedigen????
- Dus zorg ervoor dat jouw groep het grootste aantal deelnemers heeft!
- Voor de kinderen die meelopen hebben we ook iets bedacht waarmee je een leuk prijsje kunt winnen.

Namens de organisatie van dit wandelevenement,  
Theo en Virginia Bartels en Marian Reijnen.

Dit alles wordt georganiseerd onder voorbehoud en gaat niet door als de Coronaregels weer worden aangescherpt! Van de deelnemers wordt vanaf twaalf jaar een vaccinatiebewijs gevraagd of het overleggen van een negatief coronatestbewijs!





## Elia en de wijngaard van Nabot

Het verhaal van Elia en de profeten van Baäl op de berg Karmel gaat niet alleen over de vraag wie of wat God is, maar is ook relevant voor maatschappelijke en sociale problemen in tijd van Elia en onze tijd. Elia roept het hele volk bij elkaar met de vraag welke god het wil volgen. Het volk kan niet kiezen tussen JHWH en Baäl. Elia verwijt het volk: 'Hoelang blijft u nog op twee gedachten hinken?' In de tijd van Elia ging het ook over de tegenstelling tussen mensen die alles hebben en mensen die niets of bijna niets hebben. Het ging daarbij om grootgrondbezit en onteigening van kleine boeren. In de verhalen over Elia wordt dit duidelijk gemaakt door datgene wat er gebeurt met het bezit van Nabot, die een kleine wijngaard heeft. Het verhaal van deze wijngaard laat een onteigeningsprocedure zien, die zo doortrapt en gemeen is, dat God zelf ingrijpt en zijn oordeel erover geeft. God 'hinkt niet op twee gedachten', maar kiest en oordeelt.



Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis van Achab, de koning van Israël. Niemand in Israël deed meer slechte en goddeloze dingen dan Achab, daartoe aangezet door zijn vrouw Izebel (zie *Rondom Johannes*, nr. 3, 2021). De koning wilde die wijngaard dolgraag hebben, maar Nabot wilde deze niet verkopen omdat hij de grond van zijn voorouders geërfd had. Zijn geloof staat dat niet toe. Achab ging woedend terug naar het paleis en wilde niet meer eten. Toen zijn vrouw Izebel van Nabot's

weigering hoorde zei zij: 'Wat? Jij bent toch de koning van Israël? Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt'. Ze vroeg aan de oudsten en aanzienlijksten van de stad een vastendag te organiseren en Nabot vooraan te zetten als het volk bij elkaar zou komen. Verder vroeg ze om twee mannen te zoeken die bereid waren Nabot van godslastering en majesteitsschennis te beschuldigen. Daarna moesten zij Nabot buiten de stad brengen om hem te stenigen. En zij deden wat Izabel hen had opgedragen. Toen Izebel hoorde dat Nabot dood was, zei ze tegen Achab dat hij de wijngaard in bezit kon nemen. Hierop droeg de Heer Elia op naar Achab te gaan en tegen hem te zeggen: 'Je hebt een moord gepleegd en het bezit van een ander toegeëigend'. Zeg hem ook:

'Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt, zullen ze ook jouw bloed oplikken'. Twee jaar later stierf Achab bloedend in zijn strijdswagen getroffen door de pijl van een soldaat.

Eindigt hier het verhaal of roept het allerlei vragen op? Waarom besloot God tussenbeide te komen. Welk belang had Hij in deze kwestie? Gaat het alleen over de wijngaard van Nabot of is er meer aan de hand?

De confrontatie tussen Achab en Nabot bevat elementen van onderdrukking, uitbuiting, hebzucht, het gebruik van valse getuigenissen en moord. Een plaatselijke gemeenschap wordt corrupt gemaakt doordat de aanzienlijksten en de oudsten van de stad instemmen met de wensen van de onderdrukker en hun stem niet verheffen tegen het gedane onrecht, waardoor zij medeschuldig worden. Het verhaal gaat met andere woorden niet alleen over een persoonlijke vete tussen de koning en Nabot maar ook over hoe een gemeenschap zich verlaagt tot corruptie en moord.

Het bezit van eigen land was voor een Israëliet een zaak van identiteit, het land en zijn bewoners waren onafscheidelijk. Land behoorde tot het erfdeel van JHWH dat niet bestemd was voor permanente verkoop, het behoorde tot de stam of familie. Ieder vijftigste jaar ging dat land weer naar de familie waar het van was. Achab vraagt Nabot zijn religieuze voorouderlijke verplichtingen te schenden. Het welzijn van een bewoner of zijn familie was gekoppeld aan het bezit van land. Hierdoor was men een 'vrije man' of een 'vrije gemeenschap'. Verloor men zijn land door uitbuiting of schulden dan volgde een vorm van dienstbaarheid, ondergeschiktheid of slavernij. Daarom zond God Elia om Gods wil van gelijkheid, bevrijding, rechtvaardigheid en solidariteit in het land te herstellen.

En onze tijd? Sterven of verdwijnen (op mysterieuze wijze) nu ook niet mensen die vechten tegen uitbuiting, corruptie, onrechtvaardigheid, leugens, een ongelijke verdeling van de welvaart en voor een leefbaar klimaat en milieu?

Een praktisch voorbeeld tot slot. In ons eigen land is grondbezit een kostbaar goed geworden? Als deze grond door overheden bestemd wordt voor woningbouw, welke keuzes maken we dan? Kiezen we voor de bouw van herenhuizen voor rijke mensen op riante kavels of voor sociale woningbouw voor mensen die weinig die makken hebben en die ook 'riant' willen wonen? En

wat te denken van een krantenkop als: 'Belegger kaapt nieuwbouwwoningen voor de neus van starters weg?'

(Foto: Nabot wordt gestenigd. Koninklijke Bibliotheek)

SV

## 25 Jaar Our Choice

In 1996 is Our Choice opgericht door een tiental enthousiaste zangeressen en 1 zanger. Een groepje mensen ging zich bezighouden met het uitzoeken en zelf maken van mooie teksten. Een ander groepje zocht daar bijpassende liedjes bij. Zo zijn er in al die jaren al prachtige vieringen verzorgd. Our Choice heeft een grote kern van vaste leden. Leden hebben waardering voor elkaar, ze zijn betrokken op elkaar, ze zijn er voor elkaar. Een ander kenmerk van Our Choice is de gezelligheid. Dat zie je overal in terug. In het zingen, gezellig koffiedrinken met elkaar. Een activiteit met elkaar doen. Zoals een weekendje weggaan met elkaar. En dan vooral de bonte avond is een groot succes. Want koorleden kunnen niet alleen goed zingen, maar hebben ook andere kwaliteiten. Een quiz organiseren of een kort toneelstukje met alle ingrediënten om vooral veel te kunnen lachen. Vergeet het eten niet, want daar wordt ook goed aandacht aan besteed.

En kan er teruggekeken worden op leuke concerten, optredens zoals de Passion, deze is door Our Choice reeds drie keer uitgevoerd. Zingen bij het Dickensfestival in Druten, een zelf georganiseerd Korenfestival en deelnemen aan Korenfestivals, optredens met NAG en NAO. Een optreden in de Uiterwaarden bij Weurt.

Het afgelopen anderhalf jaar heeft Our Choice ondanks Corona vieringen verzorgd met een kleine groep koorleden. Dit wordt door de Weurtse gemeenschap zeer gewaardeerd. Dit was ook te zien tijdens de buitenviering, mensen komen graag luisteren en meezingen met Our Choice.

In het jubileumjaar 2021/2022 heeft Our Choice een aantal activiteiten gepland, zoals:

- Een wandeling in het Weurtsche Straatje met aansluitend een diner voor de koorleden
- Een kerstconcert in 2021
- De Passion in het weekend van of voor Palmzondag in 2022
- Een jubileumviering in de Andreas kerk
- En andere activiteiten die door het komende jaar heen worden georganiseerd.

Het doorgaan van al deze activiteiten is afhankelijk van wat de overheid beslist in verband met richtlijnen betreffende Corona.

Vanaf september 2021 hoopt Our Choice weer met een voltallig koor te mogen zingen en dat met net zoveel enthousiasme te doen als de afgelopen 25 jaar.



# Gerarduskalender 2022

uit Wittem

**elke dag een  
beetje spirit!**



Één  
kalenderschild  
(met twee keuzes)

**op de voorkant:**

elke dag een spreuk  
om de dag goed  
mee te beginnen

**op de achterkant:**

moppen  
gedichten  
bezinningsteksten  
puzzels  
informatie

**€ 8,50**

te koop bij:

Parochie H.Johannes XXIII  
Dorpssingel 2  
6641 BE Beuningen Gld  
Tel. 024-6771271