

Rondom JOHANNES

JAARGANG 7

nummer 1



Januari 2021

In dit nummer onder andere:

- Kerkbalans 2021
- Denken in mogelijkheden
- De Heer is mijn Herder



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

'Rondom Johannes' is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.

* * * * dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl * * * *

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Contact

Contactraad Winssen: winsen@johannesxxiii.nl

Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221
*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19,
6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de pastorie*

Redactieleden "Rondom Johannes"

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 13 maart 2021.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 25 februari 2021 naar:

redactie@JohannesXXIII.nl

Of naar uw lokaal redactielid

Kerkebalans 2021

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

's-Hertogenbosch, december 2020

Broeders en zusters,

Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch maar ook sociaal en economisch. Vanzelfsprekend hebben ook de parochies binnen ons bisdom te maken met de gevolgen van het virus. De liturgie kan maar in beperkte kring worden gevierd en veel ontmoetingen en vergaderingen zijn uitgesteld. Veel parochianen lijden door de pandemie. Natuurlijk vooral als dierbaren ziek worden of aan het virus sterven. Maar er is ook sprake van een toename van eenzaamheid. Veel ondernemers en werknemers vrezen voor de toekomst van hun bedrijf of baan.

Ondanks alle beperkingen hebben veel parochies creatief op de crisis ingespeeld. Ik ben daar de pastorale teams en besturen uitermate dankbaar voor. Gelukkig kan de moderne techniek de pastores helpen om met hun mensen in contact te blijven. Door een mail of telefoontje kan de eenzaamheid van een zieke of alleenstaande worden doorbroken. Maar ook door het aanleggen van een livestream zodat de gelovigen de liturgische vieringen vanuit de kerk thuis kunnen volgen. Ik denk dan niet alleen aan de zondagse vieringen maar ook aan uitvaarten en huwelijken. Veel parochies merken hoe blij en dankbaar parochianen daarvoor zijn.

U zult begrijpen dat sinds maart de financiën van onze parochies erg onder druk staan. De collectes hebben veel minder opgebracht. En vaak zijn er extra kosten gemaakt. Het aanleggen en onderhouden van een goede *livestream* betekent voor een parochie een flinke kostenpost.

Als bisschop wil ik alle katholieken van het bisdom dan ook vragen de komende Kerkebalans 2021 extra te ondersteunen. Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard nodig hebben. Onze parochies bieden mensen geestelijke en diaconale ondersteuning.



Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament. Alleen als katholieken het geloof van hun doopsel leven en de parochie geldelijk gezond houden, hebben onze geloofsgemeenschappen een goede toekomst.

Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de parochie te helpen en uw geloofsgemeenschap ook financieel royaal te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank!

In Christus verbonden,

+ Gerard De Korte
Bisschop van 's-Hertogenbosch.



Rondom Johannes Verschijningsdata & aanleverdata 2021

De Rndom Johannes verschijnt zeven maal per jaar. De verschijningsdata en aanleverdata voor de kopij zijn voor de resterende zes nummers als volgt:

Nummer	Aanleverdatum	Verschijningsdatum
Pasen	25 februari	13 maart
Hemelvaart	22 april	8 mei
Vakantie	24 juni	10 juli
September	19 augustus	4 september
Oktober	7 oktober	23 oktober
Kerstmis	2 december	18 december

Opbrengst van de actie Kerkbalans



	2019		2020	
	kerkbijdragen	giften	kerkbijdragen	giften
jan t/m maart	€ 63.703	€ 5.696	€ 49.935	€ 3.946
jan t/m mei	€ 65.973	€ 5.696	€ 57.010	€ 3.946
jan t/m juli	€ 71.824	€ 5.696	€ 64.589	€ 3.946
jan t/m september	€ 76.101	€ 5.696	€ 67.988	€ 4.006
jan t/m november	€ 80.013	€ 5.696	€ 72.921	€ 4.456

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2020 en hopen dat u ons in 2021 ook weer steunt.

Actie Kerkbalans 2021 - inluïdmoment

De actieperiode loopt van 16 januari tot 30 januari 2021.

Zaterdag 16 januari om 13.00 uur zal de start van de actie Kerkbalans 2021 aangekondigd worden met een inluïdmoment. In de vier kerkdorpen in Beuningen zullen op dat tijdstip de klokken luiden.

Het thema voor Actie Kerkbalans 2021 is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Kerk zijn we samen, maar de Actie Kerkbalans van de parochie H. Johannes XXIII, wordt nog per geloofsgemeenschap georganiseerd. Elk dorp heeft zijn eigen bankrekening. Uw parochie heeft uw steun hard nodig. Daarom een dringend beroep op ieder van u: draag bij aan de Actie Kerkbalans, de grote inzamelingsactie die de geloofsgemeenschap in uw eigen woonplaats direct ten goede komt.

Uw bijdrage aan de Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat.



De werkgroep heeft de nodige voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari de enveloppen huis aan huis bezorgen. I.v.m. de corona-maatregelen zullen de enveloppen niet worden opgehaald. U kunt uw bijdrage (bij voorkeur) overmaken via de bank of de envelop afgeven bij het secretariaat Dorpssingel 2 in Beuningen, de pastorie in Ewijk of Weurt en in Winssen Alex Willemsstraat 35. Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl.

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII



Foto: eigen foto Parochie Johannes XXIII

Overledenen

Beuningen

Rob Vermaes	88 jaar
Theo Meekel	96 jaar
Cis van Wijk - van Teffelen	88 jaar

Weurt

Hennie Smits - Smits	92 jaar
----------------------	---------

Winssen

Leentje Tromp - Bruisten	93 jaar
--------------------------	---------

Ewijk

Frans Peters	95 jaar
Cor Jansen	84 jaar
Jo Verploegen	89 jaar



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte

Digitaal een kaarsje opsteken

Wilt u een kaarsje aansteken voor iemand die ziek is, iemand die u mist of iemand die u een hart onder de riem wilt steken?

Dit kunt u doen via onze website www.johannesxxii.nl. Daar kunt u een bericht achterlaten zodat onze parochie met u mee kan bidden.





Mooie kerststal in de kiosk

In de muziekkoepeel van de Koninklijke Fanfare U.L.T.O. heeft een prachtige kerststal gestaan! Normaal gesproken was de kerststal altijd in de kerk in Winssen te bewonderen. Door de sluiting van de kerk was dit niet meer mogelijk. Nu hebben vrijwilligers van kringloopwinkel BijWa, de Fanfare U.L.T.O. en de parochie Johannes XXIII het initiatief genomen om in het hart van Winssen een mooie creatieve kerststal neer te zetten. Ook om hiermee Winsenaren een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. Ze hebben heel veel Winsenaren hier ontzettend blij mee gemaakt. Dank daarvoor aan allen die hieraan meegewerkt hebben. Helaas kon door de Corona pandemie ook het geplande Kerstconcert van het Jeugd ensemble van de muziekvereniging in de muziekkoepeel geen doorgang vinden.



Foto: Gerry Schreven

Beste mensen...

Een vervelend jaar ligt nu achter ons. Niemand had dit verwacht en voorspeld. Rond de voor mij emotionele kerstdagen en jaarwisseling van 2019/2020, wenste ik u allen een gezond en blij 2020. "Gezond en blij" bleek moeilijk het afgelopen jaar en het zal ook nog wel moeilijk worden in het komende jaar.

Zoals gezegd, Kerst 2019 en oud & nieuw erop volgend, waren emotioneel voor mij. Afscheid en verhuizing. De eerste twee maanden hier in Oldenzaal waren nodig voor inburgering in mijn nieuw appartement op twee hoog. Ik werd hierbij geholpen door mijn broers en zussen die alles in orde maakten voor mijn nieuwe woning. "Eindelijk weer thuis, te midden van ons" zeiden ze. Langzaam maar zeker vond ik mijn weg, vooral in bejaarden & verzorgingshuis aan de andere kant van de straat, waar ik met veel mensen kon kaarten, bingo, biljarten en vooral samen de eredienst houden op zaterdag avonden. De zaterdag- en zondag middagen stond ik ergens op een voetbalveld. En in de weekenden zo af en toe in een kerk voorgaan in een eucharistieviering. Het begon aardig te lopen, maar toen kwam Corona en alles ging bijna letterlijk "op slot". Eenzaam en stil werd het op mijn appartement. Alleen in de weekenden mocht ik hier en daar nog wel mee helpen in de kerken, maar het was al gauw: "praten tegen lege banken" via een *live stream*. Ik denk dat ik nooit nieuwslezer word op de TV. Af en toe word ik gevraagd voor een uitvaart (met 30 personen), en dat alles op die anderhalve meter en dan die regeltjes voor het communie gaan, Het was wel wennen.

In de zomer werd ik regelmatig verrast door bezoek uit Maas en Waal. Mensen gingen op vakantie in Twente of kwamen zo maar langs voor een bezoek. Door de kaarten, krantenknipsels, telefoontjes, de Cirkel en natuurlijk dit blad, blijf ik op de hoogte van het reilen en zeilen van alles rond kerk en samenleving in de Gemeente en de parochie van Beuningen. Hartelijk dank voor dit alles.

Inmiddels zitten we weer in een *lockdown*. Kerstavond en de Nachtmis niet meer toegankelijk voor publiek. Toch willen we niet bij de pakken neerzitten. Ik heb nog nooit zoveel lichtversieringen gezien als in deze Kersttijd. We zien lichtpuntjes, we zijn optimistisch en blijven hoopvol. Het Kerstkind gaf ons

later in zijn leven zijn blijde boodschap, zijn Evangelie, zijn Levenswijze. We weten ook dat ons leven pieken en dalen heeft. Maar bij die dalen in ons leven heeft hij ons laten zien dat er steeds weer uitkomst, verrijzenis, verlossing is. Het licht van de Paaskaars is daar het symbool van. En wij mogen, nee, wij worden aangespoord om mee te werken aan het realiseren van deze “verrijzenissen” in ons leven. En dan denken we natuurlijk in deze coronatijd aan die verschillende regels, die quarantaines, *lockdowns*, en vaccins. Het is niet gemakkelijk, we hebben hier en daar zo ook onze eigen belangen. Maar daarvoor krijgen we de “kracht van de Helper van het Kerstkind”: het vuur van de Heilige Geest op Pinksteren. Menselijkerwijs doen we of proberen we alles goed te doen, maar het geloof in de Goede God, dat hij ons niet in de steek laat, helpt ons als gelovige mensen ook. Niet voor niets wil Hij zich laten noemen: “Emmanuel, God-met-ons”. En “ik-zal-er-zijn-voor-U”. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, feesten van geloof, God laat zien dat Hij zich met ons bezighoudt.

Ondanks alle toestanden door de Corona, wens ik U allen een gezond en blij 2021, vrij van Corona. We gaan ervoor. Ik wel, U ook?

Hou doe en good goan
Bertus Visschedijk, Oldenzaal

Kort - kort - kort

Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest

De Paulus uit Winssen is Dorpshuis van het Jaar

In de Gelderlander van 14 december jl. de mededeling dat Ontmoetingscentrum De Paulus in het provinciehuis te Arnhem verkozen is tot Dorpshuis van het Jaar 2020. De Paulus behaalde het hoogste aantal publiekstemmen en kreeg het hoogste cijfer van de vakjury!!! De jury was erg onder de indruk van het dorpshuis en overhandigde Bianca van Suilen (bestuurslid van De Paulus) de beker en cheque van € 2500,-. Bianca gaf aan dat De Paulus samen met de leden gaat kijken wat ze met het prijzengeld gaan doen. Namens ons allen proficiat met deze geweldige prestatie!!!

Schaatsbaan voor jeugd Winssen tegen de verveling

In de krant van 31 december jl. de mededeling dat dankzij de inzet van het Jeugdthonk Winssen, kinderen vanaf 6 jaar gebruik kunnen maken op oudejaarsdag van de schaatsbaan op het terrein van Roda '28. Ze hebben al 61 aanmeldingen binnen van jeugdige schaatsers die dan 2 uur kunnen schaatsen of ijshockeyen, De gemeente betaalt mee aan het evenement. Zij hebben verengingen opgeroepen om op oudejaarsdag iets voor de jongeren te organiseren om de verveling in Coronatijd tegen te gaan.



Gezocht Vrijwilligers in Ewijk voor de bezorging van dit blad

Doordat er het afgelopen jaar enkele vrijwilligers ons zijn ontvallen kan de Rondom Johannes niet meer overal meer bezorgd worden. We zijn daarom dringend op zoek naar vrijwillig(st)ers voor de volgende straten: de Hoogstraat, Triangel, Gitaar en de ir. Van Stuivenbergweg. Hebt U interesse om hierbij te helpen, neem dat contact op met Arno Spin tel. 06-12632636

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Johannes de Doper Ewijk			H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor
za 16 jan	2e zondag door het jaar				19:00	pastoor Ruud Roefs	Maneke van der Ven & André Haverkort			
zo 17 jan		10:00	em. past. Ton van Balveren	LGK	10:00	Oec. viering Corneliuskerk pastoor Ruud Roefs pastor Roman Gruijters ds Dick Sonneveld	gelegenheidskoor	10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 23 jan	3e zondag door het jaar				19:00	WoCo pastor Roman Gruijters	Jan Tel			
zo 24 jan		10:00			10:00	WoCo pastor Roman Gruijters	Jan Tel	10:00	em. past. Ton van Balveren	AK
za 30 jan	4e zondag door het jaar				19:00	em. past. Harry van Dooren	Schola			
zo 31 jan		10:00	pastoor Ruud Roefs	LGK	10:00	em. past. Harry van Dooren	Marieke v/d Ven	10:00	pater Ton Bun	AK
za 6 feb	5e zondag door het jaar				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 7 feb					10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 13 feb	6e zondag door het jaar				19:00	pastoor Ruud Roefs				
zo 14 feb		10:00	em. past. Ton van Balveren	LGK	10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	WoCo	OC
wo 17 feb	Aswoensdag	19:00	pastoor Ruud Roefs	LGK	19:00	pastor Roman Gruijters		19:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 20 feb	1e zondag 40 dagentijd				19:00	WoCo pastor Roman Gruijters				
zo 21 feb					10:00	WoCo pastor Roman Gruijters		10:00	pastoor Ruud Roefs	AK
za 27 feb	2e zondag 40 dagentijd				19:00	pastoor Ruud Roefs	Schola	11:30	Gerardusviering em. past. Jan de Waal	AK
zo 28 feb		10:00	WoCo	LGK	10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	em. past. Ton van Balveren	AK
za 6 mrt	3e zondag 40 dagentijd				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 7 mrt					10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	em. past. Jan de Waal	AK

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Gratis rotsblokken

De tuin van de Pastorie in Ewijk is goed aangepakt daarbij zijn enkele rotte bomen verwijderd en er zijn nogal wat rotsblokken onder de klimop tevoorschijn gekomen.

De tuin zal in het voorjaar ingezaaid worden, zodat deze er weer mooi bij komt te liggen. Misschien heeft iemand interesse in deze rotsblokken, deze zijn gratis af te halen.

Neem hiervoor contact op met Arno Spin tel 06-12632636.



Foto: Arno Spin

2021

Om maar meteen met de kerkdeur in huis te vallen: Zalig Nieuwjaar. Ik weet ook wel dat we dat op dit tijdstip niet meer behoren toe te wensen, maar tussen het moment dat ik dit schreef en het moment waarop u dit leest zit behoorlijk wat tijd en werk. Op de eerste plaats moet ik eerst dit stukje maar eens af zien te krijgen. Daarna moet ik het door de redactie (waar ik overigens zelf in zit, dus dat wordt een makkie) van de Rondom Johannes zien te loodsen. Dan wordt het boekje pasklaar gemaakt, zodat het naar de drukker kan. Die maakt zo'n 3000 exemplaren voor de gehele parochie en het Ewijkse en Winssense deel kan na een paar dagen worden opgehaald. Daags daarop vindt het betere zakkenvullen plaats: de te bezorgen boekjes worden per route in linnen zakken gestopt en deze zakken worden bij de betreffende bezorgers afgeleverd. Zo gaat het althans bij ons in Ewijk. In het weekend valt dan een vers exemplaar bij u op de mat en kunt u dit lezen. Tussen mijn schrijven en uw lezen zit dan een drietal weken. Ziedaar de te overbruggen kloof tussen schrijven en lezen. Nogmaals Zalig Nieuwjaar.

Nog de beste wensen of mag dat ook al niet meer. "Blijf negatief" is het motto van velen, die mogelijk eerdaags alsnog door de coronamolen kunnen. Maar blijf echter positief als het om de bestrijding van het virus gaat. Hopelijk komt al vroeg in 2021 een einde aan alle ellende. Het vaccineren is inmiddels begonnen. Ondanks de nodige scepsis zal het merendeel van de Nederlanders zich laten inenten. Omdat ik op dit moment nog niet aan de beurt ben, heb ik nog mooi de gelegenheid om na te denken of ik dat wel wil. Hoe dan ook, corona zal de gemoederen dit jaar nog wel een tijdje bezighouden. Nogmaals Zalig Nieuwjaar.

En intussen houden we ons in de parochie bezig met het afkalven van het kerkgebeuren. In Winssen is de kerk al gesloten voor liturgische vieringen en Ewijk zal in 2021 volgen. Ik kan het triest vinden (en velen met mij) maar het zijn stappen die onvermijdelijk gezet moeten worden. Toch blijf ik ook hier positief, want er is voldoende over om de schouders onder te zetten. De geloofsgemeenschappen blijven bestaan en de kerken van Beuningen en Weurt zijn niet ver weg. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven. Dus nogmaals Zalig Nieuwjaar

En tenslotte hoop ik met u dat 2021 toch vooral een beter jaar mag worden dan 2020. Dag 2020, welkom 2021.

Theo Coenders



Denken in mogelijkheden.

Het zijn rare tijden nu het Corona-virus zo rondwaart in Nederland, en op plaatsen waar je het niet verwacht op de loer ligt. Maar het is denk ik niet goed om vervolgens te concluderen dat **niets meer mogelijk is**. Natuurlijk, je moet wel roeien met de riemen die je hebt, en waar nodig je verwachtingen aan de situatie aanpassen. En toch altijd de basisregels opvolgen om verspreiding van Corona te voorkomen. We hebben het in de aanloop naar kerstmis allemaal meegemaakt. **Denken in mogelijkheden.**

Begin november hadden we met ons koor KoMore, net als de rest van Nederland, nog de hoop dat tegen de kerst de regels zodanig versoepeld zouden zijn dat we de nachtmis als vanouds met onze muziek en thematische inbreng zouden kunnen ondersteunen. In november groeide er tegen verwachting in helaas een tweede Corona-golf (die nog steeds niet uitgedoofd is). Er was geen mogelijkheid meer om met het hele koor iets in gang te zetten. **Met een heel koor was onmogelijk.**

Eén van de koorleden vroeg zich af of er misschien toch nog iets mogelijk was om em. pastoor Harry van Dooren muzikaal te ondersteunen tijdens de nachtmis van 23:59 uur. Een initiatief was geboren om met een groep enthousiaste mensen hier invulling aan te geven. Gewoon met een toegestaan gezelschap van maximaal 6 personen liederen zingen en muziek maken, enkele teksten verzorgen en een misboekje in elkaar zetten. Er staat dan wel niet een uitgebalanceerd koor, maar ze zagen wel een mogelijkheid om een

waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de nachtmis. Liederer werden uitgezocht, een toetsenist erbij gevraagd, repetities gehouden op ruime afstand in de kerk, een misboekje samengesteld. **Met 6 personen was het mogelijk.**

Maar het Corona-virus kreeg begin december nog meer greep op Nederland. Half december ging de kogel door de RK-kerk. De bisschoppen besloten dat er op de kerstavond geen avond- en nachtmissen mochten worden gehouden in de Nederlandse kerkprovincie. Om samenkomst van veel mensen in een beperkte ruimte te voorkomen. Of het voor de Beuningse Corneliuskerk een probleem zou zijn geweest, allicht niet, omdat de contactraad al een zorgvuldig Corona-proof plan op tafel had liggen. Maar dat deed niet terzake. **Een nachtmis met 30 kerkgangers, onmogelijk.**

Een video-opname maken dan? Our Choice in Weurt had al een video-opname in elkaar gezet van een complete viering, in samenwerking met AV-plus. Met een schitterend eindresultaat en flink wat kijkers. Een dergelijke video opname maken zou ons niet lukken, zeker niet op zo een korte termijn. **Een video-opname, onmogelijk.**

Het zou toch mogelijk moeten zijn om iets bij te dragen aan het vieren van kerstmis in de parochie H. Johannes XXIII? We hadden immers al veel energie gestoken in de voorbereiding van de nachtmis. Geen viering, maar wel iets met muziek en inhoud, zoiets was voor ons zeker mogelijk. De middag van de vierde zondag van de advent hebben we opnames gemaakt van de ingestudeerde liederen en foto's in en om de kerk genomen. Een drietal teksten zijn thuis met een mobieltje opgenomen. En pastoor Ruud Roefs wilde graag ook een pastorale bijdrage leveren aan het geheel, op video! Het was wel kort dag, maar het moest toch mogelijk zijn van al het losse materiaal een mooi geheel te maken. Donderdag aan het eind van de ochtend was het resultaat daar, gepubliceerd en wel op de website van de parochie. **Het was toch mogelijk.**

U kunt het resultaat nog steeds terugvinden (en bekijken) op de website van de parochie: <https://www.johannesxxiii.nl>

Nachtmis KoMore afgelast

Geen nachtmis maar wel ...

➤ Lees meer...



Het was fijn met een groep mensen in deze onmogelijke tijd toch een stukje kerstmis in de kerk mogelijk te maken.

José, Diny, Mariëlle, Anjo, Dinie en Marcel

Nu doet het nog even pijn,
maar morgen zal het beter zijn.
Dan loopt iedereen weer hand in hand.



Tekening en tekst Anita Fuchten.

KoMore viert jubileum na lockdown

De Kersttijd is voor zanggroep KoMore de belangrijkste tijd van het jaar; en vooral in 2020. Want 40 jaar geleden, op 18 december 1980, werd in Beuningen het jongerenkoor Jokobeu opgericht door André Raaymakers. Toen de vergrijzing doorzette is rond 2000 de naam van het koor veranderd in KoMore, 'koor met een beetje More'.



Foto: eigen foto KoMore: (v.l.n.r.) Franci Tap, Dinie Jacobs en Annemarie Willems

Het jubileumjaar zou een feest worden. Maar Covid-19 maakte zingen in groepsverband tot een van de zwaarst geraakte vrijetijdsbestedingen; alle plannen konden de koelkast in. KoMore hoopt in de loop van 2021 een aantal jubileumvoornemens alsnog door te laten gaan. Van het oorspronkelijke jongerenkoor zijn nu nog drie zangeressen lid van KoMore; Dinie Jacobs, Franci Tap en Annemarie Willems. Op 18 december heeft het koor ze in het zonnetje gezet door middel van een corona-veilige ansichtkaarten-actie.

Voor Beuningen is het dus een kerstmis zonder KoMore geworden. Wel zouden enkele leden van het koor in samenwerking met de toetseniste van het koor Splinter op persoonlijke titel een bijdrage leveren aan de nachtmis van 24 december. Tot Corona en de lockdown ook hier weer een stokje voor staken.

Herinneringen



Die winter was het heel erg koud. Verschillende rivieren, waaronder de waal, waren zelfs bevroren. Samen met ma gingen we naar de oma en opa die in de stad woonden. De bussen reden die dag niet vanwege het weer dus gingen we lopend met broertje in de kinderwagen. Broertje was nog maar een half jaar oud en lag lekker warm ingepakt met een warme kruik onder een deken. Het was voor kinderbegrippen een heel eind en ondanks dat ik goed warm was aangekleed had ik het koud. Ma zei dat ik flink door moest lopen dan zou ik het vanzelf wel warm krijgen. Dapper doorstappend stelde ik telkens de wel bekende vraag: Wanneer zijn we er, duur het nog lang? We gingen langs een flink stuk water dat helemaal dicht bevroren was. Er waren verschillende mensen aan het schaatsen. Ma probeerde me af te leiden door me die schaatsers te laten tellen. Eindelijk kwamen we bij het huis van oma en opa. Na een paar uur gingen we weer terug naar huis. Toen we weer langs het water kwamen moest ik weer gaan tellen. Maar daar stopte ik al snel mee want wat was dat nu. Daar reed een auto op het ijs, dat kon toch helemaal niet? Het was een grijze Volkswagen die zomaar over het ijs aan het rijden was. Het was best een vreemd gezicht om een auto tussen de schaatsers te zien. Met ma heb ik een staan kijken en toen zei ma, laten we ook over het ijs gaan, dan zijn we sneller thuis.

Thuisgekomen vertelde ik het aan pa, die wist me te vertellen dat het ijs wel veertig centimeter dik moest zijn. De andere dag heeft pa me meegenomen naar de grote plas en liet me een stuk zijn waar de mensen van de gemeente gaten in het ijs hadden gezaagd voor de waterdieren. De stukken ijs die ze eruit hadden gezaagd lagen op een hoop bij elkaar. Die stukken waren echt heel erg dik. Nu snapte ik hoe het kon dat er een auto over kon rijden.

Diana Fuchten

Vijftig jaar vrijwilliger



Foto's: Annie van der Loop

v.l.n.r.: Cor Thomassen, Jo & Ria Engelen

Op oudejaarsdag werden de heren **Cor Thomassen** en **Jo Engelen**, beiden vrijwilliger binnen de geloofsgemeenschap Beuningen, verrast met een bijzonder geschenk: de erepenning van de H. Cornelius. Dit naar aanleiding van het feit dat zij al vijftig jaar lang – in het bijzonder als collectant – hun schouders zetten onder onze geloofsgemeenschap. En dan is een kleine blijk van waardering op zijn zachtst gezegd wel op zijn plaats.

Beide heren werden thuis verrast door pastor Roefs en Annie van der Loop, lid van de contactraad Beuningen. De penning werd samen met een begeleidende oorkonde overhandigd – vanzelfsprekend met inachtneming van alle coronavoorschriften, en ook Ria, de echtgenote van Jo, mocht in de feestvreugde delen: zij ontving een prachtig boeket.

Jo en Cor, nogmaals van harte proficiat en heel, heel veel dank en waardering voor jullie jarenlange belangeloze inzet! Het zijn mensen als jullie waarop onze gemeenschap bouwen kan...



De Heer is mijn Herder

Enige tijd geleden zat ik 's avonds naar een samenvatting van een voetbalwedstrijd op de BBC te kijken. Door het coronavirus was het een wedstrijd zonder publiek. Onder in beeld de voetballers en boven in beeld uitgespreid op een tribune een groot en lang spandoek met de woorden: 'The Lord is my Shepherd' (de Heer is mijn Herder). Psalm 23. Ik ken die psalm van buiten want tijdens de Avondwakes die ik heb gehouden, hebben we deze psalm talloze malen gebeden of gezongen.



Ook met het Andreaskoor tijdens uitvaartplechtigheden. Bij nader inzien was het toch niet helemaal vreemd dat in het stadion van West Bromwich Albion tijdens de corona-uitbraak dit spandoek werd uitgerold. Want waar gaat Psalm 23 over?

Al meer dan 2500 jaar is het een van de meest geliefde psalm die veel mensen troost heeft gegeven bij verlies en tegenslag. Het gaat over bescherming, zorg en vertrouwen, zelfs bij een tocht door een dal van diepe duisternis. De oorspronkelijke Hebreeuwse versie is in vele talen vertaald, berijmd en onberijmd. In de Andreaskerk gebruiken we de schitterende vertaling van Gerhardt en Van der Zeyde (GvL 23[!], Liedboek 23^e).

Het gedicht handelt over twee personen: de ik-figuur, de dichter zelf, en God de Heer (JHWH) over wie en tot wie gesproken wordt. In het eerste deel van het gedicht wordt gebruik gemaakt van de beeldspraak van God als Herder, in het tweede deel van God als gastheer. Het beeld van de herder van wie men hulp en leiding verwacht, komt in het Oude Testament veelvuldig voor. Psalm 23 wordt toegeschreven aan koning David. Geen wonder dat hij hier het beeld van de herder gebruikt, want in zijn jeugd hoedde hij zelf de schapen van zijn vader en wist van binnenuit wat het betekende om een goede herder te zijn. Een goede herder zorgt en leeft voor zijn schapen. Hij leidt en voedt ze en hij noemt ze bij naam. De schapen herkennen zijn stem. Hij zoekt de allerbeste weidegronden met het groenste gras en het helderste water op. Een afgedwaald schaap haalt hij terug om het te beschermen tegen gevaar van buiten. Het gaat in het gedicht niet om zo maar een schaapherder. Nee, het gaat over *mijn* herder! Over een persoonlijke en intieme relatie met God. De woorden 'Ik', 'Mij', en 'Mijn' vallen hier samen. Als God de Heer mijn redder is heb je alles wat nodig is. Hij vergeet mij niet en laat me niet los. Het gaat vooral om de regel 'al moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, kwaad zou ik niet vrezen'. Ik ben niet alleen, Hij is bij mij. Ik hoef geen onheil te vrezen. Zelfs niet als het water tot mijn lippen staat of met de dood voor ogen.

God is niet alleen mijn herder, Hij is ook mijn gastheer. Hij nodigt mij uit aan zijn tafel. Hier heeft het kwaad, wie of wat dat ook mag zijn, geen vat meer op mij. God gunt alle mensen dat het goed met ons gaat. Begeleid en beschermd volgen we onze levensweg die steeds weer zal leiden naar het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Je bent gelukkig als de Heer je herder is.

Op de achtergrond van Psalm 23 zijn gedachten te vinden over de uittocht uit de slavernij van Egypte en de doortocht door de woestijn. Het joodse volk

wordt door Mozes (van huis uit ook een schaapherder) geleid door allerlei gevaren en beproevingen heen naar het beloofde land. Ook gedachten over de uittocht uit de Babylonische gevangenschap spelen hierbij mee.

Ook in het Nieuwe Testament komt het beeld van de goede herder voor, nu toegepast op Jezus. Hoofdstuk 10 uit Johannes is hieraan gewijd: 'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. ...Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij'. Ook Hij staat naast ons als we moeten gaan 'door het dal van de schaduw des doods'. Ook in het coronatijdperk van 'rouw, verlies, verdriet, eenzaamheid wanneer men een geliefde heeft verloren, of een baan of bedrijf (Rutte, 14 dec. 2020).

SV

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.

Hij wijst mij te liggen in grazige weiden,

Hij voert mij naar wateren der rust.

Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen.

Hij leidt mij in sporen van waarheid

getrouw aan zijn naam.

Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,

kwaad zou ik niet vrezen.

Want naast mij gaat Gij,

uw stok en uw staf zij doen mij getroost zijn.

Een tafel richt Gij mij aan

in het aangezicht van mijn belagers

en zalf met olie mijn hoofd.

Mijn beker vloeit over.

Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden

al de dagen mijns levens.

Verblijven mag ik in het huis van de Heer

tot in lengte van dagen.