

Rondom JOHANNES

JAARGANG 6

nummer 5



September 2020

— In dit nummer onder andere: —

- En toch...
- Even voorstellen: Roman Gruijters
- Geloofsverdieping: Keus te over!



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

'Rondom Johannes' is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.

*** dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl ***

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Contact

Contactraad Winssen: winsen@johannesxxiii.nl

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221
*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19,
6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie*

Redactieleden "Rondom Johannes"

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 31 oktober 2020.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 15 oktober 2020 naar:

redactie@JohannesXXIII.nl

Of naar uw lokaal redactielid

En toch ...

Het zijn vreemde tijden ... Nog altijd houdt een minuscuul klein virus ons wereldwijd in zijn greep. 'Ik ben helemaal klaar met corona', zei iemand laatst op TV, ik meen in een gesprek met een van onze ministers. 'Dat kan best zijn', antwoordde deze, 'maar dat virus nog lang niet met ons.' Het duurt lang allemaal. Te lang. We snakken naar gewoon, spontaan menselijk contact. Zonder angst voor besmetting. Zonder angst voor onze naaste die een potentiële tegenstander is. Voor veel mensen wordt het steeds lastiger zich aan de regels te houden. Verstand en gevoel spreken soms een andere taal.

Ook het parochieleven lijdt onder corona. We mogen weliswaar weer samenkomen, maar wel met de nodige beperkingen. 'Vieren' is soms een hele opgave. Zeker als het zingen tijdens vieringen - volkszang is al helemaal verboden - aan strikte regels gebonden is. Onze koren hebben het lastig - en heel wat leden missen de gezelligheid, het sociale contact. Want dat is vaak minstens zo belangrijk als het zingen zelf. Toch blijven we hopen op betere dagen, op een vaccin dat - wie weet - over enkele maanden kan worden toegediend. Ik hoop het met u. Tot die tijd houden we elkaar maar goed vast - ook al is het op anderhalve meter ...

Hoe lastig de situatie voor onze geloofsgemeenschap ook is - corona, sluiting van de kerk van Ewijk medio 2021 etc., toch gaan we door. Blijven we investeren in de toekomst. Met een koppigheid die gelovige mensen blijkbaar in het bloed zit. Binnenkort zal de Corneliuskerk in Beuningen dagelijks worden opengesteld. U hebt het onlangs kunnen lezen in 'De Gelderlander'. Om dat mogelijk te maken zijn er camera's aangebracht in de kerk, en ook heeft zich een groep vrouwen en mannen aangemeld die toezicht zal gaan houden, of sympathieker geformuleerd: als gastvrouw en gastheer wil functioneren. Mensen kunnen binnenkomen om te bidden, stil te zijn, een kaarsje op te steken, rond te kijken, elkaar te ontmoeten. Een kerk als ontmoetingsplek. Dat is een oude droom van me. Want als je ergens 'God' ontmoeten kunt - dat is mijn diepste overtuiging - is het in de ontmoeting met de ander.

We gaan door, alle krimp en berichten van kerksluiting ten spijt. We willen heel nadrukkelijk gaan inzetten op geloofsverkondiging en -verdieping (zie



elders in deze editie het artikeltje ‘Geloofsverdieping’ met daarin een verwijzing naar de website van onze parochie). Roman Gruijters, de nieuwbenoemde pastoraal werker voor onze parochie (voor een schriftelijke kennismaking: zie eveneens elders in deze *Rondom Johannes*), zal verantwoordelijkheid dragen voor het gehele taakveld ‘catechese’: doopvoorbereiding, ondersteuning van de werkgroepen eerste communie en vormsel, huwelijksvoorbereiding en volwassenencatechese. Een hele klus, maar dat is hem wel toevertrouwd. Ik hoop en verwacht dat hij veel goed werk zal kunnen verrichten voor onze parochie - en dat hij daarbij mag rekenen op ieders medewerking en steun! Laat Roman zich thuis voelen in ons midden! Ik ben zelf in elk geval heel blij met zijn komst. Overigens zal Roman - naast zijn werk op catechetisch terrein - ook (mee) voorgaan in vieringen en na zijn diakenwijding in november zal hij tevens de doopvieringen voor zijn rekening nemen. U zult hem dus vaak genoeg tegenkomen!

Met een hartelijke groet - en graag tot ziens,
Pastor Ruud Roefs

Agapèvieringen

Ten gevolge van de coronacrisis hebben de tweewekelijkse (oecumenische) agapèvieringen in onze parochie een klein half jaar stilgelegen. Na overleg met onze protestantse broeders en zusters hebben we besloten de draad voorzichtig weer op te pakken. Echter met enkele aanpassingen.

De vieringen - vanaf woensdag 2 september om de twee weken - vinden tot nader order plaats in de kerkzaal van de protestantse kerk in Beuningen, dit met het oog op de handhaving van de befaamde halve meter afstand, in het Koetshuis van het parochiecentrum is dit niet goed mogelijk. Het aanvangstijdstip is ongewijzigd: 19.15 uur. We hopen u weer in groten getale te mogen begroeten: van harte welkom!

Ds. Dick Sonneveld - Marike Meek - pastor Ruud Roefs

Even voorstellen...

Mijn naam is Roman Gruijters en vanaf 1 september zal en mag ik het pastorale team van de parochie H. Johannes XXIII komen versterken. Nu al verheug ik me op mijn nieuwe aanstelling, samenwerking met pastoor Ruud Roefs en de kennismaking met al die vrijwilligers en betrokken of minder betrokken parochianen. Natuurlijk is het wel net zo netjes om mezelf eerst even te introduceren en daarbij iets meer te vertellen dan wat ik in het pastoraat al heb gedaan. Overigens, er bestaat een grote kans dat ik voor velen van jullie geen geheel onbekend gezicht ben, want de afgelopen 5 jaar was ik pastoraal werker in de parochie H. Franciscus en H. Clara te Druten, Puiflijk, Afferden, Horsen en Deest.

Wie is Roman?

In 1979 ben ik geboren in 's-Hertogenbosch, die mooie historische stad met de St. Jan, onze Zoete Lieve Moeder, Bossche bollen, fijne kroegen en beroemd door Jeroen Bosch en het Oeteldonks carnaval. Hier ben ik opgegroeid, naar school gegaan en werd ik gevormd, ook op religieus gebied. Zo was ik misdienaar bij de Kapucijnen aan de Does de Willeboissingel en al als kind was ik geïmponeerd door ‘onze’ St. Jan. Op het Stedelijk Gymnasium - voorheen de Latijnse school waar ook Erasmus ooit leerling is geweest - ging ik me interesseren in de geschiedenis en na een schoolreis naar Rome raakte ik gefascineerd door de kerkgeschiedenis. Aan de andere kant was ik tijdens mijn tienerjaren en als student ook weer geen ‘heilig boontje’. In dat opzicht ben ik ook wel een Bourgondiër.

Een paar gebeurtenissen in mijn leven hebben mij gevormd tot de mens of pastor die ik nu ben. In het vierde jaar van mijn studie theologie in Nijmegen (Radboud Universiteit) ging ik in het kader van uitwisseling een aantal maanden in India studeren. Natuurlijk ging ik - samen met medestudenten - niet enkel naar India om te studeren. ‘Backpackend’ door het noorden van India zagen we prachtige paleizen, de Taj Mahal, tempels en moskeeën, maar we zagen ook het onrecht van het kastensysteem, diepe armoede, bedelende weduwes met een dood kind op de arm en zo kan ik nog wel doorgaan. Dit maakte een diepe indruk op mij, dat enorme verschil tussen arm en rijk, het onrecht dat de paria's werd aangedaan en de totale onverschilligheid.



Desondanks zag ik daar ook christenen die zich onbaatzuchtig en standvastig inzetten voor de armen en kastelozen zonder onderscheid te maken op basis van kaste, religie of afkomst.

Een universeel 'geworteld' zijn

Na terugkomst uit India zou ik mijn huidige vrouw ontmoeten uit Pakistan. Zij kwam toevallig als uitwisselingsstudent in Nijmegen studeren. Tijdens haar introductieweek in Nijmegen zouden we als een blok voor elkaar vallen. Of beter gezegd, ik zou als een blok voor haar vallen, want aanvankelijk wilde ze nog niks van Nederlandse jongens weten. Haar vader had haar nog zo duidelijk gewaarschuwd, maar uiteindelijk bleek de liefde toch wederzijds. Zij vertelde me over de vervolging en moeilijke situatie van christenen in het islamitische Pakistan en deze situatie van onrecht zette mij ertoe aan om me voor hen in te zetten. Jaren later vertelde iemand mij dat deze gevoeligheid voor onrecht iets te maken heeft met de joodse achtergrond van mijn oma. De interesse in het jodendom, de joodse 'roots' van Jezus van Nazareth en uiteindelijk mijn eigen 'roots' hebben mij tenslotte ook gevormd. Niet voor niets ben ik namens de bisschoppenconferentie een aantal jaren actief geweest in de katholiek-joodse dialoog. Daarnaast heb ik nog als aalmoezenier bij defensie geweest, heb ik lesgegeven en ben ik zelf altijd door blijven studeren. In november zal ik tot diaken gewijd worden. Echter, bovenal ben ik vader van twee lieve kinderen, Rebecca en Daniël, en de echtgenoot van een hele mooie en lieve vrouw, Reena.

Geloofsverdieping: Keus te over!

Regelmatig wordt door parochianen de vraag gesteld naar mogelijkheden tot geloofsverdieping. De behoefte hieraan is blijkbaar groot. Als parochie doen we vanzelfsprekend ons best om aan die wens tegemoet te komen, maar dat is nog niet zo'n eenvoudige zaak. Er zijn nog zoveel andere zaken die eveneens de nodige aandacht vragen. Toch ligt er al een groot en prachtig aanbod gereed waarop we u graag attenderen.

Al tien jaar lang kent de Protestantse Gemeente in Maas en Waal een rijk **vormingsprogramma** op het gebied van bijbel, bezinning, film, kunst, kennis en spiritualiteit, waaraan reeds talloos velen hebben deelgenomen. Voor de

viering van dit lustrum werd gekozen - hoe kan het ook anders? - voor het thema 'Vieren!'. Het hele vormingsprogramma valt onder de verantwoordelijkheid van de **'Taakgroep Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken' (VOS)**. Ondanks alle onzekerheid in tijden van corona is er toch weer, in de hoop op betere tijden, een mooi en stevig programma op poten gezet. Maar het draagvlak is breder geworden. De **oecumene** wint duidelijk terrein. En als iets een goede zaak is, is het dát.

De Taakgroep VOS zal in toenemende mate een afspiegeling worden van de samenwerking tussen de PKN-gemeente Rivierenland Oost met de RK-parochies in dezelfde regio. Die samenwerking groeit nog steeds. Niks krimp!

Als u eens wilt grasduinen door het huidige aanbod, verwijzen we u graag naar de **brochure 'Vieren!'**. U vindt deze onder meer op de **website van onze parochie**: www.johannesxxiii.nl. Er zit ongetwijfeld iets voor u bij! Om alvast een indruk op te doen, hieronder het programma van de komende twee maanden

September 2020

13/09	Kerk op schootviering
14/09	Bijbelkring
15/09	Lezing: 'Christelijke meditatie'
16/09	Agapèviering
24/09	Maatschappelijk café
26/09	Kliederkerk
27/09	Thomas Treasure
27/09	Open Leurviering
28/09	Bijbelkring
29/09	Lezing: Israëlzondag 2020
30/09	Agapèviering

October 2020

01/10	Close reading, just the story
03/10	Opening expositie Harrie Gerritz, met lezing en orgelconcert
06/10	Pastoraat in het CWZ
08/10	Innerlijke pelgrimage (1/6)
12/10	Bijbelkring
14/10	Gesprekskring: 'Zin in het ouder worden'
14/10	Agapèviering



20/10	Maatschappelijk café
22/10	Film: 'Il y a longtemps que je t'aime'
23/10	Oecumenisch theater: een dorpsklucht
24/10	Kliederkerk met maaltijd
25/10	Open Leurviering
27/10	Close reading, just the story
28/10	Gesprekskring: 'Zin in het ouder worden'
28/10	Agapèviering
29/10	Informatieavond: Reis naar Iona



Bedevaart naar Kevelaer afgelast

De bedevaart vanuit onze parochie (Beuningen-Wijchen) naar Kevelaer zal dit jaar (zaterdag 19 september) niet doorgaan. Dit vanwege de gevolgen van corona en de risico's die daarmee gepaard gaan.

Hulp bieden aan een ander gezin

Het project Gezinnen voor elkaar in Beuningen heeft de afgelopen tijd al voor veel leuke matches gezorgd. Het project is een samenwerking tussen de welzijnsorganisatie Stichting Perspectief en MEE Gelderse Poort. Als steungezin bied je vrijwillig en tijdelijk ondersteuning aan gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kan door een kind een dag(deel) op te vangen en samen iets leuks te ondernemen. Maar dit kan ook door een gezin op weg te helpen zich meer thuis te voelen in hun nieuwe dorp of nieuwe omgeving.

Openstaande vragen:

- We krijgen regelmatig nieuwe aanmeldingen van gezinnen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Een vraag die we laatst bijvoorbeeld hebben ontvangen: Meisje van 12 jaar woont alleen met haar moeder, wil graag contact met leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld eenmaal per 14 dagen op een zaterdag. Ze houdt van dansen, spelletjes, knutselen. Terwijl ze geniet van de gezelligheid van het steungezin (of persoon), heeft haar moeder een moment tijd voor haarzelf.
- Ook hebben we gezinnen met jongere kinderen die hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld: Een jonge vader heeft een hersenbloeding gehad, waardoor moeder druk is met de zorg voor haar man. Het steungezin vangt hun zoontje van 6 één middag op na schooltijd en gaat leuke dingen doen.
- Het komt ook voor dat we gezinnen op weg helpen in de gemeente: Een gezin dat gevlucht is uit Syrië woont sinds 1 jaar in Beuningen. Ouders zijn door alle veranderingen overbelast geraakt. Het steungezin vangt hun twee jongste kinderen op en gaat een middag per week leuke dingen met

ze doen. Ook helpt het steungezin af en toe de ouders wegwijs te maken in de gemeente.

De vragen zijn erg divers, zo ook de samenstellingen van gezinnen. Lijkt het je leuk om iets te betekenen voor een ander gezin in de gemeente? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of informatie.

Lees je dit en denk je: Mijn gezin kan ook wel een steuntje in de rug gebruiken. Neem dan ook gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Michelle Coenen, MEE Gelderse Poort
Tel 06-10010227 m.coenen@meegeldersepoort.nl
Valerie Bekkers-Slahmi, Stichting Perspectief
Tel 0622064927 valeriebekkers@stg-perspectief.nl

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds: 6 t/m 12 september a.s.

Van 6 tot en met 12 september 2020 is de jaarlijkse collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds. In deze week zetten vrijwilligers door heel Nederland zich in voor de strijd tegen spierziekten. Het Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten en financiert wetenschappelijk onderzoek. De collecteweek is een van de belangrijkste inkomstenbronnen om deze onderzoeken te financieren en daarom kunnen wij alle hulpgebruiken. Het spierfonds krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van uw giften.

Collecteren in tijden van de coronacrisis: alle collecterende goede doelen in Nederland hebben gezamenlijk een protocol opgesteld om te zorgen dat collectanten en gulle gevers in Nederland veilig aan collectes kunnen participeren. Hierin wordt rekening gehouden met de 1½ meter samenleving en staat ieders persoonlijke veiligheid centraal. Alle collectanten worden hierover geïnformeerd. Zo kunnen we samen op een veilige manier toch geld inzamelen voor de strijd tegen spierziekten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Prinses Beatrix Spierfonds via 070-3607607. Graag tot in de collecteweek. Al vast Hartelijk dank.



Opbrengst van de actie Kerkbalans

	2019		2020	
	kerkbijdragen	giften	kerkbijdragen	giften
jan t/m maart	€ 63.703	€ 5.696	€ 49.935	€ 3.946
jan t/m mei	€ 65.9743	€ 5.696	€ 57.010	€ 3.946
jan t/m juli	€ 71.824	€ 5.696	€ 64.589	€ 3.946

Hartelijk dank voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken, dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen. De anonieme contante kerkbijdragen staan vermeld bij de giften.

Voor informatie kunt u terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl
Werkgroep Kerkbalans



Dopelingen

Norah Klaassen

Overledenen

Beuningen

Cor Rieken 79 jaar

Roland Derks 90 jaar

Ewijk

Piet Verweij 95 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte





Winssen



In Memoriam

Ons bereikte het bericht dat onlangs Zuster Thea Kuijpers is overleden. Velen zullen zich haar herinneren als oud-gastzuster van Pastoor Jan van der Steen, Pastoor te Winssen

Bij U, mijn hoogste goed,
mijn God, bij U ben ik geborgen
Psalm 73

Na een lang leven is van ons heengegaan onze geliefde medezuster en tante

Zuster Theodulio (Thea) Catharina Theodora Kuijpers

Zij werd geboren te Ewijk op 3 februari 1919

Zij trad toe tot de Congregatie van Jezus Maria Jozef op 11 juli 1936

En overleed te Heeswijk op 8 mei 2020

Zuster Thea was een gevoelige en diepgelovige vrouw. In de vroege van 8 mei is zij rustig ingeslapen en van ons heengegaan. Moge ze nu thuisgekomen zijn in het huis van de Vader.

Zuster Thea is op woensdag 13 mei in besloten kring begraven op het kloosterkerkhof te Heeswijk



Kort - kort - kort

Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen

Basisscholen groep 8: Toch nog een spetterend afscheid - In de Gelderlander van maandag 6 juli jl. een grote foto van groep 8 van basisschool De Wegwijzer op het speeleiland Zandziebar in Slijk-Ewijk. Door de coronaregels hield de school dit jaar een alternatief schoolkamp en gaf de verantwoordelijkheid voor de musical aan de ouders. Zij boekten de zaal in De Paulus. Dat was de enige manier om, uitgaande van de oude regels, bij de uitvoering te mogen zijn. Ook het schoolkamp naar Mill kon dit jaar geen doorgang vinden. Als alternatief gingen de leerlingen twee volle dagen naar Slijk-Ewijk, alleen voor het slapen gingen ze naar huis.

Alternatief voor de Winssense wielerskoers - In de krant van 17 juli de mededeling dat de vierde Winssense kermiskoers in een aangepaste vorm doorgaat. Deelnemers van de wielervedstrijd fietsen op een moment dat het hen goed uitkomt en de opbrengst gaat naar een goed doel. De deelnemers moeten één of meerdere rondjes op het 4 kilometer lange "Parcours de Winssense Kermiskoers" fietsen of wandelen. Daarna €4,00 schenken en 4 bekenden vragen ook deze uitdaging aan te gaan. De opbrengst gaat naar de Zorggroep Maas en Waal waar de verschillende zorgcentra onder vallen.

Fruittelers droogte: regen komt als een zegen: blijer kun je de teler niet maken! - In de Gelderlander van donderdag 20 augustus jl. een grote foto van Toine Janssen uit de Molenstraat die zijn fruit inspecteert. De fruittelers zijn blij met de eerste regendruppels die na de extreme hitte vielen. Hiermee kwam eindelijk een einde aan verbrande appels en peren. Toine Janssen maakt een rondje tussen zijn fruitbomen om te inspecteren hoe het ervoor staat met het verbrande fruit. Deze klus heeft hij er de laatste jaren bij gekregen door de extreme hitte. Nu al 3 jaar op rij, hij heeft dit nog niet eerder meegemaakt. Om de zonnebrand tegen te gaan heeft Toine aan de noordkant van zijn appelbomen wel gesnoeid en aan de zuidkant (waar meer zon op komt) niet. De appels hangen dan meer in de schaduw wat weer zorgt voor minder verbranding. Toine was erg blij met de 40 millimeter regen die gevallen is. Elk beetje water is mooi meegenomen want dan kan de grond weer bij zinnen komen en komen er voedingstoffen vrij.

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Johannes de Doper Ewijk			H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor
za 5 sep	23e zondag door het jaar				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 6 sep	Ziekenzondag	10:00	WoCo		10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 12 sep	24e zondag door het jaar									
zo 13 sep	Patroons-feest Beuningen				10:00	Patroonsfeest H. Cornelius Alle pastores				
za 19 sep	25e zondag door het jaar				19:00	pastoor Ruud Roefs				
zo 20 sep		10:00	em. past. Ton van Balveren		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	WoCo	OC
za 26 sep	26e zondag door het jaar				19:00	WoCo				
zo 27 sep					10:00	WoCo		10:00	pastoor Ruud Roefs	AK
za 3 okt	27e zondag door het jaar				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 4 okt		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	em. past. Jan de Waal	AK
za 10 okt	28e zondag door het jaar									
zo 11 okt	Patroons-feest							10:00	Patroonsfeest Johannes XXIII Alle pastores	
vr 16 okt	H. Gerardus Majella							10:00	em. past. Jan de Waal	
za 17 okt	29e zondag door het jaar				19:00	WoCo				
zo 18 okt		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	WoCo		10:00	WoCo	AK
za 24 okt	30e zondag door het jaar				19:00	pastoor Ruud Roefs				
zo 25 okt		10:00	WoCo		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	em. past. Ton van Balveren	OC / AK

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Oud Winssen (Ewijk): ANWB-bord Winssen / Handwijzer Ewijk.

In september 1935 werd de Van Heemstrabaan officieel geopend. In Winssen was er een geheel nieuw deel van deze weg vanaf het punt bij **Toon Cobussen** tot aan de Deijnschestraat in d'n Hoek. Dit nieuwe wegdeel doorkruiste het landgoed Katterik, Leegstraat en de Stelt. Op een klein deel van de Stelt, links gelegen, gezien vanaf de Leegstraat in de richting Geerstraat, bouwde de familie **Mulders** (ouders van Jaan) een woonhuis. Dit deel van de Van Heemstrabaan was een echt stuk "Neije Weg".

Aan beide zijden van dit deel van de Van Heemstrabaan werden in het voorjaar van 1936 Plataanbomen gepoot onder het toezicht van de heer **Litjes** uit Beuningen. En deze bomen sieren nog altijd deze weg. De kom van het dorp, vanaf Toon Cobussen tot de Deijnschestraat was door de aanleg van dat wegdeel van het doorgaande verkeer verlost en daarmee was het een stuk veiliger geworden.

Bij de nieuwe Van Heemstrabaan met de splitsing huidige Notaris Steph. Roesstraat werd een blauw metalen ANWB bord geplaatst met daarop een grote witte pijl en het woord Tiel en het aantal kilometers (21) naar die plaats. Bij dat bord kwam een **houten zitbank** en ook bij de kruising Van Heemstrabaan-Deijnschestraat. Deze banken waren gemaakt in de centrale jeugdwerkplaats in Druten. Op de bovenste plank van de rugleuning prijkte de letters VVV. Opgemerkt wordt hierbij dat jaren later de straatnaam Van **Heemstrabaan** werd gewijzigd in Van **Heemstraweg**.

Vernieling van een handwijzer in Ewijk.

Ruim 140 jaar geleden stond er aan de Binnenweg (nu Van Heemstraweg) in Ewijk tegenover de Dorpstraat (nu Julianastraat) een **houten handwijzer** waarvan de ene arm wees richting Tiel en de andere richting Nijmegen. Deze plaatsnamen stonden erop vermeld.

Ook in die tijd was er al baldadige jeugd die dergelijke zaken niet met rust kon laten. Een groepje jongelui had zich op **24-08-1879** omstreeks 23.30 uur bij die handwijzer verzameld en een van de jongens ging toen de handwijzer te lijf en wel zodanig dat de arm, die in de richting Tiel wees, afbrak. Die jongen was de jeugdige molenaar Petrus (**Peter**) Wilh. **Kleijnen** * Ewijk 09-04-1858 en ook in die plaats woonde.

Deze vernielers had echter pech want de op de loer staande gemeenteveldwachter tevens onbezoldigd rijksveldwachter **H. Verheijen** (getrouwd met Helena Hendriks) en de **boswachter** tevens onbezoldigd rijksveldwachter Gerardus **Willemse** (getrouwd met Antonia Wattenberg) hielden de jongen als verdachte van die vernieling staande. Zij maakten van de vernieling proces-verbaal op dat werd gezonden naar de rechtbank in Tiel. Op de terechtzitting werd Kleijnen vrijgesproken maar de officier (O.M) was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep bij het gerechtshof. Die kwam tot een ander oordeel en veroordeelde de jonge molenaar tot een boete van **25 gulden** en bij niet betaling tot twee dagen gevangenisstraf. Tevens moest hij de kosten van het geding betalen.

Uit vorenstaande hebben wij vast kunnen stellen dat er in Ewijk bij de huidige kruising Van Heemstraatweg-Julianastraat) in 1879 een houten handwijzer stond.

De veroordeelde **Kleijnen** trouwde in Ewijk op 09-06-1885 met de Ewijkse **Wilhelmina Lindenboom** * Ewijk 05-07-1862. Uit dit huwelijk werd in Ewijk in perceel A 44 op 05-06-1886 een zoon geboren genaamd **Petrus Johannes Kleijnen**. Hij is ook, zoals zijn vader, molenaar geworden. Ruim een halfjaar na deze geboorte overleed vader Peter op 31-12-1886.

De weduwe Wilhelmina Lindenboom bleef niet lang weduwe. Zij trouwde op 31-10-1887 met de broodbakker uit Deest Hendrikus Jozefus **Hurkmans**. Na ruim 20 jaar ging deze bakker in september 1910 failliet.

© **Bart Wattenberg** JOzn. Mailadres:bertwattenberg@gmail.com





Kruising Van Heemstrabaan(weg) en de huidige Notaris Steph. Roesstraat (rechts). Links richting Tiel.

In het huis vooraan heeft vele jaren de familie **Toon Cobussen-Francisca Maria Groenen** gewoond.

Links daarachter de familie **Martien en Albert v. Cuijk**.

Foto collectie **Bart Wattenberg** JOzn.

Muziekkoepeel

In de zomereditie van Rondom Johannes hebben wij aandacht besteed aan de activiteiten van het parochiebestuur. In het stukje over de muziekkoepeel hebben wij helaas vergeten te melden dat het parochiebestuur zijn waardering en dank uit wil spreken voor al het onderhoud van de muziekkoepeel door heel veel vrijwilligers van de Koninklijke Fanfare U.L.T.O.

Bij deze hartelijke dank!



Ewijk



Onvrede Ewijkse vrijwilligers n.a.v. krantenartikel

Op 26 augustus werd er in de kerk in Ewijk een bijeenkomst belegd naar aanleiding van een eerder verschenen krantenbericht. Vanuit het bestuur waren aanwezig Bram Boon, Jan Roelofs en Pastoor Ruud Roefs. De opkomst van de vrijwilligers was met een 20-tal personen schrikbarend laag, en er werd meteen gesteld dat het kwam door de kwaadheid die erachter zat. Na een korte inleiding door Arno Spin nam de pastoor het woord. Hij memoreerde de aanleiding voor het beleggen van deze avond; de onrust onder de vrijwilligers. En dat het bestuur niet wilde wachten met een reactie op het “er zijn nog maar drie vrijwilligers in de pastorie in Ewijk” in de krant. In de toekomst zal er informatie worden gevraagd en om inzage voordat de krant verschijnt. Vrijwilligers krijgen wel waardering van de parochie, zij zijn héél belangrijk. De komende kerksluiting (2021) zal in goede banen worden geleid door het bestuur i.s.m. parochianen en vrijwilligers. Op 30 september volgt er een infoavond over de ontmanteling van de kerk en komt o.a. de vraag aan de orde hoe we met onze vrijwilligers om gaan.

Hierna nam Jan Roelofs het woord. Hij is vanuit het bestuur voor de contactraden verantwoordelijk. Vrijwilligers en overige parochianen houden contact met de contactraad en die houdt weer contact met het bestuur. Voor nu zou Jan de vragen van de aanwezige vrijwilligers beantwoorden. Als eerste kwam de kerkhofploeg aan het woord. Zij vroegen zich af hoe het in Winssen draait met de werkgroepen na de kerksluiting en hoe gaat het hier? De werkgroepen draaien gewoon door, maar dan zonder kerk. Waar kan men bij elkaar komen? Was de volgende vraag. In de zusterkapel voorlopig. Een ontmoetingsplek is belangrijk. Na nog wat vragen overhandigde de

kerkhofploeg een complete lijst met vragen en opmerkingen aan het bestuur, oftewel Jan Roelofs.

Vervolgens nam het secretariaat het woord. Komt er nog een vrijwilligersavond? Dit jaar vanwege corona niet. De bijdragen vanuit het bestuur zijn onevenredig verdeeld over de geloofsgemeenschappen. Gesteld werd dat er uniformiteit werd gehandhaafd. Wat nu waar was kon niet ter plekke worden vastgesteld. Van waaruit wordt straks het bezorgen van de Rondon Johannes geregeld? Nu is dat de pastorie. Dit wordt straks net als in Winssen vanuit een thuisadres geregeld. Waarom is er met missaaltjes (i.p.v. misboekjes) gewerkt tijdens de vieringen? Misboekjes (uit Heeswijk) zijn duur en worden weggegooid. Op termijn zijn de missaaltjes goedkoper. Bovendien heb je meer mogelijkheden om vieringen samen te stellen. En je krijgt uniformiteit in de gehele parochie. Na nog wat heen en weer praten sloot Jan de vragenronde af en gaf microfoon over aan Ruud die benadrukte dat we straks twee kerken overhouden en dat de vier geloofsgemeenschappen meer gaan samenwerken. Ten slotte sloot Arno Spin de avond af en benadrukte nogmaals de teleurstellende geringe belangstelling, maar dankte ook uitgebreid de aanwezigen.

Één van de aanwezigen

In memoriam Dientje Jansen-Reuvers

Dientje Jansen-Reuvers is op 9 april van dit jaar overleden in het verzorgingstehuis Alde Steegh in Beuningen. Zij werd geboren op 16 november 1943 en is dus 76 jaar geworden. Dientje was de op 1 na jongste in ons gezin. Zij kreeg de voornamen Berdina Henrica Wilhelmina en werd daarmee naar haar moeder genoemd.

De kleuterschool was in het Patronaatsgebouw van het oude klooster en de meisjesschool aan de achterkant van het klooster bij de Nonnen. Ik heb de foto nog in beeld waarbij Dientje met de Nonnen, Pastoor Schellekens en enkele leden van het Kerkbestuur in een kring voor het klooster stonden bij het vertrek van de zusters Franciscanessen in 1956 uit Ewijk.

In die jeugdijaren was ze ook vaak op bezoek bij Ome Lo Hock en Tante Anna

dat waren haar Peetoom en Peettante, waar ze ook een van haar vriendinnen Ria van Dinteren leerde kennen. Daarna ging Dientje naar de huishoudschool in Druten en ging zij vervolgens verder met huishoudelijke werk. Ook heeft ze nog een aantal jaren in de verpleegstersflat in Ewijk gewerkt. In haar vrije tijd ging ze graag wandelen en sloeg nooit een trainingsavond van de gymclub over.

Door het veel te vroege overlijden van ons moeder die maar 59 jaar werd, nam haar zus Bets als eerste de huishoudelijke taak van Moeke over. Toen zij enkele jaren daarna trouwde kwam Dientje in haar plaats en heeft dat zo'n jaar of 6 gedaan en daarmee ook voor haar Vader gezorgd.

Van de vriendinnen uit haar jonge tijd moet vooral Trudy van de Geijn genoemd worden, en de al eerder genoemde Ria van Dinteren en Thea Gerrits uit Andelst. Van die jaren heeft ze echt genoten en ze bedachten van alles. En geleidelijk aan was onze Kiek ook nog wel eens van de partij en had vooral later een hechte vriendschap met Dientje. Bij Trudy van de Geijn thuis showden ze de lange jurken van Miep en Cor van de Geijn en raakten dan helemaal in extase. Ja ze was gek op mooie kleren en vooral leuke schoenen. In die tijd maakten ze ook van gevlochten touw een fraaie paardenstaart en vlechten waardoor ze al veel volwassener leken.

Na die meidentijd raakte Dientje steeds meer geïnteresseerd in de jongens. Haar eerste serieuze vriendje was Piet Wattenberg uit Winssen die ook nog eens een prachtige brommer had. En dan had je het gemaakt in die tijd. Bij *De Wat* achter op de brommer hebben ze toen wat afgetoerd. Dat ging zo'n 1½ jaar door tot ze de echte Piet leerde kennen, die had toen wel gene brommer maar al wel een auto, ja toen kon het helemaal niet meer stuk. Piet raakte al snel goed ingeburgerd in onze familie en ging met Dientje eerst met ons Bets, Jo ten Broek, Broer en Net op vakantie naar België.

Het jaar erop naar Zwitserland met Ria en mij. Met Jan Kiek en later met de kinderen zijn ze vaak naar Appeltern geweest, Roermond en vooral verschillende keren naar Sotto Marina in Italië. Dat waren mooie jaren, waarvan ze erg hebben genoten.

Ook met de koetsenclub en de Landauer hebben ze veel lol beleefd. Naast de vakanties waren ze ook altijd van de partij met kermis en Carnaval vooral bij



de optochten.

Toen de woelige jaren aan het bedaren waren zijn ze in 1968 in het huwelijksbootje gestapt. Aan de Vordingstraat waar ze al die jaren met plezier hebben gewoond, werden hun kinderen Dennis en Pieter geboren. Dennis deed niks liever dan ponyrijden bij de Riddertjes van Rozemond en Pieter was helemaal gek van het motorcrossen. Weer enkele jaren later begon Dennis met een eigen kapsalon en Pieter ging aan de slag als automonteur. Vol trots vertelden Dientje en Piet de laatste jaren over de belevenissen van hun kleinkinderen.

Maar zoals zo vaak in het leven breken er dan ook wel eens minder voorspoedige tijden aan. Zorgen had Dientje vooral met de clusterhoofdpijn van Piet. En dan komen er onverwacht ook gezondheidsproblemen voor Dientje. Die dementie is zo'n gemene sluipmoordenaar, zodat je - zoals dat op de rouwkaart goed is beschreven - zelf niet meer weet wie je werkelijk was en jouw verhalen vaak bleven hangen in belevenissen met Vader en Moeke van vroegere tijden. Vanaf oktober vorig jaar werd zij verzorgd in Alde Steegh in Beuningen, met dank aan het verplegend personeel. Op Witte Donderdag is Dientje uiteindelijk vredig ingeslapen. Als gevolg van de coronaperikelen vond het afscheid in besloten kring plaats. Prachtig was de erehaag van buurtbewoners, vrienden en kennissen zoals die langs de Vordingstraat stond opgesteld toen de rouwstoet passeerde.

De dienst werd afgesloten met de tekst die ook op de rouwkaart staat:

Wat hebben wij genoten van jouw liefde
Van jouw lach van elk moment
Van je gehouden als geen ander
Omdat niemand jou zo kent
Je was bijzonder trots op ons allemaal
Dat liet je ook aan iedereen weten
Daarom gaat er ook geen dag voorbij
Dat wij jou zullen vergeten.
Love you....

Dientje, Good bye
Toon Reuvers

Lijden

De een lijdt aan een stroopnagel, de ander heeft veel last van migraine. De een lijdt aan anorexia nervosa, de ander strijdt tegen obesitas. De een lijdt honger, de ander schaamt zich naar een voedselbank. De een lijdt aan nierstenen, de ander zit aan de chemo. De een lijdt aan de dood van zijn kind, de ander rouwt om weggerukte familieleden bij de MH17-ramp. De een lijdt aan het zien van geweld, de ander ziet het onderdrukken van een natie. De een lijdt aan persoonlijk onrecht, de ander ziet dat van de wereld.

En zo heeft ieder zijn (persoonlijk) leed te dragen. Er is echter verschil in hoe je er mee omgaat. Draag je het manmoedig, waardoor het te houden is, of klaag en steun je de gehele dag over je aandoening. In het laatste geval belast je niet alleen jezelf, ook voor anderen is het dan moeilijk er mee om te gaan. Maar lijden mag gezien worden, want alleen dan is er troost mogelijk. Troost, die het lijden verzacht. Troost ook, die een opening biedt tot verwerking.

Het Bijbelboek Job (OT) is bij uitstek een boek over het (persoonlijk) lijden. Je moet er doorheen kijken dat het wordt opgehangen aan de duivel. Het is een van mijn favoriete boeken in de Bijbel. Je kent mogelijk het verhaal. Dit prachtig stukje vertelkunst samengevat: Job is een welvarend man, met een groot, gezond gezin en een grote have. Hij is een gelovig man. Dan spreekt de duivel God aan met de opmerking dat het voor Job niet moeilijk is bij al die welvaart gelovig te zijn. God staat de duivel daarop toe Job alles te ontnemen, behalve zijn gezondheid. Job wordt geteisterd en verliest zijn gehele bezit. Hijzelf blijft echter gezond en gelovig. Kunst, zegt de duivel tegen God, zolang je gezond blijft kun je gelovig blijven. God geeft andermaal toe aan de duivel en die mag de alleenstaande Job met zweren en bulten overladen. Dan begint Job zich te beklagen, want hij vindt dat hij wel erg veel te lijden heeft. Drie vrienden bezoeken hem en laten hem weten dat hij waarschijnlijk zijn lot wel verdiend zal hebben. Job accepteert dat niet en gaat zich ook bij God beklagen. Het hoogtepunt van het verhaal is het antwoord van God aan Job. In een prachtig betoog stelt God dat Job niet kan weten wat Gods beweegredenen zijn. Voorbeeld: "Ken je de voorraadkamers van de sneeuw, heb je de voorraadkamers van de hagel gezien" (38,22). Job ziet zijn dwaling in en krijgt daarop nieuwe welvaart en sterft uiteindelijk oud en verzadigd van het leven.

Theo Coenders





Beuningen



Herinneringen

Met vakantie gingen we elk jaar naar de camping in het bos. Ook toen kenden we al flinke regenbuien die, heel jammer voor de bouwvakkers, bijna altijd begonnen met de bouwvakvakantie. Er werd door ons altijd om de tent een geul gegraven om het regenwater af te voeren. De meeste mensen snaptten niet waarom we die geul maakten. We stonden met de tent op een vlak stuk grond dat bijna bovenaan een heuvel stond. Achter ons waren twee dames met hun tent neergestreken in een laag gedeelte. Het werd bouwvakvakantie en daar begon het al. Flink waaien en daarna barste de bui los, het leek wel of er ergens een sluis werd opgezet. De dames zaten gezellig een eindje verderop onder de luifel bij de tent van een stel vrienden. Het water begon te stromen steeds harder en sneller de heuvel af. Zelfs de geul om onze tent kon de hoeveelheid niet verwerken. Het water stoomde via de voorkant dwars door onze tent. Ons slaapgedeelte had een vast grondzeil met een flinke rand, daar hadden we snel alle spullen die op de grond in het andere gedeelte stonden ingezet waardoor bij ons alles droog bleef. Het water kon niet weg uit het lage gedeelte achter onze tent. Daar verzamelde zich een forse laag. Echt alles uit de tent daar ging drijven: de luchtbedden, eieren, sinaasappelen, zelfs de pannen zagen we drijven. Niets was daar droog gebleven. Gelukkig heerste er een goede samenhangigheid en hebben de dames van alle kanten hulp gekregen



en konden ze de vakantie voortzetten. De andere jaren dat ze kwamen kamperen hebben hun tent op een hoger gedeelte gezet en een geul gegraven.

Diana Fuchten



Weurt



Kom sporten bij SV De Korenbloem in Weurt!

Sporten is altijd goed voor lijf en leden, maar bij De Korenbloem is het ook nog eens ontzettend ontspannend en supergezellig. Wij zijn een recreatieve vereniging met de instelling: alles mag, niets moet. Kom gerust eens kijken, maar mee doen is nog beter om een goede indruk te krijgen. De eerste 2 lessen zijn gratis.

- Bewegen Op Muziek:
 - maandag: 19.00 - 21.00 uur
 - dinsdag: 09.30 - 10.30 uur
 - woensdag: 20.00 - 21.00 uur
- Conditietraining voor heren: woensdag: 20.00 - 21.00 uur
- Volleybal voor volwassenen: woensdag 21.00 - 22.30 uur
- Kleutergym: vrijdag: 15.00 - 16.00 uur
- Turnen: vrijdag: 16.00 - 20.00 uur
- Badminton: vrijdag: 19.00 - 21.00 uur

Zie verdere informatie op de website: www.svdekorenbloem.nl

Wij heten u van harte welkom in Ontmoetingsplek De Kloosterhof, Kapittelweg 2A 6551 EB Weurt

De Onbarmhartige Dienaar

In het Onze Vader bidden we: 'Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren'. Op de vraag van Petrus aan Jezus hoe vaak wij iemand moeten vergeven, geeft Jezus als antwoord: niet zevenmaal, maar

zeventig maal zeven. Met andere woorden: een onbeperkt aantal keren. Daarna vertelt Jezus de volgende gelijkenis.

Een hooggeplaatste hofdienaar was een koning 10.000 talenten schuldig. Omdat hij dat bedrag onmogelijk kon betalen, gaf de koning het bevel de man met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat te verkopen, totdat hij zijn schuld had afbetaald. Hierop viel de dienaar voor de koning op zijn knieën en smeekte hem 'Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen'. De koning kreeg medelijden met de man en schold hem zijn gehele schuld kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, kwam hij een ondergeschikte dienaar tegen die hem 100 denarie schuldig was. Hij greep deze man beet en eiste dat hij dat bedrag direct betaalde. Ook deze tweede dienaar smeekte net als de eerste: 'Heb geduld met mij, ik zal je betalen'. Maar hij luisterde niet en liet de man in de gevangenis werpen tot hij alles had afbetaald. Toen andere dienaren dat hoorden, vertelden zij dat aan de koning. Deze liet daarop de hofdienaar bij zich komen en zei tegen hem: 'Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik bij je kwijtgescholden, omdat je er om smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?' En de koning werd zo kwaad dat hij hem aan de gerechtsbeulen overleverde totdat hij de hele schuld had terugbetaald. 'Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft' (Matteüs 18: 21-35).

Wat valt in deze gelijkenis allemaal op? Er zijn drie scènes te onderscheiden: 1) de koning die rekenschap vraagt aan een hoge hofdienaar, 2) de hofdienaar die rekenschap vraagt aan een lagere dienaar, en 3) de koning die voor de tweede keer rekenschap vraagt aan de hofdienaar. De koning in het verhaal is geen Joodse koning. Martelen door gerechtsbeulen werd wel toegepast door koningen als Herodes de Grote om iemands schulden te laten betalen, maar was verboden in de Joodse wet. Ook het verkopen van een schuldenaar met vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, was tegen de Joodse wet.

Er is een ontzettend groot verschil tussen beide schulden. De hofdienaar heeft een enorme schuld die hij nooit kan terugbetalen. Een talent in die tijd was ongeveer 6000 dinaries waard. Eén dinarie stond gelijk met het dagloon van een arbeider. De zeer kleine schuld van de tweede dienaar vergroot het

negatieve beeld van de hofdienaar met zijn overgrote schuld. Gezien dit grote verschil zou men verwachten dat, de hofdienaar in navolging van de koning ook de kleine schuld van zijn mindere zou kwijtschelden. Maar dat gebeurde niet.

Naar aanleiding van de oproep om zeventig maal zeven keer te vergeven, begint Jezus zijn gelijkenis als volgt: 'Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren'. Wanneer deze gelijkenis voorgelezen wordt op de 24^{ste} zondag door het jaar (13 september 2020) roept dit verhaal een aantal vragen op.

Zou God ook zo handelen als de koning in deze gelijkenis? Hier heeft de koning de macht om met geweld iemand te dwingen zijn schuld te betalen, nadat hij een eerder vonnis herroepen heeft. Komt God ook op Zijn besluiten terug? Verwachten wij van God niet eerder dat als wij niet in staat zijn onze schulden tegenover God en tegenover onze naasten te betalen, Hij ons zal vergeven als wij Hem blijvend om vergeving vragen?

Wanneer de hofdienaar de eerste keer zijn oneindige schuld kwijtgescholden krijgt, ligt een vergelijking met de oneindige vergevingsgezindheid van God voor de hand. Als de hofdienaar de kleine schuld van de mindere dienaar niet vergeeft, herroept de koning de oorspronkelijke kwijtschelding aan de hofdienaar en straft hem alsnog zolang hij zijn schuld niet afbetaald heeft. Betekent dit dat God onze schulden pas vergeeft als ook wij vergeven aan onze schuldenaren, zoals we bidden in het Onze Vader? Doen wij dit niet, doet God het dan ook niet, zoals de koning in de gelijkenis?

Herinnert deze gelijkenis ons ook niet aan de uitspraak van Jezus dat alles wat we doen 'voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan en alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan'. (Matteüs 25: 40, 45)?

Roept deze gelijkenis bij u mogelijk nog andere vragen op over het vergeven van schulden en de relatie met het Koninkrijk van God?

SV



Algemene uitnodiging

Plaats: H. Johannes de Doperkerk te Ewijk

Datum: woensdag 30 september aanstaande

Aanvang: 20.00 uur

Bij dezen nodigt het bestuur van de parochie H. Johannes XXIII u van harte uit voor een **algemene informatieavond** met betrekking tot de beoogde sluiting van de kerk in Ewijk.

We willen u zo goed mogelijk informeren over de huidige stand van zaken en (mogelijke) herbestemmingsplannen voor onze kerk.

Ook wordt u nadrukkelijk uitgenodigd om tijdens (en na) deze avond mee te denken over het verdere verloop van het proces. Als parochiebestuur vinden we het van het grootste belang u als parochianen - de leden van de Ewijkse geloofsgemeenschap in het bijzonder - zo goed mogelijk bij het hele gebeuren te betrekken, dit alles in het besef dat het niet alleen gaat om een stenen gebouw, maar ook en vooral om mensen en hun gevoelens. Kom daarom in groten getale!

De avond zal worden geleid door de heer Cees van Ingen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur parochie H. Johannes XXIII