

Rondom JOHANNES

JAARGANG 6

nummer 4



Zomer 2020

— In dit nummer onder andere: —

- Kerksluiting
- Het regelen van een kerkelijke uitvaartdienst
- Omzien naar elkaar



Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes” is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.

*** dit blad is ook te lezen op www.johannesxxiii.nl ***

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271
IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII
Website: www.JohannesXXIII.nl
Email: info@JohannesXXIII.nl

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur

Contact

Contactraad Winssen: winssen@johannesxxiii.nl

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)
Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459
(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221
*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19,
6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294 of via de Pastorie*

Redactieleden “Rondom Johannes”

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 5 september 2020.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 21 augustus 2020 naar:

redactie@JohannesXXIII.nl

Of naar uw lokaal redactielid

Kerksluiting

Beste mede-gelovigen,

Belangrijker dan het kerkgebouw, belangrijker dan het monument - hoe waardevol het ook zijn moge - is, wat mij betreft, de vraag waar het gebouw voor stáát. Welke de reden is dat het ooit - vaak met de nodige offers, pijn en moeite - door onze voorouders is opgetrokken. Belangrijker dan het gebouw is de *geloofsgemeenschap*. En met de geloofsgemeenschap de *boodschap* die door haar moet worden doorgegeven. Uiteindelijk en uitsluitend gaat het - om de theoloog Edward Schillebeeckx (1914-2009) te citeren - om ‘het behoud van het Evangelie’.

Dit nu geldt evenzeer voor onze eigen parochiegemeenschap, nu we - gedwongen door de omstandigheden - na de sluiting van de kerk in Winssen, een half jaar geleden, met pijn in het hart opnieuw een kerk zullen moeten afstoten - en wel de kerk van de H. Johannes de Doper in Ewijk.

Enkele decennia geleden vormden onze kerken nog het kloppende hart van dorpsgemeenschap of stadswijk. Maar de tijd dat de *plaatselijke* gemeenschap samenviel met de *geloofsgemeenschap* lijkt definitief voorbij. Als mensen niet meer samenkomen en niet meer bijdragen, als de groep vrijwilligers vergriest en niet meer wordt aangevuld (waar blijven onze jonge mensen?), kortom: als de betrokkenheid verdwijnt, is bovengenoemde conclusie onvermijdelijk. En dat doet pijn. Heel veel pijn. Met name voor die kleine, dappere groep betrokken parochianen en vrijwilligers die er, tot op de dag van vandaag, nog wél voor gaat. Voor hen - dat wil ik hier heel nadrukkelijk kwijt - heb ik diep respect. En mét hen voel ik de pijn. Want ook ik voel mij, als pastor, verbonden met elk van onze vier geloofsgemeenschappen. Met ieder van u. Maar vooral met de méns die zijn of haar eigen ‘heilige plaats’ zal moeten missen. Die dierbare plek waar generaties lang lief en leed is gedeeld.

Het ligt in de bedoeling dat de kerk van Ewijk medio 2021 aan de eredienst zal worden onttrokken. Als parochiebestuur zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid in dezen, in het besef dat het gaat om méér dan alleen een gebouw. Het gaat ook en vooral om mensen en hun gevoelens. En daar willen we respectvol en zo zuiver mogelijk mee omgaan. U mag de komende tijd van ons verwachten dat we u zo goed en zo transparant mogelijk



informereren over de gang van zaken. Ook is er ons veel aan gelegen een goede en waardige herbestemming te vinden voor kerk en pastorie. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar initiatieven en projecten met een maatschappelijke meerwaarde, met andere woorden: waar onze samenleving in het algemeen en onze Ewijkse gemeenschap in het bijzonder bij gebaat zijn. Van eventueel interessante ontwikkelingen in dit verband zullen we u tijdig op de hoogte stellen.

We willen het komende jaar echter niet alleen nadenken over sluiting, afstoting en herbestemming van *gebouwen*. We willen ook – als het even kan samen met u - nadenken over de vraag naar de toekomst van onze *geloofs-gemeenschap*. We willen blijven bouwen aan onze kerk. Hoe dan ook. We willen blijven getuigen van de hoop die in ons leeft. Ook in een kerk die een ander gezicht zal krijgen. Die onvermijdelijk kleiner zal zijn, maar – en dat is mijn vaste overtuiging - niet minder vitaal. We hebben ieder van u daarbij nodig. Om mee te denken (uw ideeën zijn welkom) én om de handen uit de mouwen te steken. Ook dat laatste. Want hoe je het ook wendt of keert, geloven is en blijft een werk-woord.

Ik besef heel goed dat het bovenstaande, zelfs als het niet onverwachts komt, een pijnlijke boodschap is. Het is mijn diepste wens dat we juist dan samen blijven optrekken, ook met hen die tot een andere geloofsgemeenschap behoren. We zijn immers familie van elkaar. En als familie laat je elkaar niet vallen, houd je elkaar vast. Kome wat komt. Ook al is het voorlopig nog even op anderhalve meter ... Ik reken op u!

Van harte wens ik u en de uwen een goede zomer toe.
Rust goed uit en ... blijf vooral gezond!

Met een hartelijke groet,
mede namens de overige leden van het parochiebestuur
en de pastoraatsgroep,
Pastor Ruud Roefs

Kerkbezoek

Vanaf juli kunnen er maximaal 100 personen aanwezig zijn tijdens de vieringen (exclusief maximaal 5 medewerkers), als er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Personen uit één huishouden kunnen wel naast elkaar zitten. In Weurt kunnen maximaal 90 personen toegelaten worden.

Schriftelijk reserveren is niet meer nodig

- Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen.
- Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.

Dank voor uw begrip.

Eerste Heilige Communie

Onlangs hebben wij als communiewerkgroep gekeken naar hoe we de Communie 2020 vorm moeten gaan geven. We zijn unaniem van mening dat het voor alle partijen beter is om de Communie te verschuiven naar het voorjaar van 2021. Het is met de huidige maatregelen rondom het Corona niet mogelijk om de voorbereidingen voor de Communie te laten plaatsvinden wanneer we het hebben over groepsvorming met de kinderen en vanwege de beperkingen is ook het bijwonen van de Communieviering met het wenselijk aantal personen niet haalbaar.

Wij hopen met de nieuwe datum in het vooruitzicht, te weten **zondag 6 juni 2021**, tijd te krijgen om te kijken hoe we kunnen omgaan met het voorbereidingstraject voor de Communicanten en de invulling van de heugelijke dag passend binnen de maatregelen die voor dat moment van toepassing zijn. Na de zomer zullen we bericht geven hoe we de voorbereiding voor de communie voor zowel de huidige communicanten als eventuele nieuwe communicanten vorm gaan geven. In de tussentijd gaan wij nadenken over het “nieuwe normaal”.

Communiewerkgroep



Wat te doen bij het regelen van een kerkelijke uitvaartdienst?

In geval van overlijden willen we u als parochiegemeenschap graag en zo goed mogelijk van dienst zijn. Om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij heel nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende:

Neemt uitsluitend contact op met het parochiesecretariaat^{*)} via telefoon.nr. 024 6771271. Het is nadrukkelijk **niet** de bedoeling dat u of de uitvaartonderneming zelf contact opneemt met een van de pastores. Dit wordt uitsluitend gedaan door het parochiesecretariaat. De **eerstverantwoordelijke pastor** voor het doen van uitvaarten is pastor Ruud Roefs.

Als pastor Roefs **afwezig** mocht zijn of **anderszins verhinderd**, zal (uitsluitend) via het secretariaat een andere voorganger worden benaderd.

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur Johannes XXIII

^{*)} Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Buiten deze tijden wordt u middels het antwoordapparaat doorverwezen naar een 06-nummer.

Omzien naar elkaar!

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z'n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Namens de parochie willen wij u vragen voor onze geloofsgemeenschap te bidden, om te zien naar elkaar en ons te steunen door een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen.

Helpt u mee? Stort dan vandaag nog uw bijdrage op NL 69 RABO 0107 2200 91 t.n.v. R.K. Parochie H. Johannes XXIII o.v.v. extra gift corona. Alvast heel hartelijk bedankt!

Extra
Actie 
Kerkbalans

**OMZIEN
NAAR ELKAAR
WE DOEN HET
SAMEN!**



U kunt ook helpen door tijd en aandacht te geven. Wilt u zich inzetten door bijvoorbeeld alleenstaanden in uw kerk te bellen neem dan contact op met het parochiesecretariaat telefoon 024-6771271.

Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet zomaar iets. Het raakt aan onze roeping en heeft te maken met de diepe geloofservaring dat God ons ziet door de ogen van een ander! Ik steun de Extra Actie Kerkbalans om juist in deze tijd het ook financieel mogelijk te maken elkaar te zien door de ogen van God.'

Dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland:
'Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. De actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit. Alleen samen kunnen we in kracht van de Heilige Geest het werk van de Kerk volbrengen.'

Bisschop Hans van den Hende,
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Studeren aan het Sint-Janscentrum

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne leven van de gemeenschap af met passages die handelen over het leven van deze gemeenschap naar buiten. Een aantal gebeurtenissen situeren zich als het ware in het huis van de gemeenschap, 'de bovenzaal'. Dit huis van de gemeenschap bevindt zich echter midden in de stad Jeruzalem en de leerlingen trekken vanuit de bovenzaal telkens weer de stad en de wereld in. Dit basisschema in het verhaal van de Handelingen van de apostelen is het uitgangspunt voor alle parochies, wereldwijd tot op de dag van vandaag.

Het verhaal laat ons toe te stellen dat er in het leven van de christelijke gemeenschap een dubbele dynamiek is. Enerzijds is er het onderlinge leven dat zich als het ware afspeelt in de bovenzaal, het kerkgebouw. Hier laat de gemeenschap zich vormen door het Woord en bespreekt zij de vragen die zich stellen. Hier bidden zij en vieren zij de Eucharistie. Hier ontmoeten zij elkaar en ondersteunen zij elkaar in vriendschap en solidariteit. Anderzijds leiden vanuit de bovenzaal grote deuren, die van de evangelisatie en die van de diaconie, naar buiten. Hier zijn de christenen in contact en in gesprek met mensen op zoek naar een zin voor hun leven, met zieken en armen, met een samenleving en een wereld die nood hebben aan een nieuwe adem en een nieuwe liefde.

Het opleidingshuis van het bisdom - het Sint Janscentrum in Den Bosch - wil mensen opleiden om het onderlinge leven in de plaatselijke bovenzaal te versterken en de gemeenschap te stimuleren krachtig naar buiten te treden. Daartoe zijn er verschillende opleidingen: de priesteropleiding, de diaken- en catechistenopleiding, de opleiding godsdienstwetenschappen. De priesteropleiding is een voltijdsopleiding. Aan de andere opleidingen kun je in deeltijd studeren zodat het te combineren is met zorg voor het gezin en of werk.

Ben je geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie (www.bisdomdenbosch.nl) op de website of stuur een bericht (ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl).



Actie Kerkbalans



Opbrengst van de actie Kerkbalans:

	2019		2020	
	kerkbijdragen	giften	kerkbijdragen	giften
t/m 31 maart	€ 63.703	€ 5.696	€ 49.935	€ 3.946
t/m 31 mei	€ 65.974	€ 5.696	€ 57.010	€ 3.946

Hartelijk dank voor de kerkbijdragen die inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen we u van harte uit om dit alsnog te doen. De anonieme contante kerkbijdragen staan vermeld bij de giften. Helaas zijn de inkomsten in 2020 ten opzichte van 2019 gedaald.

Voor informatie kunt u terecht op de website www.johannesxxiii.nl of via e-mail: info@johannesxxiii.nl.

Werkgroep Kerkbalans

Misintenties afgelopen Coronatijd

Van 14 maart tot 1 juni zijn er geen vieringen in onze parochie geweest. De geplande misintenties in die periode zullen, na overleg met de familie, op een later te bepalen tijdstip alsnog worden afgelezen. Hiervoor kan men contact opnemen met het secretariaat in Beuningen of de contactadressen voor de misintenties in Ewijk, Winssen en Weurt. Meer informatie vindt u op de website van de parochie www.johannesxxiii.nl



Dopelingen

Weurt

Kim Hoogboom

Overledenen

Ewijk

Jaco Ariens - Verweij 81 jaar

Piet Lamers 78 jaar

Toos Jansen - Marcusse 81 jaar

Weurt

Iet Albers - van Gaalen 98 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte



Winssen



Waar is het parochiebestuur in 2020 zoal mee bezig voor de Winssense gemeenschap?

Herbestemming kerkgebouw

Zoals we op de voorlichtingsavond in juni 2019 al hebben aangegeven heeft het parochiebestuur de intentie om een bestemming voor het kerkgebouw te vinden waar het hele dorp wat aan heeft. Samen hebben we in 2019 met een delegatie van het bestuur en enkele Winssenaren in een klankgroep daarover gesproken. Telkens kwam daarin naar voren dat het mooi zou zijn om een bestemming te vinden waarmee gewaarborgd is dat ook in de toekomst het gebouw in stand blijft. Daar doen we ook onze uiterste best voor, maar dat is een tijdrovende en complexe opdracht.

Interieur kerk

Sinds de sluiting van de kerk is er nagedacht over hoe we met het interieur van de kerk omgaan. Daarvoor is een plan geschreven waarin een volgorde staat waar de spullen een herbestemming kunnen krijgen. Dit plan is te lezen op onze site. Als eerste komt onze eigen centrale kerk in beeld. Is daar plaats en behoefte aan spullen uit de kerk die gesloten is? Daarna kijken we in overleg met het Bisdome van de kerk of er andere kerken zijn die behoefte hebben aan ons kerkinterieur. En daarna gaan we kijken of er parochianen zijn die ergens belangstelling voor hebben. De eerste 2 stappen lopen op dit moment, maar zijn de afgelopen tijd helaas erg vertraagd door de coronacrisis.

Verkoop pastorie

De verkoop van de pastorie gaat op korte termijn plaatsvinden. De ondergrond van de pastorie blijft als erfpacht in eigendom van de kerk en daarvoor dient aan het parochiebestuur een maandelijks erfpachtbedrag betaald te worden. De opstal ("de stenen") wordt openbaar verkocht. Dit hebben wij in handen van

een makelaar gegeven. Nadere berichten hierover volgen nog. Waarom de keuze voor een erfachtconstructie? Om ervoor te zorgen dat onze centrale kerk voldoende middelen blijft houden om kerkdiensten mogelijk te maken, ook al zijn dat geen grote bedragen. En ook dat we als bestuur nog enige invloed hebben op hoe de kerkomgeving er uit blijft zien.

Boerderij en boomgaard

De boomgaard ziet er door de inzet van onze Winssense vrijwilligers prachtig uit. Op vrijdag 19 juni jl. is het klompenpad geopend dat nog meer uitnodigt om eens een kijkje te komen nemen. Boomgaard en boerderij horen bij elkaar. De boerderij is in slechte staat en al vele jaren een doorn in het oog van veel Winssenaren. Daarom hebben wij onlangs met een delegatie van het bestuur en een extern deskundige een lijst gemaakt waaraan in onze ogen deze boerderij en de nieuwe bewoners moeten voldoen om een eenheid van boerderij en boomgaard te creëren. Met andere woorden: De nieuwe bewoners moeten wel feeling hebben met de mooie omgeving en zich daar ook voor willen inzetten. De boerderij willen we zo veel mogelijk in de oude luister herstellen.

Muziekkoepeel

Het was al bekend dat de ondergrond van de muziekkoepeel van de kerk is. Dat is ook de reden dat het gras aldaar keurig gemaaid wordt door koster Arnold Tromp. Maar nog niet zo lang geleden zijn we er definitief achter gekomen dat ook het gebouw zelf van de kerk is! Dat betekent dat we ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Op dit moment zijn we de staat van onderhoud en de bestaande tekeningen in beeld aan het brengen. Misschien is het zelfs mogelijk om alles in de originele staat te (ver)bouwen zoals het gebouw van oorsprong bedoeld was.

Wordt vervolgd.

Kort - kort - kort

Winssen is de afgelopen periode weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:

Opa Leo blaast de taptoe nu met kleinzoon Bart

In de Gelderlander van dinsdag 5 mei jl. een mooie grote foto van Leo en Bart van Beuningen die samen bij het oorlogsmonument bij de kerk de taptoe spelen. Leo speelt al jaren de taptoe bij de dodenherdenking in Winssen. Dit jaar was er een primeur voor kleinzoon Bart, hij blies voor het eerst mee. Bart heeft veel geoefend want de taptoe is niet alleen hoog maar als je solo blaast moet je ook je zenuwen in bedwang kunnen houden.

De campings komen eindelijk tot leven.

In de krant van 30 mei een grote overzichtsfoto van Camping de Muk aan de Betenlaan in Winssen. Na maanden van stilstand komt er weer wat reuring op de campings in Maas en Waal. Camping De Muk In Winssen heeft 7 van de 20 plekken beschikbaar voor kampeerders zonder eigen sanitair en die zijn met Pinksteren allemaal bezet. Na 1 juli wanneer ook het sanitair op alle campings weer open mag komen de reserveringen druppelsgewijs.

Roda '28 toch nog naar de derde klasse.

In de krant van 5 juni jl. de mededeling dat Roda '28 toch promoveert naar de derde klasse. De vereniging deed een verzoek bij de KNVB voor promotie maar dit bleek in eerste instantie niet voldoende. Toch kwam er vanuit de KNVB het verlossende bericht van promotie.

Rode '28 maakt zich alsnog op voor feest.

In de Gelderlander van 6 juni jl. de mededeling dat de voetbalclub nu ze toch promoveren zich opmaken voor een corona proof feest om dat te vieren. De club stond er het beste voor nadat de competitie door Corona werd stilgelegd. Zij deden een verzoek om te promoveren. Dat werd in eerste instantie afgewezen omdat het puntengemiddelde van de ploeg niet hoog genoeg was. Omdat er nu clubs hogerop zijn weggevallen kan Roda alsnog feest vieren. Het is nog even de vraag hoe het feest ingevuld gaat worden vanwege de coronamaatregelen.

Maas en Waal heeft tweede Klompenpad - Animo was groot in Winssen; 35 vrijwilligers melden zich aan.

In de krant van woensdag 17 juni jl. een grote foto van Ruud Aalbers en Paul van Oss in de prachtige natuur op het Klompenpad in Winssen. Sinds 12 juni jl. heeft Maas en Waal een tweede Klompenpad. Het heet het Ambts- en

Rijkspad. De start en het eindpunt is bij het Admiraal van Ghentplein. De route is 15 kilometer lang en tientallen vrijwilligers uit het dorp hielpen mee met de aanleg. 4 jaar geleden startte het project Levend Landschap om bewoners meer te betrekken bij hun groene omgeving. Ruud en Paul gingen bij grondeigenaren en boeren langs om hen te vragen wandelaars toe te laten op hun land. Ze waren al best ver en vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) schoof Dagmar Kroezen aan als projectleider. Toen er een informatieavond gehouden werd liep het halve dorp uit en er melden zich 35 vrijwilligers aan om mee te helpen. De gemeente is opdrachtgever en SLG doet de procesbegeleiding. Een belangrijk onderdeel was het goed krijgen van de contracten met de grondeigenaren. Uiteindelijk heeft de aanleg een kleine 2 jaar geduurd. Naast het Doddendaelpad van Beuningen kunnen wandelaars nu het tweede Maas en Waalse klompenpad lopen. De route van het Ambts- en Rijkspad wordt aangeduid met blauwe klompjes.

Sluiting winkels. Hoe overleeft een supermarkt in een klein dorp?

In de krant van zaterdag 20 juni jl. een kleine foto van Menno Loeffen met de opmerking: “Je moet zorgen dat de mensen die hier komen nooit iets missen”. De supermarkten in Bergharen en Deest sluiten hun deuren. De vraag is hoe houden overlevers het vol? Menno geeft aan dat je een assortiment moet hebben waardoor mensen alles in een keer kunnen kopen. Dat maakt een winkel als Jumbo zo succesvol. Vanuit omliggende dorpen komen mensen naar Winssen om boodschappen te doen. Je kunt voor de winkel parkeren en dat helpt ook.

Overvloed aan kersen - Een lint van kersenkramen in Winssen.

In de Gelderlander van 22 juni jl. 3 foto's van Jenny Hijmans, Ruud Bernts en Leo van Haalen met mooie kistjes kersen. Jenny Hijmans staat in haar fruitkraam aan de van Heemstraweg in de hoek van Winssen. Vlaggen en rood-witte linten markeren de boomgaard D'n Bogerd. 30 jaar heeft haar vader in de kraam gestaan en sinds een jaar of 9 heeft Jenny deze taak overgenomen. Ze vindt het heel leuk want iedere dag ontmoet je nieuwe mensen maar door de jaren heen komen er ook veel vaste klanten. Ruud Bernts staat samen met zijn dochter Madelon in de kraam aan de van Heemstraweg nabij het voetbalveld. Normaal gesproken zou de schoonmoeder van Ruud meehelpen maar door Corona moet ze helaas verstek laten gaan. Binnenkort

verkoopt hij de kordia. Deze kers is populair bij de klanten, lekker donker en zoet. Leo van Haalen is 35 jaar geleden begonnen met appels, peren en aardbeien maar koos uiteindelijk om het harde fruit achter zich te laten en zich te richten op kersen en aardbeien. Vanuit de loods verkoopt hij het fruit en wat hij overhoudt gaat door naar de veiling

Oud Winssen: familie Mailles/Maille werd Maillé

Ik weet niet hoe vaak ik in mijn leven al gevraagd ben over de afkomst van mijn achternaam die vreemd klinkt en er een is die in Maas en Waal en omgeving niet veel voorkomt. Zelf ben ik een echte Winssenaar, maar mijn overgrootvader was een Fransman die zo'n 175 jaren geleden zich in Druten vestigde, aldus **Bazile Maillé** (*1935).

Zijn overgrootvader was **Jacques Maill(i)es** * op 14-11-1820 in het dorp St. Julien aux Bois. Zijn ouders waren Joseph Mailles en Margriete Junion. In zijn jeugd heeft Jacques zich het vak “**ketellapper**” aangeleerd. Dat handwerk bestond uit het repareren van keukengerei waaronder ketels die vroeger in hoofdzaak van koper waren gemaakt. De Franse ketellappers probeerden vroeger niet alleen in eigen land aan de kost te komen maar ook in het buitenland zoals in België en Nederland. Zij gereedschap had hij op zijn voetreis bij zich en zijn klanten waren meestal plattelandsbewoners.

Jacques Maill(i)es is ook buiten zijn landsgrens gegaan en deed daarbij ook **Druten**, in het land van Maas en Waal aan en daar heeft hij zich blijvend gevestigd.

Hij kreeg er verkering en trouwde in Druten op **13-10-1847** met **Berendina Eekhout** * 21-03-1821 in Druten, dochter van Jan Eekhout en Allegonda Meijer (winkelierster). In Druten heeft Jacques zich verder bekwaamd in het ketellappen en werd zijn handwerk verder aangeduid als **koperslager**. Dat hield onder andere in dat hij ook nieuwe koperen ketels kon maken. In het buurtje “de Horst” in Druten had hij een werkruimte. Berendina † in Druten op 19-03-1881 en haar man Jacques in Oss op 17-12-1892. Hun huisje kwam in december 1892 te Druten in de verkoop voor ruim **400** gulden.

Lees verder op pagina 18



DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Johannes de Doper Ewijk			H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor
za 11 jul	15e zondag door het jaar				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 12 jul		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	em. past. Ton van Balveren	
za 18 jul	16e zondag door het jaar				19:00	WoCo	cantor organist Jan Tel			
zo 19 jul					10:00	WoCo	cantor organist Jan Tel	10:00	pastoor Ruud Roefs	
za 25 jul	17e zondag door het jaar				19:00	pastoor Ruud Roefs				
zo 26 jul		10:00	em. past. Ton van Balveren		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	pater Jo Straver	
za 1 aug	18e zondag door het jaar				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 2 aug					10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	em. past. Jan de Waal	
za 8 aug	19e zondag door het jaar				19:00	em. past. Harry van Dooren				
zo 9 aug		10:00	WoCo		10:00	em. past. Harry van Dooren		10:00	pater Jo Straver	
za 15 aug	20e zondag door het jaar				19:00	WoCo		10:00	em.past. Jan de Waal Maria ten Hemelopneming	muziek- vereniging NAG
zo 16 aug					10:00	WoCo				
za 22 aug	21e zondag door het jaar				19:00	pastoor Ruud Roefs				
zo 23 aug		10:00	em. past. Ton van Balveren		10:00	pastoor Ruud Roefs		10:00	nog niet bekend	
za 29 aug	22e zondag door het jaar				19:00	pater Jo Straver				
zo 30 aug					10:00	pater Jo Straver		10:00	em. past. Jan de Waal	

i.v.m. maatregelen tegen verspreiding van corona komt koorzang en samenzang tot nader order te vervallen

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Uit hun huwelijk zijn minstens zes kinderen geboren en een daarvan was de **opa van Bazile** zijnde **Bazile Maill(i)es** die in Druten werd geboren op **18-04-1861** en in Deest overleed op 21-02-1916. Hij trouwde in Nijmegen op **31-01-1895** met de daar in betrekking zijnde dienstbode **Ardina Hendriks** * Wijchen 16-12-1866. Bazile was **schoenmaker** van beroep en zij hebben zich in Winssen gevestigd waar zij onder andere gewoond hebben aan de tegenwoordige Notaris Steph. Roesstraat op het grondstuk waar nu woont **Gerda Megens-Marcusse** en vroeger was daar café “**de Weegbrug**”. Ongeveer 120 jaar geleden was daar aan de overzijde van de straat een klein rangeerterrein en stopplaats van de tram. Een dochtertje van Bazile en Ardina genaamd **Koosje Maillé** (* Wi. 31-01-1908) kwam daar, toen jongens een geparkeerde tramwagon spelenderwijs voortduwden, met haar beentje onder een wiel en verloor een deel van dat beentje. Zij is daardoor het verdere leven gedeeltelijk gehandicapt geweest. Zij is later getrouwd met de Winssenaar **Hend de Waal** (*Wi.03-02-1910) broer van brandstoffenhandelaar Toon de Waal. Zij hebben vele jaren in Borculo gewoond.

Een zoon van Bazile en Ardina, genaamd **Toon Maillé** * 18-01-1905 in Winssen, was de **eerste doelman van de in 1928 opgerichte voetbalclub “RODA 28”**. Omstreeks 1930 toen Toon op de scheepswerf in Deest werkte raakte hij daar aan zijn rechterarm zwaargewond toen een op spanning staande lier die hij bediende plotseling terugsloeg. **Hend v.d. Wielen** uit Deest heeft de gewonde Toon met een dresseerkar, getrokken door een paard, naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht waar hij werd opgenomen. De rechterarm heeft hij nooit meer volledig kunnen gebruiken en dat kwam mede door een fout van het geneeskundig team in het ziekenhuis. Op de werf kreeg Toon een aangepast werk maar het doel verdedigen bij Roda was voorgoed voorbij.

Op **07-06-1939** verdronk de in de Geerstraat B 206 in Winssen wonende negentienjarige; **Antonius v. Gaalen** * Ewijk 28-03-1920. Hij was als kok op een baggermolen werkzaam op de rivier de Maas onder de gemeente Wijchen. Hij viel daar overboord en dat werd niet direct opgemerkt. Even later werden twee klompen op het wateroppervlak ontdekt en toen werd ook Van Gaalen vermist. Later is zijn levenloze lichaam gevonden. **Toon Peters** uit de Hoekschestraat B 184 (nu Molenstraat) in Winssen was de baas op die baggermolen en ook naaste buurman van Toon Maillé (B 185).

Omdat Toon Maillé op het gebied van eten koken goed uit de weg kon heeft Toon Peters hem gevraagd om in dat vak op de baggermolen te komen werken. Het loon dat hij daar kon verdienen lag veel hoger dan dat op zijn werk op de werf. Toon is toen op de baggermolen gaan werken.

In Winssen was **Toon Maillé** lid geworden van het muziekgezelschap ULTO en werd **bekkenist**. In Winssen werden de bekken vaak aangeduid als “**de potdeksels**”. Ook is Toon lange tijd bij **ULTO-vaandeldrager** geweest. Hij werd op leeftijd zijnde erelid van ULTO en na zijn overlijden op 08-10-1978 is hij in Winssen met korpseer begraven. Toon was getrouwd met Wilhelmina van Kortenhof uit Ewijk (dochter van Bart v. Kortenhof en Catharina Berendsen).

© **Bart Wattenberg** JOzn.



Op de foto v.l.n.r. Petra Maillé en haar vader Bazile Maillé en zijn ouders Toon Maillé en Miena v. Kortenhof. Foto's collectie B. Wattenberg



Ewijk



Boek 75 jaar vrijheid en Ewijkse Oorlogsverhalen bijna uitverkocht

Na de boekpresentatie aan Burgemeester Daphne Bergman op 15 mei jl. is de uitgifte van het boek **75 jaar Vrijheid Ewijkse oorlogsverhalen** gestart. De verkoop van de boeken is dermate positief verlopen dat zij op de laatste exemplaren na zijn uitverkocht. Alleen bij De Broodhoek in Ewijk en de Jumbo Supermarkt in Winssen zijn de laatste exemplaren nog verkrijgbaar. De 475 boeken (presentexemplaren en verkochte boeken) zijn door de volgende bedrijven en personen verkocht:

Ewijkse bedrijven: De Broodhoek van Reggie Peters, De Stofwolk van Henk en Francien Tromp, De kapperszaak Samsam van Dennis Jansen, De regiobank van Alard Hock, en de Jumbo Supermarkt van Menno Loeffen in Winssen. Van de werkgroep oorlogsverhalen: Ton van den Berg, Henk Groenen, Toon Reuvers, Theo Roelofs en Arno Spin.

Zeker mogen wij de andere mensen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het boek niet vergeten t.w. Jan en Marga Coenders, Theo Coenders en Wil Jeurissen. Het drukwerk was in uitstekende handen van het bedrijf Ideesign van Mieke de Leeuw.

Het Comité 4/5 mei Ewijk dankt deze bedrijven en personen van harte voor hun inzet en het behaalde succes. Ook deed het ons goed te horen dat we lovende reacties hebben gekregen over de inhoud van het boek. We kunnen dan ook met genoeg terugkijken op de uitgifte van het boek. Zoals eerder aangegeven hopen we op niet al te lange termijn te kunnen proosten op de verkoop van dit boek met de mensen die geïnterviewd zijn, de sponsors, de

contactpersonen van de families van de oorlogsslachtoffers en de werkgroep en zeker niet te vergeten de burgemeester.

Comité 4/5 mei Ewijk
Toon Reuvers voorzitter

Aan alle vrijwillig(st)ers van de Vrienden van Waelwick

Beste vrijwilligsters en vrijwilligers, Hopelijk ben je in deze bijzondere coronatijd in goede gezondheid. In het begin van de coronatijd lieten we jullie weten dat de rommelmarkt en het vrijwilligersfeest niet door konden gaan vanwege de coronamaatregelen. We lieten weten dat Waelwick afdeling 3 ging inrichten voor de opvang van corona patiënten, dat Waelwick “onze” opslagruimte nodig had en dat we deze ruimtes met spoed moesten leegruimen.

Dat hebben we gedaan en we hebben de opslagruimte en de container in samenwerking met Waelwick aan hen overgedragen. We mogen twee ruimtes in gebruik houden voor opslag van bingospullen en spullen voor de kerstmarkt. De spullen hebben we deels weggegeven voor goede doelen in Afrika, we hebben nog wat spullen verkocht en wat spullen weggegeven aan scouting en andere kleine goede doelen. Wat overbleef hebben we naar de DAR gebracht.

In de vorige brief liet het bestuur van de Vrienden weten dat we jullie t.z.t. graag willen uitnodigen voor het vrijwilligersfeest. Wij weten dat we dit jaar geen feest mogen houden vanwege de aanhoudende coronamaatregelen. Of het later kan is ook een vraag waarop we geen antwoord hebben. Zeker willen we alle vrijwilligers en vrijwilligsters danken voor hun vaak jarenlange inzet en medewerking aan de activiteiten die alle Vrienden van Waelwick in samenwerking met Waelwick uitgevoerd en verzorgd hebben.

Namens het bestuur van de Vrienden van Waelwick
Hartelijke groet en blijf gezond!



Stichting
**Vrienden van
Waelwick**



Kerstmarkt

Aangezien de Vrienden van Waelwick zijn gestopt met de rommelmarkten is er een commissie opgericht die alleen nog de Kerstmarkt organiseert. Dit jaar kan die helaas, vanwege het coronavirus, geen doorgang vinden. Wij hopen volgend jaar weer te starten. Als u eventueel spullen voor de kerstmarkt over hebt kunt u deze inbrengen bij Ria Schaminee, tel. 0487-521697.

Hartelijk dank, De Kerstcommissie.

Afscheid Harrie v/d Berg

Na meer dan 30 jaar het groen rondom de kerk en pastorie met collega's te hebben bijgehouden stopt Harrie v/d Berg zijn werkzaamheden. Harrie had de bekende groene vingers. Hij was de man met de spuit want hij kon niet tegen onkruid. Hij was ook de man met de grasmaaier. Trots gezeten op zijn machine kon men hem vanaf de weg regelmatig bewonderen. In het voorjaar zorgde Harrie dat de tuinen een kleurige aanblik kregen door vele bloemen aan te planten. Verder verleende hij vele hand- en spandiensten rondom het kerkgebeuren. Zo hield hij zich in de kerk ieder jaar weer bezig met plaatsen van de kerststal en de kerstbomen tijdens de eindejaarperikelen.

Maar nu speelde hem zijn leeftijd parten en heeft hij besloten van de grasmaaier af te stappen en de spuit neer te leggen per 1 juni. De man met de blauwe stofjas die dagelijks aanwezig was in en om kerk en pastorie heeft u vast wel eens gezien. Een woord van dank namens de contactraad en alle parochianen is op zijn plaats. Bij deze.

In Memoriam Piet Lamers

Piet Lamers werd geboren op 15 juni 1941. Hij zou dus dit jaar 79 jaar zijn geworden. Hij is de oudste in het gezin van Jan Lamers en Leen Smits met nog een broer en 8 zussen. In zijn slaap is Piet onverwachts van ons heengegaan. Het leek me volledig onwerkelijk dat hij er niet meer zou zijn. Zo onvoorstelbaar. Een klein maar pittig baasje, leek zo gezond als een vis, niets zat hem in de weg, hij leek met gemak de 80 te halen en nog meer. Het heeft

helaas niet zo mogen zijn. Hij vertelde eens dat hij bij de huisarts in Winssen moest zijn, maar men geen kaart van hem kon vinden omdat hij in een periode van ruim 40 jaar nog nooit bij de dokter was geweest. In zijn jeugd ging Piet al vroeg mee melken met zijn vader en mee naar Ome Hent Smits hooien en andere werkzaamheden. Hent Smits had in Ewijk al vroeg een tv en daar mochten Piet en zijn broer Toon o.m. kijken naar het programma van Johnny en Rijk en Bonanza.

Hij was nog maar een klein en jong Pietje toen hij alleen al ging melken met de roomtuiten voor op de transportfiets. Piet en Toon hielpen hun vader mee in het tuindersbedrijf, dat Piet na de tuinbouwschool geleidelijk aan heeft overgenomen. Aardbeien in de kas en witlof in de schuur waren beste producten in die tijd. Bekend zijn de lekkere vroege aardappelen van Piet, de tomaten en vrijwel het hele assortiment verse groenten. Zijn klanten waarmee hij lekker kon klessebessen komen niet alleen uit Ewijk en Winssen, maar ook verder uit Maas en Waal en tot in Nijmegen toe. Ook de andere gezinsleden kwamen daarbij niets tekort, want als Piet op bezoek kwam had hij altijd de nodige groenten bij zich. Als tegenprestatie hebben zij daarbij op hun beurt ervoor gezorgd dat het huis altijd piekfijn schoon was en de boodschappen werden gedaan. Recent heeft hij de kas nog flink opgeknapt en was duidelijk van plan nog een aantal jaartjes door te gaan.

Piet was niet alleen een prima groentekweker, hij was veel meer. De sport heeft hem altijd erg getrokken. Hij was in die periode de vaste linkshalf van Ewijk 1 en kon het de tegenstander erg moeilijk maken. In voetbaltermen een echte klever. Hierbij herinner ik me dat Piet in een wedstrijd tegen een Nijmeegse ploeg het op moest nemen tegen een zekere Rein Bosch die als ex-prof van NEC was overgekomen en dus als een beduchte tegenstander gold. De trainer van Ewijk zei toen tegen Piet "je hoeft niets anders te doen dan hem voor de voeten te blijven lopen en geef hem geen millimeter ruimte. Gaat hij naar het schijthuis dan ga je gewoon mee". Piet heeft het hem toen zo moeilijk gemaakt, dat hij kort na het begin van de 2^e helft zwaar gefrustreerd van het veld af liep. Bij de wedstrijden van Ewijk 1 was de 3^e helft met de 3 musketiers er bij vaste prik. Dan kon het gebeuren dat Piet met moeite op de fiets de v. Stuyvenbergweg nog kon vinden. Eerder gebeurde het na afloop

van een voetbalwedstrijd dat hij in de sloot belandde, maar dat kwam door de sporttas die hij achterop had, het lag niet aan Piet!

Maar de sport waar hij het meest aan verknocht was, is het schaatsen. Werd er over schaatsen in Ewijk gepraat dan was Piet de onbetwiste nummer 1. Hij heeft in zijn goede jaren menig wedstrijdje in Ewijk, Afferden en andere plaatsen gewonnen. Voor ijsclub Beatrix was hem niets teveel. Met zijn fraise zorgde hij ervoor dat de ijsbaan geveegd werd, en schaats minnend Ewijk weer lekker kon schaatsen. De laatste jaren van zijn schaatscarrière heeft hij zijn rondjes meegedraaid op de schaatsbaan van Triavium in Nijmegen. 2 x in de week gingen we samen naar Nijmegen en na thuiskomst lekker koffieleuten met peperkoek en boter erop. Dat was het vaste recept. Ook bij de marathonwedstrijden van enkele Ewijkse schaatsers was Piet altijd van de partij. Daar kon hij heerlijk van genieten.

Piet was ook een vaste kerkganger. Hij sloeg nooit over of er moesten bijzondere omstandigheden zijn. Zijn vaste stek was achterin de kerk. Het vaste patroon voor de zondag was eerst naar de kerk en daarna samen naar het graf van Papa en Moeke. Ook was hij een fanatieke carnavalsvierder en kon hij zich met de andere Sluizentrekkers daar heerlijk bij uit leven. Vooral het wagenbouwen was een en al pret.

Toen tv-Gelderland Ewijk in beeld bracht was Piet als dé schaatser van Ewijk ook van de partij. Ook stond hij direct klaar voor een interview van zijn belevenissen omtrent oorlogsverhalen. Hij staat op de foto met een schop en touw van een aangeschoten en gestrand Duits schip. De voetbalclub zal hem ook gaan missen als incasseerder van de entreegelden in het loket. En ik ben mijn schaatsmaatje kwijt. Piet bedankt voor de sportiviteit en de gezelligheid. Dank ook zeker aan zijn zussen die in de loop der jaren veel voor hem hebben gedaan. Hij kwam nooit iets tekort. Op zijn beurt klaagde hij nooit over het eten en was een tevreden huisgenoot. Zijn hond zal hem misschien nog wel het meest gaan missen. Gelukkig – naar we mogen aannemen – heeft Piet een zachte dood gehad. Dat heeft hij zeker verdiend al is dat wel een schrale troost.

Piet het ga je goed.

Toon Reuvers

Overlijden Bart Peters

Op 8 juni 2020 overleed Bart Peters (geboren 28 december 1932 te Ewijk) in Beuningen. Hij groeide op in een gezin van 7 kinderen, maar moest al vroeg zijn moeder missen. Hij trouwde in 1961 met Bets Boerakker, waarmee hij zijn gezin stichtte. Hun trots. Zijn leven stond verder in het teken van hard werken, eerst in het grondverzet daarna in de horeca.



Eigen foto

Als kastelein van de Zon was hij zeer betrokken in het sociale leven van Ewijk. In 1978 was hij Prins Carnaval. In 2002 werd Bets getroffen door een herseninfarct, hetgeen het hele gezin trof. In 2009 verhuisden ze naar het Lampeland. Dat werd hun plekje. Helaas was zijn grote verdriet dat hij zijn zicht verloor, waardoor hij geen auto meer kon rijden en er niet meer met Bets op uit kon gaan. In 2019 verhuisden ze naar Alde Steeg en ze hoopten daar samen nog een fijne tijd te hebben. Die tijd was helaas te kort.

Kennisgeving

Telefonisch ontving de redactie het bericht van overlijden van:

De heer Coot Schrans.

Geboren: op 23-07-1944 te Ravenstein

Overleden: op 04-04-2020 te Ewijk

Wonende Julianastraat 1 te Ewijk

Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen zijn partner Alie en familie heel veel sterkte toe.

Racisme

Als kind kreeg ik een prachtig cowboypak en een holster met een heus klapperpistool. Daarin zat een rol klappertjes waarop van die kleine rondjes kruit zaten die je al schietend kon laten knallen. Maar ook de indianenpakken waren populair. Een bruin pak met rode franjes en als je geluk had een verentooi. Meestal moest je het echter doen met een band om je hoofd en één veer op het achterhoofd. De bewapening was een pijl en boog. Het spel en het gevecht kon beginnen. Niemand bekommerde zich om het lot van de indianen die verderop in Amerika in reservaten werden gestopt. Deze oorspronkelijke ‘rode’ bewoners hadden met hun armetierige pijl een boog het onderspit moeten delven tegen de goed bewapende indringers. Als kind had ik geen weet van dit racisme en speelde ik cowboy en indiaantje.

Als kind was ik bang voor zwarte Piet. Sinterklaas was leuk, maar zwarte Piet had een roe en een zak bij zich om je in te stoppen en af te voeren naar Spanje als je stout was. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog werd gestreden om het recht om slaven te houden. Het noorden wilde de slavernij afschaffen, maar het zuiden niet. Uiteindelijk won het noorden, maar wat voorheen slaven waren, werden vaak met de nek aangekeken. Donkere mensen, die met geweld uit hun (Afrikaanse) habitat waren geplukt hebben nu nog steeds nazaten, die onder racisme gebukt gaan. De zwarte pieten discussie is in Nederland nog steeds niet geluwd. Als kind had ik geen weet van dit racisme en speelde het spel van Sint en Piet vol overgave mee.

Nu ik ouder ben weet ik niet meer waar ik aan toe ben. Ook al is zwarte Piet verworpen tot een aardig ‘knechtje’ van Sinterklaas en betreur ik de indiaantjes in de reservaten, ik vind de huidige protesten tegen racisme en de gevolgen buiten proportie. Voor mij hoeft geen enkel beeld van zijn sokkel getrokken te worden. Ook al zou de persoon in kwestie nu als racist betiteld worden, in zijn tijd leefde hij in zijn tijd. Met de ogen van nu kijken naar de situatie toen is niet reëel. De huidige beeldenstorm is weliswaar niet te vergelijken met de onze uit 1566, maar de raakvlakken zijn er wel degelijk. De overleden George Floyd heeft wat teweeggebracht. De protesten zijn terecht. Racisme moet de wereld uit. Maar laten we vooral verdraagzaam zijn naar onze medemens. Die in het heden en die uit het verleden.

Theo Coenders



Beuningen



Herinneringen

Op een stukje weiland net buiten het dorp hield opa een stel varkens. Hij had een beer en een paar zeugen. Hij fokte er biggetjes mee, heel schattige beestjes waar ik als kind helemaal gek op was. Als ze groot genoeg waren verkocht hij die op een of twee na. Wist ik veel dat hij die opfokte om door de slager te laten slachten, dat had ik pas veel later door. Waarom dat ene varken toch beer werd genoemd, ik snapte er niets van, die leek toch niet op een teddybeer. Opa vertelde dat een beer een mannetje was en dat de zeugen vrouwtjes en dat als er kleintjes kwamen dat het biggentjes werden genoemd.

Het was elke keer weer een geweldig gezicht om te zien dat als er biggetjes waren. Alle kleinkinderen werden geregeld mee genomen om de varkens te voeren maar het fijnste was als we bij de biggetjes konden kijken.

Meestal ging het biggen goed maar op een keer ging de zeug dood. Een paar van de biggetjes overleefden het eveneens niet maar zes bleven in leven. Een van de tantes woonde nog thuis, het probleem van het groot brengen zonder zeug snel opgelost. Binnen op het gedeelte dat vroeger de waterstokerij was werd een gedeelte afgezet, met stro bedekt en daar konden de weesjes in. Tante had de taak om de diertjes geregeld met de fles te voeren en verder te verzorgen. Na een paar dagen hadden de diertjes door hoe het werkte. Ze waren echt niet stom, zodra ze tante in de buurt kwam begonnen ze flink wat herrie te maken. Een heel spektakel dat door ons met verbazing werd gevolgd, gillen en dringen voor het hek. Volgens tante vooral om maar als eerste aan de beurt te komen.



Wij vonden het geweldig toen we mee mochten helpen de biggetjes de fles te geven. Natuurlijk werden ze ook nog eens flink geknuffeld maar opa vond dat maar niets, het zijn beesten daar knuffel je niet mee. Toen ze groot genoeg waren werden ze naar buiten op een veldje binnen het dorp gebracht, vlakbij het huis.



Weurt



De Geloofsgemeenschap H. Andreas in Corona tijd

Ook de Geloofsgemeenschap van de H Andreas ontkomt niet aan de gevolgen van de Corona pandemie. Hoewel de vieringen weer gehouden kunnen worden binnen de strenge regels die gehanteerd moeten worden, staan de meeste activiteiten nog op een laag pitje. Zo kunnen de koren nog steeds niet repeteren of de vieringen opluisteren en is de pastorie slechts op de donderdag voormiddag geopend. Dit voornamelijk omdat er weinig activiteiten zijn en om de vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw optreden, te beschermen tegen de gevolgen van Corona. De opening op donderdagochtend is voornamelijk omdat die dag de hoveniers weer hun taak hebben opgepakt, uiteraard met in achtname van de regels, en een kop koffie dan op prijs wordt gesteld.

Hoewel de regels rond Corona langzaam maar zeker aan slijtage onderhevig zijn en 1,5 meter afstand in de praktijk steeds minder wordt, is er binnen de Katholieke Kerk gekozen voor een streng protocol. Dit wordt in alle geloofsgemeenschappen binnen de parochie op dezelfde manier toegepast.

Als dit bericht in “Rondom Johannes” geplaatst wordt zijn de richtlijnen rond Corona waarschijnlijk verruimd. Wij verwachten dat dit per 1 juli gebeurt. Dat betekent dat het aantal mensen dat bij een viering aanwezig mag zijn maximaal 100 bedraagt. Voor de vieringen in de Andreaskerk betekent dit dat er vanaf 1 juli maximaal 100 mensen mogen worden toegelaten. Dit aantal is exclusief de priester, koster, cantor etc. Omdat er rekening moet worden gehouden met de 1,5 meter betekent het in de praktijk dat er ca 98 mensen bij een viering in de kerk aanwezig mogen zijn. Om de 1,5 meter afstand te bewaren is in de banken aangegeven waar men mag gaan zitten. Voor een weekendviering lijken 98 plaatsen voldoende. Bij uitvaarten kan het echter

problemen opleveren. In die gevallen zal, samen met de uitvaartbegeleider naar een passende oplossing worden gezocht.

Wat voorlopig ook op de lange baan is geschoven is het afscheid van Jan de Waal. Dit zou plaatsvinden op 26 april maar toen mochten er al geen diensten meer in de kerk gehouden worden. Zoals het er toen naar uitzag zou het afscheid naar het najaar verplaatst kunnen worden maar ook daar moet nu een vraagteken bij worden gezet. Immers: ook al mogen er vanaf 1 juli maximaal 100 kerkbezoekers worden toegelaten in de kerk, dan nog is dat veel te weinig voor een afscheidsviering van Jan. We hopen dat het beleid rond vieringen nog verder verruimd wordt om Jan toch een waardig afscheid van de Weurtse Geloofsgemeenschap aan te bieden. Het enige wat we kunnen doen is daarop wachten.

Voor een gemeenschap die voor een belangrijk deel afhankelijk is van vrijwilligers is de Corona crisis een groot probleem. Activiteiten liggen stil en vrijwilligers ontmoeten elkaar niet meer of nog erger: ze ontlopen elkaar voor hun eigen en andermans veiligheid. Of en wanneer het “oude normaal” weer kan worden hersteld is onduidelijk en daarnaast de vraag is of de vrijwilligers weer zullen terugkeren. Wij hopen dat van harte, want de Geloofsgemeenschap kan niet zonder gedreven vrijwilligers die het geheel levend houden.

De Contactraad.

Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet.

Wij danken iedereen voor de belangstelling en velen blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Iet Albers-van Gaalen

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat ze in haar leven voor velen zoveel betekend heeft.

Gérard en Leonie Albers
Britt, Manon en Michaëla

Vincent en Angelique Albers
Roan

Het Mattheüs effect

Economische berichten laten zien dat 'de rijken steeds rijker worden en de armen armer'. Het bezit van de vermogenden van deze wereld liet in 2018 een stijging zien van 12% terwijl het bezit van de armste helft van de wereldbevolking met 11% in waarde afnam (Oxfam, 2018). 'Rijken kapen alle hulpmiddelen tegen corona weg' (Trouw, 14 april 2020). Voorbeelden van deze ongelijke verdeling zien we op talrijke terreinen: rijke landen worden rijker en arme landen worden armer; geld van de overheid gaat niet altijd naar de groep die het geld het hardste nodig heeft; hogere en middeninkomens profiteren meer van bepaalde sociale voordelen zoals kinderbijslag en hoger onderwijs. Rijken betalen ook minder belasting: 'Ons belastingstelsel bevoordeelt de rijksten, terwijl de modale werknemer alleen maar meer moet betalen (De Volkskrant, 19 mei 2020).

Ook in het onderwijs doet zich dit verschijnsel voor, vooral op het terrein van het lezen. Leerlingen die vroeg leren lezen en veel lezen zullen daar later profijt van hebben bij alle andere leerprocessen. Maar leerlingen die moeite hebben met lezen hebben er minder plezier in, lezen minder en hebben daar last van bij alle andere leerprocessen. Een beperkte leesvaardigheid bedreigt de ontwikkeling van het kind: zijn cognitieve ontwikkeling, zelfvertrouwen, motivatie en gedrag. Deze taalachterstand kan leiden tot voortijdig schoolverlaten waardoor zij in hun latere leven achteropraken op economisch en sociaal gebied. 'Al vóór corona was bij ons de kansenongelijkheid in het onderwijs groot, en de laatste tien jaar groeiend' (De Volkskrant, 19 mei 2020). Dit verschijnsel van de 'rijken worden rijker en de armen armer' wordt het Mattheüs-effect genoemd. Het ontleent zijn naam aan een regel uit het Evangelie volgens Mattheüs (13: 12):



Want wie heeft zal nog meer krijgen,
en het zal overvloedig zijn;
maar wie niets heeft
zal zelfs het laatste worden ontnomen.

Op zich zijn deze woorden van Jezus onbegrijpelijk. Want het kenmerk van het Koninkrijk van God, wat Jezus steeds verkondigd heeft, is juist de verdelende rechtvaardigheid: een gelijke verdeling van al wat de aarde bezit (genoeg voor iedereen). Voor Hem is iedereen gelijk en deelt iedereen in gelijke mate in al wat God geschapen heeft.

Een mogelijke verklaring voor deze woorden is de context van het aanvaarden van het Koninkrijk van de Hemel. In het 13de hoofdstuk van Matteüs vertelt Jezus de gelijkenis van de zaaier. Maar voordat Hij hieraan begint zegt hij tot hen: 'Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid (de Satan?); bij hen is op de weg gezaaid'. Meestal als het over de zaaier gaat beperkt men zich tot deze uitleg van de Satan. In de economische en sociale wetenschappen hebben de woorden 'wie heeft zal nog meer krijgen' een eigen betekenis gekregen.

In het evangelie van Thomas, waarvan sommige uitspraken ouder zijn dan die van de evangeliën, zegt Jezus het volgende:

Wie heeft *in zijn hand*,
hem zal gegeven worden en wie niet heeft,
zelfs het weinige, dat hij heeft,
zal hem ontnomen worden' (Logos 42).

Alleen in het evangelie van Thomas staat: in zijn hand, woorden die in het Oude Testament regelmatig voorkomen en betekenen: wie wat heeft om te geven, wordt beloond. Jezus maakt duidelijk dat wie altijd een gave bij de hand heeft om weg te geven, die wordt beloond. God zal hem nog meer geven en wie zich vastklampt aan zijn bezit, zal het verliezen. Dit komt méér overeen met de verdelende rechtvaardigheid van het Koninkrijk van God.

SV