

# Rondom JOHANNES

JAARGANG 5  
nummer 1



**Januari 2019**

————— In dit nummer onder andere: —————

- Van Kerst naar Kerkbalans
- Kerkbalans 2019
- Het is maar een woord- en communieviering



## Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

## Wie / wat / waar?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zeven maal per jaar.

\* \* \* \* dit blad is ook te lezen op [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) \* \* \* \*

## Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: [www.JohannesXXIII.nl](http://www.JohannesXXIII.nl)

Email: [info@JohannesXXIII.nl](mailto:info@JohannesXXIII.nl)

*Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur*

## Contact

Contactraad Winssen: [winssen@johannesxxiii.nl](mailto:winssen@johannesxxiii.nl)

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens,*

*Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

Pastorie Ewijk, Julianastraat 7, 6644 BN Ewijk, 0487-521459

*(pastorie Ewijk bereikbaar dinsdag & donderdag 10.00-12.00u)*

Pastorie Weurt, Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt, 024-6771221

*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber,*

*Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt Tel: 024-6776294*

*of via de Pastorie*

## Redactieleden “Rondom Johannes”

<i>Winssen</i>	<i>Ewijk</i>	<i>Beuningen</i>	<i>Weurt</i>
Gerry Schreven	Theo Coenders	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen	Dien van Rens		Paul Benschop
Charles Perlo			
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 23 maart 2019.

Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 7 maart 2019 naar:

[redactie@JohannesXXIII.nl](mailto:redactie@JohannesXXIII.nl)

Of naar uw lokaal redactielid

## Van Kerst- naar Kerkbalans

Met het feest van *Driekoningen* hebben we het kerstfeest uitgeluid – en heeft het zogenaamd ‘gewone’ leven zijn alledaagse loop weer hervat. Dat betekent echter niet dat de ‘kerstgedachte’ daarmee eveneens voltooid verleden tijd zou zijn. Integendeel. Het is en blijft onze opdracht het Licht dat we ontvangen hebben uit te dragen – of om het anders te formuleren: lichtdragers te zijn voor elkaar en de wereld waarin we leven. Als u nog op zoek was naar goede voornemens voor 2019 ...

Zelf kijk ik met heel veel dankbaarheid terug op de kerstvieringen waarin ik mocht voorgaan. Dankbaar – allereerst – voor de enorme inzet van zoveel vrijwilligers zonder wie dat alles eenvoudigweg onmogelijk is. Dankbaar ook voor de fijne en bemoedigende reacties die ik ontvangen mocht. En – *last but not least* – voor de overweldigende belangstelling voor, met name, de vieringen op kerstavond. Zoveel mensen samen – welke de reden van hun komst ook zijn mocht, het heeft *mij* in elk geval enorm goed gedaan. Kortom: een zeer positieve **Kerst-balans**.

Hopelijk geldt dat straks ook voor de Actie **Kerk-balans**. Nauwelijks hebben we Kerstmis uitgeluid, of onze kerkklokken klinken opnieuw ... Op zaterdag 19 januari, om precies één uur 's middags, wordt met het nodige lawaai het startschot gegeven voor deze jaarlijks terugkerende actie die tot doel heeft te zorgen voor een solide financiële basis voor onze parochie. Een financiële basis die het ons mogelijk maakt te blijven doen wat we willen doen. En daarbij denk ik niet alleen aan het onderhouden van onze gebouwen, hoe belangrijk dat ook is, maar ook – en vooral – aan alle vormen van pastorale zorg. Zorg voor mensen die, om wat voor reden ook, een beroep op ons doen. En mensen gaan nog altijd boven stenen.

Ik ben niet iemand die al te veel en al te graag met geldzaken bezig is. Dat is ook niet mijn eerste taak. Maar soms ontkom je daar als pastor niet aan. Zeker niet als je dagelijks geconfronteerd wordt met de inmiddels toch zeer zorgelijke financiële situatie van onze parochiegemeenschap die ons steeds minder ruimte biedt. Een eenvoudige rekensom maakt bijvoorbeeld duidelijk dat de



gemiddelde bijdrage per ingeschreven lid van onze parochiegemeenschap 6 (!) euro bedraagt. Onnodig te zeggen dat we het daarmee niet gaan redden ... Heel nadrukkelijk doe ik daarom een beroep op ieder van u. Neem uw verantwoordelijkheid. Steun – alstublieft – de actie Kerkbalans, als uw (!) parochie, uw geloofsgemeenschap u ter harte gaat. En als u het fijn vindt om ook *volgend* jaar met Kerstmis weer bij elkaar te kunnen komen. Trouwens, tot die tijd bent u ook van harte welkom!

Bij voorbaat **heel veel dank voor uw steun**, financieel en anderszins!

Met een hartelijke groet – en graag tot ziens,  
Pastor Ruud Roefs

---

### Het is maar een woord- en communieviering ...

‘Het is maar een woord- en communieviering ...’ Een geluid dat regelmatig klinkt en ook mij wel eens ter ore komt. Een geluid dat ik betreur. Vooral vanwege dat ene woordje *maar* ... Sommige mensen blijven weg, als er – bij afwezigheid van een priester – geen eucharistieviering is. Of ze ‘verplaatsen’ een misintentie naar de eerstvolgende keer dat er wel eucharistie wordt gevierd.

Laat ik duidelijk zijn. Ik begrijp heel goed dat mensen – van oudsher – gehecht zijn aan de viering van de eucharistie. De eucharistie heet niet voor niets in kerkelijke documenten ‘bron en hoogtepunt van christelijk leven’ te zijn. Zelf ga ik daar ook met hart en ziel in voor. Maar het gaat me veel te ver om een woord- en communieviering als ‘tweederangs’ weg te zetten. Want dát klinkt toch door in dat ene kleine woordje *maar*. Los van het feit dat deze vieringen doorgaans zeer goed worden voorbereid en ook van hoge kwaliteit zijn (alle hulde en respect voor hen die hier hun kostbare tijd en energie in steken!), mag ik eraan herinneren dat ooit iemand gezegd heeft: ‘... waar er *twee of drie* in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ (Matteüs 18, 20) En wie zijn wij om dat tegen te spreken? Nergens staat dat dat alleen het geval zou zijn binnen een eucharistieviering. Waar mensen samen komen om te vieren – op welke wijze, op welke plaats dan ook, overal waar mensen liefdevol zorg dragen voor elkaar, daar is Hij in hun midden.

Laten we *samen* ons geloof vieren. Of het nu in een eucharistieviering is of niet. Het allerbelangrijkste is dat we *samenkomen*. En samen *blijven* komen. Zeker in een voor onze kerk, voor onze parochie zo moeilijke tijd. Dan telt vooral dat we elkaar vasthouden en bemoedigen. En laten we in het bijzonder – door onze aanwezigheid en betrokkenheid – hen die zich zo belangeloos inzetten voor onze woord- en communievieringen een hart onder de riem steken. *Deze mensen verdienen dat!*

Met een hartelijke groet,  
Pastor Ruud Roefs

---

### Vrijwilligers en VOG

Wellicht bent u bekend met de Verklaring Omtrent Gedrag, beter bekend als de VOG. Het is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of functie. Het Bisdom heeft parochies aanbevolen om dergelijke verklaringen aan te vragen. Ook binnen onze parochie moet er de garantie zijn dat minderjarigen, maar ook mensen in een afhankelijkheidssituatie of kwetsbare personen, zich veilig kunnen voelen bij onze vrijwilligers. De contactraden zijn gevraagd een lijst van vrijwilligers op te stellen.

Binnenkort zal het Parochiesecretariaat hen die daarvoor in aanmerking komen gaan benaderen per e-mail. Een in te vullen formulier wordt meegestuurd. De vrijwilliger moet naast een emailadres ook beschikken over een DigiD. De (gratis) aanvragen worden vervolgens ingediend door het Parochiesecretariaat. De screeningsautoriteit Justis vraagt de vrijwilliger voor akkoord om de gegevens te mogen verwerken. Binnen twee weken wordt de verklaring gemaild naar de vrijwilliger. Hij/zij beslist dan of deze wordt doorgestuurd naar het Parochiesecretariaat. Alle binnengekomen verklaringen worden uiteraard als vertrouwelijk behandeld en opgeslagen. Vrijwilligers die geen verklaring kunnen of willen overhandigen zullen vervolgens maar beperkte taken mogen gaan uitvoeren. Met het verkrijgen van deze officiële verklaringen proberen we een veilig klimaat voor allen in onze vier geloofsgemeenschappen te realiseren.

Alvast dank voor uw medewerking.  
Namens het parochiebestuur, Wilbert Lelivelt



## Actie Kerkbalans - Parochie H. Johannes XXIII

Opbrengst van de actie Kerkbalans in 2017 en 2018:

	2017	2018
01-01 t/m 31-03	€ 68.774,16	€ 63.107,48
01-01 t/m 31-05	€ 76.978,00	€ 70.984,00
01-01 t/m 31-07	€ 84.136,59	€ 74.621,96
01-01 t/m 30-09	€ 88.118,03	€ 81.616,39
01-01 t/m 31-10	€ 91.239,69	€ 86.466,19
01-01 t/m 30-11	€ 93.108,01	€ 87.521,79

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2018.

## Actie Kerkbalans 2019 - inluïdmoment

Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is 'Geef voor je kerk'. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. Zaterdag 19 januari om 13.00 uur zal de start van de actie Kerkbalans 2019 aangekondigd worden met een inluïdmoment. In de vier kerkdorpen in Beuningen zullen op dat tijdstip de klokken luiden. Hoewel de 'oude' parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per geloofsgemeenschap georganiseerd. Elk dorp heeft zijn eigen bankrekening. Uw parochie heeft uw steun hard nodig. Ook in financieel opzicht. Kerkgebouwen kosten immers geld. Geld dat nodig is voor onderhoud, verwarming, verlichting, personeel en tal van andere zaken. Zonder een gezonde financiële basis is dit alles niet (langer) mogelijk. Daarom een dringend beroep op ieder van u: draag bij aan de Actie Kerkbalans, de grote inzamelingsactie die de geloofsgemeenschap in uw eigen woonplaats direct ten goede komt.

Maar het gaat niet alleen om gebouwen, om stenen. Het gaat ook en vooral om mensen. Uw gift zal tevens worden gebruikt voor het pastorale werk in zijn volle breedte: directe hulp aan mensen in nood, ondersteuning bij ziekte en overlijden, maar evengoed willen we er zijn bij de vreugdevolle momenten in het leven, zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt uw geld gebruikt voor de eredienst, de

verzorging van de begraafplaats en andere zaken waarvan het belang voor zich spreekt. Laten we zo samen – oud en jong – onze schouders zetten onder onze geloofsgemeenschap. Niet alleen omwille van onszelf, maar ook met het oog op hen die na ons komen. Geef dus voor uw kerk. Mogen wij op u, mogen wij op jou rekenen?

De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen hebben de nodige voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari de enveloppen huis aan huis bezorgen. Voor informatie kunt u ook terecht op de website [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) of via e-mail: [info@johannesxxiii.nl](mailto:info@johannesxxiii.nl).

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

## Agapè-vieringen in Beuningen

Op 9 januari zijn we gestart met Agapè vieringen in het Koetshuis van de Pastorie in Beuningen. In het vorige nummer schreven we hierover. Het is een **oecumenische viering**. Alle gelovige gezindten, zoekers en twijfelaars, alle mensen van goede wil zijn **van harte welkom!** De agapè-vieringen duren ca. 1 uur en vinden om de twee weken plaats. De data voor de komende tijd:

- wo 23 januari om 19:15
- wo 6 februari om 19:15
- wo 20 februari om 19:15
- wo 13 maart om 19:15
- wo 27 maart om 19:15

Met een hartelijke groet – en graag tot ziens!

Pastor Ruud Roefs



## Taizé-vieringen in Beuningen

In tal van parochies en religieuze gemeenschappen heeft de zogeheten 'Taizé-viering' in de laatste decennia een eigen plaats gekregen. Deze (meditatieve) viering vindt haar oorsprong in de religieuze gemeenschap die broeder Roger Schutz (1915-2005) in 1940 stichtte in het Franse dorpje Taizé, in de omgeving van Cluny.



Ook in Beuningen is sinds kort gestart met Taize vieringen in **de protestantse kerk** (Kerkplein 9). De diensten zijn **telkens op een zondagavond: aanvang 19.00 uur**. Het koor staat onder leiding van Greet van Doorn.

#### Het rooster voor de komende maanden:

- 20 januari – voorganger: pastor Ruud Roefs – Panfluit: Sabine Fekkes
- 17 februari – voorganger: Jos de Ridder
- 17 maart – voorganger: Erna Kool
- 19 mei – voorganger: ds. Conny van den Berg

#### Dopelingen

##### Beuningen

Mex Derks

#### Overledenen

##### Winssen

Toos Peters - Schonenberg 97 jaar

##### Beuningen

Lenie Smits - Klaassen 85 jaar

Marietje Janssen Bouwmeester 91 jaar

Mientje Weijers - Janssen 90 jaar

Marie Hendriks – Melssen 89 jaar

##### Weurt

Riky Peters - Rikken 90 jaar

##### Ewijk

Henk van As 85 jaar



## Winssen



#### Carnavalsvereniging De Dorstvlegels

Carnavalsvereniging De Dorstvlegels uit het Winssense Oelewaal maakt op zaterdag 2 februari zijn nieuwe carnavalsprins bekend. Zondag 17 februari wordt hem een receptie aangeboden in dorps huis De Paulus. Traditiegetrouw wordt op deze dag ook een viering gehouden in de parochiekerk van de heilige Antonius in Winssen waar o.a. de overleden oud-prinsen herdacht worden. Het is altijd een indrukwekkende en fijne viering waarbij de Prins en zijn gevolg, Raad van Elf en Senaat in vol ornaat aanwezig zullen zijn. De vereniging hoopt ook vele parochianen te mogen begroeten! Emeritus pastoor Bertus Visschedijk zal voorgaan in de viering en Vita Nuova verzorgt het muzikale gedeelte. Let op : de H. Mis begint om 9.30!!!

#### Oud Winssen: Bakkersfamilie v. Kuijk (Martien-Hend-Piet)

De voormalige bakker **Piet van Kuijk** (\* Wi. 28-11-1937) tref ik regelmatig bij **Henk Engelen** in de Koningstraat in Winssen. Toen ik nog met Piet op de lagere school zat vertelde hij dat hij regelmatig bij zijn vader Hend in de bakkerij moest helpen vooral voor de feestdagen. Na de lagere school koos Piet voor het bakkersvak en kreeg een volledige dagtaak in de zaak van zijn vader. Na een aantal jaren had hij het vak volledig onder controle en toen vader Hend het rustiger aan ging doen heeft Piet de bakkerszaak met ingang van 02-01-1969 zelfstandig voortgezet. Ruim 23 jaar later vond hij het genoeg en stopte hij met zijn bedrijf. Dat was op 28-11-1992.

Afgelopen jaar vertelde Piet mij een wel bijzonder voorval uit vroeger tijd dat te maken had met de **gesloten broodwagen** (venterswagen) die door Van Kuijk gebruikt werd bij het aan huis bezorgen van brood en aanverwante artikelen bij klanten.

*Lees verder op pagina 12*

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Antonius van Padua Winssen			H. Johannes de Doper Ewijk			H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor	tijd	pastor	koor
za 19 jan	2e zondag door het jaar							19:00	WoCo	KOM			
zo 20 jan		10:00	Pastor Bertus Visschedijk	LGK			10:00	Oec. viering Cornelius-kerk Ruud Roefs & Marieke Meek	Schola	10:00	Pastor Jan de Waal	OC	
za 26 jan	3e zondag door het jaar							19:00	Pastor Ruud Roefs	SZ			
zo 27 jan		10:00	Pastor Ton van Balveren	VN				10:00	Pastor Ruud Roefs	SZ	10:00	Pastor Jan de Waal	AK
za 2 feb	4e zondag door het jaar							19:00	Pastor Lambert Arts	SZ			
zo 3 feb		10:00			LGK			10:00	Pastor Lambert Arts	SZ	10:00	Ruud Roefs Blasiuszegen	AK
za 9 feb	5e zondag door het jaar							19:00	Pastor Harry van Dooren	SZ			
zo 10 feb		10:00	Pastor Ruud Roefs	VN				10:00	Pastor Harry van Dooren	SZ	10:00	Pastor Jan de Waal	AK
za 16 feb	6e zondag door het jaar							19:00	WoCo				
zo 17 feb		9:30	Carnavalsmis Bertus Visschedijk	VN	10:00	Pastor Ruud Roefs	LGK	10:00	WoCo		10:00	WoCo	OC
za 23 feb	7e zondag door het jaar							17:00	Doopviering met communicanten Ruud Roefs		19:00	Carnavalsviering Jan de Waal	AK
zo 24 feb		10:00	Pastor Bertus Visschedijk	Heren				10:00	Pastor Ruud Roefs	Taize- koor	10:00	Pastor Jan de Waal	AK
za 2 mrt	8e zondag door het jaar							19:00	Carnavalsviering Ruud Roefs				
zo 3 mrt		9:30	Carnavalsmis Ruud Roefs		Brulto + LGK	10:00	Pastor Lambert Arts	SZ	10:00	Pastor Jan de Waal	AK		
wo 6 mrt	Aswoensdag				19:00	Pastor Bertus Visschedijk	LGK	19:00	Pastor Ruud Roefs		19:00	Pastor Jan de Waal	AK
za 9 mrt	1e zondag 40 dagentijd							19:00	Pastor Harry van Dooren	KOM	11:30	Gerardusviering Jan de Waal	AK
zo 10 mrt		10:00	Pastor Ruud Roefs	VN				10:00	Pastor Harry van Dooren	SZ	10:00	Kennismaking communicanten	
za 16 mrt	2e zondag 40 dagentijd							19:00	WoCo	SZ			
zo 17 mrt		10:00	Pastor Ruud Roefs	LGK				10:00	WoCo	SZ	10:00	Pastor Jan de Waal	

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!



Het zal in de periode geweest zijn dat Winssen nog maar kort door de geallieerden was bevrijd (september 1944). Vele artikelen waren toen op de bon. Vooral vleeswaren waren schaars en het vee was geregistreerd maar niet allemaal en daar werd zwarte handel mee gedreven. Het werd stiekem geslacht meestal door een huisslachter die voor dat illegale werk ook de nodige kilo's kreeg.

**Bakker Hend** (\*Wi. 29-09-1904) kocht in die periode bij **Toon Janssen** (\*Ew.06-04-1883) uit de Deijnschestraat in Winssen een schaap dat in het Winssense veld liep. Op de afgesproken tijd ging Hend met zijn vader Marinus vanaf zijn woning aan de Hoogstraat per gesloten bakkerswagen, getrokken door "d'n hit", naar het veld waar het gekochte schaap met behulp van Janssen in de gesloten laadruimte werd geladen. Hend ging ook in die ruimte om het schaap kalm te houden. Vader Martien nam de teugels en in een draffe ging het richting Hoogstraat. Op die straat werd d'n hit plotseling schichtig en verhoogde de draf. Marinus trok stevig aan de teugels en het gelukte hem d'n hit tot stilstand te brengen maar dat was wel in de heg bij de woning van Bernard Deekeling tegenover Gradus Coenen. Daar werd het enigszins overspannen dier uitgespannen.

De bakkerswagen moest toen met mankracht naar de woning van de familie Van Kuijk worden geduwd (afstand zo'n 75 meter). Politieaan **Jan Roelofs** was inmiddels ook ter plaatse gekomen en met nog enkele anderen werd de wagen met daarin het schaap en Hend van Kuijk voortgeduwd waarbij Jan Roelofs had opgemerkt **dat hij het gevaarte wel erg zwaar vond**. Toen eenmaal de vaart erin zat haakte Roelofs af en ging verder op fietssurveillance. De bakkerswagen met inhoud kwam veilig thuis en de "duwers" werden bedankt en vertrokken. Hend had het schaap tijdens het duwen kalm weten te houden"en had hierbij ook de bek half dichtgeknepen. Het illegale slachten bij Van Kuijk gebeurde door een lid van de familie Libotté.

© **Bart Wattenberg** JOzn. E-mailadres bertwattenberg@gmail.com



*Foto's collectie Bart Wattenberg JOzn.*

**Foto boven.** De gesloten bakkerswagen die vele jaren in bedrijf was bij bakker Van Kuijk. Bij het paard staat de Winssenaar **Jan v. Haalen** (\* Wi.21-06-1928) meergenaamd Frans de Munck omdat hij in die tijd geleet op een keeper van de voetbalclub Feijenoord. Jan is ongeveer twee jaar in dienst geweest bij bakker Hend v. Kuijk. Later heeft hij voor bakker Piet ongeveer 13 jaar op zaterdag brood bezorgd.

**Foto onder.** Bakker Piet v. Kuijk in zijn werkplaats.



## Ewijk



### Carnaval

Het komt er weer aan..... carnaval. In Wikipedia staat als eerste regel: Carnaval is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. Het valt binnen de christelijke traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen. Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid. Bij ons kenden we het feest niet, er werd wel wat gevierd bij verenigingen en clubs met een feestavondje. Totaal anders dan in het zuiden en oosten van het land. Mijn eerste kennismaking met het "echte" vieren van carnaval was dan ook een van grote verbazing. Wat gebeurde er allemaal en hoe uitbundig. Voor iemand uit het westen van het land iets onbegrijpelijk. Het normale leven lag totaal op de kop. Banken en andere openbare gebouwen waren dicht, winkels gesloten. Iedereen was aan het feestvieren. Er stonden veel feesttenten her en der in steden en dorpen. Ik heb me er na enig aarzelen in gestort en daarna volmondig in mee gedaan.

Tegenwoordig is het hier in de omgeving niet meer zo uitbundig als voorheen maar gelukkig is de geest van carnaval niet verloren. In de huidige tijd is er al zo veel stress, met de carnaval je lekker ontspannen, laten we vooral zo doorgaan, een paar dagen genieten en feesten.

Laten we proberen elkaar te inspireren en niet te domineren

Geloven is een werkwoord

Uit het boekje Aforismen, door Theo Coenders



## Beuningen



### Kerk openstelling op 1e en 2e kerstdag 2018

Zoals al jaren een traditie is, was ook dit jaar de kerk tijdens de kerstdagen weer open tussen 14.00 en 16.00 uur. Terwijl de gastheren en –dames nog druk bezig waren met alle voorbereidingen kwamen de eerste bezoekers al naar binnen. Onder hen ook een echtpaar uit Wijchen dat elk jaar onze kerk bezoekt en foto's maakt van het interieur van de kerststal. Tevens speuren zij naar nieuwe details in de kerststal die de dames ieder jaar aan de kerststal toevoegen. Dit jaar, ontdekten zij, hadden de dames palmboompjes in de stal gezet om de sfeer in de kerststal te verhogen.

De 1<sup>e</sup> kerstdag werd de kerk al druk bezocht door de mensen die ieder toch met een andere gedachte binnen kwamen, de een komt om er een kaarsje op te steken, een ander voor een bezinningsmoment terwijl een derde komt om de stal door kinderen te laten bewonderen. Zo heeft ieder zijn eigen redenen om toch nog even op die dag de kerk te bezoeken. Veel aandacht is er altijd voor het 'knikengeltje' dat zeer in trek is bij de kinderen omdat het engeltje knikt als er wat in het bakje wordt gegeven.

Voor het eerst hebben we dit jaar een schrift in de kerk neergelegd waarin de mensen hun wensen en intenties konden verwoorden. Hieruit enkele citaten: "Hartelijk dank voor het openstellen van deze sfeervolle kerk, elk jaar komen wij graag om het supermooie kerststalletje te bekijken en even voor bezinning". "prachtige kerststal, moge het veel licht blijven geven voor alle mensen in nood, armoede, verdriet en pijn. Wees lief voor elkaar ook in het nieuwe jaar".

Een meisje schreef: "Ik ben heel blij dat ik een kaarsje kan aansteken voor mijn opa en de katten".





Allebei de dagen is onze kerk druk bezocht en tijdens het drinken van een kopje koffie, thee of chocolademelk met voor wie wilde wat lekkers, kwamen er ook heel leuke gesprekken op gang. Mensen die nieuw waren in onze geloofsgemeenschap vertelden we over het reilen en zeilen en gaven hun de “Rondom” mee. Alleenstaanden waarmee we spraken bedankten ons voor de koffie, het praatje en de fijne sfeer tijdens de openstelling.



foto: KJ Petri

Wij hopen met kerstmis 2019 weer vele mensen te mogen verwelkomen in onze kerk en bij de kerststal. Wij zullen er onze best weer voor doen.

Werkgroep Kerst.

## KoMore geeft concerten

**Nog geïnspireerd door een interessante kersttijd gaat KoMore in februari een tweetal korte concerten in de Beuningse Corneliuskerk organiseren.**

Een week voor Kerstmis heeft het koor een zondagmiddag opgetreden in het nieuwe gebouw van de Tuinen van Appeltern. Het was een mistige dag en er kwamen minder bezoekers dan gehoopt. Toch was het mooi om er muziek te maken en te zingen; tevens een soort generale repetitie voor kerstavond in Beuningen. De ‘nachtmis’ van 22.00 uur was weer heel geslaagd. Een volle kerk, twee fijne voorgangers en een inhoudelijk sterke viering. Compliment voor de liturgie-groep, Mariëlle, Dinie en Marcel die de prachtige teksten vinden en schrijven.



Voorafgaand aan de mis kwam het koor om half negen bij elkaar in het Koetshuis. Met koffie, een hapje en een glaasje glühwein om de stembanden te smeren. Daar kregen we een leuk presentje van de parochie omdat wij KoMoren ook een soort vrijwilligers van de Beuningse kerk zijn. Een metalen kerststalletje, sfeervol en origineel.

Wat ook een gewoonte aan het worden is: de kerstviering op vrijdagmorgen vóór kerstmis op de zorgboerderij ‘t Personnebos. Met een iets kleinere bezetting zingt het koor daar voor de deelnemers aan de dagvoorziening voor ouderen en het personeel. Met veel nadruk op het door iedereen meezingen van kerstliedjes. In Kerstsfeer en gezellig.

Maar nu is 2019 aangebroken en zijn er al weer allerlei nieuwe plannen. Om te beginnen een KoMore woord en communieviering op 19 januari om 19.00 uur en het tweetal concerten in de Corneliuskerk. Op zondag 10 februari van 14.30 tot 15.30 uur en op zondag 17 februari van 19.30 tot 20.30 uur. De concerten hebben als onderwerp en titel: *Verbinding*. Met KoMore liederen en teksten rond dit thema. Het ligt in de verwachting om dan ook weer enkele nieuwe muziekstukken te kunnen presenteren. Zoals bijvoorbeeld het lied ‘Old and Wise’, een sfeervolle ‘gouwe ouwe’ van The Alan Parsons Project. Iedereen is hierbij uitgenodigd voor de concerten die in principe gratis toegankelijk zijn. Wel wordt er om een vrijwillige bijdrage verzocht. De opbrengst gaat naar het opknappen van een pony kar op zorgboerderij ‘t Personnebos.



## Weurt



### ANDREASFEEST

Op vrijdag 30 november hebben wij onze patroonheilige Andreas herdacht. Om 19.00 uur was er een Heilige Mis met aansluitend een gezellige avond voor alle vrijwilligers van onze Geloofsgemeenschap. De opkomst was goed. Onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij zijn een tweetal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Rikie Gelsing en Peter van Gelder kregen van Pastor Jan de Waal het Andreaskruisje opgespeld omdat zij al vele jaren zeer actief zijn binnen onze Geloofsgemeenschap. Rikie Gelsing is gastdame op de pastorie en Peter van Gelder actief in de technische commissie. Daarna werd het glas geheven op al het goede wat er binnen de geloofsgemeenschap door alle vrijwilligers wordt gedaan.

Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor hun belangeloze inzet voor onze Geloofsgemeenschap Heilige Andreas. Zonder jullie kunnen wij niets beginnen. Helaas was er die avond ook slecht nieuws. Als geloofsgemeenschap hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze collega-vrijwilliger Gerrit Witte. Wij wensen zijn vrouw en verdere gezin veel sterkte met de verwerking van dit verlies!

Contactgroep Heilige Andreas te Weurt

### Kerststallen

In diverse kerken in Nederland zijn de afgelopen jaren kerststallen te bewonderen geweest die afkomstig waren uit Weurt. Zo waren kerststallen tentoongesteld in Overasselt, Alphen en vorig jaar in de St. Bavo kerk in Haarlem. Opmerkelijk was dat een dergelijke tentoonstelling in de kerk in Weurt nog nooit had plaatsgevonden. Wel stond er een eigen stal in de kerk en in het parochiehuis nog een prachtige stal die door Jan de Waal bij elkaar is gespaard, maar daar moesten we het tot en met 2017 mee doen.

Met de kerstdagen van 2018 was selectie van de kerststallen van Jo en Maria Smits opgesteld in de kerk in Weurt. In totaal stonden er ruim 100 verschillende stallen uit de hele wereld opgesteld. Deze stallen zijn een klein gedeelte van hun verzameling die uit ca 1300 verschillende stallen bestaat. Om zoveel mogelijk mensen hiervan te laten genieten is de kerk op verschillende dagen in de Kersttijd geopend geweest. Hiervan is op grote schaal gebruik gemaakt. Op de beide Kerstdagen hebben honderden bezoekers van heinde en verre de kerk bezocht en genoten van de stallen, waarbij zelfs opstoppingen in de rij ontstonden. De opzet zoals die nu gekozen is, blijkt in een behoefte te voorzien en zal eind 2019 herhaald worden, met andere en wellicht nog meer stallen. De “voorraad” stallen is uiteindelijk groot genoeg om een boeiende tentoonstelling samen te stellen. Nu alles weer voorzichtig wordt ingepakt, rest ons nog Jo en Maria Smits te bedanken voor het vele werk dat zij verricht hebben om deze tentoonstelling mogelijk te maken. Voor veel bezoekers was dit tevens de eerste kennismaking met de kerk van Weurt. Uit de vele reacties van de bezoekers is gebleken dat zij naast de kerststallen ook genoten hebben van de kerk als geheel met zijn kleurrijke uitstraling. We kunnen terugzien op een geslaagd evenement dat navolging verdient.

De contactraad H. Andreas Weurt.

### Rectificatie

In het Andreasblad van 5 januari 2019 staat vermeld dat de volgende uitgave van dit blad op 2 februari 2019 zal verschijnen. Deze datum is niet correct. Het volgende Andreasblad zal op **zaterdag 26 januari 2019** verschijnen en eventuele berichten/teksten graag voor dinsdag 22 januari inleveren in een word bestand. Sorry voor dit misverstand.

De contactraad H. Andreas Weurt.

### “Veel heil en zegen en een goede gezondheid”

“Veel heil en zegen en een goede gezondheid” wensten wij elkaar tijdens de jaarwisseling. Ja en dan beginnen we weer aan het jaar 2019. Natuurlijk gaan we op de eerste plaats hard werken aan onze lijn, want dat is bij menig een wellicht erg nodig. Alhoewel wij als ouderen daar niet zo mee bezig zijn en aardig op onze tellen passen, of liever niet van die grote smulpapen zijn. Maar toch ... als ik alles eens op een rijtje zet, smullen wij ook allemaal graag hoor. Voor de senioren uit Weurt heb ik deze keer eens een greep gedaan uit de dinertjes welke alleen maar bestemd waren voor hen. Kerstdiner bij de

Zonnebloem op 8 december, kerstdiner bewoners WOZOCO complex op dinsdag 18 december, donderdag 20 december Kerstdiner Perspectief en vrijdag 21 december Kerstdiner in de Kloosterhof K.B.O. afd. Weurt. Daarbij dan natuurlijk op 1<sup>ste</sup> Kerstdag 25 december het familie diner. Tweede Kerstdag herhaling en tenslotte op 6 januari 2019 als afsluiting van de feestelijkheden een bijzonder familiediner. Jonge jonge dat hapt er in hoor. Maar het was wel smullen geblazen en het was steeds bij elke gelegenheid door voortreffelijke koks en medewerkers bereid. Dus voor al deze mensen is een hartelijk dank je wel toch beslist op zijn plaats. Daarbij zal het voor de senioren en zeer veel dorpsgenoten in Winssen, Ewijk en Beuningen wel precies zo zijn gegaan als in Weurt. Maar dat was vroeger toch wel anders hoor.

Als afsluiting van alle feestelijkheden en smulpartijen sluit ik deze keer af met een passend gedicht uit de goede oude tijd wat wij toen zoal smulden tijdens de winterdagen en ook tijdens de hoogfeestdagen:

### **Winterkost**

Wie kent nog die stevige kost, wat werd bereid in de winterdag.  
Zoals kapucijners met gebakken spek, wat ruimschoots in het spekvet lag.  
En heerlijke hachee met doorregen vlees, met uienringen en laurierblaadjes.  
We schepten dan vaak twee maal op, want dat vulde immers de gaatjes.  
Hete bliksem met gebakken kaantjes, dat was toch zeker een lekkernij.  
Je at je bord er haast bij op en zelfs de grootste tettert keek blij.  
Zuurkool uit de Keulse pot en dan die ranzige snijbonen.  
Daar kon je ondanks de rare geur, toch wel menigeen mee belonen.  
Of boerenkool met zwaardworst en hutspot met gekookte kieuw.  
Maar ook rode kool met stukjes appel, waar beslist iedereen voor viel.  
En zaterdags 'n pan erwtensoep, met een flinke varkenspoot.  
Was daarbij ook de gekrulde staart, dat was 'n maal waarvan je genoot.  
Als nagerecht een bord karnemelk pap, bestrooid met suiker of een lik stroop.  
En van griesmeelpudding met bessensap, lustten wij graag een hoop.  
Dat was vroeger onze winterkost, waarmee wij ons maagje vulden.  
En wie zich dit herinnert weet nog wel, dat jong en oud daarvan smulden.

JAN MIT 'T ROAKELIEZER

